

Harten voor kinderen in Kenia

Delen, Bouwen en Helpen

Nr. 2

Ondertussen zijn we weer een maand verder. Vanaf nu wordt er elke eerste zondag van de maand een nieuwsbrief uitgebracht met de opkomende sponsoracties. Een lopende actie is het verzamelen van flessen en blikjes voor statiegeld in de kerk De Ark. Daarnaast was de eerste actie van het jaar de Nieuwjaars duik. Remy verteld hieronder zijn ervaring.



Wat op een van de eerste vergaderingen begon met een ludiek idee werd op 1 januari realiteit! Het idee begon klein met 4 dappere deelnemers maar groeide richting nieuwjaarsdag steeds verder. Vele sponsors werden gevonden. 1 januari, harde wind! Met een gevoelstemperatuur van 4C en een watertemperatuur van 2C was het uitkleden al een koud klusje en moest het echte werk nog beginnen.

De organisatie van de triatlon club Bodegraven wees ons nog even op de spelregels, het is een duik. Dus het telt pas als je kopje onder bent geweest! Brrr! Om 12 uur was daar het startschot en gingen we; David, Kristian, Tim, Sander, Carolien, Petra en Remy. Voor de meeste van ons was dit de eerste keer en voor sommige voor herhaling vatbaar. Wat een kick om dit zo met een deel van de groep te kunnen doen.

Na de duik heel snel aankleden en opwarmen onder het genot van warme chocolademelk en warme oliebollen. We werden aangemoedigd door een grote groep van familie, vrienden en gemeenteleden, dank daarvoor!!

Daarna snel thuis verder opwarmen bij de kachel want sommige mensen hadden het toch wel heel erg koud. Op naar de volgende actie!

p. 1

Kuogelea – zwemmen
Vijana - jongeren
Maji - water
Baridi - koud
Vijana wanaogelea kwenye maji
baridi –
Jongeren zwemmen in koud water



Hallo,

Ik ben Kristian Schrier en ik ben 19 jaar oud.

Ik werk momenteel fulltime bij de jumbo in Reeuwijk als proces medewerker. Een paar hobby's van mij zijn onder andere voetballen en gamen. Ik heb vorig jaar mijn studie afgerond tot software developer aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam.

Ik wil graag mee met deze reis omdat ik meer van de wereld wilde zien voordat ik aan de politie opleiding begon. En ook omdat het me een gaaf idee leek om samen met mensen uit de kerk naar Kenia te gaan.

Nr. 2



Hallo!

Ik ben Remy Sanders, 32 jaar oud. Man van Jacoline en vader van onze 2 jongens Joas (4) en Ezra (2). Boswachter van beroep in het dagelijks leven en in mijn vrije tijd met mijn verrekijker op mijn nek, schoffel op de moestuin of met de accu tol op de klus.

Ik ga mee naar Kenia om dat dit een reis is waar Jacoline en ik het al veel over hebben gehad maar nooit de kans voor hebben gekregen, tot nu! Ik heb er onwijs veel zin in om me in te kunnen zetten voor de jeugd daar. Als vader van 2 jonge kinderen in een land waar alles zo vanzelfsprekend weet je hoe belangrijk een goede basis is. En om bij te kunnen dragen, iets mee te kunnen geven, om onze talenten te kunnen delen en daarmee bij te kunnen dragen aan het bouwen van hun leven en daarmee ook hun toekomst.

Ook zie ik heel erg uit naar de ontmoetingen daar met de lokale mensen en kinderen, niet op vakantie zijn in Kenia maar echt onder mensen en samen iets opbouwen.

p. 2

Hey,

Ik ben David Schrier en ik ben 16 jaar.

Ik zit op het mbo 1ste jaar in de bouw en ik doe zelf ook aan voetbal bij de 17-1 van CVC Reeuwijk. Ik heb zin om mee te gaan naar Kenia, omdat we scholen gaan aftimmeren en ik zelf ook in de bouw zit.

Nr. 2



Hallo allemaal!

Mijn naam is Tim Verheij, 23 jaar oud en woonachtig in het hart van Gouda. Naast mijn werk bij PrintAbout en het spelen in het 3de van de korfbal, ben ik ook actief als jeugdtrainer. Het trainen van dit team gaat voor mij niet alleen over het verbeteren van vaardigheden, maar vooral ook om kennis delen en samenwerken.

Een bijzondere ervaring die ik binnenkort ga beleven, is mijn reis naar Kenia. Hier ga ik meehelpen met het afbouwen van twee klaslokalen voor kinderen die betere leervoorwaarden nodig hebben. Toen ik over deze reis hoorde, was ik meteen enthousiast! Niet alleen omdat ik het geweldig vind om kinderen te helpen, maar ook vanwege het avontuur dat we samen zullen beleven. Ik kijk er enorm naar uit om mijn ervaringen te delen en samen met een groep gemotiveerde mensen een verschil te maken voor de toekomst van deze kinderen!

p. 3

Daarnaast nog goed nieuws!

Met de introductie van onze acties en reis hebben we het eerste geld binnen. Bij elkaar is dit al bijna €8.000 wat vergelijkbaar is met 1/6 van ons doel !!

€ 30.000

€ 22.500

€ 15.000

€ 7.500

€ 0,00

