



AR

Protestantse Gemeente "De Ark" Reeuwijk

KA

december 2019 – januari 2020



Advent

*Advent, Jezus, Gods Zoon zal komen
Een goede tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.*

*Advent, licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toe leven naar Kerstmis.*

*Advent, tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.*

*Advent, wachten op het grote wonder
Dat straks op deez' aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor 't groot heelal
Oh, Vredevorst, dank voor dit wonder.*

Gezegende Kerstdagen toegewenst!

Hartelijke groet,
Tineke Kwakernaak



WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven

Tijdens en na onze vieringen kunt u deze beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum

De weeksluitingen in het Dienstencentrum van De Reehorst die vanuit onze gemeente worden verzorgd, vindt u ook in dit overzicht.

15 december 09.30 Derde zondag van Advent (paars)

Voorganger : drs. L.J. Koning-Polet, Gouda

Ouderling: hr. J. Boonstra

Diaken: mw. T. Kwakernaak

Collectant: Femke Hop

Collecten: 1. Tear Fund
2. Diaconie

Koster: mw. J. Vermeulen

Muziek: hr. D. Broere

Beamer: hr. G. de Graaff

Nevendienst: mw. J. Klomp

Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers

Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren (Kerst)

22 december 09.30 Vierde zondag van Advent (paars)

Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden

Ouderling: hr. P. Verheij

Diaken: hr. S. Kwakernaak

Collectant: Jelle Hop

Collecten: 1. St. Water voor Leven
2. Jeugdwerk

Koster: hr. G. de Graaff

Muziek: hr. M. Spits

Beamer: hr. H. Krul

Nevendienst: mw. M. Hop

Koffiedienst: mw. T. van Vuuren en mw. N. van Loo

Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

24 december 21.00 Kerstnachtviering (wit)

Voorganger: drs. M. van Diepen
 Ouderling: mw. E. Eijkelboom
 Diaken: mw. T. Bakker
 Collectant: Robin van Loo
 Collecten: 1. St. PUREE
 2. Kerk
 Koster: hr. G. Schouten
 Muziek: hr. T. Alders m.m.v. koor Passie
 Beamer: hr. A.-J. Wagenveld
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

25 december 09.30 Kerstmorgen (wit)

Voorganger: drs. M. van Diepen
 Ouderling: mw. J. Timmers
 Diaken: hr. J. Peek
 Collectant: Maartje Homan
 Collecten: 1. Jaardoel: de kerk in Syrië als teken van hoop
 2. Straat pastoraat Leiden
 Koster: hr. M. ten Haaf
 Muziek: hr. J. Kooiman m.m.v. OBK, Driebruggen
 Beamer: hr. H. Krul
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk, mw. M. Homan, mw. D. Griffioen
 Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

29 december 09.30 Zondag na Kerst (wit)

Voorganger: ds. C.P. Koole, Schoonhoven
 Ouderling: mw. C. Bos
 Diaken: mw. T. Lavies
 Collectant: Emma van Loo
 Collecten: 1. Kerk in actie: vrede in Nigeria
 2. Kerk
 Koster: hr. F. van den Heuvel
 Muziek: hr. A. Bakker
 Beamer: hr. B. Kwast
 Nevendienst: mw. A. Knol
 Koffiedienst: hr. F. en mw. A. van den Heuvel
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

2020

5 januari 09.30 Doop van de Heer, eerste zondag van Epifanie (wit) Viering Avondmaal

Na de viering gelegenheid tot nieuwjaarswensen

Voorganger : ds. G.A. Koelman, Rotterdam

Ouderling: hr. J. Boonstra

Diaken: mw. T. Bakker

Collectant: Barbera Coehoorn

Collecten: 1. Onderwijs Peru
 2. Diaconie

Koster: mw. J. Vermeulen

Muziek: hr. J. Kooiman

Beamer: hr. B. Kwast

Nevendienst: mw. A. Knol

Koffiedienst: mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn

Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

12 januari 09.30 Tweede zondag van Epifanie (groen)

Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden

Ouderling: hr. B. Kwast

Diaken: mw. D. Peek

Collectant: Jitse van Eekelen

Collecten: 1. St. Exodus
 2. Kerk

Koster: hr. F. van den Heuvel

Muziek: hr. D. Broere

Beamer: hr. J. Schippers

Nevendienst: mw. E. Visser

Koffiedienst: mw. A. Poot en mw. N. van der Wolf

Bloemendienst: mw. I. Hordijk en mw. H. Langbroek

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

18 januari 13.00 Oecumenisch Inluiden start actie Kerkbalans, Reeuwijk-Dorp

Met meditatief moment

Voorganger: pastoor Th. A.H. van Klaveren

19 januari 09.00 Derde zondag van Epifanie (groen)**Oecumenische viering in Reeuwijk-Dorp**

Voorganger: drs. M.van Diepen en RK voorganger
 Ouderling: hr. D.-J. Knol
 Collecten: In overleg oec. werkgroep.
 Nevendienst: mw. D. Griffioen, mw. J. Klomp met kinderwoorddienst
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

22 januari 19.30 Vesper in De Ark, Week van gebed voor de eenheid

Voorganger: vanuit de kerkenraad
 Muziek: hr. A. Bakker

26 januari 09.30 Vierde zondag van Epifanie (groen)

Voorganger: ds. T. Zoutman, Den Haag
 Ouderling: hr. P. Verheij
 Diaken: mw. T. Kwakernaak
 Collectant: Siebe van Eekelen
 Collecten: 1. Pauluskerk
 2. Jeugdwerk
 Koster: hr. J. Burger
 Muziek: hr. T. Alders
 Beamer: hr. A.-J. Wagenveld
 Nevendienst: mw. S. van de Graaf
 Koffiedienst: mw. E. Krul en mw. D. Peek
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

31 januari 19.00 Weeksluiting in Dienstencentrum De Reehorst

Voorganger: mw. T. Bakker-Amelink
 Pianist: hr. A. Bakker

2 februari 09.30 Vijfde zondag van Epifanie (groen)

Voorganger: drs. M. van Diepen
 Ouderling: hr. B. Kwast
 Diaken: hr. J. Peek
 Collectant: Femke Hop
 Collecten: 1. Tear Fund
 2. Alg. diaconale doelen
 Koster: hr. M. ten Haaf
 Muziek: hr. A. Bakker
 Beamer: hr. H. Bruining
 Nevendienst: mw. M. Hop

Koffiedienst: mw. N. Pos en mw. L. van Manen
 Bloemendienst: mw. J.Eijkelboom en mw. T. Bakker
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche

2 februari 10.00 Kerk en schooldienst bij Herv. Gemeente Sluipwijk
 Met basisschool De Regenboog

Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u dat aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten, aangeduid met *, vindt u elders in dit nummer meer informatie.

donderdag	12 dec.	10.00 u	Leerhuis: inleiding 'Bijbelse Miniaturen'
vrijdag	13 dec.	18.45 u	Kerstgourmetten jeugdclub *
vrijdag	13 dec.	19.30 u	Sinterkerst met de Jeugdclub *
zondag	15 dec.	9.30 u	Inzameling Voedselbank *
zondag	15 dec.	16.00 u	Ontmoetingskerk Oudewater, Kerstliederen zingen *
maandag	16 dec.	14.30 u	Ouderenmiddag met Murielle van Diepen
dinsdag	17 dec.	19.30 u	Kerststukjes maken *
zondag	22 dec.	18.00 u	Sundays
dinsdag	7 jan.	20.00 u	Meditatie-avond met Ineke Groenendijk *
woensdag	8 jan.	20.00 u	Samen op Zoek groep 2 bij Marti van Kranenburg
donderdag	9 jan.	10.00 u	Leerhuis
maandag	20 jan.	14.30 u	Ouderenmiddag met Klaas Bolt van de Non-foodbank Gouda
maandag	20 jan.	19.30 u	Gebedsbijeenkomst in de week van de Eenheid, bij Elim *
dinsdag	21 jan.	19.30 u	Gebedsbijeenkomst Reeuwijk-Dorp *

dinsdag	21 jan.	20.00 u	Samen op Zoek groep 1 bij Pieter en Tineke Lavies
woensdag	22 jan.	19.30 u	Gebedsbijeenkomst De Ark *
donderdag	23 jan.	19.30 u	Gebedsbijeenkomst Sluipwijk *
vrijdag	24 jan.	19.30 u	Gebedsbijeenkomst Ichthus *
maandag	3 febr.	20.00 u	Meditatie-avond met Ineke Groenendijk
woensdag	5 febr.	20.00 u	Zin <i>Spelen</i> met Reinier Sonneveld*
vrijdag	7 febr.	19.30 u	Tienerclub*

Kopij-inleverdata Arkade

20 januari
24 februari
23 maart
27 april

Verschijningsdata Arkade

30 januari
5 maart
2 april
7 mei

Inleveren voor Arkade:

Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00 u) bij mw J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).

Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).



Bij de vieringen

Zondag 15 december (paars)

Micha 6: 2 – 8.

Hoe maak je het goed? Weer wordt het volk herinnerd aan een geschil met de God die bevrijding en gerechtigheid heeft gebracht. Hoe kun je die Heer gunstig stemmen? Door recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 22 december (paars)

Micha 7: 1 – 7.

Het wordt weer licht. Het klinkt als een inktzwarte voorspelling: er is niets meer te eten. Ieder die trouw en rechtschapen was, is verdwenen. De deugdzaamste is de doornstruik. Maar de schrijver blijft uitzien naar de Heer en blijft hopen op de God die redding brengt. Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor in deze dienst.

Dinsdag 24 december, Kerstnachtdienst (wit)

Woensdag 25 december, Eerste kerstdag (wit)

Lucas 2: 1 - 20

Geef licht. De herders in het veld horen van een engel dat Jezus geboren is. Aan het eind van het verhaal loven en prijzen ze God; zo verspreiden zij het licht. Ook wij vieren met kerst dat we het licht door mogen geven. Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 29 december (wit)

Lucas 2:33-40

Licht in mijn ogen. Vandaag horen we het bijzondere verhaal van Hanna, de oude vrouw die naar Jozef en Maria toekomt bij de tempel. Vele jaren heeft ze God gediend met vasten en bidden. Hij is het licht in haar oude ogen. En nu zien die oude ogen dit kind: het licht van de wereld. Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven gaat voor.

Zondag 5 januari (wit)

Matteüs 2:1-12

Zie je het licht? Deze zondag horen we dat wijzen uit het oosten het licht zien. Ze zien een ster opgaan en ze weten: er is een bijzonder mens geboren. Iemand die het waard is dat wij hem eer bewijzen. Koning Herodes wil er alles van weten.

Hij kan alleen maar denken aan wat hem bedreigt. Ds. Guus Koelman uit Rotterdam-Ommoord gaat voor in deze dienst, waarin wij ook het avondmaal vieren.

Zondag 12 januari (groen)

Matteüs 3: 13-17

Vertrouw me maar. Vandaag lezen we dat Johannes de Doper mensen doopt in de Jordaan. Ook Jezus laat zich dopen. Johannes de Doper snapt daar niets van. Na Jezus' doop gaat de hemel open en verschijnt er een duif. Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 19 januari (groen), oecumenische viering in Reeuwijk-Dorp, in de week van gebed voor de eenheid van de christenen

Johannes 1:29 – 2:11

Voorproefje. De eerste leerlingen verzamelen zich rond Jezus. Ze hebben gehoord dat hij de Messias is. Ze zullen bijzondere dingen meemaken, belooft Jezus. Daarvan krijgen ze een voorproefje op de bruiloft in Kana.

Drs. Murielle van Diepen en kapelaan B. van Paassen gaan voor.

Zondag 26 januari (groen)

Matteüs 4: 12 – 22

Het licht zien. Simon en zijn broer Andreas zijn vissers. Maar opeens verandert alles. Als Jezus langskomt en hen roept, laten ze hun netten achter en volgen hem meteen. Met Jakobus en zijn broer Johannes gebeurt hetzelfde. Ze weten gewoon wat ze moeten doen. Ds. Ton Zoutman uit Den Haag gaat voor.

Zondag 2 februari

Matteüs 5: 1 – 12

Niet zielig. Jezus vertelt zijn leerlingen over mensen die 'zalig' zijn. Dat is iets anders dan zielig en ook iets anders dan gezellig. Zalig betekent dat je belangrijk bent voor God. Onze voorganger is drs. Murielle van Diepen.



In memoriam Marnix Westerbeek van Eerten

Op 19 november 2019 is overleden ons gemeentelid ds. Marnix Alewijn Westerbeek van Eerten in de leeftijd van 89 jaar.

Marnix trad in de voetsporen van zijn beide grootvaders en werd predikant in de Hervormde Kerk. Zijn roeping bracht hem, Hansje, en hun gezin, op verschillende plaatsen in Nederland. Gestart als gemeentepredikant in een kleine gemeente in Buurse, gevolgd door een dienstverband als vlootpredikant bij de Koninklijke Marine wat hem in Den Helder en later in Doorn bracht. In die tijd ging hij mee aan boord van verschillende schepen en ging hij bijvoorbeeld ook mee op bivak, o.a. naar de Ardennen. Van daar uit ging hij weer als gemeentepredikant aan de slag in Gramsbergen en Oosterhout. Begin jaren '80 kwam het gezin in Reeuwijk wonen. Marnix werkte in die tijd als godsdienstleraar op het Christelijk Lyceum en vervolgens als pastor verbonden aan de Riethoek en verpleeghuis Bloemendaal. Marnix ging diverse malen voor in onze gemeente en in de weeksluitingen in het Zorgcentrum Reeuwijk. Na een periode van afnemende gezondheid werd hij de laatste jaren verzorgd in Prinsenhof in Gouda.

Op het tegeltje bij de voordeur van Hansje en Marnix stond "Pax et bonum", dit betekent "Vrede en Goeds". Woorden die goed passen bij wie Marnix was, een beminnelijk mens wiens hart uitging naar anderen. Gelovig omgaan met medemensen was een van zijn motieven. Hierbij passen zijn inspanningen voor oecumenische samenwerkingsverbanden. In een interview dat hij gaf ter gelegenheid van de fusie tot Protestantse Gemeente in 2009 zei hij het volgende: "De toekomst van de kerk moet liggen in omzien naar elkaar. In de praktijk gebeurt dat vaak eerst in de eigen gemeente en van daaruit ook in de hele wereld. Dat is een goede basis om op verder te gaan". Marnix was een mens met vertrouwen.

Vertrouwen spreekt ook uit de volgende woorden, van Rabindrath Tagore. Deze woorden klonken toen zoon Menno was gestorven en waren Marnix dierbaar.

*Ik vraag U niet
mij te beschermen in gevaar;
maar wel:
laat me niet bang zijn.*

*Ik bid u niet
om troost als droefheid mij bedrukt;
help mij
er overheen te komen.*

*Ik bid u niet:
kom mij toch redden;
ik bid
om kracht dat ik mag overwinnen.*

*U hoeft ook niet
mijn lasten te verlichten;
maak mij zo sterk
dat ik mijn last kan dragen.*

*Laat mijn kracht niet breken
als ik geen raad meer weet;
en geef mij moed
als ik verlies of tegenslagen krijg.*

*In goede dagen zal ik U gedenken;
dan hoop ik in een nacht vol nood
niet aan U te twifelen!*

De uitvaart vond plaats in Hoog Keppel op dinsdag 26 november 2019 in familiekring.

Bij de gedachtenis in De Ark op zondag 24 november zongen we uit het oude liedboek lied 469. Een lied van Guido Gezelle dat werd gezongen bij het huwelijk van Hansje en Marnix en later in de familie ook vaak werd gezongen wanneer men bad om de bemoediging van God: "Het leven is een kruisbanier".

Marnix Westerbeek van Eerten blijft in onze herinnering.

Joke Timmers



Uit de kerkenraad

Jeannette van Galen opende de kerkenraadsvergadering van 11 november met een verhaal uit 'Geen tijd voor haast' van Jan Bot. Een oude vrouw zaait een dadelpruimpit, zodat het nageslacht jaren later kan oogsten.

Jan Walrave komt om de begroting van de kerkrentmeesters toe te lichten. Het was dit jaar lastig om een begroting op te stellen. Veel onzekerheden, zoals de verkoop van de pastorie en het moment waarop de predikantsvacature wordt vervuld. Maar als altijd heeft Jan een gedegen werkstuk aangeleverd, en voor ons ruim van commentaar voorzien. Sinds de vorming van de PKN is er ook op administratief gebied het nodige gebeurd. Zo moet elke kerkelijke gemeente volgens een vast format de begroting aanleveren. De wens in alle verschillende boekhoudkundige praktijken enige stroomlijning aan te brengen, is volstrekt begrijpelijk. Maar dat eenvormige document wil vooral niets over het hoofd zien. Dus als hij dat voorgeschreven lijvige document netjes en geheel volgens de regels heeft ingevuld, dan maakt Jan nog eens voor ons een verkorte versie. Leve de papierbesparing.

We gaan er van uit dat we in de loop van het volgend jaar weer een volwaardige predikant hebben en dat Murielle, vooruitlopend daarop, meer uren gaat werken, al naar gelang de voortgang van haar studie dat toelaat. Kortom, de periode dat wij dank zij de vacature geld kunnen sparen, loopt op zijn eind. Anderzijds zijn er de afgelopen paar jaar veel mensen overleden die tot de actieve kern van onze gemeente behoren. Het college verwacht dat dat zich zal vertalen in een daling van de inkomsten uit de VVB, de zogenaamde vaste vrijwillige bijdragen. Terughoudend begrotend komt het College van Kerkrentmeesters voor volgend jaar op een tekort van € 20.000.

Daarover is het laatste woord nog niet gezegd. We hebben eerder vastgesteld dat de kerk van ons allemaal is. Dit tekort is dus ook van ons allemaal. En als er mensen komen te overlijden, dan wordt aan ons des te indringender gevraagd: wat is het je waard samen kerk te zijn? Een paar jaar geleden hebben we laten zien dat we geven om onze kerk: binnen anderhalf jaar hadden we een bedrag van € 250.000 bijeen. Er zit dus nog wel fut in onze gemeente! Dat kunnen we binnenkort weer laten zien als de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer bij ons aanklopt. Ook op de gemeenteavond zullen we hier over spreken.

We zijn niet defaitistisch en zitten nog vol plannen voor onze gemeente, maar er kan een moment aanbreken dat we niet meer als zelfstandige gemeente met een eigen kerkgebouw en een eigen predikant kunnen voortbestaan. Regeren is vooruitzien. Daarom is het goed om, ruim voordat het zover is, die vraag al onder ogen te zien. Nu hebben we nog de tijd en hoeven we niet, vanwege de tijdsdruk, de eerste de beste oplossing zomaar te accepteren.

We hebben onlangs een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de RK locatieraad en met de oecumenische werkgroep. We willen doorgaan met de oecumenische vieringen, maar vooral nog op een lager pitje, namelijk twee diensten per jaar: de eerste in januari, gelijk met de week van gebed voor de eenheid van christenen, de tweede in september, de vredesdag. Onze wens valt samen met het besluit van de RK Federatie om nog maar voor twee oecumenische vieringen in het jaar een priester ter beschikking te stellen. De andere twee diensten moeten door zgn. gebedsleiders worden gedaan. Nu kunnen we met Leo van Zoest en Kees van der Does ook samen een goede dienst hebben, zo bleek onlangs nog. Maar wij willen nu ook van de gelegenheid gebruik maken om samen met de oecumenische werkgroep, met Murielle en met ...? te zoeken naar meer bezieling in deze vieringen.

Iedereen heeft kunnen zien hoe geweldig er nog de afgelopen maanden in De Ark gewerkt is. De vernieuwing straalt ons tegemoet, met een nieuwe keuken, nieuwe toiletblokken, een fraai gestoffeerde tussenzaal en de omvorming van de crèche/fysioruimte tot twee nieuwe ruimtes: één voor de fysioopraktijk en een werkkamer voor onze predikant. Dat verdient de aandacht én onze waardering. Die willen we uiten op zondag 8 december na afloop van de dienst.

En dan wordt het ook hoog tijd voor de voorlopig laatste etappe voor ons onderhoudsproject: de inrichting van de kerkzaal. We hebben daarover al enkele geanimeerde gespreksrondes gehad. Inmiddels werken we nog aan een plan dat rekening houdt met de inbreng van deze en gene in die eerdere gespreksrondes, en ook met wat we voor dit doel nog in kas hebben. Daaruit kunnen niet al onze dromen worden gefinancierd. Dus hebben we een beperkte lijst, waarop de vernieuwing van ons liturgische meubilair (incl. doopvont, kaarsenstandaard, etc.) met stip op één staat. Ook daarover hoort en leest u in het nieuwe jaar meer.

Bert Kwast

Doe mee met de Week van Gebed 2020: Buitengewoon

'Buitengewoon' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de Eenheid. Van 19 t/m 26 januari 2020 bidden we dagelijks aan de hand van het thema 'Buitengewoon'. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone. De centrale bijbeltekst voor de gebedsweek komt in 2020 uit het laatste deel van het boek Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben dit jaar het materiaal voor de gebedsweek voorbereid.

De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief. Ook in Reeuwijk doen we weer mee met deze gebedsweek. Op onderstaande dagen is er om 19.30 uur een gebedsmoment in een van de deelnemende kerken.

maandag 20 januari	Christengemeente Elim, gebouw De Poort, Einsteinstraat 12d
dinsdag 21 januari	RK Geloofsgemeenschap De Goede herder in pastorie Reeuwijk-Dorp
woensdag 22 januari	Protestantse Gemeente De Ark
donderdag 23 januari	Hervormde Gemeente Sluipwijk, Sluipwijkse kerk, 's-Gravenbroekseweg
vrijdag 24 januari	Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, Nieuwdorperweg

Wees welkom bij een of meer gebedsmomenten.

Met hartelijke groet vanuit het Beraad van Kerken,
Truus Bakker en Jan Boonstra

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

10-11	Hospice te Bodegraven-Reeuwijk	€ 387,25
10-11	Geen 2 ^e collecte i.v.m. oecumenische viering in "De Ark"	
17-11	Dorcas	€ 267,32
17-11	Kerk	€ 190,57
24-11	Hand in Hand Ghana	€ 669,90
24-11	Diaconie	€ 283,36

Naast alle giften die bestemd zijn voor de collectes hebben wij de afgelopen periode ook nog diverse andere giften mogen ontvangen!
Dank allen voor uw gaven!

Collectebonnen

Heeft u, net als ik, soms het probleem dat u in de kerk bent maar geen kleingeld heeft voor de collecte en vindt u het interessant om een extra aftrekpost te hebben voor de belastingaangifte?

Dan kunt u ook van tevoren collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op de rekening van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". Er zijn de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften, algemene bijdragen aan de diaconie of bestelling collectebonnen kunt u overmaken op rekening

NL 61 RABO 0354 9036 24

van Diaconie Protestantse Gem. De Ark.

Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift, "bijdrage diaconie" of collectebonnen.

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Sander Kwakernaak

Kerstpakketten voor de Voedselbank

Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk uw kerstpakket of een deel daarvan door te geven aan de Voedselbank Gouda.

Inwoners van Reeuwijk maken eveneens gebruik van de Voedselbank. U kunt ook zelf boodschappen doen om te geven. Suggesties zijn houdbare producten zoals koffie, suiker, rijst, soep, maar ook niet-voedsel artikelen zoals tandpasta, shampoo en waspoeder.

Net als voorgaande jaren staat in De Ark op **zondag 15 december 2019** een grote doos in de hal bij de hoofdingang waar u de producten in kunt doen. Maandagochtend haalt de Voedselbank deze doos weer op.

We rekenen op uw gulle gaven. Het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank stijgt noodgedwongen nog altijd.

Namens de diakenen en de Voedselbank Gouda e.o. van harte dank!
Truus Bakker- Amelink

Van het Kerkelijk Bureau

Overleden:

19 november 2019: hr. M.A. Wersterbeek van Eerten, Prinsenhof, Anna van Meertenstraat 10, Gouda (wijk E)



Ingeschreven

hr. en mw. Verwaard-de Ruijter, Dorpsweg 33, 2811 KG (wijk C) uit Prot. Gem. Schouwen aan Zee, Renesse
hr. en mw. Visser-Eenling, Beemdweide 12, 2811 JJ (wijk E) uit Prot. Gem. Gouda

Overgeschreven:

fam. Slappendel-Bos, Esdoornstraat 27, 2851 TJ Haastrecht (wijk E) naar de Geref. Kerk Haastrecht

Mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Voor over- en /of uitschrijvingen per mail contact opnemen met de ledenadministrateur: ledenadministratie@pgdeark.nl.

Bij geboorte, overlijden of verhuizing graag bericht aan de ledenadministratie, adres zie achterzijde.

Erna Eigeman, ledenadministrateur



Giften voor de kerk of de VVB (vaste vrijwillige bijdrage) kunt u overmaken op rekeningnummer

NL29 INGB 0000 5942 05

t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk

Wilt u bij het overmaken van de VVB **altijd** uw **registratienummer** én de **periode** vermelden waarvoor u betaalt (maand, kwartaal en/of jaar). Het registratienummer staat vermeld op de jaarlijkse Kerkbalans-brief.

Startmoment Kerkbalans 2019

Op zaterdag 18 januari 2020 aanvang 13.00 uur zal, net als vorig jaar, de actie Kerkbalans 2020 voor de derde keer gezamenlijk worden ingeluid door de aan Kerkbalans deelnemende kerken in Reeuwijk en Sluipwijk: de RK Geloofsgemeenschap De goede Herder, de Hervormde Gemeenten van Reeuwijk en Sluipwijk en onze eigen gemeente. Het inluidmoment zal dit jaar plaats vinden bij en in de H. H. Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp. De kerkklok zal worden geluid en er zal een moment van bezinning zijn, geleid door pastoor van Klaveren.

Dit startmoment is een van de activiteiten die we gezamenlijk uitvoeren als gevolg van het halfjaarlijks overleg tussen alle vijf kerken in Reeuwijk en Sluipwijk.

Voor belangstellenden wordt een kop koffie of thee geschonken. Een ieder is van harte welkom.

Vanuit het Beraad van Kerken,
Truus Bakker en Jan Boonstra

Ik geef om
betrokkenheid en
zorg voor elkaar

*... dus geef ik
voor mijn kerk!*



Actie Kerkbalans 2020 “Geef voor je kerk”

Beste mensen,

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen ruim 2000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans.

Geeft u om De Ark? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

‘Een vacante periode is goed voor de kerk, want dat levert flink geld op.’ Dit is wat ik afgelopen jaar veel heb gehoord. Dat was ook gedeeltelijk waar. Maar veel kosten lopen door en huurinkomsten van de pastorie vallen weg. Ook moeten we met gastpredikanten en pastorale hulp de kerk draaiende houden na het vertrek van onze predikant. We gaan op zoek naar een nieuwe predikant. We hebben met Murielle van Diepen een goede invulling gegeven en haar aangesteld als pastoraal werker. Vanaf de zomer willen we na afronding van haar studie Murielle aanstellen als nieuwe predikant met een 80-procent dienstverband. Dit zullen we met elkaar financieel mogelijk moeten maken. Niet alleen dit jaar, maar ook in de jaren daarna.

En daar wil ik aandacht voor vragen, want dat wordt de komende jaren de uitdaging voor onze gemeente. Op langere termijn ziet ons college het aantal leden licht afnemen. Ook de gemiddelde bijdrage van jongere leden is lager. Dat betekent dat er op langere termijn financiële krapte ontstaat.

Gelukkig is de verbouwing van De Ark bijna afgerond en deze investering betekent dat ons kerkgebouw klaar is voor de toekomst. Ook hebben we een langjarig huurcontract met de fysiotherapiepraktijk kunnen afsluiten. Daar staat tegenover dat we een investering hebben gedaan in een werkkamer voor onze predikant in De Ark.

Er is besloten de pastorie te verkopen, met de opbrengst kunnen we de lening voor de koop van de kerk aflossen en de investering in de werkkamer en fysiotherapie betalen. Dat levert een verbetering op van onze exploitatie. Ook hebben we lering getrokken uit het verleden en willen we tijdig reserveren voor toekomstig onderhoud.

Per saldo hebben we een **tekort** op onze begroting van **€ 20.000,-**, hoger dan in andere jaren. Kortom, uw bijdrage is meer dan nodig. Geef voor je kerk! Geef voor De Ark!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Dirk-Jan Knol,
Voorzitter



ZINSpelen

lezingen in de Ark

Vooruitlopend op de eerstvolgende lezing van ZINSpelen melden we dat deze gehouden zal worden op **woensdag 5 februari 2020**.

Dan komt Reinier Sonneveld spreken over ‘het vergeten evangelie’. Hij schreef hier een boek over.



In de volgende Arkade komen we met een meer uitgebreide aankondiging.

Ook kunt U kijken op onze website pgdeark.nl/zinspelen.

U alvast prettige feestdagen toewensend,

de Commissie ZINSpelen,

Anne van Urk

Ton Schreuders

Annette Knol

Albert-Jan Wagenveld

Van de Kindernevendienst

Vandaag zijn we de maand december begonnen, het was 1 december Eerste Advent. In de vorige Arkade heeft u de introductie op het Advents-Kerstproject al kunnen lezen. De profeet Micha komt vanuit een dorpje buiten de stad, de mensen in Jeruzalem vertellen dat het erg donker is in de stad omdat er mensen zijn die alleen maar aan zichzelf denken, er voor zorgen dat ze het zelf nog beter hebben en verkeerde keuzes maken. Micha vertelt dat het kan veranderen, zodat het licht in de stad mag gaan schijnen. Het licht dat we met Advent ontsteken. Het licht dat wij allemaal mogen uitstralen en mogen doorgeven aan andere mensen, aan elkaar, als teken van hoop en leven. God zal ons daarbij helpen.

Het projectlied: Geef Licht

*In het donker van de nacht
zingt de hemel mensen voor.
Zie het licht en geeft het door.
Zo geeft God je levenskracht.*

1e Advent:

*Micha is profeet van God
En hij zeg: 'zo kan het niet!
Jullie doen elkaar verdriet.
Zo maak je de stad kapot.'*

3e Advent:

*Micha vraagt: 'Wat doe je toch?
Leef je niet meer met de Heer?
Maar hij hielp je keer op keer!
Hij bevrijdt je, weet je nog?'*

Kerst:

*In het kleine Bethlehem
krijgt Gods liefde een gezicht.
Hij brengt vrede, hoop en licht.
Ga op weg, dan vind je hem!*

Refrein:

*Geef licht, geef licht!
Je krijgt het gratis, niet voor niets.
Zorg dat iedereen het ziet*

2e Advent:

*Op een dag hoort iedereen
van de hoogverheven stad
waar geen mens ooit ruzie had
Kom maar gauw, we gaan erheen.*

4e Advent:

*Wie wil wonen in een land
vol van ruzie, haat en nijd?
Doe wat goed is, stop de strijd-
God neemt mensen bij de hand.*

Melodie: zie www.kindopzondag.nl

Hartelijke groet,
namens het team van de kindernevendienst,
Annette Knol

Provider

Het nieuwe seizoen van Provider is van start gegaan met de startzondag, waar wij als Provider getrouw aan deelnemen. In deze dienst is o.a. gesproken over de werkzaamheden van de jeugddiaken en ook over de taken die een diaken doet. Om de jeugd verder te betrekken bij de kerk middels vrijwilligerstaken zijn er een tweetal Provider bijeenkomsten gewijd aan o.a. diaconaal werk in de kerk, en is er nagedacht over de collectes in de kerk.

Als betrokken jeugd van De Ark hebben we een aantal collectes mogen aandragen. De bedoeling is dat wij over de gekozen goede doelen iets gaan vertellen tijdens de dienst.

De eerste gekozen collecte is gepland op Eerste Kerstdag.

Ook hebben we als groep, samen met Murielle, nagedacht over een jeugddienst, waar wij als jeugd ook actief aan gaan deelnemen. De organisatie is wat lastiger dan gedacht waardoor de jeugddienst in 2020 een plekje zal krijgen in de planning.

Zondag 1 december hebben we, hoe actueel, gesproken met elkaar over racisme en discriminatie in de bijbel en in de huidige samenleving. We zijn gestart met een filmpje over 'the most hated family in the USA' (inmiddels zijn over hen drie documentaires gemaakt door Louis Theroux).

Deze familie predikt hel en verdoemenis uit naam van God bij o.a. begrafenissen van soldaten die zijn omgekomen bij interventies voor de vrede.

Verder hebben we aan de hand van Bijbelteksten gesproken over racisme in met name het oude testament. De conclusie van de tieners die hier uit getrokken werd is dat er wel stukjes te vinden zijn in de bijbel die over racisme en discriminatie gaan, maar dat dit vooral stukjes uit een groter geheel zijn. Als je verder leest in de bijbeltekst dan valt het wel mee met racisme en discriminatie. Dat gold eigenlijk ook voor hetgeen de 'most hated family in the USA' predikt.

Ook werd er gesproken of je alles als racisme of discriminatie moest invullen of dat het ook als grap bedoeld kon zijn. De tieners waren van mening dat een grapje over racisme moet kunnen mits de persoon dit ook als grap ervaart. Bijvoorbeeld als een vriend zelf ook grappen maakt over zijn uiterlijk of afkomst.

We hebben met elkaar leuke discussies gevoerd over wat nu wel valt onder racisme en discriminatie en wat niet. Deze discussies maakte dat de tijd om vloog en dat we alweer snel de kerk in werden gehaald om de zegen te ontvangen.

Hugo en ikzelf vonden het weer een interessante Providerochtend met een actieve inbreng van de tieners. We hadden zelfs onvoldoende tijd voor het hele programma.

Dank aan de tieners voor het trouw aanwezig zijn bij de Providerochtenden, dit geeft ons voldoende kracht om hiermee door te gaan.

Op 15 december is onze jaarlijkse afsluiting. De tijd en plaats horen jullie nog van ons. Ook wat we gaan doen zal later deze maand bekend gemaakt worden. Hopelijk kunnen jullie hier allemaal bij aanwezig zijn.

Groet namens het hele Providerteam,
Edwin, Eline, Hugo, Marti en Erwin.

PS: We zijn nog op zoek naar versterking voor het Providerteam. Vindt je het leuk om met tieners in discussie te gaan over actuele onderwerpen in relatie tot de bijbel, meld je dan aan bij iemand van het Providerteam.

Tienerclub gaat weer van start!!

Na een de leuke afsluiting van het vorige jaar en een langere dan geplande zomer (en herfst) stop, gaan we weer beginnen. We hebben afscheid genomen van Erwin en Chris, en Berend Kees is erbij gekomen als versterking maar we kunnen nog wel iemand gebruiken, dus mocht u zich aangesproken voelen of wat meer over onze groep willen weten, spreek gerust Remy, Berend Kees, Miranda of één van de tieners aan.

Vrijdag 13 december gaan we weer van start en wel met Sinterkerst, vorig jaar was dit een groot succes. Iedereen neemt een klein cadeautje mee en we gaan weer een leuk spel spelen. Dit keer vieren we het in de huiskamer van de kerk. Wij als leiding zorgen weer voor wat lekkers en iedereen is welkom vanaf 12 jaar. De poster staat elders in deze Arkade.

Daarnaast hebben we gelijk voor het hele jaar vooruit gepland, dus zet de volgende data in je agenda, kalender, of plak ze op de koelkast, etc.



-) 24 januari 2020 van 19:30 tot 22.00 uur
-) 7 februari 2020, deze avond willen we meedoen met Sirkelslag young. Meer informatie volgt in de volgende Arkade. Maar mocht u toch nieuwsgierig zijn, kijk dan even op <https://jop.nl/themas/missionair-jeugdwerk/sirkelslag/sirkelslag-young>
-) 20 maart 2020 van 19:30 tot 22.00 uur
-) 17 april 2020 van 19:30 tot 22.00 uur
-) 15 mei 2020 van 19:30 tot 22.00 uur
-) 12 juni 2020 alweer de afsluiting. Tijdstip wordt nog bekendgemaakt.

Wij hopen onze tieners weer te zien.

Tot dan,

Remy, Berend Kees en Miranda (0622860806)

SINTERKERST 2019



**OOK DIT JAAR GAAN WE
MET DE TIENERCLUB WEER
SINTERKERST VIERN.**

**WIJ VRAGEN ONZE TIENERS
EEN KLEINIGHEIDJE MEE TE
NEMEN ZODAT WE GEZA-
MENLIJK WEER EEN LEUK
SPEL KUNNEN SPELEN.**

13 DECEMBER 2019

WAAR: DE ARK, REEUWIJK

VAN: 19.30-22.00UUR

VANAF: 12 JAAR

MEENEMEN: CADEAUTJE VOOR HET SPEL



Sundays

Op 17 november hadden wij als groep een inhoudelijke avond met Murielle over de kerkdienst.

Vooraf hebben we met elkaar gegeten. Het was een heerlijke pastasalade deze keer.

Rond 19.00 uur sloot deel twee van de groep aan. Zo waren we totaal met acht. We hebben het met elkaar gehad over een kerkdienst.

Hoe is een kerkdienst in De Ark opgebouwd.

Hoe staat het in de 'dienstenbijbel'?

Ook werden er regelmatig zijsprongen gemaakt. Denk aan de kleuren die op het altaar liggen. Welke kleur heeft welke betekenis? Dit was bij veel van de groep niet bekend. Wist u dat er ook nog een roze liturgische kleur is?

Het was een interessante avond waar veel vragen werden gesteld.

Soms werd dit ook vergeleken met andere kerken. Hoe hebben sommigen het ervaren in andere kerkdiensten?

Leuk om zo met elkaar in te gaan op een thema.

Op 24 november was er een Taizéviering. Deze werd door een aantal van onze groep en daar buiten georganiseerd, samen met Murielle.

Voor de dienst werd het podium omgebouwd.

Daarna kwam de Cantorij bij elkaar om te oefenen met het zingen van de liederen. Soms zelfs vierstemmig.

Voorafgaand aan de dienst hebben we met de voorbereidingsgroep gegeten en aansluitend genoten van de dienst. De opkomst was redelijk.

Ook waren er wat mensen uit de omgeving, zoals Bodegraven en Gouda.

Veel complimenten zijn er binnengekomen.

Dank. Het is voor herhaling vatbaar.

Lijkt het je leuk om ook een keer aan te sluiten bij Sundays?

Meld je aan bij Esther Eijkelboom via 0614133068

Namens de Sundays groep,

Esther Eijkelboom

Oproepje

Zijn er mensen die het voortouw willen nemen bij het organiseren van een eventuele Taizéreis rondom Hemelvaart 2020?

De vrije dagen rond Hemelvaart vallen van dinsdag 19 tot en met zondag 24 mei.

In verband met het nog niet volledig werken van Murielle wordt het lastig om dit te combineren. Hulp is daarom zeer gewenst.

Ook weet de leiding van vorig jaar nog niet of zij dit jaar weer mee gaan.

Toch willen we onderzoeken of het mogelijk is dat er ook jongeren uit onze gemeente weer naar Taizé kunnen gaan.

Lijkt het je leuk om dit te organiseren?

Meld je aan bij: [de3jeugdouders@hotmail.com](mailto:de3jeugdouders@hotmai.com)

Alvast dank.

Esther Eijkelboom



Kerststukjes maken in De Ark

Op dinsdag 17 december is er gelegenheid een kerststukje te maken in De Ark. Voor oase, wat groen, een plantje of wat bloemen en klein materiaal wordt gezorgd (o.a. kerstballen).

Zelf een schaalpje, bakje of iets dergelijks meenemen. Ook wat extra groen is altijd handig.

We beginnen om 19.30 uur en gaan door tot circa 21.30 uur. De kosten zijn €7,00. Er is ruimte voor 14 personen. Ik hoop dat het vol komt! Je kan je bij mij opgeven.

Hartelijke groet, mede namens Annie Hoonhout
Truus Bakker-Amelink.

Email: bakkeramelink@gmail.com
Tel:0182-395245

De rondzendmail

Vanuit de kerkenraad beschikken we over een lijst met e-mailadressen van gemeenteleden. Die gebruiken we bij mededelingen over dringende zaken of onderwerpen die enige tijd geleden zijn medegedeeld en waar wellicht een herinnering op zijn plaats is. Te denken is aan overlijden en uitvaarten van gemeenteleden, de herinnering aan evenementen voor de jeugd of gemeenteavonden. Ds. David van Veen is destijds met deze werkwijze begonnen en ik heb die na zijn vertrek vervolgd. In de berichten wordt u als gemeentelid altijd geadresseerd "in bcc", waarbij de geadresseerden elkaars e-mailadres niet zien.

Mocht u ook deze berichten willen ontvangen, twijfelt u of u ze wel ontvangt of wilt u van de lijst af, of is uw e-mailadres veranderd, stuurt u dan een e-mailbericht met wat u wilt, met uw naam en e-mailadres naar ondergetekende. Dan kan ik de lijst aanpassen.

In Arkade nummer 1 van dit jaar verscheen ook een artikel met deze strekking, het leek ons goed dit te herhalen met het oog op een goede communicatie binnen onze gemeente.

Namens de kerkenraad,
Jan Boonstra, e-mailadres: jan3.boonstra@planet.nl

Stichting Water voor Leven: collecte op 22 december 2019

Omdat voor 22 december a.s. het doel van de collecte de Stichting Water voor Leven is, lijkt het wel passend hieraan in Arkade aandacht te besteden. Deze stichting zet zich al meer dan 30 jaar in voor betere levensomstandigheden op het eiland Fogo op de Kaapverdische Eilanden. Deze liggen zo'n 500 km uit de kust van West-Afrika ter hoogte van Senegal. Vanwege een dreigende hongersnood op de eilanden, is ruim 30 jaar geleden de Goudse Agnelo Spinola, afkomstig van Fogo, begonnen met inzamelen van oud papier om geld bijeen te brengen. Daaruit is de Stichting Water voor Leven ontstaan, waarvan Agnelo Spinola nog steeds de voorzitter is. De stichting heeft zich de afgelopen tientallen jaren vooral gericht op het bouwen van basisscholen en cisternes, dat zijn putten en vloeivelden voor de opvang van het schaarse regenwater. De afgelopen tien jaar kwam daar nog de bouw van een technische school in Ponte Verde bij en recent de bouw van een gemeenschapshuis in het dorp Campanas. Ook is steeds meer nadruk komen te liggen bij het financieel mogelijk maken dat jongeren de middelbare school kunnen volgen en zo mogelijk ook naar de universiteit of HBO op het hoofdeiland Praia gaan. En jongeren die een technische vakopleiding aan de technische school op Fogo willen volgen, komen hiervoor ook in aanmerking. Donateurs zetten zich daarvoor privé in, omdat veel ouders een vervolgopleiding voor hun kind niet kunnen betalen. De armoede is immers groot en bijna alle middelen gaan bij heel veel gezinnen op aan de basisbehoeften. De stichting kent vele donateurs waaronder velen in Gouda en Reeuwijk, ook is er steun vanuit kerken, zoals de onze en wijkgemeente De Veste. De stichting kende een droevig afgelopen jaar. Zoals bekend, overleed op 24 juli 2018 mijn lieve echtgenote Baukje, zij was 22 jaar secretaris van de stichting. Op 17 maart 2019 overleed Hans Kramer te Gouda, hij was ruim 30 jaar penningmeester en geldwerver. Mede op initiatief van de echtgenote van Hans Kramer, Truus Kramer-Bais, zijn nieuwe mensen gevonden om de opengevallen plaatsen in het bestuur in te vullen en zo de werkzaamheden voort te zetten. Zelf zal ik de contacten met donateurs in Reeuwijk en met De Ark verzorgen, vandaar dit stukje, en het bestuur ondersteunen.

De stichting heeft vanaf 2018 de invulling van de doelstellingen geleidelijk meer gericht op het ondersteunen van jongeren bij hun schoolloopbaan. Momenteel worden 14 studenten aan de universiteit ondersteund, 6 leerlingen op het lyceum en 11 cursisten aan de technische school.

De periode tot 2021 moet gezien worden als een overgang naar de nieuwe kernactiviteit Leren voor Leven, het financieel ondersteunen van jongeren bij het volgen van onderwijs. Dit vanuit het inzicht dat educatie de beste manier is structureel bij te dragen aan verdere ontwikkeling van het eiland. Tot 2021 zullen er nog enkele kleinschalige projecten gerealiseerd worden.

Veel meer informatie vindt u in de folders in de hal van De Ark en op de website van Water voor Leven, www.watervoorleven.nl. Daar vindt u ook het jaarverslag over 2018.

We blijven afhankelijk van ondersteuning, ook vanuit onze gemeente. De collecte bevelen we daarom van harte bij u aan.

Jan Boonstra,
Contactpersoon Reeuwijk van Stichting Water voor Leven

Uit het Beraad van Kerken Reeuwijk

Al weer enige tijd komen de vijf kerken in Reeuwijk en Sluipwijk bij elkaar voor een halfjaarlijks overleg. De vijf kerken zijn de R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder, de Hervormde gemeenten Reeuwijk en Sluipwijk, Christengemeente Elim en onze Protestantse Gemeente De Ark. Per kerk zijn er een of twee afgevaardigden, waaronder vaak de voorgangers. De laatste keer waren we bijeen op 13 november. Bij zo'n bijeenkomst is er altijd een bezinning en bespreken we zaken die we graag willen delen met de andere kerken. En verder de dingen die we gezamenlijk doen: presentatie op Bruisend Reeuwijk, uitwisseling van kerkbladen, het inluiden van Kerkbalans voor de vier gemeenten en geloofsgemeenschap die aan Kerkbalans meedoen, de vespers in de Week van gebed voor de Eenheid, de gezamenlijke folder t.b.v. gasten in Landal en het overleg rond weeksluitingen in De Reehorst. Alle kerken doen mee aan de invulling van de weeksluitingen. Verder kunt u op 18 december 2019 weer de gezamenlijke advertentie met alle Kerstvieringen rond de Kerstdagen in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk aantreffen. Aan die laatste doet ook de Gereformeerde Kerk in Waarder mee.

We zijn blij met dit overleg in altijd goede broederlijke en zusterlijke sfeer. Zo bent u wat op de hoogte van dit plaatselijke overleg.

Met een hartelijke groet uit het Beraad van Kerken Reeuwijk,
Truus Bakker en Jan Boonstra

Beste mensen,

Vrijdag 13 november heb ik (Albert-Jan) mijn laatste kuur gehad.

De afgelopen maanden waren er heel wat strubbelingen, maar nu kunnen we uitkijken naar volledig (?) herstel. Voorlopig ben ik klaar in het ziekenhuis en gaan we over op driemaandelijks controles.

Het meeleven van heel veel Ark-mensen heeft ons erg goed gedaan.

Hartelijk dank hiervoor,
Albert-Jan en Catrien Wagensveld

Beste mensen,

Heel hartelijk dank voor uw belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Harry Mollee

Het heeft ons bemoedigd en gesterkt.

Namens ons allen.
Rita Mollee-Lodema

Mijn zusters en mijn broeders,

Aan de vooravond van 2020 denken we terug en kijken we vooruit. Bij die terugblik is het van belang hoe ver we terugkijken om de toekomst in beeld te kunnen krijgen. Het maakt nogal uit of we kijken vanuit de gedachte aan onszelf, onze familie, ons dorp, ons land, of vanuit een breder perspectief. Onze persoonlijke positie mag, gelukkig - u weet dat ik daarvan kan meepraten - deel uitmaken van het grotere geheel: onze wereldwijde geloofs- en ongelofgemeenschap...

Naar goed reformatorisch gebruik wil u meenemen naar drie delen uit onze geschiedenis: de Deltawerken, de Klimaataanpak en de Indianenverhalen.

Deltawerken

In 1953 braken een groot aantal Zeeuwse en Zuid-Hollandse dijken. Een ramp met.... doden en vele ontheemden. En een dood konijn op nog geen honderd meter van ons huis in Rotterdam-Zuid. Hoe dichtbij was het water geweest die nacht? Als bijna achtjarige is zo'n persoonlijke herinnering iets dat je bijblijft. Net als de geluiden op de radio van mensen die het nog echter meemaakten. En later de onthutsende beelden van het Polygoon journaal. Een deel van Nederland leed, heel Nederland hielp. Solidariteit van Groningen tot Zeeland, van Scheveningen tot Scharendijke, ja, vanuit de hele wereld.

Zo kort na de oorlog kwam zo'n verschrikkelijke natuurramp hard aan. Maar was het wel een natuurramp? Waren de dijken wel goed onderhouden? Had de oorlog en de wederopbouw onze aandacht niet afgeleid? Nederland besloot in.... tot het Deltaplan. Voortvarend was al begonnen met uitvoering voor de wet was aangenomen. We moesten immers een nieuwe watersnoodramp voorkomen. Ook de Nieuwe Waterweg moest dicht. Niet permanent natuurlijk, maar met een stormvloedkering. De economie moest wel draaiend blijven en kon niet zonder de dan nog grootste haven ter wereld permanent af te sluiten.

Na ... jaar, in was het Deltaplan klaar. Het moest ons behoeden tegen de gevolgen van alle grote stormen. Slechts eens in de tienduizend jaar mocht een superstorm het water over de dijken brengen. In 2019 werd vastgesteld dat de stormvloedkering ons slechts tot 2050 kon beschermen...

Klimaataanpak

Veel groter dan de bedreiging waarvoor we Deltawerken uitvoerden is een adequate klimaataanpak nodig. Tegenwoordig berichten de media er dagelijks over, direct of indirect. De 25^e Conference Of Parties (COP25) in Madrid moet nog beginnen nu ik dit schrijf en loopt nog of is net afgelopen als u dit leest. Belangrijk is of de doelen van Parijs (COP21) gehaald gaan worden. Er moet dus ook een COP1 geweest zijn...dat klopt. In 1995 werd in Berlijn de eerste COP gehouden. Voor een lijst met verwijzingen naar de documenten zie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatconferentie_van_de_Vereinigde_Naties
of een lijst met een kort overzicht en heel veel noten zie

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Climate_Change_conference
(Engels).

Nog voor 'de wereld' aan de gang ging met het klimaat waren de kerken er al mee bezig. Ook in Reeuwijk bestond van 1988 tot 1990 een overleg van alle(!) kerken in het kader van het Conciliair Proces; Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een tiental initiatieven. PURee (Platform Uitkeringsgerechtigden Reeuwijk), De Kring(loopwinkel), De Windvogel en de uitbouw van de bestaande Wereldwinkelactiviteiten met een eigen winkel zijn hiervan de bekendste. Als burgers kunnen we dus best wat initiëren en bereiken door klein te beginnen. Terug nu naar Nederland en de wereld, daar is nog veel werk aan de winkel.

Het Kyoto protocol (COP3-1997) is bekend. Nederland tekende destijds voor een reductie van 5% van de broeikasgassen t.o.v. 1990, te bereiken in 2008 tot 2012 (pag. 3: '...reducing their overall emissions of such gases by at least 5 per cent below 1990 levels in the commitment period 2008 to 2012.') Vandaag staan we op 15% méér (<https://www.cbs.nl/en-gb/news/2019/37/greenhouse-gas-emissions-down> 'greenhouse gas emissions in the Netherlands amounted to 189.3 billion CO2 equivalents. This level is 2 percent lower than in 2017 and 15 percent higher than in 1990') Een verschil van 20% met de afspraken...en dat verschil zien we inmiddels terug in de natuur...Ook bij het Deltaplan, dat ons voor 10.000 jaar moest beschermen maar nu, na ... jaar nodig moet worden herzien.

Indianenverhalen

Er zijn twee betekenissen van indianenverhalen. De meest gebruikte is de negatieve: die moet je niet serieus nemen, het zijn maar indianenverhalen.

De andere betekenis is m.i. echter zeer waardevol. Het gaat om de grote vragen van het leven: van wie is de aarde, de lucht, het water? Het was er allemaal al, ver voordat wij mensen er waren. Sterker nog, we kunnen zonder niet eens leven! Juist deze levensvoorwaarden schatten we niet op hun werkelijke waarde. Omdat ze overvloedig en gratis beschikbaar zijn/waren? Omdat we ze zelf niet kunnen maken? Omdat we er niet echt mee kunnen rekenen?

Een voorbeeld. Wat is de waarde van de energie van de zon die jaarlijks op aarde wordt afgeleverd? Enig idee? Het is meer dan vijf miljoen dollar per aardbewoner; meer dan keer de som van onze BNP's (Bruto Nationale Product) bij elkaar.

Gelukkig stuurt de zon of zijn eigenaar ons geen rekening, die zouden we onmogelijk kunnen betalen.

Kennen we onze ellende uit de wet Gods, dan kennen we onze zegeningen uit de schepping Gods...

2020 e.v. DV

Aan de vooravond van 2020 denken we terug en kijken we vooruit. Hoe breed is ons perspectief? Hoe ver kijken we vooruit? Hoe gaan we verder? Vanuit een perspectief van hoop gericht op financiële groei en daarmee de uiteindelijke maakbaarheid van de wereld (en wijde omgeving)? Of vanuit een perspectief van hoop gericht op het delen van leven voor en met iedereen, hier en nu? Niet te snel beslissen, eerst goed nadenken. Of heeft u een beter idee?

Dick van Elk, 27-11-2019

Mo(nu)mentje – Chellala

De weg tussen El Bayadh en Ain Sefra slingert door het gebergte dat de scheiding vormt tussen de hoogvlakte en de woestijn, en werd ooit aangelegd als verbinding tussen deze twee (Franse) militaire posten. Halverwege, vlak bij de afslag naar de twee dorpen Chellala, staat op enige afstand van de weg een hoge stenen piramide. Je vindt er geen gedenksteen of herinneringsbord, maar het is het gedenkteken van wat in de geschiedenisboeken 'de slag bij Chellala' wordt genoemd.

In 1830 viel het Franse leger Noord-Afrika binnen in de buurt van Algiers. Vervolgens werd in een paar jaar het noordelijke deel van wat nu Algerije is, veroverd. De stammen in het westelijke binnenland boden meer weerstand. Eerst probeerde Emir Abdelkader die stammen gezamenlijk te laten optrekken tegen de Fransen.



Tussen 1832 en 1847 leverde hij vele veldslagen. Uiteindelijk werd hij gevangengenomen en verbleef hij de laatste jaren van zijn leven in redelijke vrijheid in Syrië.

Vervolgens kregen de Fransen te maken met de belangrijke stam van Sidi Cheikh. Hun stamvader en zijn zeven zonen zijn begraven en worden vereerd in El Abiodh Sidi Cheikh.

Deze nomaden trokken rond op de grens van woestijn en hoogvlakte van Midden-Marokko tot Oost-Algerije en verder. Ook deze 'opstand' (in Franse militaire termen wordt gesproken van "de orde herstellen") werd na zes jaar (1864-1870) neergeslagen.

De derde en minst bekende 'opstand' was die van Bou'amama (1881-1882). Hij leverde in het voorjaar 1882 (de precieze datum is moeilijk te achterhalen) met zijn bereden troepen slag in een breed en vrij vlak dal in de buurt van het dorp Chellala tegen een grote Franse legermacht. Zijn overval zaaide veel verwarring bij de Fransen, maar dat leidde niet tot een overwinning. Jaren later werd door de Fransen dit gedenkteken opgericht, waarschijnlijk met gedenkplaat voor de Franse 'overwinning'. Maar die plaat zal na de onafhankelijkheid wel zijn weggesloopt. Zo kom je in dat grote land overal sporen tegen van het verzet tegen wat 'de orde herstellen' heette. Niet alleen in steen gevat, of met duidelijke sporen van kogels of granaten, maar ook in de herinneringen van mensen. Verschillende keren heb ik verhalen gehoord van verzetsdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog (1954-1962), en van de gevolgen van die strijd voor de burgerbevolking.

Nee, voor oorlogsdaden hoeft voor mij geen monument opgericht te worden. Al lijkt die spitse stapel stenen wel een wijsvinger die wordt opgericht in dit dorre landschap: Let op! Wat heel opvallend is: na al die gevechten tegen het Franse bezettingsleger worden Franse burgers met open armen ontvangen. Nooit een scheve blik. De reden: de Algerijnen voelen zich thuis in hun eigen land, en zullen alle vreemdelingen (ook dus Fransen) goed ontvangen, want dat hoort in de Arabische cultuur...



Kees van der Does

PS : Het spijt me, ik heb het monument nooit kunnen fotograferen, en op internet is ook geen afbeelding te vinden. U moet zelf maar gaan kijken.

Kerst...This is Christmas...!

Op zondagmiddag **15 december om 16.00 uur** bent u van harte welkom in de Ontmoetingskerk te Oudewater.

Gospelkoor New Creation uit Oudewater en Gospelkoor El Jakim uit Zevenhuizen, beiden o.l.v. dirigent Hans Buis, zingen bekende en onbekende kerstliederen.

Prachtig om naar te luisteren en heerlijk om zelf mee te zingen.

Een samengesteld combo van muzikanten zorgt voor een sfeervolle muzikale begeleiding. De middag is bedoeld voor jong en oud.

De entree is gratis.

Bij de uitgang is er een collecte voor de Stichting Linquenda.

We hopen u te ontmoeten op 15 december!

New Creation

(Joke Weerstand)



Uitzendingen van RTV Bodegraven Kerst 2019

TV Bodegraven

Wandeling en Volkskerstzangdienst PKN Geref. Kerk Waarder met OBK Driebruggen.

1^e en 2^e kerstdag om 13 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 uur

Radio Bodegraven

Zaterdag 21 december 21.00 uur

Volkskerstzang Bodegraven – Promising Voices – Dorpskerk

Dinsdag 24 december – Kerstavond

Kerkplein 15 21.00 – 23.30 uur 22.00 uur – Kerstnachtdienst

Dorpskerk Bodegraven ds. A.B. Tack en koor Revival.

Woensdag 25 december – Eerste Kerstdag

8.00 Kerstspecial Gewijde Muziek

9.00 Kerkplein15 – 9.30 uur Bethlehemkerk Nieuwerbrug Ds A. Baas

14.00 Volkskerstzang Bodegraven – Promising Voices – Dorpskerk

16.00 Kerstprojectkoor Voices4Xmas en FPO Blazersensemble.

Evertshuis Bodegraven

18.00 Op weg naar kerst – Vivace Reeuwijk – Petrus en Pauluskerk

Reeuwijk Dorp

20.00 MarDja Projectkoor Anthem – Ichtuskerk Bodegraven

Donderdag 26 december – Tweede Kerstdag

8.00 Kerstspecial Gewijde Muziek

9.00 Kerkplein15 – Kerstfeest Zondagschool Dorpskerk Bodegraven

12.00 Op weg naar kerst – Vivace Reeuwijk – Petrus en Pauluskerk

Reeuwijk Dorp

19.00 MarDja Projectkoor Anthem Ichtuskerk Bodegraven

21.00 Kerstprojectkoor Voices4Xmas en FPO Blazersensemble.

Evertshuis Bodegraven

Zo 15 dec
Do 19 dec
Vr 20 dec

GouweHart
ORKEST

WINTERCONCERT

Vivaldi

Vier jaargetijden: winter

W.F. Bach

Händel

o.l.v. Jacques van der Meer

Yuh-ichi Sakai - bas

Ella van der Mespel - viool



Zo 15 december, de Ark, Reeuwijk, 15:30 uur
Do 19 december, Opstandingskerk, Woerden, 20:00 uur
Vr 20 december, Oud Katholieke Kerk, Gouda, 20:00 uur

Toegang: € 12,00 incl. consumptie. Reserveren: gouwehartorkest@gmail.com
www.gouwehartorkest.nl, www.facebook.com/gouwehartorkest

Leesrooster december-februari**8-14 december**

zondag: Micha 4:1-8
 maandag: Micha 4:9-14
 dinsdag: Micha 5:1-5
 woensdag: Micha 5:6-14
 donderdag: Filippenzen 1:27-2:11
 vrijdag: Filippenzen 2:12-18
 zaterdag: Filippenzen 2:19-30

15-21 december

zondag: Psalm 146
 maandag: Micha 6:1-8
 dinsdag: Micha 6:9-16
 woensdag: Filippenzen 3:1-11
 donderdag: Filippenzen 3:12-21
 vrijdag: Filippenzen 4:1-9
 zaterdag: Filippenzen 4:10-23

22-28 december

zondag: Micha 7:1-7
 maandag: Micha 7:8-13
 dinsdag: Micha 7:14-20
 woensdag: Matteüs 1:18-25
 donderdag: Hosea 11:1-11
 vrijdag: Hosea 12:1-7
 zaterdag: Hosea 12:8-15

29 december -4 januari

zondag: Hosea 13:1-13
 maandag: Hosea 13:12-14:1
 dinsdag: Hosea 14:2-10
 woensdag: Jesaja 55:1-13
 donderdag: Jesaja 56:1-8
 vrijdag: Matteüs 1:1-17
 zaterdag: Matteüs 1: 18-25

5-11 januari

zondag: Matteüs 2:1-12
 maandag: Matteüs 2:13-23
 dinsdag: Matteüs 3:1-17
 woensdag: Jesaja 56:9-57:6
 donderdag: Jesaja 57:7-13
 vrijdag: Jesaja 57:14-21
 zaterdag: Jesaja 58:1-5

12-18 januari

zondag: Jesaja 58:6-14
 maandag: Jesaja 59:1-8
 dinsdag: Jesaja 59:9-15a
 woensdag: Jesaja 59:15b-21
 donderdag: Jesaja 60:1-14
 vrijdag: Jesaja 60:15-22
 zaterdag: Jesaja 61:1-11

19-25 januari

zondag: Jesaja 62:1-12
 maandag: Psalm 96
 dinsdag: Spreuken 1:1-19
 woensdag: Spreuken 1:20-33
 donderdag: Spreuken 2:1-22
 vrijdag: Matteüs 4:1-11
 zaterdag: Matteüs 4:12-25

26 januari-1 februari

zondag: Psalm 139:1-12
 maandag: Psalm 139:13-24
 dinsdag: Spreuken 3: 1-20
 woensdag: Spreuken 3: 21-35
 donderdag: Spreuken 4:1-13
 vrijdag: Spreuken 4:14-27
 zaterdag: Psalm 149

2-8 februari

zondag: Matteüs 5:1-12
 maandag: Matteüs 5:13-26
 dinsdag: Matteüs 5:27-37
 woensdag: Matteüs 5 38-48
 donderdag: Deut.28:1-14
 vrijdag: Deut. 28:15-26
 zaterdag: Deut. 28:27-44

Voorganger :	mw. M.G. van Diepen	muriellevandiepen@pgdeark.nl	06-39496402
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	06- 33758684
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	06-14133068
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175

College van diakenen :

mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
hr. S. Kwakernaak	Woubrechtfer 48 Waddinxveen	06-21262473

College van kerkrentmeesters :

Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	mw. H. Schrier	't Kerkestuk 117	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639
	hr. T. Rozendaal	Kamille 27	06-24780810

Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :

wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	

Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven aan : mw. E. Eigeman Bleulandweg 456 Gouda 393416

Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088

Website : www.pgdeark.nl