



AR

Protestantse Gemeente "De Ark" Reeuwijk

KA

november – december 2019

DE

Doe de lichten aan



Veel mensen weten tegenwoordig de betekenis van advent niet meer. Wel zien we een grote opkomst van de adventkalenders. Iedere dag een vakje openmaken om een cadeautje, chocolaatje of snoepje te vinden.

Marinus van den Berg schreef daarover: "Er is meer kennis nodig. Meer educatie om niet meegesleurd te worden in de groeiende onderbuikdemocratie die angst en onkunde exploiteert. Ik denk dat we ons moeten bekleden met de wapens van vriendelijkheid en ontmoeting. Ik geloof in die taal van vrede en licht die moed en hoop geeft ondanks alles. Daarom schreef ik in niet liturgische taal een adventsgedicht of vers of gedachte en stuur het de wereld in. Laat niet alleen de Bijenkorf lichten aansteken. Ze gaan in het nieuwe jaar weer uit. Geef stem aan de hoop en het licht, overal waar mensen samen komen. Licht en hoop vanuit het hart. Advent is een tijd om bij de lijdende mens te zijn. Een tijd om lijden aan het licht te brengen, solidariteit handen en voeten te geven. Graag in taal van mens tot mens."

Doe de lichten aan

*Doe de lichten aan
tegen alle duister in
Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten
Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit
Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in
Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.
Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.*

Marinus van den Berg

Dirk-Jan Knol
djknol@hotmail.com

WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u deze beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

De weeksluitingen in het Dienstencentrum van De Reehorst die vanuit onze gemeente worden verzorgd, vindt u ook in dit overzicht.

17 november 09.30 Negende zondag van de herfst (groen)

Viering Avondmaal

Voorganger: ds D. van Veen, Gouda
 Ouderling: hr B. Kwast
 Diaken: mw T. Kwakernaak
 Collectant: Sander Verheij
 Collecten: 1. Dorcas
 2. Kerk
 Koster: hr G. Schouten
 Muziek: hr J. Kooiman m.m.v. de Herman Singers
 Beamer: hr B. Kwast
 Nevendienst: mw M. Hop
 Koffiedienst: mw H. Deege en mw. A. Scholtes
 Bloemendienst: mw R. Blaak en mw. H. Franzen
 Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

24 november 09.30 Tiende zondag van de herfst (rood)

Bevestiging ambtsdragers

Voorganger: ds M.J. Wattel te Hoofddorp en drs M. van Diepen
 Ouderling: mw J. Timmers
 Diaken: mw T. Bakker
 Collectant: Barbera Coehoorn
 Collecten: 1. St. Hand in hand Ghana
 2. Diaconie
 Koster: hr F. van den Heuvel
 Muziek: hr.T. Alders m.m.v. de cantorij
 Beamer: hr A.-J. Wagenveld

Nevendienst: hr J. Groenendijk
 Koffiedienst: hr T. en mw. L. Rozendaal
 Bloemendienst: mw N. Pos en mw. R. Oudshoorn
 Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

24 november 19.30 Taizéviering in De Ark

Voorganger: drs M. van Diepen
 Ouderling: mw E. Eijkelboom
 Muziek: hr A. Bakker

1 december 09.30 Eerste zondag van Advent (paars)

Voorganger: ds L. Meiling, Amsterdam
 Ouderling: hr D.-J. Knol
 Diaken: hr T. van Eekelen
 Collectant: Jitse van Eekelen
 Collecten: 1. Ned. Bijbelgenootschap
 2. Pastoraat
 Koster: mw J. Vermeulen
 Muziek: hr M. Spits
 Beamer: hr J. Schippers
 Nevendienst: mw A. Knol
 Koffiedienst: hr P. Verheij en mw. h. Schrier
 Bloemendienst: mw S. Hordijk en mw. H. Langbroek
 Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

8 december 09.30 Tweede zondag van Advent (paars)

Jeugddienst

Voorganger: drs M. van Diepen
 Ouderling: mw J. van Galen
 Diaken: mw T. Lavies
 Collectant: Siebe van Eekelen
 Collecten: 1. St. Remer
 2. Alg. diakonale doelen, noodhulp
 Koster: hr G. Schouten
 Muziek: hr J. Kooiman
 Beamer: hr J. Burger
 Nevendienst: mw E. Visser
 Koffiedienst: mw D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak
 Bloemendienst: mw L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

8 december 14.30 Viering Avondmaal De Reehorst vanuit PG De Ark

Voorganger: ds F.J.M. van Veldhuizen, Sluipwijk
 Ouderling: hr J. Boonstra
 Diaken: mw T. Lavies

13 december 19.00 Weeksluiting in Dienstencentrum De Reehorst

Voorganger: drs M. van Diepen
 Pianist: hr.A. Bakker

15 december 09.30 Derde zondag van Advent (paars)

Voorganger : drs L.J. Koning-Polet, Gouda
 Ouderling: hr J. Boonstra
 Diaken: mw T. Kwakernaak
 Collectant: Femke Hop
 Collecten: 1. Tear Fund
 2. Diaconie
 Koster: hr G. de Graaff
 Muziek: hr D. Broere
 Beamer: hr G. de Graaff
 Nevendienst: mw J. Klomp
 Koffiedienst: mw L. Kamer en mw. I. Schippers
 Bloemendienst: mw J. Eijkelboom en mw. T. Bakker
 Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren (Kerst)



Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u dat aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

vrijdag	15 november	18.45 u	Zwemmen jeugdclub*
maandag	18 november	14.30 u	Ouderenmiddag met Klaas Rigterink *
dinsdag	19 november	20.00 u	Meditatie-avond met Ineke Groenendijk *
zondag	24 november	19.30 u	Taizédienst *
vrijdag	29 november	18.45 u	Sint bij de jeugdclub *
zondag	8 december	9.30 u	Jeugddienst m.m.v. Provider *
vrijdag	13 december	18.45 u	Kerstgourmetten jeugdclub *
zondag	15 december	9.30 u	Inzameling Voedselbank *
maandag	16 december	14.30 u	Ouderenmiddag met Murielle van Diepen
dinsdag	7 januari	20.00 u	Meditatie-avond met Ineke Groenendijk *
maandag	20 januari	14.30 u	Ouderenmiddag met Klaas Bolt van de Non-foodbank Gouda

* Zie berichtgeving elders in dit nummer

Kopij-inleverdata Arkade

2 december
20 januari
24 februari
23 maart

Verschijningsdata Arkade

12 december
30 januari
5 maart
2 april

Inleveren voor Arkade:

Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00 u) bij mw J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).

Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).

Van de hand van de aankomend predikant

Het lukt nog niet elke keer om iets te schrijven voor Arkade, maar nu maak ik graag van de gelegenheid gebruik. Allereerst om u te vertellen dat mijn studie op schema zit en dat de laatste vakken van de opleiding me ook weer veel mooie inzichten brengen. Daar zou ik van alles over willen schrijven, maar dat voert nu helaas te ver...

Liever blik ik terug op enkele gebeurtenissen in de afgelopen periode. En dan denk ik allereerst aan de start van het seizoen. We hadden een mooie dienst rondom het jaarthema 'Een goed verhaal'. Na een korte inleiding hebben we in groepjes uitgewisseld wat voor iedereen een goed verhaal is uit de bijbel. Veel is opgeschreven op kaartjes die op tafel lagen.

Er kwamen prachtige verhalen, vaak met toelichting, naar boven. Een kleine greep uit de kaartjes:

- De lofzang van Maria, die door haar geloof uitgroeit boven zichzelf
- Het verhaal van de tollenaar: verwachtingen van mensen, het oordelen, jezelf zijn
- De storm op zee: het geloof van discipelen en dat het toch goed komt als je op God vertrouwt
- Petrus en de haan die drie keer kraait: het liegen voor eigen bestwil, maar het vertrouwen weggooien
- Het verhaal van Job: geloven in God in voor- en tegenspoed, hoeveel vragen wij ook hebben

Opvallend vaak kwam ook het verhaal van de Lion King langs! Daardoor zien we goed hoe de oude verhalen kunnen worden vertaald naar onze tijd. Eén iemand verwoordde heel treffend wat het lastige kan zijn met bijbelse verhalen, namelijk dat ze 'massief' kunnen zijn, dat je ze 'moet' aannemen 'omdat het in de bijbel staat'. Terwijl het er vooral om gaat wat je er vandaag de dag mee doet, welke keuzes je maakt. Ik denk dat de bijbelverhalen ons daarbij ook kunnen helpen: het zijn vensters op de andere werkelijkheid, God, en hoe die zich verbindt met ons leven. Ze stellen onze situatie in een ander licht. De kracht van verhalen zit erin dat ze een leven lang met je mee kunnen gaan, ze spreken in nieuwe situaties waar je in zit vaak op een nieuwe manier.

En zo komen verhalen tot leven.

Nu ik dit zo schrijf, merk ik hoe inspirerend deze kaartjes zijn. Het zou jammer zijn dat ze maar ergens liggen. Ik zal ze aan een touw aan het prikbord in de tussenzaal hangen. Als u eens behoefte heeft aan inspiratie, kunt u er doorheen bladeren. Ik garandeer u: u knapt ervan op.

Een dienst die vers in het geheugen ligt, is de gedachtenisdienst. Het was een indrukwekkende bijeenkomst, met verdriet, gedachten rond troost en bij velen het gevoel dat het goed was dit zo te beleven. In het vertrouwen dat de namen van deze geliefde mensen geschreven staan in de palm van Gods hand. De zaterdagavond ervoor hadden we het gedachtenisconcert met Toonkunst Gouda, dat ook een journalist van het AD was opgevallen. Er verscheen een groot artikel over in de krant. Het concert, met het aansteken van kaarsen, is een mooie voortzetting van waar David van Veen mee is begonnen en geeft ruimte aan een behoefte of verlangen van mensen.

Kort blik ik nog vooruit: binnenkort gaan de huiskamergesprekken van start. Voorlopig staan er twee gepland, op 5 november en 28 november. Volgend jaar hoop ik er nog een aantal te houden, onder andere één in de Reehorst. Houdt u de Arkade in de gaten voor de data. Fijn om elkaar daar te ontmoeten, de actieve gemeenteleden en hopelijk ook degenen die op iets meer afstand staan. Wees welkom. Verder zijn we met een groepje aan de slag om de Taizedienst van 24 november voor te bereiden. Het is goed om samen na te denken over de teksten en de liederen. Zie ook elders in deze Arkade. En op 8 december houden we een jeugddienst. Daarin heeft de Providerjeugd alle ruimte. Ook dat bereiden we uiteraard gezamenlijk voor.

Tegen die tijd zitten we al volop in Advent. Uitzien naar het Licht, de komst van Jezus. Maar nu eerst het 'gewone' leven. Daarvoor nog twee boodschappen op een kaartje. Dat we net als David die Goliath versloeg niet bang zijn uitdagingen, hoe groot ze ook zijn, met opgeheven hoofd aan te gaan. En dat we daarbij, net als Maria, door ons geloof kunnen uitgroeien boven onszelf. Ik zou bijna zeggen: Amen!

Murielle van Diepen

Bij de vieringen

Zondag 17 november (groen)

Lucas 20: 27-38

Wil je dat begrijpen?

De Sadduceeën stellen Jezus een (strik?!)vraag over hoe het is in de hemel: Een vrouw is op aarde met zeven mannen getrouwd geweest, omdat de een na de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd in de hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al zou je het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen. Ds. David van Veen gaat voor in deze dienst, waarin we ook het Heilig Avondmaal vieren.

Zondag 24 november (groen)

Maleachi 3: 19-24

Dit is niet het einde

Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag lezen we het allerlaatste stuk van het Oude Testament. Over de dag die komt waarop alles wat voorbij moet gaan, voorbij is. Je zult je voelen als een springend kalfje dat de stal uit mag, zegt Maleachi. Ds. Rien Wattel gaat voor in deze dienst, waarin Ditty en Jan Peek worden bevestigd als ambtsdrager.

Zondag 1 december (paars)

Micha 2

Wie maakt het licht? Een discussie tussen profeten. Eerst de onheilsprophetie: er wacht een tijd van verschikking en weeklacht. De mensen stoppen de vingers in de oren: 'Houd op met dat geprofeteer!'

Maar daartegenover ook de aankondiging dat de Heer zal verzamelen wat er van Israël over is: de Heer gaat aan het hoofd.

Ds. Lydia Meiling gaat voor.

Zondag 8 december (paars)

Micha 4: 1 – 8.

Een stralende dag. Alsof er een ander Micha is opgestaan. Weg is de onheilsprofeet, hier spreekt de heraut van de Heer. Iedereen trekt op naar Jeruzalem, naar de tempel van de Heer. Vanuit Jeruzalem komt het onderricht, vanuit Jeruzalem wordt recht tussen de volken gesproken. En de zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers.

Als dat geen stralende dag is. Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 15 december (paars)

Micha 6: 2 – 8.

Hoe maak je het goed? Weer wordt het volk herinnerd aan een geschil met de God die bevrijding en gerechtigheid heeft gebracht. Hoe kun je die Heer gunstig stemmen? Door recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 22 december (paars)

Micha 7: 1 – 7.

Het wordt weer licht. Het klinkt als een inktzwarte voorspelling: er is niets meer te eten. Ieder die trouw en rechtschapen was, is verdwenen. De deugdzaamste is de doornstruik. Maar de schrijver blijft uitzien naar de Heer en blijft hopen op de God die redding brengt.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor in deze dienst.

.....

In memoriam Aagje Neeltje Kooij-Graveland

Op 6 oktober 2019 is overleden ons oudste gemeentelid Aaltje Neeltje Kooij-Graveland. Zij werd 98 jaar. Sedert 7 oktober 1998 was zij weduwe van Pieter Kooij.

Zij werd geboren op een boerderij aan de Provincialeweg in Haastrecht als jongste van een aantal zussen. Na haar schooltijd was zij huishoudelijke hulp bij meester Griffioen in Haastrecht. Daar leerde zij de huishouding en goed en zuinig omgaan met het beperkte geld. Later trouwde zij met de tuinder Pieter Kooij met wie zij aan de Platteweg ging wonen. Zij kregen twee zonen. Dieptepunten in haar leven waren het overlijden van haar man Pieter in 1998 en in 2011 haar zoon Adrie.

We hebben haar leren kennen als een trouw en betrokken gemeentelid die in stilte haar geloof beleefde. In haar goede tijd kwam zij altijd op de fiets naar de Gereformeerde Kerk in Reeuwijk. Zij genoot van het buitenleven maar in 2013 werd haar gezondheid minder en verhuisde zij naar De Reehorst. Tijdens de verbouwing hiervan verbleef zij in de Irishof in Gouda. Ook vandaar uit nam zij nog lange tijd deel aan de ouderenmiddagen in De Ark tot ook dat niet meer ging. Begin 2019 verhuisde zij terug naar De Reehorst. Na een ongelukkige val daar is zij overleden.

De dienst van woord en gebed vond plaats op 14 oktober in Monuta in Gouda en ds. Anja van Alphen-Keijzer, een goede bekende van de familie, leidde deze. Centraal stond de lezing uit Prediker 12: 1-7, 'Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd - voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer'.

Schoondochter Marion en kleindochter Merel vertelden liefdevol hun ervaringen met hun schoonmoeder en oma. Ook als geloofsgemeenschap rond De Ark zullen we Aagje Neeltje missen. Haar lange leven is voor velen tot zegen geweest.

We zongen o.a. op de melodie van Gezang 292, Ga met haar mee.

*Ga met haar mee, trek lichtend voor haar uit,
Naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Breng haar naar huis waar enkele liefde woont
Waar ieder mensenleven wordt bekroond.*

Na de dienst is zij bijgezet in het graf van haar man Pieter op de algemene begraafplaats in Tempel.

Jan Boonstra

In memoriam Harry Mollee

Op 15 oktober namen we in de Sluipwijkse kerk afscheid van Harry Mollee. Harry stierf op 9 oktober en is 90 jaar geworden. We kennen Harry als een betrokken en meelevend gemeentelid. Hij was zondags vaak in De Ark te vinden. Het kenmerkte Harry dat hij van betekenis wilde zijn voor zijn dorp, zijn kerk. Zo was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de Hervormde Bruggemeente en was daar ook scriba van de kerkenraad. Harry las veel, over kerk, geloof, natuur, geschiedenis. Hij nam graag deel aan het Leerhuis.

In de afscheidsdienst stonden we stil bij wat Harry mooi en bijzonder maakte. Rita, de twee zonen en de kleinkinderen vertelden dierbare herinneringen aan hem; een kleindochter zong het *Ave Maria*, dat zij een paar dagen eerder nog voor opa had gezongen. Rita en Harry hebben het qua gezondheid in hun leven flink voor de kiezen gekregen.

Bij alle operaties die Rita heeft gehad, was hij haar steun, haar rots. Een rots met humor, want bij Harry was er altijd een vrolijke noot. Harry wist, als je in de put zat, het zware wat lichter voor je te maken. En ook zijn geloof was belangrijk voor Harry. Hij was niet gelovig opgegroeid. Maar toen hij met zijn moeder meeging naar de Broedergemeente in Zeist, waar zij in het koor zong, raakte dat iets in hem. Hij voelde een leegte in zijn leven, en in die leegte was er ruimte voor geloof. We lazen tijdens de dienst een tekst van Jezus uit Mattheus: 'Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart.' Harry had veel met Jezus, wilde van Hem leren. En hij vertrouwde dat het dan wel goed zou komen. We zongen de nieuwe vertaling van het oude lied 'Meester, men zoekt u wijd en zijd.'

Die Meester zocht Harry.
In vertrouwen op Hem heeft hij het leven losgelaten.

Murielle van Diepen



Uit de kerkenraad

Joke Timmers opende de kerkenraadsvergadering van 14 oktober met het lezen van een gedeelte van Lucas 5. Daarna beginnen we met een bezinning aan de hand van het eerste hoofdstuk uit het boek van de Tsjechische priester en theoloog Tomáš Halík ‘*Raak de wonden aan*’, waarbij hij duidt op de ontmoeting van zijn naamgenoot, de discipel, en de opgestane Heer. Halík schrijft: “De basis van het christelijk geloof is het blijvend met elkaar in verband brengen van het evangelie en ons leven (...). Het gat erom dat je door je eigen levenservaring de betekenis van de bijbelse verhalen steeds opnieuw en dieper probeert te ontdekken en zo de machtige beelden van het evangelie op je laat inwerken, zodat ze geleidelijk steeds meer de stroom van je eigen leven verlichten, verklaren en veranderen.” Met dit boek gaan we de komende tijd aan de slag.

Hans Rootert heeft een uitputtende lijst opgesteld van werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd en die de zalen en de keuken een metamorfose hebben doen ondergaan. Niet alleen de lijst zelf is uitputtend, dat waren ook de inspanningen die Hans en zijn mensen zich hebben getroost. Inmiddels is ook de crèche-ruimte, oftewel de ruimte die wordt verhuurd aan Fysiotherapie Hertog en Van Keulen, grondig aangepakt, zodat er nu ook een werkruimte is voor Murielle van Diepen. De komende weken komt er een nieuwe vloer in de keuken, de tussenzaal en deze vernieuwde werkruimtes. En dan zit een belangrijke fase van het werk erop. Dat zullen we op zondag 8 december na de dienst gepast vieren.

We bespreken een overzicht van de zittingsduur van de ambtsdragers. Een aantal ambtsdragers zitten nu nog in hun eerste periode van vier jaar, maar we hebben ook een aantal “oud”gedienden, die al verschillende periodes achter de rug hebben. We hebben in de kerkenraad een goede mix van ervaren en nieuwe ambtsdragers. De verhoudingen in de kerkenraad zijn goed. Dat is belangrijk, want we kunnen onze schaarse tijd beter besteden aan gemeentewerk dan aan onderlinge wrijvingen en problemen. Juist omdat daar geen sprake van is, vormt de kerkenraad een plezierige club van mensen die samen de handen uit de mouwen steken. Dat neemt niet weg dat enige doorstroming van belang is – en dat er ook buiten de kerkenraad belangrijk werk voor de gemeente te doen is.

Eerder dit jaar hebben we afscheid genomen van Tim van Eekelen en Miranda Burger, binnenkort worden Ditty en Jan Peek als ambtsdragers bevestigd. Enkele langer dienende ambtsdragers, onder wie de voorzitter en de secretaris, zullen de komende jaren terugtreden.

Verder leggen we formeel vast dat het “quorum” van de kerkenraad bestaat uit acht leden. Het totaal aantal kerkenraadsleden bedraagt op het ogenblik 15: het quorum bestaat uit de helft van het aantal kerkenraadsleden, naar boven afgerond. Dit aantal kerkenraadsleden moet aanwezig zijn, wil de kerkenraad rechtsgeldige besluiten nemen. Het moderamen blijft bestaan uit Bert Kwast, Jan Boonstra, Joke Timmers en Truus en Anton Bakker.

Verder bespreken we een aantal actualiteiten uit de afgelopen en de komende weken. We zijn op tijd klaar, dat wil zeggen vóór 22.00 uur. Dat mag ook wel, want we beginnen de kerkenraadsvergadering vanaf deze dag al om 19.30 uur. We zijn dus vroeg thuis.

Bert Kwast

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

13-10	Hospice te Gouda	€ 177,68
13-10	Diaconie	€ 93,65
20-10	Stichting Open Doors	€ 440,65
20-10	Kerk	€ 227,50
27-10	Pauluskerk Rotterdam	€ 304,02
27-10	ADD / Noodhulp	€ 195,98
03-11	Health & Education Ghana	€ 658,90
03-11	Diaconie	€ 366,61

Naast alle giften die bestemd zijn voor de collectes hebben wij de afgelopen periode ook nog diverse andere giften mogen ontvangen!

Dank allen voor uw gaven!

Collectebonnen

Gebeurt het u soms ook dat u in de kerk zit maar geen kleingeld heeft voor de collecte en vindt u het interessant om een extra aftrekpost te hebben voor de belastingaangifte?

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van “collectebonnen”. Er zijn volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark.

Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of “bijdrage diaconie”.

Met vriendelijke groet,
Sander Kwakernaak, penningmeester diaconie

Jeugddiaconie

Op de startzondag had ik al aangekondigd dat de diaconie samen met Provider de jeugd meer wil laten zien en waar mogelijk te betrekken bij de diaconie. Tijdens de kerkdienst van zondag 13 oktober heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van deze jeugddiaconie. Gedurende deze bijeenkomst heeft onze diaken Tineke Kwakernaak aan de jeugd van Provider een inkijkje gegeven in de diaconie van onze kerk. Daarin kwam onder andere aan bod wie op dit moment de diakenen van onze kerk zijn, welke plek de diaconie inneemt binnen de kerk en de verschillende taken die wij als diaconie op ons hebben genomen.

Verder hebben Hugo en Erwin, leiding van Provider, een gesprek gevoerd met de jeugdigen over hun beweegredenen om wel of niet in de toekomst diaken te worden.

Op zondag 17 november zal de jeugd verder kennis maken met de taken van ons als diaconie. Dan zullen zij namelijk informatie gaan zoeken over goede doelen en deze goede doelen proberen te plannen in het collecterooster van 2020. Zo krijgt ook de jeugd binnen onze kerk een klein beetje zeggenschap in onze gemeente.

Op 13 oktober bestond de groep uit tien jongeren. Dit was al een leuke groep, maar uiteraard zou het nog leuker zijn als zondag 17 november meer jongeren bij Provider aanwezig zijn!

Namens de jeugddiaconie,
Sander Kwakernaak

Kerstpakketten voor de Voedselbank

Net als voorgaande jaren is het ook dit jaar weer mogelijk uw Kerstpakket of een deel daarvan door te geven aan de Voedselbank Gouda. Ook inwoners van Reeuwijk maken gebruik van de Voedselbank.

U kunt ook zelf boodschappen doen om te geven. Suggesties zijn houdbare producten zoals koffie, suiker, rijst, maar ook niet-voedsel artikelen zoals tandpasta, shampoo, waspoeder e.d.

Net als voorgaande jaren staat ook in De Ark op **zondag 15 december 2019** een grote doos in de hal bij de hoofdingang waar u de producten in kunt doen. Maandagochtend haalt de Voedselbank deze doos weer op. Op de donderdag voor Kerst ontvangen klanten van de Voedselbank dan een extra groot pakket.

We rekenen op uw gulle gaven. Het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank stijgt noodgedwongen nog altijd. Landelijk ontvangen kerken steeds meer aanvragen om hulp.

Namens de diakenen en de Voedselbank Gouda e.o. van harte dank!

Truus Bakker- Amelink

Beste mensen,

Wederom een succes !!

De kleding inzamelactie voor Dorcas is weer ten einde.

Op zaterdagmiddag 26 oktober hebben we met elkaar de kleding gesorteerd. Uiteraard reuze gezellig !

Namens Dorcas en de diakenen dank voor uw bijdrage!



Van het Kerkelijk Bureau

Uitgeschreven:

hr en mw Hendriks-Hagen, Zwanebloem 44,
2811 RH (wijk B)
mw L. Hendriks, Utrecht (wijk E)
mw C. Hendriks, Amsterdam (wijk E)
hr F. Krotwaar, 't Kerkestuk 109, 2811 BE (wijk A)



Mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Voor over- en /of uitschrijvingen per mail contact opnemen met de ledenadministrateur: ledenadministratie@pgdeark.nl.

Bij geboorte, overlijden of verhuizing graag bericht aan de ledenadministratie, per mail of adres zie achterzijde.

Erna Eigeman, ledenadministrateur



Giften voor de kerk of de VVB (vaste vrijwillige bijdrage) kunt u overmaken op rekeningnummer

NL29 INGB 0000 5942 05

t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk

Wilt u bij het overmaken van de VVB **altijd** uw **registratienummer** én de **periode** vermelden waarvoor u betaalt (maand, kwartaal en/of jaar). Het registratienummer staat vermeld op de jaarlijkse Kerkbalans-brief.



18 januari t/m 1 februari 2020.

ZINSpelen

lezingen in de Ark

Vooruitlopend op de eerstvolgend lezing van ZinSpelen en om u niet in verwarring te brengen”: woensdag 5 februari 2020 komt Reinier Sonneveld spreken over ‘het vergeten evangelie’.
Hij schreef hier een boek over.

In de volgende Arkade komen we met een meer uitgebreide aankondiging.
 Ook kunt U kijken op onze website pgdeark.nl/zin spelen.

U alvast prettige feestdagen toewensend,
 de Commissie ZinSpelen,
 Anne van Urk
 Ton Schreuders
 Annette Knol
 Albert-Jan Wagenveld



Van de kindernevendienst

Op de eerste zondag van de herfstvakantie ging de kindernevendienst over wie er nou eigenlijk de baas is en wie er niet zo belangrijk is. Daarvoor hadden we kaartjes met daarop allerlei afbeeldingen. Een opa, een metselaar, een rijke man, een kind, een koning, een juf, een zwerver, een vader, Sinterklaas, een politieman, een brandweerman en een vogel. Leg dat maar eens in een volgorde van baas, naar minst baas. We hadden er een heel interessant gesprek over en wij vonden het best lastig. Totdat we tot de conclusie kwamen dat iedereen elkaar nodig heeft.



Iedereen is dus even belangrijk! Alle kaartjes werden dus op één rij onder elkaar gelegd. 'Maar weet je wie nu echt het allerbelangrijkst is?' vroeg één van de kinderen? 'God!' Prachtig!! We hebben daarom zelf een extra kaartje gemaakt met daarop het woord 'God'. Deze legden we helemaal vooraan in de rij met een soort trechter van alle plaatjes wijzend naar God (zie foto vorige bladzijde). Wat hebben kinderen toch prachtige ideeën. 😊

Op 1 december starten wij weer met een advents-kerstproject. Wij zullen tot aan de kerst met een doorlopend thema werken. Het thema van dit jaar is 'Geef licht!' De verhalen gaan over de profeet Micha. In de dienst ziet u ons project terug in de afbeeldingen die worden getoond en de gesprekjes die voorafgaande aan de kindernevendienst plaatsvinden, en wij zingen met elkaar natuurlijk ons projectlied 'Geef licht!' Als het lukt hebben de kinderen bij het projectlied een verrassing voor u. We hebben ook nog een tip voor u: Viert u thuis ook advent? U kunt via de website daaromkerst.nl een gratis adventsboekje voor het hele gezin downloaden. Hopelijk zijn ze nog niet op als u dit leest.



Hartelijke groet, namens het kindernevendiensteam,
Marlies Homan

Jeugdclub

Op 11 oktober hebben de kinderen zich beziggehouden met houtbewerken c.q. figuurzagen. Wat een leuke creaties zijn er gemaakt! Sommige kinderen hadden wat hulp nodig, mooi om te zien dat de oudsten de jongsten graag helpen.

Degenen die klaar waren met zagen, hebben ook hun kunstwerk geveerd. Hieronder enkele foto's om een indruk te krijgen van de gezellige avond.



Vrijdag 1 november stond Levend Ganzenbord op het programma, met opdrachten als 'verzin een gedicht', 'gorgel een liedje', 'doe lippenstift op en geef iemand van de leiding een kus op zijn/haar wang', 'neem een partje citroen in je mond', 'maak een levende knoop' en 'laat iemand van de leiding schrikken'. Een erg leuke avond, die we afsloten met Annemaria Koekoek.



We waarderen het enorm dat de kinderen die lid zijn van de Jeugdclub, zo trouw komen. Mocht je eens iemand mee willen nemen of een kijkje willen nemen, dan mag dat natuurlijk ook.



Eventuele vragen kunnen gesteld worden via mail:
verweij.sandra@gmail.com.

Komende clubavonden zijn: 15 november zwemmen, 29 november Sintavond en 13 december - wat vervroegd - kerstgourmetten. De avonden vinden plaats van 18.45 tot 20.15 uur in De Ark of we verzamelen daar. Mocht dit anders zijn, dan wordt dit in de groepsapp vermeld. Hopelijk tot dan!

Hartelijke groet, namens de Jeugdclubleiding,
Sandra Verweij

Sundays

Op 13 oktober hebben wij onze eerste bijeenkomst gehad van Sundays. De opkomst was deze avond iets minder dan anders, maar dat mocht de pret niet drukken. Met de pannenkoeken als maaltijd maakte dat een hoop goed. Met elkaar hebben we aankomend seizoen doorgenomen. Wat staat er op de planning en hoe ziet de uitvoering eruit. Tot slot hebben we het spel '30 seconds' gedaan. Dat is een spel met kaartjes en een speelbord.

De woorden/zinnen op het kaartje moet je omschrijven, zonder dat woord te zeggen. Voor deze avond had ik zelf kaartjes gemaakt met woorden uit de bijbel. Denk aan Esther, Job, Noach, Kaïn, Hooglied, het woord van God. Het bleek nog best lastig te zijn om deze Bijbelse woorden te omschrijven in 30 seconde en te raden.

Uiteindelijk zijn we met een gelijkstand geëindigd.



Onze volgende bijeenkomst valt precies voordat deze Arkade uitkomt.

Op 10 november gaan we met Murielle in gesprek en diepen we een kerkdienst uit. Waaruit is de dienst opgebouwd? En waarom heb je eerst een drempelgebed en daarna het kyriegebed?

Wil je ook een keer aansluiten bij onze avonden? Meld je dan aan bij Esther.

Groetjes namens de groep

Esther Eijkelboom

(esther.eijkelboom@hotmail.com of 0614133068)

Taizédienst

Al jaren reizen jongeren van onze gemeente af naar de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk. Een ervaring die elke keer meegenomen wordt terug naar Reeuwijk. Zondag 24 november kunt u ook proeven van deze ervaring in een eenvoudige, sfeervolle viering waar gebruik wordt gemaakt van de liederen uit Taizé. Voor de invulling van deze viering is er meegedacht door verschillende jongeren uit de gemeente. Daarbij komt tijdens de viering het thema "ik roep tot U" naar voren.

Datum: zondag 24 november, aanvang van de viering: 19.30 uur

U bent allen van harte welkom!

Vorbereidingsgroep Taizédienst:

Robin, Anna, Remy, Jacoline, Jasper, Esther, Murielle en Susanne



De Ouderenmiddagen in de komende periode

Het verhaal van Kees van der Does op 21 oktober 2019 over zijn leven en werken in Algerije, in een totaal andere cultuur, was boeiend. Niet voor iedereen was het duidelijk dat Kees veel foto's uit die tijd voor ons digitaal heeft gemaakt om ze te kunnen projecteren. Nu kijken we vooruit naar de volgende ouderenmiddagen in De Ark.

Op **maandag 18 november** is Klaas Rigterink onze gast. Hij was eerder bij ons. Toen ging hij in op stripverhalen. Nu komt hij met een ongetwijfeld boeiende voordracht over kinderlectuur die klantenbindend was bedoeld. Te denken is aan Flipje van Tiel, maar hij heeft vast meerdere voorbeelden.

Op **maandag 16 december** is er de ouderenmiddag met als thema Advent en Kerst met onze Murielle van Diepen. Net als vorig jaar wordt deze ouderenmiddag sfeervol en aantrekkelijk.

Op **maandag 20 januari 2020** vragen wij uw aandacht voor de Non-food-bank in Gouda. Voorzitter Klaas Bolt is dan bij ons te gast.

Graag nodigen wij u uit voor deze middagen. Ze vormen een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee. Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat.

De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook in het nieuwe seizoen 2019-2020 van harte welkom op deze middagen in de tussenzaal van De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en gasten zijn van harte welkom!

Voor **vervoer** kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink, tel. 06-22324775.

Wij hopen u te ontmoeten in de tussenzaal van De Ark.
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra

Gezocht: iemand voor de schoolraad De Regenboog

Vanuit de Hervormde gemeenten Reeuwijk en Sluipwijk en Christengemeente Elim overleggen we minstens één keer per jaar met de directie van de christelijke basisschool De Regenboog. Dit heeft onlangs weer plaats gevonden.

Daarbij is de behoefte gebleken aan een opvolgend lid in de Schoolraad. Ds. David van Veen was vanuit onze gemeente lid van de schoolraad maar zoals bekend, is hij nu voorganger van De Veste In Gouda.

Gezocht wordt dus een lid van deze raad vanuit onze gemeente. De taak van de schoolraad ligt op het gebied van het bewaren van de identiteit van de school en ambassadeur zijn van de school binnen de eigen kerkelijke gemeente en daarbuiten. De schoolraad vergadert ca. 4 maal per jaar.

Op dit moment zijn er geen leden vanuit Sluipwijk, Elim en De Ark.

De Ichthuskerk wordt vertegenwoordigd door Thom Maaijen en Inge de Bruijn. Verwacht wordt dat leden van de Schoolraad zelf één of meer kinderen op De Regenboog hebben.

Overige leden zijn Ds. David van Veen (De Veste Gouda) en Annerieke Borg (Vrijgemaakt Geref. kerk Gouda). Opgave kan bij mij (e-mail jan3.boonstra@planet.nl) of bij de directeur van de Regenboog, mevr. N. van Galen, e-mail nel.van.galen@d4w.nl of via 0182-394149.

Jan Boonstra



Meditatie in de Ark van Reeuwijk

Meditatief leven

We leven in een hectische samenleving. We zoeken naar rust en balans. We leven in een tijd van de oppervlakte en uiterlijke schijn. We zoeken naar diepgang en authenticiteit. We leven in een tijd van individualisme. We zoeken naar spirituele verbondenheid. Meditatie kan helpen.

Rust en heilzame onrust

Meditatie brengt rust en heilzame onrust, verdieping en authenticiteit. Samen mediteren schept verbondenheid. Met elkaar. Met God, de Bron van ons leven. Als je geregeld mediteert, kom je dichterbij je ware zelf, en word je steeds meer de mens zoals God die bedoelt.

Meditatief leven

Meditatie is geen doel. Het is een middel tot meditatief leven. Dat is leven in verbondenheid met alle leven vanuit de Bron van het leven. Dat is leven vanuit openheid en aandacht. Dat is leven en laten leven, loslaten en toelaten. Dat is leven in vrijheid, geestelijke vrijheid.

We beoefenen verschillende vormen van meditatie zoals

Tekstmeditatie, deze teksten kunnen afkomstig zijn uit de bijbel, maar ook uit andere bronnen, zoals liedbundels, mystieke teksten, poëzie, etc.

-) Zingen van psalmen en liederen uit Taizé
-) Geleide meditatie rond om thema's zoals:
Compassie, liefde, vergeving, thuiskomen
-) Stille meditatie
-) Bidden



U bent van harte welkom! Aanmelden is niet noodzakelijk.
De meditatie-avonden beginnen om 20.00 uur in de Ark.
Deur open vanaf 19.45 uur (hoofdingang).

De data zijn op:

dinsdag 19 november 2019
dinsdag 7 januari 2020
maandag 3 februari 2020

maandag 2 maart 2020
dinsdag 7 april 2020
dinsdag 12 mei 2020

Stuur een mail naar ineke.groenendijk@gmail.com, dan hou ik u op de hoogte van de data in 2020.

Deze meditatie-avonden zijn een voortzetting van de meditaties onder leiding van David van Veen.

Ineke Groenendijk





De Energiecoöperatie Bodegraven – Reeuwijk produceert schone energie

Na een jaar van voorbereiding werd op 16 oktober jl. de eerste PV-installatie van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk officieel in gebruik genomen. In aanwezigheid van de wethouders Smits (duurzaamheid) en Knol (agrarische sector) draaide de Reeuwijkse agrariër Louis Verleun de schakelaar om waarmee de levering aan het net een feit was. De installatie omvat 718 panelen voor de coöperatie en 180 panelen voor Verleun, wekt jaarlijks ongeveer 220.000 kWh op en levert daarmee elektriciteit voor ca 70 huishoudens.

“Als agrarische sector hebben we het niet makkelijk. Verduurzaming van onze sector heeft prioriteit. We zijn dan ook blij met de samenwerking met de energiecoöperatie waardoor we niet alleen ons eigen bedrijf vergroenen maar ook iets voor de samenleving doen”, aldus Verleun.



De overgang naar schone energie

Als coöperatie zijn we blij met dit eerste project. We wekken daarmee lokaal groene stroom op voor onze leden en werken mee aan de verduurzaming van het bedrijf van Verleun. Dit is een eerste stap. Inmiddels is de tweede PV-installatie (192 panelen) in gebruik genomen bij het aannemingsbedrijf Versluys in Bodegraven, twee andere projecten staan op stapel.

Er is nog een andere reden voor vreugde: de leden van de coöperatie werken mee aan de energietransitie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om in 2035 als gemeente klimaatneutraal te zijn.

Het Klimaatakkoord zet in op 50 % *lokaal eigendom* van nieuwe zon- en windprojecten op land. Als niet-commercieel bedrijf zijn we daar volop mee bezig. Want, als lid van onze coöperatie wordt u mede-eigenaar van de zon- en windinstallaties en besluiten we samen welke groene (of sociale) projecten we verder met de opbrengsten mogelijk gaan maken.

Dat scheidt verantwoordelijkheid

Raadsbesluiten en Klimaatakkoorden brengen geen verandering tot stand, dat doen wij als burgers van dit land, als inwoners van Bodegraven – Reeuwijk en ook als leden van de kerkelijke gemeente De Ark. De opwarming (door uitstoot van broeikasgassen) en uitputting van de aarde met alle gevolgen van dien is een feit. Het menselijk handelen is daar in grote mate verantwoordelijk voor. Maar wij kunnen er wat aan doen. Dat scheidt verantwoordelijkheid voor ons om een nieuw evenwicht te bereiken en ons in te zetten voor de heelheid van de schepping.

Iedereen kan meedoen

Door eenmalig € 5,- inleggeld te betalen ben je lid van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk. Daarmee steun je ons doel: bij te dragen aan de overgang naar een schone energievoorziening. Een tweede (maar voor de coöperatie belangrijke) stap is om ook de door de coöperatie opgewekte lokale groene stroom af te nemen. En een derde mogelijkheid is om op obligaties ter medefinanciering van projecten in te tekenen.

Het unieke aan onze opzet is dat je als lid niet hoeft te investeren in een aantal zonnepanelen om mee te kunnen doen. Daarom kan iedereen meedoen en zijn we niet afhankelijk van voldoende investerende leden om een project rond te krijgen.

Hoe dat kan:

- de Bank Nederlandse Gemeente (BNG) leent ons met gemeentegarantie geld tegen een lage rente,
- de verkoop van obligaties tegen rente aan leden is ook een financieringsmogelijkheid,
- leden die stroom van onze coöperatie afnemen (via hun eigen energieleverancier) ontvangen 12 cent (volgend jaar 11,8 cent) betaalde energiebelasting per kWh terug: daarvan dragen ze 2/3 af aan de coöperatie.

Iedereen kan dus meedoen. Als *burger* en *gemeentelid* (met oog voor het gemeenschappelijk belang en de heiligheid van de schepping) door tenminste lid te worden.

Maar ook als *consument*: als afnemer van stroom krijgt u 4 cent per kWh terug (is per jaar al gauw 3000 kWh x 4 cent = € 120,-) en als obligatiehouder een rente hoger dan de bank biedt.

Een wave van nieuwe coöperatielieden

De coöperatie heeft evenals 'De Windvogel' een bijzondere band met de gemeente De Ark. Ons gemeentelid Dick van Elk stond aan het begin ervan en de kerkenraad heeft indertijd ons gesteund bij de aanvraag van het oprichtingsproject.

We kennen allen de zwerm van spreeuwen die plotseling als één geheel opstijgen in wisselende formaties.

Die beweging vind je bij mensen in een stadion: een wave.

Moge er ook zo'n wave van nieuwe coöperatielieden opstaan in De Ark!

Jan Bouwens
Broos de Groot
Rob Kamer
Diederik Schonebaum
Herbert Pos (0182-394378)
www.ec-br.nl



Licht gedenken

Mijn broeders en mijn zusters,

Het is inmiddels meer dan drie maanden geleden dat Stieneke, mijn vrouw, is overleden. Tijdens haar ziekte in de laatste jaren van haar leven, was de verrassing dat de tijd die ons nog restte jaren waren i.p.v. de 'statische' maanden. Goede jaren, ondanks alles. Ook dankzij de honderden(!) blijken van meeleven in de vorm van bezoekjes, telefoontjes, bloemen en kaarten en, niet in de laatste plaats, de grote belangstelling en de 'bloemen des velds' tijdens de uitvaart. Veel dank daarvoor! U bent als een licht, weerschijn van Het Licht.

Dick van Elk

Beste gemeenteleden,

Wat werd ik enorm verrast vóór tijdens en na mijn ziekenhuisopname door jullie meeleven. Bezoekjes, kaartjes, telefoontjes, bloemen en mail hebben mij zeer goed gedaan. Heel hartelijk bedankt!! Pieter en ik zijn zeer dankbaar dat de operatie goed is verlopen en het herstel tot op heden goed gaat. Het heeft tijd nodig maar we zijn hoopvol. Nogmaals hartelijk bedankt voor het meeleven en hoop jullie binnenkort weer te kunnen ontmoeten.

Vriendelijke groeten,
Lonneke Warmenhoven.



Reeuwijk, oktober 2019

Zeer geachte gemeenteleden,

Op 6 oktober was de opbrengst van één der collectes ingepland voor Stichting Op Gelijke Voet en bij de voorbereiding van de uit te spreken toelichting dacht ik even: Wat moet ik nog vertellen? Al zo vaak is er een voordracht gehouden over de activiteiten van de stichting. Men weet al zoveel!

Het werk van onze kleine Reeuwijkse Stichting Op Gelijke Voet mag bij onze gemeenteleden op veel belangstelling rekenen. Daarvoor is het bestuur u zeer erkentelijk. Velen van u weten dat Op Gelijke Voet, waarvan drie bestuursleden lid van onze kerk zijn, al sinds 1977 begaan is met het lot van kinderen in Afrika die medische verzorging moeten ontberen. Onze medische vrijwilligers ontmoeten daar dan ook veel blijdschap en dankbaarheid vanwege de medische interventies die ze verrichten en de zorg die ze verlenen. En dit mooie en dankbare werk wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van vele sponsors en donateurs, waar de Ark er al jarenlang één van is.



Medische activiteiten in de Republiek Congo:

De Republiek Congo, ook bekend als Congo-Brazzaville, is een achtergebleven land. Zorgverzekeringen kent men er niet. De bevolking, waarvan 43% onder de welstandsgrens leeft, moet de kosten van elke vorm van medische zorg zelf betalen. Omdat men het geld niet heeft, wordt een dokter slechts bij uiterste noodzaak bezocht. De meest uitgevoerde operatie in Congo is de keizersnede. Want dat is een ingreep die op een zeker moment gewoon moet gebeuren. De onbezoldigde medische vrijwilligers van Op Gelijke Voet voeren orthopedische operaties uit bij kinderen tot 18 jaar. Gratis wel te verstaan, zoals ook het verblijf in het ziekenhuis alsmede medicamenten en hulpmiddelen voor rekening van onze stichting komen.

Tien jaar geleden heeft Op Gelijke Voet met de Congolese minister van gezondheid afgesproken dat vanaf 2025 het werk van onze vrijwilligers door Congolese medici en paramedici verricht moet kunnen worden. Opleiding is dientengevolge een uiterst belangrijke taak. Onze stichting organiseert en verzorgt die opleiding. Maar tenminste tot 2025 houden wij in Congo-Brazzaville nog een belangrijke taak op orthopedisch terrein. Het eerste resultaat van het opleidingswerk is er al wel. In Congo is dr. Fleur Kaya de eerste afgestudeerde orthopedisch chirurg. Zij is met financiële hulp van onze stichting opgeleid in Ivoorkust. Wanneer de missie van een orthopedische equipe erop zit, verzorgt dr. Kaya de zo noodzakelijke nazorg. Zij regelt ook de gratis verstrekkingen van beugels, orthopedische schoenen, driewielers en eventueel volledige prothesen. Deze hulpmiddelen worden vervaardigd in de orthopedisch werkplaats CNAOB Willem Struijs (genoemd naar de initiatiefnemer van onze activiteiten) in hoofdstad Brazzaville.

Uitbreiding orthopedische activiteiten:

Vorig jaar heeft onze stichting haar activiteiten uitgebreid naar het ziekenhuis van de stad Gatagara in Rwanda. In Rwanda is de medische zorg wel aan het verbeteren, maar als gevolg van de genocide nu 25 jaar geleden – waarbij bijna één miljoen mensen vermoord werden en vele anderen in de gevangenis terecht kwamen – is er een groot tekort aan arbeidskrachten. Ook aan medici! Het gebrek aan chirurgen betekende dat het Rwandese ziekenhuis geen orthopedische operaties kon uitvoeren. De artsen van Op Gelijke Voet vervullen deze taak nu ook tweemaal per jaar in Rwanda.

Meerdere orthopedische equipes:

Onze stichting zond dit voorjaar al meerdere orthopedische equipes naar Afrika uit en ook dit najaar, in oktober en november, reizen meerdere equipes af. Eind dit jaar zullen we omstreeks 350 kinderen geopereerd hebben. Een zelfde aantal kinderen zal anderszins orthopedische zorg ontvangen hebben. In 2020 hopen we onze activiteiten nog verder uit te breiden.

Kinderen met hersenbeschadigingen:

Stichting Op Gelijke Voet verstrekt niet alleen orthopedische hulp. Ook kinderen met cerebrale parese (CP), ofwel hersenbeschadiging, hebben onze aandacht. Veel van deze kinderen met een of meerdere ernstige handicaps worden in Afrika verstoten of zelfs om het leven gebracht.

Dit gebeurt vaak nadat de lokale medicijnman verkondigd heeft dat de handicap een straf van God is, bijvoorbeeld omdat vader iets onbetamelijks zou hebben gedaan. Als uitvloeisel van ons hulpproject besteden de Congolese radio en televisie meer aandacht aan CP-



kinderen en ontstaat onder de bevolking meer begrip voor deze groep kinderen.

Alles bij elkaar doen onze vrijwilligers in Afrika heel veel. Wij zijn verheugd dat de gemeenteleden van de Ark goed begrijpen dat medische hulp veel geld kost. Hoewel wij geen salarissen hoeven te betalen omvat onze jaarbegroting een getal met 6 cijfers vóór de komma.

Mede dankzij de prachtige collecteopbrengsten en aanvullend daarop de individuele donaties van vele kerkleden, kunnen wij ons werk in Afrika voortzetten. Hierboven schreef ik over blijdschap en dankbaarheid bij de Afrikaanse kinderen en hun ouders. In Congo zeggen de mensen: *Le sourire d'un enfant vous rend heureux*. Ofwel: *De glimlach van een kind maakt je gelukkig*. Onze vrijwilligers worden door de kinderen die ze helpen vaak beloond met zo'n glimlach. Daarbij beseffen onze vrijwilligers heel goed dat die heerlijk blij gezichten van kinderen en ouders ook bedoeld zijn voor allen die ons werk financieel steunen.

Mocht u meer willen weten over het werk van Stichting Op Gelijke Voet dan kunt u zich abonneren op onze gratis nieuwsbrief via een e-mail naar info@sogv.net. U kunt ook bellen met Leendert Struijs 0653 699 796. Mocht u willen doneren: de bankrekening van Stichting Op Gelijke Voet is NL72 INGB 0695 0105 14. Bezoekt u ook eens de website www.sogv.net, of volg (en *like*) ons op Facebook via [@gelijkevoet](https://www.facebook.com/gelijkevoet).

Leendert Struijs

Leesrooster november-december

10-16 november

zondag: Psalm 101
 maandag: Hosea 6: 4-11a
 dinsdag: Hosea 6:11b-7:7
 woensdag: Hosea 7:8-16
 donderdag: Lucas 20:1-8
 vrijdag: Lucas 20:9-19
 zaterdag: Lucas 20:20-26

1-7 december

zondag: Micha 2:1-5
 maandag: Micha 2:6-11
 dinsdag: Micha 2:12-3:4
 woensdag: Micha 3:5-12
 donderdag: Filippienzen 1:1-11
 vrijdag: Filippienzen 1:12-26
 zaterdag: Psalm 80

17-23 november

zondag: Lucas 20:27-40
 maandag: Lucas 20:41-21:4
 dinsdag: Hosea 8: 1-7
 woensdag: Hosea 8:8-14
 donderdag: Hosea 9:1-9
 vrijdag: Hosea 9:10-17
 zaterdag: Psalm 39

8-14 december

zondag: Micha 4:1-8
 maandag: Micha 4:9-14
 dinsdag: Micha 5:1-5
 woensdag: Micha 5:6-14
 donderdag: Filippienzen 1:27-2:11
 vrijdag: Filippienzen 2:12-18
 zaterdag: Filippienzen 2:19-30

24-30 november

zondag: Lucas 21:5-19
 maandag: Lucas 21:20-18
 dinsdag: Lucas 21:29-38
 woensdag: Hosea 10:1-8
 donderdag: Hosea 10:9-15
 vrijdag: Micha 1:1-7
 zaterdag: Micha 1:8-16



Voorganger :	mw. M.G. van Diepen	muriellevandiepen@pgdeark.nl	06-39496402
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	06- 33758684
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	06-14133068
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175
College van diakenen :			
	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
	hr. S. Kwakernaak	Woubrechterf 48 Waddinxveen	06-21262473
College van kerkrentmeesters :			
Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	mw. H. Schrier	't Kerkestuk 117	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639
	hr. T. Rozendaal	Kamille 27	06-24780810
Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :			
wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	
Ledenadministratie :	berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven		
aan :	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088

Website : www.pgdeark.nl