



AR

Protestantse Gemeente "De Ark" Reeuwijk

KA

oktober-november 2019

DE

“Een goed verhaal”Liefde.



Afgelopen startzondag ging het jaarthema “Een goed verhaal” van start en hebben we als gemeente tijdens de dienst met elkaar erover kunnen praten welk verhaal in de bijbel jij een goed verhaal vindt en waarom.

Wat een moeilijke vraag, want er zijn zoveel “goede verhalen” in de bijbel. De één qua verhaallijn, de ander qua thema.

Wat dat laatste betreft: in de bijbel springt de “Liefde” er voor mij meteen uit. Kerkvader Augustinus zegt dat wij geen rationele wezens zijn, maar vooral gedreven worden door “Liefde”. Dus Liefde is wat ons in ons leven drijft. Liefde... je hebt zoveel “liefdessoorten”: Liefde zoals in “verliefd zijn op elkaar”, de diepere Liefde tussen twee lang bij elkaar zijnde partners, de Liefde voor je ouders, voor je kinderen, je familie, je vrienden, voor “allen die je Lief zijn”. Er is nóg een vorm van Liefde: “Liefde voor je naaste”.

In het *Oude Testament* horen we over de Joodse Esther: van weesmeisje uitgegroeid tot koningin van Perzië. Als alle Joden gedood zullen worden, spreekt haar pleegvader Mordechai tot haar en zegt: “Jij bent de enige van ons volk die toegang heeft tot de koning. Ga naar hem toe en red je volk...”. Esther weet dat ongevraagd tot de koning spreken met de dood gestraft wordt. Maar uit Liefde voor haar volk doet zij wat haar pleegvader vraagt: “Ik zal gaan. Ter wille van mijn volk. Kom ik om, dan kom ik om”.

De tekst uit 1 Korintiërs 13 vers 13 is één van de meest gekozen trouwteksten. “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”. Wat jammer dat deze prachtige tekst vrijwel vooral bij huwelijken gelezen wordt. Want de Liefde uit deze tekst houdt zoveel meer in, is zoveel groter en veelomvattender, het overstijgt de liefde die jou ook iets oplevert.

In het *Nieuwe Testament* zien we veel daden van Liefde die Jezus laat zien. Liefde voor de mensen om hem heen in de zin van “oog hebben voor de ander”, zoals de verstotene, de zwakke, degene die “anders” is in onze samenleving. Jezus toonde ons zijn hele leven wat Liefde voor een ander betekent. Hij leefde vanuit Liefde: nooit voor zichzelf, altijd voor de naaste. Hij toonde ons het voorbeeld hoe wij zij aan zij horen te leven. Want óók wij kunnen een hand uitsteken naar iemand die deze heel hard nodig heeft. Het verhaal van de Liefde van Esther voor haar volk vind ik “Een goed verhaal”, net als al die verhalen waarin Jezus ons laat zien dat wij niet zonder Liefde kunnen leven. Die verhalen spreken mij dan ook zeer aan omdat de alles overstijgende en opofferende Liefde een geweldige levenskracht is, een Goed Verhaal.

Jeannette van Galen-Wattel

WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u deze beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

De weeksluitingen in het Dienstencentrum van De Reehorst die vanuit onze gemeente worden verzorgd, vindt u ook in dit overzicht.

20 oktober 09.30 Vijfde zondag van de herfst (groen)

Voorganger: hr N. Noorland, Nieuwerbrug
 Ouderling: mw J. Timmers
 Diaken: hr T. van Eekelen
 Collectant: Robin van Loo
 Collecten: 1. Open Doors
 2. Kerk
 Koster: hr G. Schouten
 Muziek: hr J. Kooiman
 Beamer: hr J. Burger
 Nevendienst: mw M. Homan
 Koffiedienst: hr F. en mw. A. van den Heuvel
 Bloemendienst: mw S. Hordijk en mw. H. Langbroek
 Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche

27 oktober 09.30 Zesde zondag van de herfst (groen)

Voorganger: drs M. van Diepen
 Ouderling: mw E. Eijkelboom
 Diaken: mw T. Bakker
 Collectant: Emma van Loo
 Collecten: 1. Werk Pauluskerk Rotterdam
 2. Alg. diaconale doelen, noodhulp
 Koster: hr G. de Graaff
 Muziek: hr A. Bakker
 Beamer: hr G. de Graaff
 Nevendienst: mw J. Klomp

Koffiedienst: mw A. Verkade-Poot en mw. N. van der Wolf
 Bloemendienst: mw L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

1 november 19.00 uur Weeksluiting in Dienstencentrum De Reehorst

Voorganger: hr A. van Urk
 Pianist: hr B. Kwast

3 november 09.30 Zevende zondag van de herfst (wit)

Gedachteniszondag

Voorganger: drs M. van Diepen
 Ouderling: hr J. Boonstra
 Diaken: mw T. Lavies
 Collectant: Ingo van Oldenborgh
 Collecten: 1. St. Health and Education Ghana
 2. Diaconie
 Koster: mw J. Vermeulen
 Muziek: hr D. Broere
 Beamer: hr H. Krul
 Nevendienst: mw E. Visser
 Koffiedienst: mw E. Krul en mw. D. Peek
 Bloemendienst: mw J. Eijkelboom en mw. T. Bakker
 Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst : er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

10 november 09.30 Achtste zondag van de herfst (groen)

Oecumenische viering

Voorganger: hr C. van der Does en hr. L. van Zoest, oec. werkgroep
 Ouderling: hr J. Boonstra
 Diaken: hr S. Kwakernaak
 Collectant: Kristian Schrier
 Collecten: in overleg met oec. werkgroep.
 Koster: hr M. ten Haaf
 Muziek: hr T. Alders
 Beamer: hr H. Bruining
 Nevendienst: mw C. Meeuse met RK kinderwoorddienst
 Koffiedienst: mw N. Pos en mw. L. van Manen
 Bloemendienst: mw T. Faber en mw. T. van Vuuren
 Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

17 november 09.30 Negende zondag van de herfst (groen)**Viering Avondmaal**

Voorganger: ds D. van Veen, Gouda
Ouderling: hr B. Kwast
Diaken: mw T. Kwakernaak
Collectant: Sander Verheij
Collecten: 1. Dorcas
 2. Kerk
Koster: hr G. Schouten
Muziek: hr J. Kooiman m.m.v. de Herman Singers
Beamer: hr B. Kwast
Nevendienst: mw M. Hop
Koffiedienst: mw H. Deege en mw. A. Scholtes
Bloemendienst: mw R. Blaak en mw. H. Franzen
Autodienst: via mw J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche
Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren



Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u dat aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

dinsdag	15 oktober	20.00 u	Samen op Zoek groep 1 bij Pia Verstoep
maandag	21 oktober	14.30 u	Ouderenmiddag met Kees van der Does *
zaterdag	26 oktober	13.00 u	De Ark, uitzoeken kleding t.b.v. Dorcas
maandag	28 oktober	20.00 u	Samen op Zoek groep 2 bij Ditty en Jan Peek
dinsdag	29 oktober	20.00 u	Avond pastorale Zorg bij Rampen *
vrijdag	1 november	18.45 u	Levend Ganzenbord jeugdclub *
vrijdag	1 november	20.00 u	Benefietconcert t.b.v. inloophuis Domino *
maandag	4 november	20.00 u	Lezing Kick Bras over Dietrich Bonhoeffer *
woensdag	13 november	20.00 u	ZIN <i>Spelen</i> , jaarthema met Pim van Lommel *
vrijdag	15 november	18.45 u	Zwemmen jeugdclub *
maandag	18 november	14.30 u	Ouderenmiddag met Klaas Rigterink *

* Zie berichtgeving elders in dit nummer

Kopij-inleverdata Arkade

4 november
2 december
20 januari
24 februari

Verschijningsdata Arkade

14 november
12 december
30 januari
5 maart

Inleveren voor Arkade:

Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00 u) bij mw J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).

Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).

Bij de vieringen

Zondag 13 oktober (groen)

2 Samuël 1:1-16

Wat denk je dat ik voel?

David is lang door Saul opgejaagd. Toch is hij heel verdrietig wanneer een bediende hem vertelt dat koning Saul dood is.

Ds. Myrthe Leijdens gaat voor.

Zondag 20 oktober (groen)

2 Samuël 5:6-16

Wie bepaalt dat?

David wordt koning over Israël. Hij neemt plaats op de troon nadat koning Saul gestorven is. Koning David is gekozen door God en door de mensen.

Dhr. Nathan Noorland gaat voor.

Zondag 27 oktober (groen)

Lucas 18:9-14

Goed genoeg

Vandaag lezen we de gelijkenis van de Farizeeër en de bedelaar. Dit verhaal vertelt dat het geen zin heeft om jezelf groter te willen maken dan een ander. God kijkt met andere ogen.

Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 3 november (groen)

Lucas 19:1-10

Wat voor iemand ben jij?

Deze zondag gaat het over Zacheüs de tollenaar. Hij klimt in een boom om Jezus te zien en zelf niet gezien te worden. Maar Jezus ziet hem wel en wil graag bij hem eten. De mensen snappen er niets van.

Drs. Murielle van Diepen gaat voor in deze gedachtenisdienst.

Zondag 10 november (groen)

Lucas 19:41-48

Wat voor stad wil je hebben?

Jezus gaat met zijn vrienden naar Jeruzalem. Wat een mooie stad is dat toch! Maar wat wordt Jezus boos als hij de marktkraampjes op het tempelplein ziet! Hij jaagt de handelaars weg, want de tempel moet een huis van gebed zijn.

Kees van der Does gaat voor in deze oecumenische dienst.

Zondag 17 november (groen)

Lucas 20:27-38

Wil je dat begrijpen?

De Sadduceeën stellen Jezus een (strik?!)vraag over hoe het is in de hemel: Een vrouw is op aarde met zeven mannen getrouwd geweest, omdat de een na de ander overleed. Met wie is ze dan getrouwd in de hemel? Uit het antwoord van Jezus blijkt: al zou je het willen begrijpen, dan nog zou je dat niet kunnen.

Ds. David van Veen gaat voor in deze dienst, waarin we ook het Heilig Avondmaal vieren.

In memoriam

Op 7 september is overleden ons trouwe gemeentelid Tiny van Loo-Dam in de leeftijd van 77 jaar. Zij was de vrouw van Henk van Loo en de moeder, schoonmoeder en oma van Berend-Kees, Nicky, Robin en Emma en van zoon Dirk-Jan, zijn partner Marieke en kinderen Teun, Joep, Diede, Fanne en Joene die in Hilversum wonen.

Tiny was altijd betrokken bij de kerk. Ze was bijna elke zondagochtend in de dienst, was jaren actief bij de kindernevendienst en vertegenwoordigde de kerk in het schoolbestuur in Reeuwijk. Die betrokkenheid had ze van huis uit meegekregen. Ze groeide op in Apeldoorn in een hervormd gezin; haar vader was decennia lang ouderling en zelf deed ze op haar 18^e belijdenis. Ze kreeg toen de tekst mee uit 1 Petrus 5:7. Die tekst stond op de kaart en klonk ook tijdens de afscheidsdienst. 'U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart'.

Tijdens de dienst stonden we stil bij haar leven. Tiny was een creatieve vrouw en een heel betrokken moeder en oma. Toen de jongens kleiner waren, brachten ze de vakanties door op de zeilboot. Ze genoot van de gezelligheid. Maar de ruwe zee maakte haar soms ook angstig. We lazen het verhaal van de leerlingen en Jezus die in een storm belandden op het meer; daarin zijn parallellen met haar ervaring. Tiny ging haar angst niet uit de weg. Dat getuigt van moed. En van vertrouwen.

Tiny leek heel zelfstandig. En toch maakte ze zich ook vaak zorgen en had ze een toeverlaat nodig. Zeker toen ze ziek werd. Dat was Henk voor haar. En ook haar geloof in God. Ze sprak niet veel over haar geloof. Maar haar geloof stond wel als een paal boven water.

In haar belijdenistekst klinkt een liefdevolle en zorgzame Ander door. God, die we na aan het hart liggen. In vreugde en verdriet, in gezondheid en ziekte, in leven en zelfs in de dood is Hij vol zorg voor ons.

Over het verlangen naar Zijn zorg en nabijheid zongen we met lied 247 vers 3:

*U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.*



Murielle van Diepen

Gedachtenisdienst 3 november

Op 3 november gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Wij steken een kaars aan en noemen hun naam voor het aangezicht van de Ene, wiens naam is Ik-Zal-Er-Zijn.

We bieden ook de gelegenheid om een dierbare te gedenken die geen onderdeel was van onze gemeente. Als u graag wilt dat de naam wordt genoemd van een dierbare die in het afgelopen jaar is overleden en niet in een andere kerkdienst wordt herdacht, kunt u dit doorgeven aan Jan Boonstra (06-44446397 of jan3.boonstra@planet.nl). Voor hem of haar zullen we dan ook een kaars ontsteken en de naam noemen.

Murielle van Diepen

Van de kerkenraad

Na de vakantieperiode kwamen we als kerkenraad voor het eerst weer bij elkaar op 9 september 2019. Zoals gebruikelijk bij de eerste vergadering na de zomer begonnen we wat eerder onder het genot van een broodje en soep. Het was goed elkaar bij een eenvoudige maaltijd te ontmoeten. We begonnen met een tekst uit '365 dagen' van Henri Nouwen en we zongen het lied 'Trektocht door de tijd' van Alfred Bronswijk, het laatste couplet luidt:

*Wij leven tastend op uw toekomst aan
En onze monden spreken van de dromen,
Van visioenen, werelden die komen.
Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan.*

Ons openingsgebed kwam uit het nieuwe gebedenboek van onze kerk "Help ons u te vinden". Tijdens onze maaltijd dachten we na over een boek of thema dat we gaan gebruiken voor de doorgaande bezinning aan het begin van elke vergadering. Murielle van Diepen heeft ons geattendeerd op het boek van de Tsjechische theoloog Tomáš Halík "Raak de wonden aan". Tomáš Halík is een Tsjechische priester en hoogleraar. Hij schreef ook de boeken 'Geduld met God', 'Geloven op de tast', 'De nacht van de biechtvader' en 'Ik wil dat jij bent' Halík is niet alleen "één van de bekendste schrijvers op religieus gebied", maar ook één van de meest toonaangevende katholieke denkers op dit moment.

Zijn nieuwste boek bevat veertien theologisch-filosofische essays over de mystieke diepere lagen van geloof. Halík geeft verrassend, scherpzinnig en zelfs humoristisch commentaar op het huidige tijdsgewricht. De Tsjechische priester en hoogleraar neemt het verhaal van de ongelovige Thomas als uitgangspunt. Het vraagt moed om de wonden van onze wereld onder ogen te zien en ze aan te raken met geloof, een christelijk geloof dat door die aanraking zelf getekend en gewond raakt. We besloten met dit boek aan de slag te gaan bij de bezinning.

Er was een behoorlijk lange agenda maar niet alle zaken hoefden uitgebreid te worden besproken. Zo zullen we bijdragen aan een verzoek van de classis Zuid-Holland Noord om commentaar op een voorgenomen kerkordewijziging.

Verder kwamen aan de orde de actualisering van de website, een nieuw samen te stellen ledenboekje, de terugblik op de zomerperiode met vieringen met gastpredikanten en uitvaarten, het betrekken van jeugd bij diaconaal werk en de startzondag op 15 september.

Ook lichtte Murielle van Diepen de huiskamergesprekken toe.

Verder kwamen de colleges van ouderlingen, de jeugdouderlingen en de diakenen met hun onderwerpen van pastorale-, jeugd- en diaconale aard aan de beurt. De kerkrentmeesters noemden de voortgang van de verbouwing en de verkoop van de pastorie. Met de andere kerken van Reeuwijk en Sluipwijk hebben we met een gezamenlijke kraam op 7 september meegedaan aan Bruisend Reeuwijk. De belangstelling was matig mede door het slechte weer. Toch wordt het van belang gevonden dat we ons als gezamenlijke kerken presenteren bij zo'n evenement.

Na de rondvraag was het kort na 22.30 uur dat we konden afsluiten.

Jan Boonstra

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

25-08	Stichting Vluchteling	€ 266,86
25-08	ADD/Noodhulp	€ 133,39
01-09	Rode Kruis	€ 144,22
01-09	Kerk	€ 116,00
08-09	PCOP	€ 379,72
08-09	Diaconie	€ 182,25
15-09	Jaardoel: Kerk in Syrië	€ 611,35
15-09	Kerk	€ 291,35
22-09	Inloophuis Domino	€ 186,15
22-09	Pastoraat	€ 149,35
29-09	Oecumenische viering Reeuwijk-Dorp	?
06-10	St. Op Gelijke Voet	€ 507,10
06-10	Pastoraat	€ 341,70

Naast alle giften die bestemd zijn voor de collectes hebben wij de afgelopen periode ook nog diverse andere giften mogen ontvangen!

Dank allen voor uw gaven!

Collectebonnen

Heeft u, net als ik, soms ook het probleem dat u in de kerk zit maar geen kleingeld heeft voor de collecte?

Dan kunt u ook van tevoren collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". Er zijn de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling worden de bonnen gemaakt en meestal binnen twee weken bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening

NL 61 RABO 0354 9036 24

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente De Ark.

Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of "bijdrage diaconie".

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,

Sander Kwakernaak



Verkozen als diakenen: Jan en Ditty Peek

In het voorgaande nummer van Arkade hebben wij u als gemeente ingelicht over de verkiezing van ambtsdragers op zondag 6 oktober 2019. Het ging om de vacature van diaken, tevens secretaris van het college van diakenen. Deze vacature wordt veroorzaakt door het terugtreden van Tim van Eekelen. Als kerkenraad hebben we Jan en Ditty Peek voorgedragen ter verkiezing door de gemeente.

Het was mogelijk andere leden voor te dragen voor deze functie maar dat is niet gebeurd, ondanks de oproepen in Arkade nummers 3 en 4.

Als kerkenraad hebben we op 6 oktober Jan en Ditty Peek verkozen verklaard op basis van de kerkordelijke regels over de verkiezing van ambtsdragers.

Wij wensen Jan en Ditty Peek beiden alvast succes in hun nieuwe functie. We zijn erg blij dat zij zich kandidaat wilden zijn voor het ambt van diaken in onze gemeente. Ook willen we nogmaals Tim van Eekelen van harte bedanken voor het vele werk dat hij heeft gedaan in zijn periode als diaken.

De bevestiging van de verkozen ambtsdragers zal naar verwachting plaats vinden op zondag 24 november 2019.

Met een hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

Jan Boonstra en Truus Bakker-Amelink



Van het Kerkelijk Bureau

Overleden:

7 september 2019: mw T. van Loo-Dam,
Poelruit 60, 2811 SX (wijk F)

6 oktober 2019: mw A.N. Kooij-Graveland,
Treebord 19/1.11, 2811 EA (wijk B)

9 oktober 2019: hr H. Mollee,
Kennedysingel 8, 2811 VB (wijk C)



Verhuisd en overgeschreven:

mw J.C. van Wensveen, Zoutmansweg 16, 2811 SL (wijk C)

naar Prot. Gem. Bloemendaal/Overveen

hr S.Y. Kolkman, Roelat 24, 2811 EC (wijk B)

naar Prot. Gem. Enschede

Mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Voor over- en /of uitschrijvingen per mail contact opnemen met de ledenadministrateur: ledenadministratie@pgdeark.nl.

Bij geboorte, overlijden of verhuizing graag bericht aan de ledenadministratie, adres zie achterzijde.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

Giften voor de kerk of de VVB (vaste vrijwillige bijdrage) kunt u overmaken op rekeningnummer

NL29 INGB 0000 5942 05

t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk

Wilt u bij het overmaken van de VVB **altijd** uw **registratienummer** én de **periode** vermelden waarvoor u betaalt (maand, kwartaal en/of jaar). Het registratienummer staat vermeld op de jaarlijkse Kerkbalans-brief.

Update met betrekking tot de Aktie Kerkbalans 2019

In een eerdere update hebben we kunnen melden dat we een heel mooi bedrag aan toezeggingen voor de Aktie Kerkbalans 2019 inmiddels ook hebben ontvangen. Nu het laatste kwartaal is aangebroken willen we graag een volgende korte inhoudelijke update geven.

Van de 273 leden (pastorale eenheden) die hebben aangegeven een bedrag te willen bijdragen voor Kerkbalans, zijn inmiddels van 200 leden ook (termijn)betalingen binnen gekomen. Dat resulteert erin dat per 1 september 2019 ruim €77.000,- van de toegezegde € 105.000,- al ontvangen is.

Doordat veel leden in een vast termijnpatroon betalen is goed in te schatten dat een fors deel, zo'n ruim € 15.000,- van de toezeggingen in het laatste kwartaal nog binnen zal komen.

In november staat op de planning om nog een persoonlijke herinnering te sturen aan die leden die hun toezegging nog niet of niet gedeeltelijk hebben overgemaakt.

Langs deze weg willen we dus nu alvast iedereen die gewend is in één keer hun bijdrage over te maken herinneren aan de toezegging. We rekenen erop uw toegezegde bijdrage vóór het einde van dit kalenderjaar te kunnen ontvangen, en op deze manier de begroting sluitend te houden. Wilt u bij uw overschrijving alstublieft uw lidnummer vermelden? Dan is de betaling voor ons het eenvoudigst te verwerken.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over uw toezegging, laat het ons gerust even weten.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Tim Rozendaal



ZINSpelen

lezingen in de Ark

De tweede lezing in de serie 'Een goed verhaal' wordt gegeven op woensdag 13 november 2019 door Pim van Lommel

'Leven na de dood?'

Hij is de schrijver van het boek 'Eindeloos bewustzijn', over de ervaringen met patiënten die werden gereanimeerd na een hartstilstand.



Pim van Lommel was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Hij publiceerde in 2001 een artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift 'The Lancet' over zijn onderzoek naar bijna-dood-ervaringen (BDE's) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij

hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad. Van hen bleken er 62 een BDE te hebben meegemaakt. Van Lommels artikel was wereldnieuws. Een BDE is een heel authentieke ervaring, die mensen blijvend verandert. Met de meeste personen die een BDE hebben meegemaakt heeft hij persoonlijk contact gehad. Volgens Van Lommel zijn er goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen. Het bewustzijn kan (blijkbaar) ook los van ons lichaam ervaren worden.

Hij komt tot de voor de medische wereld schokkende conclusie, dat het menselijk bewustzijn niet zetelt in de hersenen maar non-lokaal en eindeloos is. Hij roept artsen en verpleegkundigen op om open en zonder vooroordeel te luisteren naar mensen die over hun BDE vertellen.

Tijdens de lezing zal er ook een patiënt aanwezig zijn om over zijn/haar BDE te vertellen.

Kom luisteren naar een goed verhaal, en laat U opnieuw inspireren.

Aanvang 20.00 uur. Entree € 5,-.

Commissie ZinSpelen – lezingen in de Ark

't Kerkestuk 1, Reeuwijk

www.pgdeark.nl

Pastoraat

Op 10 september heeft de Contactpersonenavond plaats gevonden in de Ark. Met ruim 20 contactpersonen zaten we gezellig onder de sterrenverlichting en comfortabel op de mooie banken. Het thema was 'alles wat aandacht krijgt groeit'. De contactpersonen onderhouden (specifiek) het contact met gemeenteleden die in hun wijk wonen en wij zijn heel dankbaar voor het werk dat zij daarvoor verzetten. Natuurlijk is het niet zo dat we het onderlinge contact houden met elkaar hebben "uitbesteed" aan de contactpersonen, we zijn immers kerk met elkaar en dat omzien naar elkaar gaat ons als gemeente aan, maar door de inzet van de contactpersonen hopen we dat speciaal te onderstrepen.

We hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de huidige richtlijnen voor de contactpersonen in relatie tot de toekomstige samenwerking met onze nieuwe predikant Murielle van Diepen. Ook hebben we besproken hoe we aandacht kunnen geven aan gemeenteleden die we opeens niet meer zien in de kerk, zonder dat we daarbij controlerend overkomen, maar juist wel als blijk van betrokkenheid met die ander.

Verder hebben we met elkaar geprobeerd om een oplossing te vinden voor het feit dat er een tekort is aan mensen/ contactpersonen die bezoeken willen afleggen aan ouderen. De oproepen in de Arkade hebben niets opgeleverd.

Na deze interactieve interventie heeft Greet ons meegenomen in de betekenis en de gebruiken van de viering van Rosj Hasjana, het Joodse Nieuwjaar aan de hand van het boekje "Van Jom tot Jom".

Als afsluiting kregen alle contactpersonen een aardige attentie.

Het pastorale team, Greet Bakker en Caroline Bos



Jeugdclub, afsluiting en beging nieuw seizoen

Hallo allemaal,

Het is al even geleden, de afsluiting van het Jeugdclubseizoen, met een groep van 16 kinderen. Het was prachtig weer, zodat we heerlijk konden barbecueën. Hierna gingen we disco bowlen, enorm leuk en gezellig. Vervolgens terug naar Tineke, waar we hebben gezwommen, gekletst, bij het kampvuur hebben gezeeten en het weerwolvenspel deden.



We hebben 'geslapen' in tenten, waarbij één van de kinderen het voor elkaar kreeg uit de tent te rollen. Na een gezellig ontbijt en een frisse duik in het zwembad, was het tijd huiswaarts te gaan en lekker uit te rusten. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Tineke als leiding, ze is goed verwend door iedereen! Patrick en Cas zitten inmiddels op de middelbare school en zullen niet meer terugkomen. Bedankt voor de gezellige tijd!



We zijn het nieuwe seizoen begonnen op vrijdag de 13^e (september) met spellen op de Moerweide, zoals flessenvoetbal, Kubb en met een kleiner aantal jeu de boules. Natuurlijk kon spelen in de speeltuin niet ontbreken.



Op 27 september was het filmavond en hebben we, heerlijk onderuit gezeten, gekeken naar de film “De Wilde”, onder het genot van drinken en wat lekkers.

Iedereen weer bedankt voor het komen, graag tot de volgende keer! Die momenten zijn: 11 oktober houtbewerken (op het moment van verschijning van deze Arkade al geweest), 1 november Levend Ganzenbord, 15 november zwemmen, 29 november Sintavond en 13 december - wat vervroegd - kerstgourmetten.

Een vriend of vriendin mag natuurlijk meekomen. Ook mag je altijd een keertje gewoon komen kijken en meedoen, mocht je willen weten wat de Jeugdclub inhoudt. Van harte welkom!

Hartelijke groet,
namens de
Jeugdclubleiding,
Sandra Verweij



De Ouderenmiddagen zijn weer begonnen

Na de afgelopen zomer- en vakantieperiode zijn de ouderenmiddagen weer begonnen.

Op maandagmiddag 16 september 2019 was er de eerste ouderenmiddag van het seizoen 2019-2020. Het onderwerp was een presentatie van Paul Kaars van Kaars Koffie, één van de ondernemingen in Reeuwijk. Kaars Koffie is betrokken op de klant, op de medewerkers en op de leverancier en de koffieboeren. Paul Kaars vertelde een boeiend verhaal met veel achtergronden over koffie en ook hoe hij met zijn onderneming probeert het leven van koffieboeren in Nicaragua te verbeteren door een samenwerking aan te gaan met een coöperatie van koffieboeren, de Asociación Pueblos en Acción Comunitaria (PAC).

De volgende ouderenmiddag wordt gehouden op **maandag 21 oktober 2019, aanvang 14.30 uur**. Dan is ons gemeentelid Kees van der Does onze gast. Hij spreekt over: "Leven en werken in Algerije".

De daarop volgende ouderenmiddagen zijn op maandagen **18 november** met Klaas Rigterink en **16 december 2019** met Murielle van Diepen. Beiden hebt u al eerder kunnen ontmoeten op een ouderenmiddag.

Graag nodigen wij u uit voor deze middagen. Ze vormen een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee. Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat.

De ouderenmiddagen vinden éénmaal per maand plaats, beginnen om 14.30 uur, duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het nieuwe seizoen 2019-2020 van harte welkom op onze ouderenmiddagen, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en gasten zijn van harte welkom!

Voor **vervoer** kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink, tel. 06-22324775.

Wij hopen u te ontmoeten in de tussenzaal van De Ark.
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra

Mo(nu)mentje – De wijnen van Bordeaux

Voor kenners (?) komt goede wijn óf uit Bourgondië óf uit Bordeaux. En bij een goed glas wijn hoort natuurlijk Goudsche kaas. Geen wonder dus dat ik uiteindelijk een echtgenote heb gevonden die uit een wijnstreek komt... Mijn schoonvader was een kenner van de wijnen uit de streek van Bordeaux. De genodigden op onze bruiloft hebben daarvan geprofiteerd, want



degenen die ons na de kerkdienst kwamen feliciteren kregen een speciale receptiewijn, en tijdens de maaltijd werden drie verschillende wijnen geschonken, elk behorend bij een gang. Je drinkt wijn niet zomaar op een avondje, maar altijd als begeleiding van de maaltijd. Dat waren mijn eerste wijnlessen.

De wijnstreek van Bordeaux is het grootste aaneengesloten wijngedied in Europa. Duizenden boeren hebben er druivenstokken geplant, die, naar hun ervaring, het beste gedijen op hun grond, en dus de beste wijn zullen produceren. Daarom komen er zoveel verschillende wijnen op de markt.

Van een zware rode, Medoc, die je moet drinken bij een vleesgerecht, de lichtere rode wijnen van Saint-Emilion die gemakkelijker drinken, de witte wijnen van de Grave voor bij de vis, en de zoete witte wijnen van de Sauternes, die bij het dessert wordt gedronken. Elke streek heeft zijn eigen bodem, zijn eigen reliëf en zijn eigen omvang van de wijngaarden.



Wat in het gehele gebied wel hetzelfde is, is het werk dat moet worden verricht om mooie druiven en een goede wijn te krijgen. In de loop der eeuwen is deze arbeid gemechaniseerd. De bestrijding van ziektes van het gewas wordt nu door tractoren of zelfs vliegtuigen gedaan. Net als in de akkerbouw en de veeteelt staat het rendement voorop. De laatste jaren ontdekt men echter ook hier dat mechanisatie en bestrijding wellicht te ver zijn doorgesloten. Op het platteland wordt de bevolking ziek, en krijgen sommige kinderen blijvende aandoeningen door het bespuiten van de wijnranken. Scholen dienen ramen en deuren tijdens de lessen gesloten te houden (ook bij grote hitte !) opdat de kinderen de bestrijdingsmiddelen maar niet inademen.

Hoe vaak wordt de wijnrank en de wijn niet in de Bijbel geciteerd als tekenen van het Koninkrijk van God ?

Ik vermoed dat veel inwoners in deze wijnstreek die vergelijking tegenwoordig mank vinden gaan. Net zoals wij problemen hebben met het genetisch gemodificeerd



graan en de grootschalige veehouderij. We hebben met alle technieken en chemische oplossingen een kunstmatig landbouwareaal gecreëerd, dat we niet echt beheersen, net zo min als Mickey Mouse in Fantasia de waterdrager beheerste.

Kunnen we dit nog verantwoordelijk rentmeesterschap noemen ?

Kees van der Does

Vanuit de werkgroep pastorale zorg bij rampen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Deze werkgroep bestaat uit vijf leden van verschillende kerken in onze gemeente. Ds. Bram Tack te Bodegraven is de voorzitter en vanuit Reeuwijk neemt ondergetekende deel.

Op 25 juni namen de coördinatoren deel aan een zgn. table top oefening (een oefening aan het bureau) in de rampenbestrijding in het gemeentehuis. Het was nuttig om ook andere mensen uit de veiligheidsregio Midden-Holland te leren kennen.

Op 16 september was er een bel oefening, waarbij werd getest hoeveel medewerkers bereikbaar en beschikbaar waren voor hun eventuele inzet. Dat waren er ruim voldoende.

Op dinsdagavond 29 oktober 2019 zullen wij weer een vrijwilligersbijeenkomst houden. Deze wordt gehouden in Nieuwerbrug in de zaal naast de Betlehemkerk, Weijland 65a. Om 19.30 uur is de zaal open, om 20.00 uur begint de bijeenkomst. Er komt iemand van Slachtofferhulp zijn/haar ervaringen delen en iemand van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) komt toelichting geven over de PSHOR (psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen).

Net als op 25 oktober 2018 zal dit weer een boeiende en nuttige bijeenkomst worden.

Mocht u belangstelling hebben voor deze werkgroep? We zijn altijd op zoek naar leden van kerken die beschikbaar willen zijn als een luisterend oor voor inwoners van onze gemeente die onverhoopt worden getroffen door een calamiteit of moeten worden geëvacueerd.

Jan Boonstra



1 november Benefietconcert Gouds Symfonie Orkest voor Inloophuis Domino

Op vrijdag 1 november 2019, verzorgt het Gouds Symfonie Orkest (GSO), samen met de Goudse sopraan Anitra Jellema een bijzonder benefietconcert in de Sint-Janskerk. Het concert begint om 20.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan Inloophuis Domino.

Dankzij de medewerking van de Stichting Goudse Sint Jan kunt u op deze avond in de sfeervolle kerk genieten van zes prachtige opera-aria's, en wel van Mozart, Dvo ák, Tsjajkovski, Verdi, Puccini en Gershwin. Het GSO begeleidt de aria's en speelt ter afwisseling werken van o.a. Glinka, Grieg en Mozart.

Soliste Anitra Jellema studeerde solozang en opera aan het Rotterdams conservatorium en aan het Sweelinck conservatorium. Tegenwoordig is zij vast verbonden aan het Groot Omroepkoor. Het GSO is een amateurorkest dat al sinds 1967 bestaat. Het geheel staat onder vakkundige leiding van vaste dirigent Aad van der Velde.

In de grote gezellige huiskamer van Inloophuis Domino vinden mensen van allerlei leeftijden en achtergronden een luisterend oor en kunnen ze samen genieten van een warme maaltijd. Het inloophuis draait bijna volledig op de inzet van circa 100 vrijwilligers.

Kaarten kosten € 15,- per stuk. U kunt ze o.a. bestellen via leden van het Gouds Symfonie Orkest en bij Inloophuis Domino, Oosthaven 31c (ook online), op www.inloophuisdomino.nl en www.gouds-symfonieorkest.nl vindt u alle informatie. Bij de Sint-Janskerk en de boekhandels Smit, Verkaaik én Samma zijn eveneens kaarten te koop. Op de avond van het concert zijn de kaarten aan de deur € 17,50 euro. We hopen natuurlijk dat iedereen komt luisteren en genieten!

Eline van Tilborg, Inloophuis Domino



Gedachtenisconcert

**Toonkunst Gouda zingt muziek van Antonín Dvo ák,
Gabriel Fauré en Johannes Brahms**

Zaterdag 2 november, 19.30 uur in De Ark, 't Kerkestuk, Reeuwijk

Tijdens dit gedachtenisconcert ter gelegenheid van Allerzielen heten we graag iedereen welkom die stil wil staan bij het overlijden van een familielid, een vriend of vriendin, in het afgelopen jaar of al langer geleden. Gedenken kan tijdens het luisteren naar deze muziek, naar de teksten die kerkelijk medewerker Murielle van Diepen uitspreekt en bij het aansteken van een lichtje ter nagedachtenis.



Toonkunst Gouda zingt onder leiding van dirigent Leo Rijkaart en op piano begeleid door Martin van Broekhoven een fantastisch programma:

Antonín Dvo ák	-	Delen uit Stabat Mater
Gabriel Fauré	-	Cantique de Jean Racine
Johannes Brahms	-	Geistliches Lied
		Delen uit Ein Deutsches Requiem

Leo Rijkaart studeerde koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2004 richtte hij het Randstedelijk Zanginstituut in Gouda op. Vanuit dit instituut worden opleidingen, workshops, evenementen en reizen op vocaal gebied verzorgd.

Leo Rijkaart dirigeert Toonkunst Plus Gouda, kamerkoor Cantare en het Gouds Mannenvocaal.

Toonkunst Gouda, opgericht in 1918, levert meer dan een eeuw een grote bijdrage aan het culturele leven in Gouda en ontving daarvoor vorig jaar de Koninklijke erepenning in zilver.

Pianist Martin van Broekhoven begeleidt Toonkunst Gouda sinds 1991. Sinds 2015 is hij dirigent van Vocal Group Timeless in Hellevoetsluis. De toegang is gratis, met collecte na afloop.

Maandag 4 november: WesterAvond over Bonhoeffers spiritualiteit in Westerkerk Gouda

Gandhi, Mandela, Rosa Parks. Drie mensen die voor hun idealen stonden en die idealen ondanks onrecht hooghielden. In dit rijtje hoort zeker ook de Duitse Dietrich Bonhoeffer, de populairste theoloog uit de twintigste eeuw.

In zijn verzet tegen het regime van Hitler koos hij de kant van de Joden en andere vervolgd. Dat moest hij met de dood bekopen. Zo is hij een moderne martelaar geworden. Wat was zijn geheim om het vol te houden tot het eind? Daarover spreekt dr. Kick Bras op maandagavond 4 november in de Westerkerk te Gouda tijdens een WesterAvond. Dr. Bras schreef een boek over Bonhoeffers spiritualiteit, getiteld 'Voor het leven'. Hij is ook auteur van het boek 'Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld'.

Tijdens de lezing komen foto's uit het leven van Bonhoeffer en teksten uit zijn boeken aan bod. Ook worden er gedichten van Bonhoeffer met elkaar besproken. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp, is van harte welkom.

Plaats: Westerkerk, Eerste E.J. Potgieterstraat 37, 2802 LD Gouda

Tijd: 20.00-21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Entree: gratis, wel een collecte

Meer informatie: www.westerkerkgouda.nl

Anja de Zeeuw - T 06 5580 3177
(kerkenraadslid Westerkerk)

Leesrooster oktober-november

13-19 oktober

zondag: 1 Samuel 28:15-25
 maandag: 1 Samuel 29:1-11
 dinsdag: 1 Samuel 30:1-15
 woensdag: 1 Samuel 30:16-31
 donderdag: 1 Samuel 31:1-13
 vrijdag: Lucas 17:11-19
 zaterdag: Lucas 17:20-37

20-26 oktober

zondag: Lucas 18:1-8
 maandag: 2 Samuel 1:1-16
 dinsdag: 2 Samuel 1:17-27
 woensdag: 2 Samuel 2:1-11
 donderdag: 2 Samuel 2:12-32
 vrijdag: 2 Samuel 3:1-16
 zaterdag: 2 Samuel 3:17-27

27 oktober-2 november

zondag: 2 Samuel 3:28-39
 maandag: 2 Samuel 4:1-12
 dinsdag: 2 Samuel 5:1-16
 woensdag: Psalm 58
 donderdag: Lucas 18:9-17
 vrijdag: Lucas 18:18-30
 zaterdag: Lucas 18:31-43

3-9 november

zondag: Lucas 19:1-10
 maandag: Lucas 19:11-28
 dinsdag: 2 Samuel 5:17-25
 woensdag: 2 Samuel 6:1-11
 donderdag: 2 Samuel 6:12-23
 vrijdag: 2 Samuel 7:1-16
 zaterdag: 2 Samuel 7:17-29

10-16 november

zondag: Psalm 101
 maandag: Hosea 6: 4-11a
 dinsdag: Hosea 6:11b-7:7
 woensdag: Hosea 7:8-16
 donderdag: Lucas 20:1-8
 vrijdag: Lucas 20:9-19
 zaterdag: Lucas 20:20-26



Voorganger :	mw. M.G. van Diepen	muriellevandiepen@pgdeark.nl	06-39496402
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	06- 33758684
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	06-14133068
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175
College van diakenen :			
	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
	hr. S. Kwakernaak	Woubrechterf 48 Waddinxveen	06-21262473
College van kerkrentmeesters :			
Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	mw. H. Schrier	't Kerkestuk 117	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639
	hr. T. Rozendaal	Kamille 27	06-24780810
Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :			
wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	
Ledenadministratie :	berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven		
aan :	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088