

**juni - september 2019**

## Het verhaal van het potlood Paulo Coelho uit het boek "Als een rivier".



Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven was. Op een gegeven moment vroeg hij: Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij?

Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woordjes die ik schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt. Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon niets bijzonders ontdekken. Maar het is gewoon maar een potlood!

Het is maar hoe je er naar kijkt. Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou - maar dan moet je ze wel onthouden - tot iemand zullen maken die altijd in vrede met de wereld zal leven...

Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en hij zal je altijd leiden volgens zijn wil.

Ten tweede: Af en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus moet je wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens.

Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijk, om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.

Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt.

Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: het laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar bewust van te zijn.

Tim van Eekelen

## WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u deze beluisteren via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl); klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

### **30 juni 09.30 Tweede zondag van de zomer (groen)**

#### **Afsluitzondag**

Voorganger: hr. N. Noorland, Nieuwerbrug  
 Ouderling: mw. E. Eijkelboom  
 Diaken: mw. T. Bakker  
 Collectant: Siebe van Eekelen  
 Collecten: 1. Jaardoel werk van Leger des Heils  
 2. Kerk  
 Koster: hr. Th. Eykelboom  
 Muziek: hr. M. Spits  
 Beamer: hr. J. Schippers  
 Nevendienst: mw. J. Klomp  
 Koffiedienst: hr. F. en mw. A. van den Heuvel  
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche

### **7 juli 09.30 Derde zondag van de zomer (groen)**

#### **Viering Avondmaal**

Voorganger: ds. B. Tack, Bodegraven  
 Ouderling: hr. P. Verheij  
 Diaken: hr. T. van Eekelen  
 Collectant: Femke Hop  
 Collecten: 1. Kerk in actie: kinderarbeid India  
 2. Jeugwerk  
 Koster: hr. G. de Graaff  
 Muziek: hr. J. Kooiman  
 Beamer: hr. G. de Graaff  
 Nevendienst: mw. C. Meeuse  
 Koffiedienst: hr. P. Verheij en mw. H. Schrier  
 Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

**14 juli 09.30 Vierde zondag van de zomer** (groen)

Voorganger: drs. M. van Diepen, Gouda  
 Ouderling: hr. B. Kwast  
 Diaken: hr. S. Kwakernaak  
 Collectant: Jelle Hop  
 Collecten: 1. St. Water voor Leven  
 2. Diaconie  
 Koster: mw. J. Vermeulen  
 Muziek: hr. T. Alders  
 Beamer: hr. J. Burger  
 Nevendienst: mw. A. Knol  
 Koffiedienst: mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn  
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

**21 juli 09.30 Vijfde zondag van de zomer** (groen)

Voorganger: dr. J.G. Mooi te Hoogmade  
 Ouderling: mw. C. Bos  
 Diaken: mw. T. Lavies  
 Collectant: Maartje Homan  
 Collecten: 1. Swanenburghs hofje  
 2. Alg. diaconale doelen, noodhulp  
 Koster: hr. J. Burger  
 Muziek: hr. A. Bakker  
 Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie op papier  
 Nevendienst: mw. M. Homan  
 Koffiedienst: mw. A. Verkade-Poot en mw. N. van der Wolf  
 Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

**28 juli 09.30 Zesde zondag van de zomer** (groen)

Voorganger: ds. T. Zoutman, Den Haag  
 Ouderling: hr. J. Boonstra  
 Diaken: mw. T. Bakker  
 Collectant: Robin van Loo  
 Collecten: 1. Woord en daad  
 2. Jeugdwerk  
 Koster: hr. G. Schouten (was F. van den Heuvel)  
 Muziek: hr. T. Alders

Beamer: geen, gebruik van liederenbord en zondagsliturgie op papier  
 Nevendienst: mw. J. Klomp  
 Koffiedienst: mw. E. Krul en mw. D. Peek  
 Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

#### **4 augustus 09.30 Zevende zondag van de zomer** (groen)

Voorganger: ds. A. van Houwelingen, Noordwijk  
 Ouderling: hr. P. Verheij  
 Diaken: mw. T. Kwakernaak  
 Collectant: Emma van Loo  
 Collecten: 1. Epafraas  
 2. Kerk  
 Koster: hr. G. Schouten  
 Muziek: hr. J. Kooiman  
 Beamer: geen, gebruik van liederenbord en zondagsliturgie op papier  
 Nevendienst: mw. C. Meeuse  
 Koffiedienst: mw. N. Pos en mw. L. van Manen  
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : geen i.v.m. vakantieperiode

#### **11 augustus 09.30 Achtste zondag van de zomer** (groen)

Voorganger: ds. C.P. Koole, Schoonhoven  
 Ouderling: mw. J. Timmers  
 Diaken: hr. T. van Eekelen  
 Collectant: Ingo van Oldenborgh  
 Collecten: 1. Wilde ganzen  
 2. Pastoraat  
 Koster: hr. M. ten Haaf  
 Muziek: hr. A. Bakker  
 Beamer: geen, gebruik van liederenbord en zondagsliturgie op papier  
 Nevendienst: mw. D. Griffioen  
 Koffiedienst: mw. H. Deege en mw. A. Scholtes  
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : geen i.v.m. vakantieperiode

#### **18 augustus 09.30 Negende zondag van de zomer** (groen)

Voorganger: ds. M. Leijdens, Burgh-Haamstede  
 Ouderling: mw. E. Eijkelboom  
 Diaken: mw. T. Lavies  
 Collectant: Kristian Schrier

Collecten: 1. Unicef  
 2. Diaconie  
 Koster: mw. J. Vermeulen  
 Muziek: hr. T. Alders  
 Beamer: geen, gebruik van liederenbord en zondagsliturgie op papier  
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk  
 Koffiedienst: hr. T. en mw. L. Rozendaal  
 Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : geen i.v.m. vakantieperiode

### **25 augustus 09.30 Tiende zondag van de zomer (groen)**

Voorganger: drs. M. van Diepen, Gouda  
 Ouderling: mw. J. van Galen  
 Diaken: mw. T. Bakker  
 Collectant: Sander Verheij  
 Collecten: 1. St. Vluchteling  
 2. Alg. diaconale doelen, noodhulp  
 Koster: hr. Th. Eykelboom  
 Muziek: hr. M. Spits  
 Beamer: geen, gebruik van liederenbord en zondagsliturgie op papier  
 Nevendienst: mw. A. Knol  
 Koffiedienst: mw. A. Hoonhout  
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : geen i.v.m. vakantieperiode

### **1 september 09.30 Elfde zondag van de zomer (groen)**

#### **Viering Avondmaal**

Voorganger: ds. A. van Alphen-Keizer  
 Ouderling: hr. D.-J. Knol  
 Diaken: hr. S. Kwakernaak  
 Collectant: Barbera Coehoorn  
 Collecten: 1. Rode Kruis  
 2. Kerk  
 Koster: hr. G. de Graaff  
 Muziek: hr. J. Kooiman  
 Beamer: hr. G. de Graaff  
 Nevendienst: mw. E. Visser  
 Koffiedienst: mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak  
 Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

**8 september 09.30 Twaalfde zondag van de zomer (groen)**

Voorganger: drs. M. van Diepen, Gouda  
 Ouderling: mw. C. Bos  
 Diaken: mw. T. Kwakernaak  
 Collectant: Jitse van Eekelen  
 Collecten: 1. Onderwijs Peru  
 2. Diaconie  
 Koster: hr. hr. J. Burger  
 Muziek: hr. T. Alders  
 Beamer: hr. H. Krul  
 Nevendienst: mw. M. Homan  
 Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers  
 Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

**15 september 09.30 Dertiende zondag van de zomer (groen)****Startzondag**

Voorganger: drs. M. van Diepen, Gouda  
 Ouderling: hr. B. Kwast  
 Diaken: mw. T. Lavies  
 Collectant: Femke Hop  
 Collecten: 1. Start nieuwe jaardoel  
 2. Pastoraat  
 Koster: hr. G. Schouten  
 Muziek: hr. A. Bakker  
 Beamer: hr. H. Bruining  
 Nevendienst: mw. J. Klomp  
 Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker  
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche



## Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u dat aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

zondag	23 juni	11.00 u.	afsluiting seizoen Provider en Tienerclub *
zaterdag	29 juni	19.00 u.	Openluchtviering gewijd aan de patroonheiligen Petrus en Paulus, van de R.K. Kerk in Reeuwijk Dorp *
zondag	30 juni	15.00 u.	Afscheid van ds. M.J. Tekelenburg, predikant van de Herv.Gem. Reeuwijk *
vrijdag/zaterdag	5 – 6 juli		Afsluiting Jeugdclub *
zondag	14 juli		Gglass Zeiltocht + picknick
zondag	8 september		Start kledinginzameling *

\* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

### Kopij-inleverdata Arkade

2 september  
7 oktober  
4 november  
2 december

### Verschijningsdata Arkade

12 september  
17 oktober  
14 november  
12 december

### Inleveren voor Arkade:

**Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00 u) bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).**

**Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).**



## Bij de vieringen

### **Zondag 30 juni – 2<sup>e</sup> zondag van de zomer (groen)**

Lucas 9: 51-62

Jezus volgen?

Jezus op weg naar Jeruzalem. Jezus volgen blijkt niet eenvoudig: het vereist volledige overgave en gerichtheid op de toekomst.

Want wie achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God.

Ds. Nathan Noorland uit Nieuwerbrug gaat voor.

### **Zondag 7 juli – 3<sup>e</sup> zondag van de zomer (groen)**

#### **We vieren het Avondmaal.**

Lucas 10: 1-20

Ik heb iets voor je

Jezus stuurt 72 volgelingen op pad. Om zieken te genezen en vrede te brengen. Met de kinderen denken we na over de uitspraak: 'Ik heb iets voor je'? Wat zou het leukste zijn dat je aan iemand kunt geven?

Hoe is het om zo iets te geven?

Ds. Bram Tack uit Bodegraven gaat voor.

### **Zondag 14 juli – 4<sup>e</sup> zondag van de zomer (groen)**

Lucas 10: 25-37

Naast wie sta jij?

Vandaag lezen we het prachtige, bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het koninkrijk van God ziet eruit als een beroofde reiziger.

Je hoeft maar bij hem neer te knielen en je bent er.

Drs. Muriëlle van Diepen gaat voor.

### **Zondag 21 juli – 5<sup>e</sup> zondag van de zomer (groen)**

Lucas 10: 38-42

Neem de tijd!

Jezus is te gast bij Maria en Marta.

Dr. Anneke Mooi uit Hoogmade gaat voor.

### **Zondag 28 juli – 6<sup>e</sup> zondag van de zomer (groen)**

Lucas 11: 1-13

Vraag maar gerust

Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de Vader mogen vragen om wat ze nodig hebben.

Ds. Ton Zoutman uit Den Haag gaat voor.

**Zondag 4 augustus – 7<sup>e</sup> zondag van de zomer** (groen)

Lucas 12: 13-21

Vergeet niet te leven

Twee broers komen bij Jezus omdat ze ruzie hebben over een erfenis.

Ds. Ad van Houwelingen uit Noordwijk gaat voor.

**Zondag 11 augustus – 8<sup>e</sup> zondag van de zomer** (groen)

Lucas 12: 32-40

Op de uitkijk

Jezus vertelt zijn leerlingen dat je kunt uitkijken naar God. Blijf waakzaam.

Ds. C.P. Koole uit Schoonhoven gaat voor.

**Zondag 18 augustus – 9<sup>e</sup> zondag van de zomer** (groen)

Lucas 12: 49-56

Wat gaat het worden?

In het verhaal voor de jongste kinderen kijken twee mensen naar de lucht om te zien wat voor weer het wordt. In het verhaal voor de oudste kinderen nemen mensen een parasol mee, want het wordt een warme dag.

Maar weten ze ook wat er in de wereld gaat gebeuren?

Het is nu de tijd dat het koninkrijk zal aanbreken.

Ds. Myrthe Leijdens uit Burgh-Haamstede gaat voor.

**Zondag 25 augustus – 10<sup>e</sup> zondag van de zomer** (groen)

Lucas 13: 22-30

Dit wil je niet missen!

Iemand stelt Jezus de vraag: Zijn er maar weinigen die worden gered? Jezus antwoordt dat er redding is voor velen. Maar dat zij daar zelf voor in beweging moeten komen.

Het is alsof God de sleutel van zijn huis aan mensen gegeven heeft.

Drs. Muriëlle van Diepen gaat voor.

**Zondag 1 september – 11<sup>e</sup> zondag van de zomer** (groen)**We vieren het Avondmaal.**

Lucas 14: 7-14

Ken uw plaats.

Alweer een gelijkenis. Je bent te gast op een feest en zoekt een plaats aan tafel. Hoe lastig kan het zijn als je zelf je plaats mag kiezen. Ga niet te ver naar voren zitten, want dan word je misschien weggestuurd. Het is beter als het omgekeerde gebeurt en je juist naar voren wordt gehaald.

Ds. Anja van Alphen-Keizer gaat voor.



## Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

12-05	Artsen Zonder Grenzen	€ 210,44
12-05	Pastoraat	€ 152,70
19-05	International Justice Mission	€ 267,35
19-05	Diaconie	€ 99,82
26-05	L' Arche Gouda	€ 157,40
26-05	Algemene Diaconale Doelen	€ 132,03
26-05	Liedjesfabriek (kindernevendienst)	€ 84,65
02-06	Remer	€ 274,95
02-06	Pastoraat	€ 247,05
09-06	Non-Food bank Gouda	€ 248,40
09-06	Diaconie	€ 161,92
16-06	St. Health and Education Ghana	€ 277,88
16-06	Algemene Diaconale Doelen	€ 110,75

Naast alle giften die bestemd zijn voor de collectes hebben wij de afgelopen periode ook nog diverse andere giften mogen ontvangen.

Dank allen voor uw gaven!

## Collectebonnen

Heeft u, net als ik, soms ook het probleem dat u in de kerk zit maar geen kleingeld heeft voor de collecte?

Dan kunt u ook van tevoren collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL61 RABO 0354 9036 24 van

Diaconie Protestantse Gemeente De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

## **Giften**

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de **diaconie** kunt u overmaken op rekening

NL61 RABO 0354 9036 24  
van Diaconie Protestantse Gemeente De Ark.

Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of “bijdrage diaconie”.

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,

Sander Kwakernaak

## **Van de diaconie**

Beste mensen,

Ondertussen is het een traditie geworden. Op onze startzondag geven we wederom de aftrap voor een kleding inzamelactie!!

Heeft u nu al kleding, die u weg wil doen en ligt het u in de weg, dan kunt u het alvast brengen. Wel graag van te voren even een belletje of berichtje: tel nr 06-25526590 of een berichtje naar [tinekekw@outlook.com](mailto:tinekekw@outlook.com)  
Alvast bedankt.

Vriendelijke groet van uw diakenen.



## Van het Kerkelijk Bureau

### Verhuisd:

mw. C.P. Meeüse, Kristian en David Schrier, van  
Kortezoom 10 (wijk D) naar Van Heuven Goedhartstraat  
26, 2811 BW (wijk D)



### Overgeschreven:

hr. D. Kwast van De Lange Krag 25, 2811 RZ  
naar Koningin Wilhelminaplein 120, 1062 KS AMSTERDAM

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek indienen. Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per e-mail ledenadministratie@pgdeark.nl). Uw ledenadministrateur ontvangt ook graag bericht bij geboorte, overlijden of verhuizing binnen Reeuwijk.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

\*\*\*\*\*

Giften voor de **kerk** of de **VVB** (vaste vrijwillige bijdrage) kunt u overmaken op rekeningnummer

NL29 INGB 0000 5942 05  
t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark de Reeuwijk

Wilt u bij het overmaken van de VVB **altijd** uw registratienummer (staat vermeld op het Kerkbalansformulier) én de periode vermelden waarvoor u betaalt (maand, kwartaal en/of jaar).

Kerkelijk Bureau



blijf in kontakt met uw kerk

## Ledenregistratie en “Ongedoopte kinderen”

Enkele weken geleden ontving de ledenadministratie een brief van de scriba van onze Protestantse Kerk. Deze brief handelde m.n. over de registratie van niet-gedoopte kinderen, zoals deze voorkomen in het ledenbestand. Het gaat hierbij om niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden, jonger dan 18 jaar, en over het algemeen nog thuiswonend (ordinantie 2.2.1 van de kerkorde).

In de praktijk blijkt dat na het bereiken van de 18-jarige leeftijd deze registratie in stand blijft. In de landelijke ledenregistratie blijken van de 102.000 niet-gedoopten er 80.000 ouder dan 18 jaar.

Vaak zijn zij niet meer thuiswonend en soms al bijna pensioengerechtigd. De aanleiding voor de wijziging: de meeste niet-gedoopten zijn van oorsprong hervormde geboortelieden, die op het moment van het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland de status van niet-gedoopt kind kregen. De kerkelijke betrokkenheid van deze groep is gemiddeld genomen erg laag. Adresmutaties leiden vaak tot inschrijving in een andere kerkelijke gemeente. Het contact dat dan plaatsvindt is doorgaans voor beide partijen onbevredigend. De niet-gedoopte blijkt vaak onbekend te zijn met de kerkelijke registratie.

Op 1 juni 2019 veranderde daarom de registratie bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. *Ongedoopt kind* wordt dan *meegeregistreerde*. Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft het kind geregistreerd in de kerkelijke gemeente van de ouders. Men kan dan kiezen, in overleg met de ledenregistratie, voor registratie als *vriend* (voorheen heette dat blijkgever van verbondenheid) in de nieuwe - of *vriend* in de oorspronkelijke kerkelijke gemeente. In het laatste geval is men *voorkeurslid* omdat gekozen wordt voor een kerkelijke gemeente waar betrokkene niet woonachtig is.

Een ander geval doet zich voor als van een echtpaar, waarvan één lid is en de ander meegeregistreerd, het lid komt te overlijden. De partner is dan niet meer meegeregistreerd, maar kan, uiteraard na overleg, als *vriend* worden genoteerd (of worden uitgeschreven).

Met deze wijziging hoopt men bij te dragen aan een beter inzicht in de samenstelling van het ledenbestand van onze Kerk.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

## **Gezocht: een nieuwe koster**

Na jaren trouwe dienst heeft Theo Eykelboom te kennen gegeven te willen stoppen met het kosterschap. Theo, bedankt voor je inzet en voor de uurtjes die je hierin hebt gestoken!

We hebben dus een vacature. Want het is belangrijk dat we ons kosterbestand op peil houden. Op deze manier kunnen we het werk een beetje verdelen en ook hiervoor geldt: vele handen maken licht werk.

Ik prijs het kosterschap vaak aan als een van de mooiere vrijwilligerstaken. Het kosterschap brengt namelijk geen vergaderingen met zich. Op de dag dat je dienst hebt, zorg je ervoor dat je bijtijds aanwezig bent voor het vaste rondje door de kerk om alles klaar te zetten. En als de kerkdienst afgelopen is en de kerkzaal leegloopt, dan volgt hetzelfde rondje in omgekeerde richting, om een en ander op te ruimen. Zodra dat gebeurd is, zit je kosterdienst erop.

Het college van kosteren kijkt uit naar je komst!  
Denk niet te lang na en meld je aan: [b.kwast@planet.nl](mailto:b.kwast@planet.nl).

Bert Kwast





# ZinSpelen

## lezingen in de Ark

Terugkijkend op het afgelopen ZinSpelen-seizoen 2018-2019 met als thema **“Ik geloof het wel”**, hebben we een zestal avonden gehad waar we met goede herinneringen aan terugdenken. Om deze herinneringen op te halen laten we het afgelopen jaar hier nog even de revue passeren.

De vraag van het thema ‘Ik geloof het wel’, was: Hoe ontwikkelt zich de cultuur in Nederland? Geloven we het wel? Dat hebben we gevraagd aan een aantal spraakmakende sprekers. Waar komen we vandaan, waar staan we en waar gaan we naar toe?



Prof. dr. Matthias Smalbrugge, gaf de 1<sup>e</sup> lezing op dinsdag 6 november 2018. Hij is predikant en hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de VU te Amsterdam. Zijn lezing ging over **‘Een godvergeten crisis’**. Onze samenleving is in crisis, zoals we zien in de financiële wereld, de politiek, de moraal, maar ook in ons innerlijk is het onrustig. Waar komt die brede crisisstemming vandaan en wat doen we ertegen? Zijn we God en geloof vergeten? Het economische verhaal schiet toch tekort.

Dr. Jean Jacques Suurmond gaf de 2<sup>e</sup> lezing op dinsdag 4 december 2018. Hij is emeritus-predikant en supervisor, coach en docent mystagogie. Zijn lezing ging over **‘Een therapie tegen goed en kwaad’**. Als psychotherapeut is hij als geen ander bekend met het conflict van religie en de moderne mens. Als columnist ook een groot observator van de ontwikkelingen in onze cultuur. Maar helpt religie? Dat is nog de vraag.



Prof. dr. Stefan Paas gaf de 3<sup>e</sup> lezing op dinsdag 15 januari 2019. Hij is hoogleraar Missiologie en Interculturele Theologie aan de VU. Zijn lezing ging over **‘Vreemdelingen en gelovigen’**. Waarom zouden we een christelijk missionaire brug proberen te slaan? Kun je missionair zijn in een cultuur die steeds minder in geloof ziet? Is geloof nog relevant? Is er een uitweg?



Ds. Werner Pieterse gaf de 4<sup>e</sup> lezing op woensdag 20 februari . Hij is predikant in Amstelveen en schrijver van het boek “ Wat blijft, God na de kaalslag”. Zijn lezing ging dus ook over **‘Wat blijft; God na de kaalslag’**. Ds. Werner Pieterse voelt zich thuis in de scherpste discussie. Hij gebruikt het werk van Nietzsche en andere filosofen, moderne poëzie, films en zijn persoonlijke contacten op het Afrikaanse continent in zijn verhaal over wat blijft!

Prof. dr. Wil van den Bercken gaf de 5<sup>e</sup> lezing op dinsdag 19 maart 2019. Hij is voormalig bijzonder hoogleraar Russisch christendom aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn lezing ging over **‘Een agnost gelooft tegen beter weten in’**. Zijn boek “Geloven tegen beter weten in” deed heel wat stof opwaaien (Theologieboek van het jaar 2014). Hoe kan je in deze moderne tijd nog in God geloven? Wat bracht de agnost er toe om christen te worden? Wat heeft het christendom de mens dezer dagen nog te bieden?



Dr. Joke Hermsen gaf de 6<sup>e</sup> en laatste lezing op dinsdag 14 mei 2019. Zij studeerde literatuur en filosofie in Amsterdam en Parijs. In 1993 promoveerde zij aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann. Haar nieuwe boek ‘Het tij keren’ gaat over het gedachtegoed van Rosa Luxemburg en Hannah

Arendt. Haar lezing ging over **‘Geloof en onze cultuur, vriend of vijand?’** Joke Hermsen kent als geen ander de geschiedenis van Nederland en de processen die zich hier afspelen. Met name ook de secularisatie en waar Nederland nu is. Waar gaat dit heen? En de vraag aan haar is of we ook zonder geloof kunnen. Met haar passie en bevoegenheid weet spreker Joke Hermsen haar publiek steevast te inspireren en tot nadenken aan te zetten. In het bijzonder kan zij uitleggen hoe de kloktijd ons leven is gaan beheersen en hoe we daardoor vervreemd zijn geraakt van die andere, op de ervaring gerichte tijd.

**Ons nieuwe jaarthema ZinSpelen 2019 – 2020 wordt:  
“Een goed verhaal”**

Commissie: “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”

## Taizé 2019

Dinsdagochtend (28 mei) was het dan zo ver. We vertrokken naar Taizé in Frankrijk. Om kwart voor vijf 's ochtends, verdeeld over 2 busjes, enthousiast uitgezwaaid door ouders en een aantal gemeenteleden, ontzettend leuk! Na een vlotte reis van ongeveer 8 uur kwamen we aan in het zonnige Frankrijk. Dat zonnige, daar moesten we wel even op wachten want de eerste twee dagen waren er wat regenbuien, daarna hebben we buitengewoon mooi weer gehad.



Met onze tenten stonden we naast de groep uit Gouda. Drie keer per dag gingen we naar de kerk en er was twee keer per dag bijbelstudie. Dit was erg interessant. Tussen de bijbelstudie en de diensten door hadden we ook wat tijd voor ons zelf. En waar de één ging lezen of wandelen, daar voorzag de damesclub bij elkaar de teennagels van een nieuw laagje lak. De kerkdiensten waren enorm mooi en het zingen van de Taizéliederen was erg fijn.

Ook hadden ze dit jaar weer goed opgeleid personeel nodig om op vakkundige wijze de receptie te laten schoonmaken, door de jeugd uit Reeuwijk. Dit alles onder toezien van Annette en Muriëlle. De jongvolwassenen mochten in de regen de aankomende bussen de bekende weg wijzen in flatteuze oranje veiligheidshesjes.

Op de vrijdagavond was er een speciale dienst waar we konden bidden bij het kruis. Dit was een speciale, ontroerende maar ook zeker een hele mooie dienst.

Zaterdag zijn we er even tussenuit geweest naar Cluny, sommige busjes hebben ook wat andere plekken bezocht maar dat heeft met de navigatie van de Samsung te maken. Hier hebben we lekker een pizza gegeten om een beetje aan te sterken na een halve week Taizémaaltijden. En omdat Koen de hele week al als een kakker praatte, hebben we hem omgetoverd tot een echte Franse kakker. Door middel van een mooi, blauw alpinopetje en een grijze coltrui.

Op zaterdagavond was er ook een speciale dienst.

Iedereen kreeg een kaarsje en halverwege de dienst werd het paaslicht verspreid door de kerk.



Dit zag er erg mooi uit. Met elkaar hebben we een enorm mooie week gehad in Taizé.

Op zondag zorgde sergeant A. Knol dat iedereen netjes, bekapt en wel, om 8.30 in de bus zat. Zo kon de terugreis op tijd beginnen, met 30 graden. Gelukkig waren de busjes voorzien van airco (alle ramen kunnen open). De reis verliep voorspoedig, dit omdat de files konden worden vermeden, deze stonden namelijk vermeld op Teletekst (u weet wel van vroeger). En om 19.30 stonden we, na een kleine tussenstop bij het restaurant met de gouden bogen, weer voor de deur van de Ark.

Sander Verheij, Koen de Wit en Remy Sanders



## Provider

Op 26 mei hebben Hugo en Erwin het tijdens de Provider bijeenkomst gehad over de reis naar Taizé. Een groot aantal tieners had zich hiervoor opgegeven dus wij hebben ons een beetje verdiept in het ontstaan van Taizé en hoe het zo gegroeid is tot wat het nu is.

De tieners gaven aan als reden voor de reis dat ze vooral de verhalen van o.a. broer of zus zo geweldig vonden dat ze dit graag ook een keer wilden meemaken.

Op de vraag wat ze dan precies met deze reis naar Taizé voor zichzelf eruit wilden halen bleef het wat stil. Ze gingen niet echt met een bepaald doel richting Taizé maar wilden gewoon ervaring opdoen en mensen ontmoeten.

Met 14 tieners was dit een prachtige opkomst en konden we genieten van de voorpret op de reis naar Taizé.

Aan het einde hebben we met elkaar het avondmaal gevierd en de zegen gekregen. Er doen inmiddels al vele verhalen de ronde. Hieruit kunnen we opmaken dat onze tieners en hun begeleiders een mooie tijd achter de rug hebben in Taizé.

Op 16 juni was de laatste gewone Provider bijeenkomst. Hierin hebben we met zes tieners gesproken over waar het geloof nu in hun leven staat. Hoe belangrijk is het Geloof voor hen in hun dagelijkse leven?

Aan de hand van een piramide en zes punten zoals gezondheid, familie, vrienden, geloof, vrije tijd/sport en school/werk moesten de tieners de volgorde van belangrijkheid aangeven.

Daarna zijn we met ze in gesprek gegaan over hun keuze.

Nadat iedereen aan het woord was geweest hebben we het verhaal over de koning en zijn vier vrouwen verteld. Dit verhaal gaat over een koning met vier vrouwen die allemaal belangrijk zijn in zijn leven. Ze zijn óf slim, óf mooi, óf lief en aardig, óf loyaal. Maar eigenlijk hield hij alleen van de slimme, mooie en aardige vrouw. Aan de vrouw die loyaal aan hem was schonk hij geen aandacht. Maar juist op het moment dat hij zijn vrouwen het meeste nodig had kreeg hij alleen van de loyale vrouw het antwoord dat hij wilde horen (zoek dit verhaal maar eens op internet op).

Na het verhaal van de koning hebben we aan de groep gevraagd om er nog een keer naar te kijken. En of ze, naar aanleiding van het verhaal of de gesprekken, er anders over dachten.

Een aantal draaiden er een paar om in de volgorde van belangrijkheid. Beide keren kregen we een mooie inkijk in hoe onze tieners aankijken tegen familie, vrienden, geloof, gezondheid, sport c.q. vrije tijd en school/werk.

Het waren open gesprekken en iedereen was eerlijk in zijn verhaal. We hebben wel met elkaar afgesproken dat hetgeen er besproken is, niet met andere mensen gedeeld mag worden.

De afsluitende bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 23 juni (i.p.v. 30 juni, i.v.m. korfbalkamp en de toetsweek die 1 juli begint). Deze bijeenkomst heeft het American Party principe, het is leuk als iedereen iets te eten meebrengt. Wij zorgen voor de limonade.

Wat en waar we iets gaan doen is afhankelijk van het weer. We doen dit gezamenlijk met de tienerclub aangezien ook daar het korfbalkamp en de toetsweek ons parten spelen. Maar dit bijt elkaar gelukkig niet. We hebben samen ongeveer dezelfde tieners in de groep.

Dank voor jullie inspirerende aanwezigheid tijdens de Provider bijeenkomsten.

Alvast mijn dank.

Groet, Erwin Griffioen



## Jeugdclub

Op 17 mei hebben we casinospellen gedaan, een jaarlijks terugkerend iets, want wat vinden de kinderen dit leuk om te doen! Er werd af en toe flink gegokt en gewonnen, soms ook verloren. Wat extra munten achter de hand is dan geen overbodige luxe..



Vrijdag 7 juni deden we leuke gezelschapsspellen in De Ark. Het geplande zwembadbezoek kon door het mindere weer niet doorgaan. Een wat kleiner clubje deze keer i.v.m. Pinksterweekend, gezellig was het zeker!

De 21e zullen we bij droog weer waterspellen bij de surfplas doen, de afsluiting zal plaatsvinden op 5 en 6 juli. De meeste kinderen hebben zich hier al voor opgegeven. Mocht je dit nog niet hebben gedaan: je bent van harte welkom!

Tineke heeft aangegeven dat ze gaat stoppen als leiding van de Jeugdclub. Dat vinden we natuurlijk erg jammer, we waarderen het enorm dat ze zich hier zo lang voor heeft ingezet. We hebben gelukkig een enthousiaste vervanger gevonden: Sylvia van de Graaf, moeder van Lucas, die beiden al een aantal keer bij ons zijn geweest. Sylvia, van harte welkom als leiding bij de Jeugdclub!



Hartelijke groet,  
namens de Jeugdclubleiding,  
Sandra Verweij



## **Geslaagde jongeren**

Na minimaal vier jaar zweten en zwoegen zijn er weer een aantal tieners geslaagd voor hun middelbare school diploma.

Te weten:

- Ruben van Amerom
- Louissette Agema.

Van harte gefeliciteerd. Op naar een mooie vervolgstudie.

Koen de Wit heeft een herkansing en strijdt nog even door om zijn felbegeerde diploma te ontvangen. Zet hem op!

Mochten wij onverhoopt iemand over het hoofd hebben gezien, dan horen wij dat graag, zodat we ook daar nog een presentje namens de gemeente kunnen bezorgen.

Namens de jeugdouderlingen,  
Esther Eijkelboom  
de3jeugdouderlingen@hotmail.com



## Sundays

Op 19 mei hadden wij met de groep onze laatste avond. Een gezelligheidsavond met een overheerlijke barbecue. Iedereen had iets meegenomen voor bij de BBQ. De groep bestond uit zeven personen.

Met elkaar hebben we gesproken over het afgelopen jaar. Welke mooie momenten heeft het ons gegeven? Maar vooral, hoe willen we volgend jaar verder gaan?

Hoe zien wij als groep de splitsing en welke invalshoek willen wij gaan bekijken?

Muriëlle van Diepen was ook bij onze afsluiting aanwezig en samen met haar zijn we tot de conclusie gekomen dat we thema-avonden willen gaan doen. Elke avond een thema behandelen in een creatieve vorm die door een of twee personen wordt voorbereid.

Wel willen we een gezamenlijk start, kerst en oud-en-nieuw en de eindactiviteit behouden met de jongere groep van Sundays.

Nu tijd voor rust en bezinning om de thema's te bedenken, zodat we er volgend jaar weer een productief seizoen van kunnen maken.

Namens de Sundaysgroep,  
Esther Eijkelboom



## De ouderenmiddagen in het najaar 2019

Als u deze Arkade leest is de laatst gehouden ouderenmiddag op maandag 14 april 2019 met ons gemeentelid Gerard van der Linden voorbij. Hij vertelde ons over 'Jugendstil binnen de Belle époque'. In het tweede deel van de 19<sup>e</sup> eeuw werden belangrijke ontdekkingen gedaan. Een groep vooraanstaande mensen profiteerde daarvan. Zij waanden zich in de gouden tijd. Een groep jonge kunstenaars en ontwerpers keerde zich daartegen. Gerard liet daarvan vele beelden zien. De opkomst was goed en de verzorging door ons cateringteam weer prima.

Voor het seizoen 2019-2020 zijn de voorbereidingen in gang gezet. We zijn als voorbereidingsteam bezig met het programma. Suggesties voor sprekers of activiteiten zijn altijd welkom. We hopen u in september 2019 het nieuwe programma aan te kunnen bieden.

Graag nodigen wij u weer uit voor deze middagen die een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente vormen. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee. Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat.

De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen altijd om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang. In december 2019 hopen wij het twaalfjarig jubileum van de ouderenmiddagen te vieren.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook in het seizoen 2019-2020 van harte welkom op onze ouderenmiddagen in de tussenzaal of soms de kerkzaal van De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en ook gasten zijn van harte welkom!

Van harte welkom! Wij hopen u te ontmoeten in De Ark.  
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,  
Jan Boonstra

## **Verslag gemeentevergadering d.d. 16 juni 2019**

### **De Ark te Reeuwijk**

Op zondag 16 juni heeft een korte gemeentevergadering plaats gevonden over de toekomst van de pastorie. Bij de afgelopen gemeentevergadering over de jaarrekeningen werden hierover enkele vragen gesteld. Dit, omdat Muriëlle en haar gezin in Gouda zullen blijven wonen tijdens haar aanstelling bij onze gemeente. De pastorie zal hierdoor langdurig leeg staan. Het college van kerkrentmeesters heeft daarom een voorstel gemaakt over de toekomst van de pastorie. Dit voorstel is ter kennisname gepubliceerd in het laatste nummer van Arkade. Dirk-Jan licht het voorstel tijdens de vergadering mondeling toe. Verschillende opties zijn bekeken:

1. Tijdelijke verhuur tot max. 2 jaar (per keer).
2. Verhuur.

In beide gevallen is het nodig dat eerst behoorlijk wordt geïnvesteerd in de pastorie. Er is achterstallig onderhoud. Het uitvoeren van noodzakelijke herstelwerkzaamheden is beraamd op enkele tienduizenden euro's. Geschatte huuropbrengst ligt tussen de 1.000 en 1.200 euro per maand. Dit is kale huuropbrengst. Het terugverdienen van de benodigde investering zal dus enige jaren kosten. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan een bemiddelingsorganisatie voor verhuur van het pand.

3. Verkoop van de pastorie.

T.b.v. de verbouw van de Ark is een lening aangegaan en hiervoor is de pastorie in onderpand gegeven. Bij verkoop van de pastorie wordt de hypotheek dus afgelost.

We hebben als werkgever een verplichting jegens de predikant om te zorgen voor een geschikte werkruimte. De kosten voor het realiseren van de werkruimte komen ook in mindering op de opbrengst van de verkoop. De restopbrengst wordt vervolgens gereserveerd voor de huisvestingskosten van toekomstige predikanten.

Verkoop van de pastorie hangt samen met de te verwachten ontwikkeling van de Ark. Hoe ziet de ontwikkeling in ledenaantal er uit? Op dit moment konden we nog werven voor een 0,8 fte predikantsplaats. Maar gelet op de ontwikkeling van het ledenaantal is het de vraag of we in de toekomst nog voor 0,8 fte kunnen werven.

Wanneer je voor minder fte werft, is de kans kleiner dat een predikant gebruik wil maken van de aangeboden huisvesting in de vorm van een pastorie.

Er is in dat geval ook geen verplichting meer om een pastorie aan te bieden aan de predikant. Het voorstel is daarom:

- ) Pastorie verkopen
- ) Hypotheek aflossen
- ) Werkruimte realiseren voor Muriëlle
- ) Restopbrengst reserveren voor toekomstige huisvestingsvragen.

Vragen n.a.v. de presentatie van het voorstel:

1. Hoe komt het dat er zoveel achterstallig onderhoud is?

We zijn niet goed in onze rol als huisbaas.

De bewoners klaagden niet snel.

We hebben provisorische reparaties uitgevoerd in het verleden.

2. Kan je een hogere verkoopopbrengst realiseren wanneer je de pastorie eerst opknap?

We kunnen dit navragen bij de makelaar, maar grootscheepse verbouwingen betalen zichzelf over het algemeen niet terug.

3. Wordt de restopbrengst belegd?

Opbrengst op vermogen is in deze tijd slecht.

Komende vijf jaar kunnen we het geld vastzetten in een deposito.

Het aanhouden van een doelreserve is goed verdedigbaar omdat het een toegevoegde waarde kan zijn bij het werven van toekomstige predikanten.

Ook als we de reserve vastzetten, moeten we onszelf blijven voorhouden, dat we als gemeenteleden moeten blijven betalen aan de kerk en blijven bouwen aan de kerk, ook aan de missionaire doelen waar we als kerk voor staan. Het is én, én. Dat is een opdracht voor alle gemeenteleden.

4. Hoe lang hebben wij de kerk eigenlijk nog nodig?

We hopen nog heel lang.

Ons ledenaantal daalt wel. En sneller dan de landelijke trend.

Maar we zijn erg blij dat we een predikant voor 80% konden beroepen.

Als Muriëlle er is, willen we met elkaar aan de slag gaan met een beleidsplan en een visie op de lange-termijn toekomst van de Ark. Er zijn veel varianten mogelijk.

Aansluiting bij andere gemeenten, varianten in gebruik van het kerkgebouw, etc. Dat komt dan ook aan de orde.

De conclusie van de gemeentevergadering is, dat het voorstel om de pastorie te verkopen kan rekenen op instemming van de gemeenteleden. Bert verzoekt het college van kerkrentmeesters dan ook om de noodzakelijke stappen hiervoor te gaan zetten en sluit vervolgens de vergadering.

Joke Timmers



## **Uit het Beraad van Kerken in Reeuwijk**

Twee maal per jaar komen afgevaardigden van alle kerken in Reeuwijk bij elkaar. Dit zijn de RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder, de Hervormde gemeenten van Reeuwijk en Sluipwijk, Christengemeente Elim en onze Protestantse Gemeente De Ark. Samen kerk zijn begint bij elkaar te kennen. Wat gebeurt bij zo'n overleg? We besloten dit Beraad van Kerken Reeuwijk te gaan noemen.

Allereerst is er bezinning bij de opening en bij het onderwerp bezinning. Bij het laatste overleg op 23 mei lazen we bij de opening uit Efeze 4, zoeken wat ons verbindt, ..."zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof ...." en was er een openingsgebed. De bezinning ging over Johannes 20: 22 Ontvang de heilige Geest. Met de woorden van Ds. Pieter Both: "...telkens weer de vraag te stellen of de Geest wel genoeg ruimte krijgt om te waaien ..." en we zongen daarna het lied "De wind steekt op" van Ds. Michiel de Zeeuw, een lied bij de tweede missionaire ronde van de Protestantse Kerk.

Daarna volgde een ronde actualiteiten in elk van de kerken. Zo werden we vanuit de RK geloofsgemeenschap uitgenodigd tot deelname aan een viering van het Pinksternoveen op 6 juni en op 29 juni een viering in de open lucht gewijd aan de patroonheiligen Petrus en Paulus.

Ds. Tekelenburg zal op 30 juni 2019 afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Reeuwijk. Bij het einde van dit overleg bedankten we ds. Tekelenburg voor zijn inzet en enthousiasme voor de goede contacten tussen de kerken.

Verder bespraken we de gezamenlijke activiteiten, zoals de informatiefolder voor gasten van Landal, de gezamenlijke Kerstgroet in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, de week van gebed voor de eenheid in januari, het startmoment van Kerkbalans voor de kerken die daaraan meedoen en Bruisend Reeuwijk op 7 september 2019. Het laatst genoemde wordt nog uitgewerkt. Verder zijn aan de orde geweest het overleg van het College van Burgemeester en Wethouders met de kerken in de gemeente en het overleg van SAM met alle diaconieën in de gemeente. Dit laatste heeft een vervolg in oktober 2019.

Op 13 november 2019 komt dit beraad weer bij elkaar.

Jan Boonstra

## Stichting Water voor Leven: collecte op 14 juli 2019

Omdat voor 14 juli a.s. het doel van de collecte de Stichting Water voor Leven is, lijkt het wel passend hieraan In Arkade aandacht te besteden. Deze stichting zet zich al meer dan 30 jaar in voor betere levensomstandigheden op het eiland Fogo op de Kaapverdische Eilanden. Deze liggen zo'n 500 km uit de kust van West-Afrika ter hoogte van Senegal. Vanwege een dreigende hongersnood op de eilanden, is ruim 30 jaar geleden de Goudse Agnelo Spinola, afkomstig van Fogo, begonnen met inzamelen van oud papier om geld bijeen te brengen. Daaruit is de Stichting Water voor Leven ontstaan, waarvan Agnelo Spinola nog steeds de voorzitter is. De stichting heeft zich de afgelopen tientallen jaren vooral gericht op het bouwen van basisscholen en cisternes, dat zijn putten en vloeivelden voor de opvang van het schaarse regenwater.





De afgelopen tien jaar kwam daar nog de bouw van een technische school in Ponte Verde bij en recent de bouw van een gemeenschapshuis in het dorp Campanas. Ook is steeds meer nadruk komen te liggen bij het financieel mogelijk maken dat jongeren de middelbare school kunnen volgen en zo mogelijk ook naar de universiteit of HBO op het hoofdeiland Praia gaan. Ook jongeren die een technische vakopleiding willen volgen, komen hiervoor in aanmerking. Donateurs zetten zich daarvoor privé in.



De stichting kent vele donateurs waaronder velen in Gouda en Reeuwijk, ook is er steun vanuit kerken, zoals de onze en wijkgemeente De Veste. De stichting kende een droevig afgelopen jaar. Op 24 juli 2018 overleed mijn lieve echtgenote Baukje, zij was 22 jaar secretaris van de stichting. Op 17 maart 2019 overleed Hans Kramer te Gouda, hij was ruim 30 jaar penningmeester en geldwerfer. Mede op initiatief van de echtgenote van Hans Kramer, Truus Kramer-Bais, zijn nieuwe mensen gevonden om de opengevallen plaatsen in het bestuur in te vullen en zo de werkzaamheden voort te zetten. Zelf zal ik de contacten met donateurs in Reeuwijk en met De Ark verzorgen en het bestuur ondersteunen. De stichting heeft vanaf 2018 de invulling van de doelstellingen geleidelijk meer gericht op het ondersteunen van jongeren bij hun schoolloopbaan.

De periode tot 2021 moet gezien worden als een overgang naar de nieuwe kernactiviteit Leren voor Leven, het financieel ondersteunen van jongeren bij het volgen van onderwijs.

Dit vanuit het inzicht dat educatie de beste manier is structureel bij te dragen aan verdere ontwikkeling van het eiland. Tot 2021 zullen er nog kleinschalige projecten gerealiseerd worden.

Veel meer informatie vindt u op de website van Water voor Leven, [www.watervoorleven.nl](http://www.watervoorleven.nl). Daar vindt u ook het jaarverslag over 2018. We blijven afhankelijk van ondersteuning, ook vanuit onze gemeente. De collecte bevelen we daarom van harte bij u aan.

Jan Boonstra

Contactpersoon Reeuwijk van Stichting Water voor Leven





**Theologische Vorming  
Gemeenteleden en geïnteresseerden  
Cursus Rotterdam / Capelle a/d IJssel**



secretariaat: Oranjestraat 17, 2131 XN Hoofddorp

## **Inschrijving geopend voor cursussen TVG**

**Op de website [www.tvgrotterdam.nl](http://www.tvgrotterdam.nl) is de inschrijving opengesteld voor het cursusjaar 2019-2020 voor de cursussen Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden Rotterdam (TVG). Naast informatie over de driejarige basisopleiding biedt de website een overzicht van een reeks kortlopende cursussen. De bijeenkomsten voor de basisopleiding zijn op maandagavond of dinsdagochtend in kerkgebouw 'De Hoeksteen' in Capelle aan den IJssel. De korte cursussen zijn te volgen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. Voor alle nieuwe cursisten is er een informatieavond op maandag 26 augustus in 'De Hoeksteen' in Capelle aan den IJssel.**

Deze cursussen vinden plaats onder auspiciën van het Centrum voor Vorming en Educatie van het Dienstencentrum Protestantse Kerk te Utrecht. In Zuid-Holland zijn de cursussen te volgen in de regio's Rotterdam, Den Haag, Gouda en Middelharnis.

De driejarige basiscursus is bestemd voor mensen die interesse hebben in de Bijbel en in alles wat met geloof te maken heeft. Voor wie zijn/haar kennis wil uitbreiden of zoekt naar persoonlijke verdieping. Er worden geen eisen gesteld aan vooropleiding of kerkelijke gezindte. De cursus loopt van september t/m mei, met één les per week. In de schoolvakanties is er geen cursus.

Inhoudelijk ligt de nadruk op zgn. basisvakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek en Ethiek. Verder zijn er vakken uit de praktische theologie: Liturgiek, Pastoraat en Diaconaat en toegevoegde vakken: Wereldgodsdiensten, Rabbinica, Spiritualiteit, Filosofie en Gemeenteopbouw.

Na beëindiging van de basiscursus ontvangen de cursisten een certificaat. Hieraan kunnen geen bevoegdheden worden ontleend; soms is de cursus een opstap naar een hbo-opleiding.

Op verzoek van oud-cursisten verzorgt TVG Rotterdam sinds enkele jaren ook korte cursussen van een tot drie dagdelen in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk) te Rotterdam. In het cursusjaar 2019-2020 is er in deze reeks aandacht voor o.m. het Bijbelboek Openbaring, het werk van de theologen Miskotte en Bonhoeffer, de mystiek van de Nadere Reformatie en de rabbijnse Midrasj.

Hieronder leest u de ervaringen van enkele cursisten:

**Mieke Heukels** (58) uit Westmaas volgt het tweede jaar van de basiscursus TVGR. Zij is dooplid van de Gereformeerde Kerk (synodaal), maar na haar jeugd niet actief met het geloof bezig geweest. Zij is ook niet aangesloten bij een kerk.

Ze is begonnen aan de cursus omdat de Bijbel haar intrigeerde, maar vond het moeilijk het boek individueel te lezen. De lessen over het Oude en het Nieuwe Testament vond ik het meest interessant, maar ik ben er nog niet toe gekomen de Bijbel zelf ter hand te nemen. Misschien komt dat nog”.

\*\*\*\*\*

**Carla van Ee** (55) woont in Vlaardingen en volgt het tweede jaar van de basiscursus TVGR. Zij is lid van de kerk (PKN) in haar woonplaats en is daar actief als hulpkoster en lector, legt huisbezoeken af en zorgt wekelijks voor de bloemen in de kerk. Carla begon aan de cursus omdat ze meer wilde weten over ontstaan en achtergronden van de Bijbel. “Ik stelde mezelf vragen als: wat geloof ik, waarin geloof ik en wat is de achtergrond van mijn geloof”. Zij zegt meer te begrijpen van de oorsprong van het christelijk geloof, de bronnen en de leer.

\*\*\*\*\*

**Gilles van der Have** (62) uit Spijkenisse heeft de driejarige basiscursus TVGR onlangs afgerond. Opgegroeid in een ‘zwaar orthodoxe omgeving’, en na omzwervingen langs diverse kerken en een aantal jaren niet betrokken te zijn geweest is hij nu actief binnen zijn kerk in verschillende functies en neemt deel aan een Bibliodrama-groep en een leesgroep mystieke werken. Hoewel Gilles al lang afscheid had genomen van de loodzware dogmatiek uit zijn jeugd, bleef hij zichzelf vragen stellen waarop hij geen bevredigende antwoorden vond. Hij zegt te hebben gezocht naar verdieping, inzicht en ruimte. “De oude uitleg klopte voor mij niet meer en de nieuwe theologie riep veel vragen bij me op.

De TVGR-basiscursus heeft mij ruimte gebracht, nieuwe inzichten geboden en een verrassende uitleg en andere manier van lezen en interpreteren van de Bijbelverhalen gegeven.

Het gaat niet meer om dogmatische waarheden, maar om dynamische verbinding onderweg”.

Na deze uitspraken van Gilles hoeft het niet te verbazen dat hij positief is over de TVGR-basiscursus: “Voor iedereen die interesse heeft in de weg van de Eeuwige met mensen, is het een aanrader”.

\*\*\*\*\*

Voor alle deelnemers geldt dat zij de cursus zeker aan anderen aanraden: “Voor iedereen die het fijn vindt om in een ongedwongen sfeer met anderen te praten en te leren over de Bijbel, kerkelijke aangelegenheden, kerkgeschiedenis en bijvoorbeeld ethiek, is dit een geschikte cursus”.



**Leesrooster juni-september****23-29 juni**

zondag: Lucas 8:26-39  
 maandag: Lucas 8: 40-56  
 dinsdag: Lucas 9:1-9  
 woensdag: Lucas 9:10-17  
 donderdag: Lucas 9:18-27  
 vrijdag: Lucas 9:28-43a  
 zaterdag: Lucas 9:43b-50

**21-27 juli**

zondag: 1 Samuel 1:1-20  
 maandag: 1 Samuel 1:21 – 2:11  
 dinsdag: 1 Samuel 2:12-26  
 woensdag: 1 Samuel 2:27-36  
 donderdag: 1 Samuel 3:1-14  
 vrijdag: 1 Samuel 3:15–4:1a  
 zaterdag: Psalm 108

**30 juni- 6 juli**

zondag: Lucas 9:51-62  
 maandag: Psalm 76  
 dinsdag: Handelingen 4:32-37  
 woensdag: Handelingen 5:1-11  
 donderdag: Handelingen 5:12-26  
 vrijdag: Handelingen 5:27-42  
 zaterdag: Psalm 42

**28 juli-3 augustus**

zondag: Lucas 11:1-13  
 maandag: Lucas 11:14-28  
 dinsdag: Lucas 11:29-36  
 woensdag: Lucas 11:37-44  
 donderdag: Lucas 11:45-54  
 vrijdag: Lucas 12:1-12  
 zaterdag: 1 Samuel 4:1b-11

**7-13 juli**

zondag: Lucas 10:1-16  
 maandag: Lucas 10:17-24  
 dinsdag: Lucas 10:25-37  
 woensdag: Lucas 10:38-42  
 donderdag: Psalm 25  
 vrijdag: Kolossenzen 1:11-14  
 zaterdag: Kolossenzen 1:15-23

**4-10 augustus**

zondag: 1 Samuel 4:12-22  
 maandag: 1 Samuel 5:1-12  
 dinsdag: 1 Samuel 6:1-12  
 woensdag: 1 Samuel 6:13-7:1  
 donderdag: 1 Samuel 7:2-17  
 vrijdag: Lucas 12:13-21  
 zaterdag: Lucas 12:22-34

**14-20 juli**

zondag: Kolossenzen 1:24-2:5  
 maandag: Kolossenzen 2:6-15  
 dinsdag: Kolossenzen 2:16-3:4  
 woensdag: Kolossenzen 3:5-17  
 donderdag: Kolossenzen 3:18–4:6  
 vrijdag: Kolossenzen 4:7-19  
 zaterdag: Psalm 79

**11-17 augustus**

zondag: 1 Samuel 8:1-9  
 maandag: 1 Samuel 8:10-22  
 dinsdag: 1 Samuel 9:1-14  
 woensdag: 1 Samuel 9:15-10:1  
 donderdag: 1 Samuel 10:2-16  
 vrijdag: 1 Samuel 10:17-27  
 zaterdag: Lucas 12:35-48

**18-24 augustus**

zondag: Lucas 12:49-59  
 maandag: 1 Samuel 11:1-13  
 dinsdag: 1 Samuel 11:14-12:17  
 woensdag: 1 Samuel 12:18-25  
 donderdag: Lucas 13:1-9  
 vrijdag: Lucas 13:10-17  
 zaterdag: Lucas 13:18-21

**1-7 september**

zondag: Lucas 14:1-11  
 maandag: Lucas 14:24-34  
 dinsdag: 1 Samuel 14:36-46  
 woensdag: 1 Samuel 14:47-52  
 donderdag: 1 Samuel 15:1-9  
 vrijdag: 1 Samuel 15:10-23  
 zaterdag: 1 Samuel 15:24-35

**25-31 augustus**

zondag: Lucas 13:22-30  
 maandag: Lucas 13:31-35  
 dinsdag: 1 Samuel 13:1-15a  
 woensdag: 1 Samuel 13:15b-22  
 donderdag: 1 Samuel 13:23-14:15  
 vrijdag: 1 Samuel 14:16-23  
 zaterdag: 1 Samuel 14:24-35

**8-14 september**

zondag: 1 Samuel 16:1-13  
 maandag: 1 Samuel 16:14-23  
 dinsdag: 1 Samuel 17:1-11  
 woensdag: 1 Samuel 17:12-30  
 donderdag: 1 Samuel 17:31-40  
 vrijdag: 1 Samuel 17:41-54  
 zaterdag: 1 Samuel 17:55-18:5



Voorganger :	mw. M.W. van Diepen	muriellevandiepen@pgdeark.nl	06-39496402
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	06- 33758684
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	06-14133068
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175

## College van diakenen :

	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
	hr. S. Kwakernaak	Woubrechterf 48 Waddinxveen	06-21262473

## College van kerkrentmeesters :

Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	mw. H. Schrier	't Kerkestuk 117	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639
	hr. T. Rozendaal	Kamille 27	06-25780810

## Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :

wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	

Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven  
aan : mw. E. Eigeman Bleulandweg 456 Gouda 393416

Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088