

mei – juni 2019

Geloven in een geheim

Het probleem met veel discussies over het geloof is dat mensen het geloof zo graag rationeel willen benaderen. Wat is er te verwachten na de dood en waarom doet God niets aan lijden of ziekte? Wat zouden we er graag een goed en afdoende antwoord op hebben. Maar zo werkt het niet, helaas zullen sommigen zeggen.



We moeten leven met vragen, twijfels, onzekerheden. Dat kan voor mensen soms zo lastig zijn dat het voor hen reden is om afstand te nemen van het geloof in God.

Liever geen God dan één die je niet snapt. Maar geloven is niet: leven met een God die doet en vindt wat jij meent dat Hij moet doen en moet vinden. Geloven is je afstemmen op het geheim van het leven, accepteren dat je niet alles in de hand hebt en ruimte laten voor verwondering, verwachting en verandering.

Basis voor het geloof in God is het geloof dat Hij bij mensen betrokken is. God als bodem onder je bestaan, als steun in je rug en als weg voor je uit.

Daar vertrouwen we op, toch?

En vertrouwen heeft pas zin als je werkelijk gaat leven. Als je de spanning, het onzekere, het oncontroleerbare toelaat. Op God vertrouwen is geen kwestie van mooie woorden. Als iemand zich achterover laat vallen, terwijl hij erop vertrouwt dat zijn vriend hem opvangt, wordt dat vertrouwen pas gevoeld als je je werkelijk achterover laat vallen. Op God vertrouwen is dus het leven aangaan en daarbij geeft Hij ons de belofte (Deut. 33 :27): mijn Eeuwige Armen zullen u dragen, dus laat je maar vallen, Ik vang je op. We kunnen niet dieper vallen dan in Zijn Armen.

Daaruit leven, dat is ons geheim.

Greet Bakker

WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u deze beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

26 mei 09.30 Zesde zondag van Pasen (wit)**Viering Avondmaal, uitzwaaien jongeren op reis naar Taizé**

Voorganger : ds. G.A. Koelman, Rotterdam
 Ouderling: hr. P. Verheij
 Diaken: mw. T.Lavies
 Collectant: Ingo van Oldenborgh
 Collecten: 1. L'Arche Gouda
 2. Alg. diakonale doelen, noodhulp
 Koster: hr. G. Schouten
 Muziek: hr. J. van der Pol
 Beamer: hr. J. Burger
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk
 Koffiedienst: mw. A. Hoonhout
 Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

30 mei Hemelvaart

Geen dienst

2 juni 09.30 Zevende zondag van Pasen (wit)

Voorganger: ds. B. Heubeck-Duijts, Leiden
 Ouderling: mw. J. Timmers
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Kristian Schrier
 Collecten: 1. St. Remer
 2. Pastoraat
 Koster: hr. M. ten Haaf
 Muziek: hr. M. Spits
 Beamer: hr. H. Krul
 Nevendienst: mw. D. Griffioen

Koffiedienst: mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

9 juni 09.30 Pinksteren (rood)

Voorganger: ds. J. van Rijn, classispredikant
 Ouderling: hr. J. Boonstra
 Diaken: mw. T. Kwakernaak
 Collectant: Sander Verheij
 Collecten: 1. Non food-bank, Gouda
 2. Diaconie
 Koster: mw. J. Vermeulen
 Muziek: hr. Blacquiere
 Beamer: hr. B. Kwast
 Nevendienst: mw. A. Knol
 Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers
 Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

16 juni 09.30 Drieëenheid, Trinitatis (wit)

Voorganger : drs. L.J. Koning-Polet, Gouda
 Ouderling: mw. J. van Galen
 Diaken: mw. T. Kwakernaak
 Collectant: Barbera Coehoorn
 Collecten: 1. St. Health and Education Ghana
 2. Alg. diaconale doelen, noodhulp
 Koster: hr. F. van den Heuvel
 Muziek: hr. J van de Pol
 Beamer: hr. A.-J. Wagensveld
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk
 Koffiedienst: mw. T. van Vuuren en mw. N. van Loo
 Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

23 juni 09.30 Eerste zondag van de zomer (groen)

Voorganger: ds. J. Wijngaard, Vinkeveen
 Ouderling: hr. D.-J. Knol
 Diaken: hr. S. Kwakernaak
 Collectant: Jitse van Eekelen

Collecten: 1. Eotas
 2. Pastoraat
 Koster: hr. M. ten Haaf
 Muziek: hr. J. Kooiman
 Beamer: hr. H. Bruining
 Nevendienst: mw. E. Visser
 Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

**30 juni 09.30 Tweede zondag van de zomer (groen)
 Afsluitzondag**

Voorganger: hr. N. Noorland, Nieuwerbrug
 Ouderling: mw. E. Eijkelboom
 Diaken: mw. T. Bakker
 Collectant: Siebe van Eekelen
 Collecten: 1. Jaardoel werk van Leger des Heils
 2. Kerk
 Koster: hr. Th. Eykelboom
 Muziek: hr. M. Spits
 Beamer: hr. J. Schippers
 Nevendienst: mw. J. Klomp
 Koffiedienst: hr. F. en mw. A. van den Heuvel
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren (slotactiviteit)



Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.



zaterdag	25 mei	20.00 u.	Gouwe-Hartorkest, Woerden*
zondag	26 mei	09.00 u.	Provider*
		15.00 u.	Gouwe-Hartorkest, Gouda*
		16.00 u.	Vrijwilligersontmoeting, Ark*
dinsdag	28 mei	04.30 u.	Uitzwaaien Taizégangers*
vrijdag	7 juni	18.45 u.	Jeugdclub, waterspellen*
zondag	16 juni	09.00 u.	Provider*
		11.00 u.	Gemeentevergadering*
vrijdag	21 juni	18.45 u.	Jeugdclub, speurtocht*
vrijdag	30 juni	09.00 u.	Provider*

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

Kopij-inleverdata Arkade

17 juni
2 sept
7 okt
4 nov
2 dec

Verschijningsdata Arkade

27 juni
12 sept
17 okt
14 nov
12 dec

Inleveren voor Arkade:

Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).

Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).

Bij de vieringen

Zondag 26 mei – 6^e zondag van Pasen (wit)

Johannes 14: 23-29

Geloof in vrede

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en denken terug aan wat hij hun leerde over vrede en over de Geest. Als je de woorden van Jezus verder vertelt, is het verhaal nog lang niet afgelopen!

Ds. Guus Koelman uit Rotterdam-Ommoord gaat voor.

Zondag 2 juni – 7^e zondag van Pasen (wit)

Johannes 14: 15-21

Wie ziet het?

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet ook wel 'wezenzondag'. Jezus' leerlingen blikken terug en zeggen tegen elkaar: 'Weet je nog wat hij gezegd heeft? Hij zou ons nooit alleen achter laten. Hij zou de Geest van de waarheid sturen.'

Ds. Heubeck-Duijts uit Leiden gaat voor.

Zondag 9 juni – Pinksteren (groen)

Handelingen 2: 1–11

Woorden

De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar. Kleine vlammetjes blijven hangen boven hun hoofd. Ze zetten ramen en deuren open. Met harde stem praten ze. De mensen kijken op. Iedereen hoort precies wat er wordt gezegd. Ook al komen ze allemaal ergens anders vandaan en spreken ze een andere taal. Classispredikant ds. J. van Rijn gaat voor.

Zondag 16 juni – Drieëenheid/Trinitatis (wit)

Johannes 3: 1-16

Opnieuw gebeuren

Een Farizeeër, Nikodemus komt 's nachts voor een gesprek met Jezus. Niet om Jezus een volgende strikvraag voor te leggen, maar om oprecht te leren. Maar, o, wat een moeilijke boodschap krijgt hij te horen: je moet opnieuw geboren worden.

Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 23 juni – 2^e zondag na Pinksteren (groen)

Lucas 8: 26-39

Een bezetene genezen

Aan de overkant van het meer geneest Jezus een bezetene. De geesten nemen daarop bezit van een kudde varkens, die zich prompt in zee stort. De mensen kennen de genezen man niet meer terug en vragen Jezus hun streek te verlaten. Ds. J. Wijngaard uit Vinkeveen gaat voor.

Zondag 30 juni – 3^e zondag van Pinksteren (groen)

Lucas 9: 51-62

Jezus volgen?

Jezus op weg naar Jeruzalem. Jezus volgen blijkt niet eenvoudig: het vereist volledige overgave en gerichtheid op de toekomst. Want wie achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Ds. Nathan Noorland uit Nieuwerbrug gaat voor.

.....

In memoriam Karla Ruessink

De treden van het podium van de kerkzaal kleurden op van de vele boeketten bloemen die de deelnemers aan de dankdienst voor het leven van Karla Ruessink op 25 april 2019 meenamen naar De Ark. Want op 5 april 2019 is overleden ons gemeentelid Karla Lucie Marie Ruessink-Haver in de leeftijd van 87 jaar. Karla was al enige tijd ziek, zij is thuis overleden. In de dankdienst voerden verschillende mensen het woord, een aantal vriendinnen uit haar diverse levensfasen en een familielid haalden herinneringen op aan haar opleiding tot maatschappelijk werkster, haar zingen in Toonkunst en haar huwelijk met Ben. Anneke Rothuizen droeg het gedicht “De moerbeitoppen ruisten” van Nicolaas Beets voor. Drs. Murielle van Diepen leidde deze dankdienst. Karla woonde aan de Van Goghstraat 37 en was een zorgzaam, belangstellend en meelevend lid van onze gemeente. Zo was zij van mei 2000 tot najaar 2007 diaken, een ambt dat zij met veel gevoel vervulde. Boven de kaart stonden haar eigen woorden “Al met al heb ik een goed leven gehad”. In de dankdienst lazen we uit Psalm 92, “Zo getuigen zij dat de HEER recht doet, mijn rots, in wie geen onrecht is.” We stonden vooral stil bij de verzen 2 en 3 van psalm 92: Het is goed de Heer te loven, uw naam te bezingen, Allerhoogste, in de morgen te getuigen van uw liefde en in de nacht van uw trouw.

In de vele herinneringen werd zij aangeduid als waardig, graag op zichzelf en ook graag samen met anderen, zorgzaam voor mens en dier, liefdevol, vriendelijk, attent en dankbaar. Tot het laatst toe wilde zij in haar eigen huis blijven wonen en dat kon ook, met veel hulp van onze diakenen en andere vrijwilligers, die haar huis daarvoor gereed maakten. Zij wilde veel geven en zo heeft zij ook haar lichaam aan de wetenschap ter beschikking gesteld. Anneke Rothuizen heeft haar heel veel zorg gegeven, toen alles zwaar werd voor Karla.

Op zondag 7 april hebben we in de viering Karla herdacht en zongen daarbij Lied 947,

*Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen
En loslaat wat het leven bood,
Kom, Geest, uw zegen op mij leggen,
Verzekeer mij: Gods trouw is groot.*

Jan Boonstra



In memoriam Marc Hop

Op 4 mei 2019 is overleden ons gemeentelid Marc Hop. Hij was 50 jaar. Marc was de man van Monique en vader van Jelle en Femke.

Ongeveer een jaar geleden, kreeg hij de diagnose uitgezaaide kanker, hoogste niveau, het zou niet beter worden.

Er brak een intensieve tijd aan, met behandelingen, met chemokuren. Het was ook een heel emotionele tijd. Vooral voor het gezin. Het leek zo onwerkelijk. Marc zei dat ze een moeilijke tijd tegemoet zouden gaan, maar ook een mooie tijd. Mooi vanwege de warmte van mensen om hen heen. Als gezin hebben ze het afgelopen jaar heel bewust meegemaakt, ze hebben vorige zomer een heel fijne vakantie gehad bijvoorbeeld. Ze zijn samen naar Taizé gegaan, een plek die hem dierbaar was. Zijn ziekte heeft ook openingen gegeven, ze zijn dichter naar elkaar toegegroeid.

Marc was een betrokken gemeentelid. Hij was diaken, was betrokken bij het jongerenwerk, ging mee met de jongeren naar Taizé. Ook was hij zeer betrokken bij de groep Jong Beleggen. Hij had een rotsvast vertrouwen in God. Hij had Zijn nabijheid ook tijdens zijn ziekte echt ervaren.

Als een warme deken.

Marc was niet bang om te sterven. Hij vond het wel moeilijk om zijn geliefden los te laten. Hij bleef tot op het laatst betrokken bij de mensen om hem heen. De laatste week was heel bijzonder. Hij sprak met de mensen die hem lief waren en gaf hen een persoonlijk woord mee, een levensles. Marc raakte steeds meer uitgeput en kreeg steeds meer pijn. Met zijn dierbaren om hem heen heeft hij nog “Wat de toekomst brengen moge” gezongen. En daarna is hij in slaap gebracht en overleden. Op 11 mei vond de afscheidsdienst plaats in een volle Ontmoetingskerk in Bodegraven. Ds. David van Veen, goede vriend van Marc, was voorganger. In deze dienst zongen we liederen van Taizé, zoals “Bleibet hier, wachet mit mir en “Ubi caritas”. De cantorij o.l.v. Jeannette van Galen ondersteunde de zang, Anton Bakker deed dat op piano en orgel. We deelden het licht onder het zingen van “Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur.” Van zijn dochter Femke, van Murielle van Diepen, van Wessel Visser van de Lions Gouda-Reeuwijk, van zijn vrienden Sjoerd en Robin, hoorden wij wat Marc heeft betekend als vader, als vriend en als medemens. Uit het Evangelie lazen we Marcus 6: 30-44, de wonderbare spijziging. Dat was ook wat Marc deed: delen van wat er is. Het schilderij van Henk Vink met de opkomende zon boven de kust van Vlieland, stond bij de kist en was afgebeeld op de rouwkaart. Het stond voor een bijzondere geloofservaring van Marc. Henk van de Hoef zong het lied L' arbre d' amour (de liefdesboom) van Frida Boccara, een lievelingslied van Marc.

Als geloofsgemeenschap rond De Ark zullen we Marc pijnlijk missen.

*Het was een landschap zo mooi, zo
schitterend leeg
Zo moest het geweest zijn toen de
wereld begon
Je kon zien hoe alles een vorm en een
kleur kreeg
In het licht van de eindeloos opgaande
zon.
(Harrie Jekkers, De man in de wolken)*



Jan Boonstra, samen met Murielle van Diepen

In memoriam Dick Kroon

Op 5 mei jongstleden is overleden ons gemeentelid Dick Kroon, in de leeftijd van 91 jaar. Dick was een actief meelevend gemeentelid. Hij werkte mee aan de totstandkoming van ons kerkgebouw. Hij was ouderling en voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde kerk van Reeuwijk en jarenlang diaken in de Samen op Weggemeente. Ook heeft hij vele jaren het technisch beheer van De Ark verzorgd. Hij is één van die mensen die hebben bijgedragen aan de vorming van de gemeente zoals wij die vandaag kennen en op wier schouders wij staan.

Typisch gereformeerd in opvoeding en in kerkelijke en maatschappelijke betrokkenheid, was Dick allerminst beperkt in zijn religieuze blikveld. Als luchtmachtmilitair was Dick een aantal jaren werkzaam bij een NAVO-agentschap in Frankrijk. Samen met Rita stortte hij zich ook daar in het kerkelijk leven en hij genoot van de religieuze veelkleurigheid die hij daar aantrof.

Ook buiten de kerkelijke gemeente was Dick actief, onder andere in de klusclub van de Roei- en Zeilvereniging en als chauffeur van de buurtbus. Hij zal vast een onderhoudend chauffeur zijn geweest, want Dick praatte graag. Zo kenden zijn vrienden van Probus en de deelnemers aan het Leerhuis hem ook. En ook de ouderenmiddag mocht delen in zijn grote kennis van en zijn enthousiasme voor vliegtuigen en helikopters.

De laatste jaren zagen we Dick nauwelijks meer in De Ark, omdat hij geheel in beslag werd genomen door de verzorging van zijn echtgenote Rita. Ook dit deed hij met de hem kenmerkende overgave, zo lang hem de kracht daartoe gegeven was. Onze gebeden en gedachten gaan uit naar Rita en de familieleden om haar heen.

Tijdens de uitvaartdienst op zaterdag 11 mei in de aula van de IJsselhof lazen we uit psalm 107, in de vertaling van Ida Gerhardt:

*Hij bedaarde de storm dat het stil werd:
de golven kwamen tot rust;
die met blijdschap de kalmte vervoeren
bracht Hij naar de haven der wensen.*

Bert Kwast



Uit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering nemen we in de eerste plaats afscheid van jeugdouderling Miranda Schoneveld-Burger en van diaken Tim van Eekelen. Beiden hebben zich op hun verschillende aandachtsgebieden laten kennen als praktische doeners, die het één en ander hebben aangepakt. We betreuren het dat we hen moeten laten gaan, maar wij zijn dankbaar voor wat ze hebben gedaan. Gelukkig zijn zij beiden nog jong: we nemen nu afscheid van hen als ambtsdrager, maar ze blijven lid van onze gemeente en, hen kennende, zullen ze vast wel actief blijven. Daar hoeft je echt geen ambtsdrager voor te zijn. Op zondag 14 april hebben we in het midden van de gemeente nog eens afscheid van hen genomen.

Belangrijk en tijdrovend onderwerp van gesprek is de vraag wat te doen met de pastorie nu we weten dat daar de komende jaren geen predikant zal wonen. Het College van Kerkrentmeesters heeft hierover nagedacht en adviseert verkoop. Een gespreksronde in de kerkenraad toont dat de meeste kerkenraadsleden dit advies volgen, maar wel met pijn in het hart. Verkoop van de pastorie markeert de krimp van onze gemeente en lijkt symbool te staan voor neergang. En lijkt dit niet een vorm van het stukslaan van je spaarpot? Er is ook aarzeling: moet je je niet beter afvragen hoe de toekomst van onze gemeente eruit ziet en hoe verkoop of behoud van de pastorie daarin past?

In onze overwegingen betrekken we ook het financiële beeld van onze gemeente. Toen we enkele jaren geleden besloten tot de aankoop van het "katholieke" deel van het kerkgebouw, schetste het College van Kerkrentmeesters een meerjarig financieel perspectief waaruit duidelijk werd dat we als enige eigenaar van het kerkgebouw voor een behoorlijke financiële uitdaging kwamen te staan. Dat is nog steeds zo. Bovendien vergt de vorming van een passende werkplek voor onze kerkelijk medewerker/toekomstige predikant een bouwkundige ingreep in het gebouw waaraan ook een prijskaartje hangt.

Gezien het belang van het onderwerp nemen we nog wat extra tijd en kijken we nog eens naar de verwachte ontwikkeling van onze gemeente. Dan komen we in de volgende vergadering hierop terug om een besluit te nemen. En gezien het belang van dit besluit zullen we hierover ook de gemeentevergadering horen.

Inmiddels bestaat ook een beeld van de nieuwe inrichting van de keuken.

De nieuwe inrichting wordt dezer dagen besteld: waarschijnlijk zal de nieuwe keuken nog kort voor de zomer worden geïnstalleerd. Ondertussen wordt ook het plan voor de verbouwing van crèche tot een nieuwe crèche/ruimte voor de fysiotherapeut en een werkruimte voor Murielle van Diepen verder uitgewerkt. Kortom, de komende maanden staat ons een nieuwe ronde in onderhoud en verbouwing van De Ark te wachten. En dan hopen we in het najaar de verdere aanpak van (de inrichting van) de kerkzaal ter hand te kunnen nemen.

Tijdens deze vergadering bereiden we ook de gemeenteavond voor die de volgende dag, op dinsdag 9 april wordt gehouden. Een verslag van deze gemeenteavond vindt u elders in dit blad.

Bert Kwast

Verslag van de gemeenteavond van 9 april 2019

Er zijn 36 aanwezigen.

Bert Kwast opent de vergadering met het lezen van de hertaling van Huub Oosterhuis van Psalm 23, *Was jij mijn herder* en hij spreekt een kort gebed uit.

Allereerst zijn de financiële stukken van het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters aan de orde. Sander Kwakernaak presenteert de stukken van de diaconie. Hij dankt zijn voorganger Ruben Donselaar voor het werk dat hij eerder heeft gedaan waardoor Sander het penningmeesterschap gemakkelijk kon overnemen. Hij heeft de boekhoudkundige verwerking van de collectebonnen zodanig veranderd, dat de ontvangen en uitgegeven bedragen nu gelijk zijn aan de aanschafprijs van de collectebonnen. Hij constateert dat het jaardoel loopt van september t/m augustus, wat niet synchroon loopt met de periode van de jaarrekening.

Dirk-Jan Knol presenteert de stukken van de kerkrentmeesters. De kas van de gemeente profiteert van de predikantsvacature. Hierdoor hebben we in financieel opzicht een positief jaar gehad, met een positief resultaat van € 50.000 euro. Vanuit de PKN is een nieuw administratiesysteem geïntroduceerd. Jan Walrave heeft alle gegevens in het nieuwe systeem ingevoerd, wat een hele klus was.

Het nieuwe boekhoudsysteem biedt onvoldoende ruimte om de informatie over de verbouwing goed te kunnen administreren. Daarvoor is een alternatieve oplossing gevonden. De inkomsten uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen zijn licht gestegen. De opbrengsten uit verhuur zijn gedaald, wat mede samenhangt met het feit we vanwege de vacature geen huuropbrengsten voor de pastorie ontvingen. Er zijn extra kosten gemaakt voor de voorziening erediensten en de inhuur voor pastorale ondersteuning.

Ook het onderhoud zien we terug in de jaarstukken. We hebben dit jaar fors uitgegeven, waarvoor geld onttrokken is aan uit het onderhoudsfonds. Het college voert hiervoor een aparte administratie, zodat het goed verantwoord kan worden. Zowel de investeringen in materiaal als de uren van vrijwilligers worden geregistreerd. En toegevoegd aan de waarde van de Ark. Dit hangt samen met het non-speculatiebeding in de koopovereenkomst die we hebben afgesloten

Het ledenaantal daalt, in de afgelopen vijf jaar met 80 leden. Daarom is het heel bijzonder dat de opbrengst uit levend geld iets omhoog is gegaan. Tim Rozendaal is in het college van kerkrentmeesters Reinout Maitland opgevolgd en heeft met name de inning van de VVB onder zijn hoede.

Het lijkt of er weinig schot zit in de verhuur van de kerk. Kan dit nog meer bevorderd worden? Verhuur tijdens de verbouwing was niet aan de orde. Als de verbouwing is afgerond, kan opnieuw gekeken worden naar verhuur. Het college tekent hierbij aan dat we als kerk niet mogen opereren als een commerciële partij. Verhuur moet duidelijk een bij-activiteit zijn..Het college gaat in ieder geval opnieuw met de verhuur mogelijkheden aan de slag.

Henk Fehling en Frank van den Heuvel hebben de kascontrole gevoerd. Zij hebben met genoeg hun handtekening kunnen plaatsen. De colleges wordt onder applaus décharge verleend.

Na de pauze presenteert Hans Rootert aan de hand van dia's de verbouwing van De Ark.

Hans is trots op de grote club vrijwilligers die hem ondersteunt bij de werkzaamheden,; zonder hen waren we niet zo ver gekomen!

Vervolgens passeren alle medewerkers de revue, met een persoonlijke typering voor ieder van hen: Gerwin Slappendel die de schetsen maakte, Rob Kamer voor de constructieve ondersteuning, Hans Rootert voor de coördinatie van de bouw en de technische uitvoering. En dan volgen Anton Bakker, Albert-Jan Wagensveld, Jan de Raaf, Annie Hoonhout, Ank Verkade, Jan Poot, Maarten ten Haaf, Henk Vink, Pieter Lavies, Hans Bruining, Frank van den Heuvel, Rinus Vermeulen, Wilma van Maanen, Rinus Vlasveld, Aart Droog, Arie de Jong, Greet Bakker, Erna Eigeman, Truus Bakker, Jos Vermeulen en Evert van Zoest

Als Hans zover is gevorderd met zijn presentatie, onderbreekt burgemeester Christiaan van der Kamp hem. Met de ambtsketen om memoreert hij de werkzaamheden aan De Ark en het teamwork dat hiervoor nodig was. Hans heeft in de samenwerking met de parochie en het beheer van De Ark een bijzondere rol heeft gespeeld.

Hans was 11 jaar bestuurslid van de Stichting Interkerkelijk Zorgcentrum Reeuwijk (SIZR), waarvan ook een aantal jaren bestuursvoorzitter. Sinds 1997 is Hans lid van beheerscommissie en vervolgens van het college van kerkrentmeesters van De Ark. Vanaf 2014 coördineert hij de verbouwing en het opknappen van De Ark. Zonder zijn bouwkundige coördinatie en zijn expertise was dat project niet tot stand gekomen. Ook was Hans lid van de Gideonsbende, waarvoor hij mensen die op afstand tot de arbeidsmarkt verkeren. Het vrijwilligerswerk zat er al jong in bij hem: op 14 jarige leeftijd reed hij met de ijscokar door Waddinxveen, voor fondsenwerving voor de Ontmoetingskerk in Waddinxveen.

Na deze opsomming van Hans' verdiensten deelde de burgemeester mee dat het de Koning had behaagd Hans te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vervolgens spelde hij hem de bijbehorende versierselen op. Daarmee ging de gemeenteavond over in een receptie voor Hans en Bertie.

Joke Timmers



Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

07-04	Kerk in Actie: Mozambique	€ 378,14
07-04	Jeugdwerk	€ 253,44
14-04	St. Christelijk onderwijs Peru	€ 365,77
14-04	Pastoraat	€ 195,71
21-04	Leger des Heils	€ 353,80
21-04	Jeugdwerk	€ 191,24
28-04	Amnesty International	€ 321,30
28-04	Diaconie	€ 281,07
05-05	Hospice Gouda	€ 232,57
05-05	Jeugdwerk	€ 143,90

Naast alle giften die bestemd zijn voor de collectes hebben wij de afgelopen periode € 520,- mogen ontvangen voor de groep die eind mei naar Taizé vertrekt en hebben we ook nog € 350,- mogen ontvangen voor KIA: Mozambique, waardoor wij in totaal voor Mozambique liefst € 728,14 over konden maken.

Dank allen voor uw gaven!

Collectebonnen

Heeft u, net als ik, soms ook het probleem dat u in de kerk zit maar geen kleingeld heeft voor de collecte?

Dan kunt u ook van tevoren collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening

NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening

NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark.

Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of "bijdrage diaconie".

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Sander Kwakernaak

Van de diaconie,

Beste gemeenteleden,

In de vorige Arkade stond onderstaande tekst waar we tot op heden geen enkele reactie op hebben ontvangen ! Toch moet dit werk doorgaan en hebben wij u nodig ! Wij gaan nu zelf actief mensen benaderen en rekenen op uw ondersteuning. U kunt ook nog steeds informatie aan ons vragen of u aanmelden !

Met Hart en Handen

Gezocht: een nieuwe diaken!

Tim van Eekelen stopt helaas bij de diaconie in verband met privé omstandigheden. Wij zoeken nu een nieuwe diaken die ons team komt versterken. Geen moeilijke taak, maar wel een belangrijke.

De diaconie werkt vanuit drie principes:

- 1- **Barmhartigheid:** Goed doen aan mensen die hulp nodig hebben
- 2- **Gerechtigheid:** opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.
- 3- **Rentmeesterschap:** inzet voor een leefbare en duurzame aarde

Wat doet de diaconie in onze gemeente? Wij verzorgen de collectes voor hulp aan onze medemens in binnen- en buitenland, maar ook voor diaconale en pastorale ondersteuning in onze eigen gemeente. Daarbij bieden we de verschillende collectedoelen een podium om te vertellen over hun activiteiten. Jaarlijks kiezen we een jaardoel waar we extra aandacht aan besteden. We bereiden het avondmaal voor en verzorgen dit samen met de voorganger tijdens de dienst.

De ontmoeting tussen gemeenteleden ondersteunen we door het organiseren van activiteiten zoals de maaltijden tijdens de Stille Week, de Dorcas kleding actie, en de NL-doet dag. Daarnaast leveren we een praktische bijdrage aan gemeenteactiviteiten zoals de startzondag, de Kerstnachtdienst en de nieuwjaarsreceptie.

Wil je ons daarbij helpen? We zoeken mensen met hart voor de medemens en de wereld om ons heen, die graag praktische bezig zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de diakenen.

Met vriendelijke groet, de diakenen,
 Truus Bakker-Amelink
 Tineke Kwakernaak
 Tineke Lavies
 Sander Kwakernaak

Van het kerkelijk bureau

Overleden:

5 april 2019: mw. K.L.M.Ruessink-Haver,
 Van Goghstraat 37, 2811 VX (wijk D)

4 mei 2019: hr. J.M. Hop,
 Van Heuven Goedhartstraat 46, 2811 BZ (wijk D)

5 mei 2019: hr. D. Kroon, Meentweide 24, 2811 JG (wijk E)

10 mei 2019: hr. P.S. Haverkamp, Haarmos 22, 2811 GT (wijk E)



Verhuisd:

mw. P. Bergshoeff, van Middelburgseweg 45, 2771 NH Boskoop (wijk C)
 naar Tempeldijk 34, 2811 PJ Reeuwijk (wijk D)

hr. T. Gorissen, van Bunchestraat 9, 2811 SH (wijk C)
 naar John Raedeckersingel 20, 2811 VK (wijk D)

hr. en mw. De Knecht-de Bruin, van Verl. Breevaart 22 (wijk A)
 naar Albert Schweitzerstraat 22, 2811 SC (wijk C)

mw. W.H.M. Houweling, van Verl. Breevaart 22 (wijk A)
 naar Albert Schweitzerstraat 22, 2811 SC (wijk C)

fam. Verheij-Schrier, van Haarmos 42 (wijk E)
 naar 't Kerkestuk 117, 2811 BE (wijk A)

Ingeschreven:

hr. en mw. Schiller-Abel, Raadhuisweg 3, 2811 HT (wijk C)
uit Prot.Gem. Utrecht

mw. C. Taal, De Wikke 7, 2811 CP (wijk B) uit Prot.Gem. Amsterdam

hr. en mw. Meijer-Langerak, Poelruit 114, 2811 SE (wijk F) uit PG Gouda

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente kunnen aldaar een verzoek indienen, Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per mail: ledenadministratie@pgdeark.nl). Bericht van verhuizing, geboorte of overlijden wordt ook op prijs gesteld door uw ledenadministrateur.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

Giften voor de **kerk** of de **VVB** (vaste vrijwillige bijdrage) **mét** vermelding van uw registratienummer en periode (maand, kwartaal en/of jaar) kunt u overmaken op rekeningnummer

NL29 INGB 0000 59 42 05 (ING-bank)
t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark de Reeuwijk

Van de Kerkrentmeesters.

Beste gemeenteleden,

Ik praat u graag bij over een aantal zaken met betrekking tot de verbouwing en verfraaiing van ons kerkgebouw.

In willekeurige volgorde noem ik de diverse “verbouwingen en aanpassingen” die op de rol staan:

Het plaatsen van 2 nieuwe wandventilatoren in de kerkzaal (en geluidsarm maken).

De dak ventilatoren in de huiskamer en de keuken/tussenzaal vernieuwen.

De garderobe aanpassen, vernieuwen, om ruimte te krijgen voor een betere bereikbaarheid en toegang naar de toiletten.

Het maken van een invalidentoilet.

De herentoiletten vernieuwen en geschikt maken voor heren **en** dames, waarbij de entree aangepast wordt t.b.v. betere toegang.

Het plaatsen van een nieuwe keuken, met alles wat daar bij komt.

Het vernieuwen van de keuken/zaalwand en de toegang naar de keuken.

Het aanpassen en vernieuwen van de toiletten aan de achterzijde (1^e toilet wordt een cv/ werkkast, het 2^e toilet wordt geschikt gemaakt voor heren **en** dames).

De achterzaal (crèche-ruimte) aanpassen/verdelen in 2 ruimtes. Ruimte 1 voor fysio-gebruik, ruimte 2 wordt werkruimte voor Murielle van Diepen.

Het vernieuwen van de vloerbedekking in de zalen (bedekking met meer geluidsabsorptie).

Het aanpassen van de achterhal in een hal/ontvangstruimte.

Over het tijdspad:

Vanaf week 24 (half juni) zal, onder leiding van Hans Rootert, met het slopen en bouwen worden begonnen. De werkzaamheden zullen, dat begrijpt u, meerdere maanden gaan duren.

Over de VVB 2018 en de actie kerkbalans 2019 nog het volgende:

Er druppelen nog steeds wat, voor 2018 toegezegde, bedragen binnen.

In de volgende Arkade kan ik u het eindresultaat meedelen.

De toezeggingen voor de actie kerkbalans 2019 zijn ongeveer te vergelijken met die van vorig jaar. Dat is op zich verheugend. Helaas is er ook dit jaar weer een redelijk grote groep gemeenteleden die niets heeft toegezegd.

Ook hierover zal ik in de volgende Arkade de specifieke resultaten laten zien.

Met vriendelijke groet,
Anton Bakker



Notitie *Wat te doen met de pastorie*

Inmiddels is bekend dat de te beroepen predikant en haar gezin niet hun intrek zullen nemen in de pastorie, 't Kerkestuk 107. Zij hebben besloten in Gouda te blijven wonen, ook na de afronding van het beroepingsproces. De te beroepen predikant heeft wel recht op een kantoor of werkplek in Reeuwijk, logischerwijs in De Ark. Daarom heeft het College van Kerkrentmeesters de kerkenraad geadviseerd in De Ark een kantoor te realiseren. Dat kan gebeuren door de huidige crècheruimte te splitsen in twee werkruimtes.

Het College van Kerkrentmeesters heeft zich beraden op de vraag wat te doen met de pastorie, die we in ieder geval de komende jaren niet zelf nodig hebben. Daarvoor zijn twee opties tegen het licht gehouden:

1. Verhuur van de woning
2. Verkoop van de woning.

Alvorens nader in te gaan op de voors en tegens van deze opties, is het van belang eerst enige afstand te nemen en de vraag te stellen welke ontwikkeling we voorzien voor onze gemeente de komende jaren.

Komende ontwikkelingen

Het brede palet van activiteiten in onze gemeente, het relatief grote aantal vrijwilligers dat hierbij actief betrokken is, de lichte groei die de VVB blijft vertonen, het succes van de financiële actie voor het onderhoud en de verfraaiing van het kerkgebouw en de facelift die De Ark nu ondergaat, zijn stuk voor stuk factoren die tot tevredenheid stemmen. We vertonen de kenmerken van een levende gemeente. Dat neemt echter niet weg dat het ledental van onze gemeente gestaag terugloopt. In het jongste jaarverslag staan de cijfers: van een totaal ledental van 646 in 2013 naar 566 in 2018. Dat is een teruggang van ruim 12% sinds 2013. De teruggang was in de jaren 2017 en 2018 het grootst, beide jaren daalde het ledental met 37, oftewel 5 en 6% per jaar. Landelijk daalt het ledental van de PKN de laatste jaren met zo'n 3% per jaar. In de jaren 2012 – 2017 kwam de totale achteruitgang landelijk op 11%.

We blijven de komende jaren goedsmoeds ons beste beentje voorzetten, maar er is geen reden aan te nemen dat we daarmee de daling van het ledental tot staan kunnen brengen.

Vorig jaar konden we de beroepingscommissie op pad sturen voor de vervulling van een 80% predikantsplaats. Als zich over vijf of meer jaren weer een vacature voordoet, dan zullen we waarschijnlijk onze predikantsplaats moeten terugbrengen tot een 60% functie. Daarnaast zullen we waarschijnlijk de komende jaren al gaan nadenken over de vraag hoe lang wij een zelfstandige gemeente kunnen blijven en over wat we gaan doen als dat niet meer het geval is. Het is beter daarover tijdig na te denken dan te wachten totdat acute maatregelen onafwendbaar zijn.

Een deeltijdpredikant zal doorgaans via een partner of een andere deelbetrekking ook andere belangen buiten Reeuwijk hebben, en dus elders willen blijven wonen. Het College van Kerkrentmeesters verwacht dat een eigen pastorie daarmee niet een primaire motivatie is voor een voorganger om te solliciteren en sterker nog, dat de kans dat een predikant voor woonruimte in Reeuwijk zal kiezen steeds kleiner wordt. Zo beschouwd is er geen dwingende reden om de pastorie aan te houden.

Optie 1. Verhuur

Commerciële verhuur van een woning is geen kerntaak van een kerk, maar kan vanuit beleggingsrendement een interessante optie zijn. Om de woning verhuurbaar te maken is een investering in onderhoud noodzakelijk. Om commerciële redenen worden de details hier achterwege gelaten.

De kosten van deze investering worden pas na geruime tijd terugverdiend via de verhuuropbrengst. Een belangrijk aandachtspunt is de huurbescherming: een huurder behoeft de woning niet te verlaten als de eigenaar de woning wil verkopen. De kosten voor onderhoud en eventuele risico's rond de inning van huurpenningen komen volledig voor rekening van de kerk.

Optie 2. Verkoop

Netto kan de verkoop van de pastorie na aflossing van de hypothecaire schuld van € 105.000,- onze gemeente € 200.000,- opbrengst opleveren. De aflossing van de hypotheek levert ook extra exploitatieruimte op in onze begroting. We zijn af van de onderhoudslast van de pastorie en hebben ruimte voor het bouwen van een kantoorruimte in de Ark voor de voorganger.

Daarnaast is de huidige woningmarkt aantrekkelijk voor een relatief hoge opbrengst.

Nadeel is dat we als gemeente vermogen beschikbaar krijgen en dit een dempende werking kan hebben op de VVB bijdragen. Om dit te voorkomen adviseert het college het geld nadrukkelijk te oormerken voor onderhoud en huisvesting als een reserve.

Advies College van Kerkrentmeesters en besluit kerkenraad

Alles afwegend adviseerde het College van Kerkrentmeesters de kerkenraad over te gaan tot verkoop van de pastorie. De kerkenraad onderschrijft de conclusie van de Kerkrentmeesters: vooral omdat de kans dat we de pastorie in de toekomst zelf nodig hebben als klein wordt ingeschat, is de kerkenraad van mening dat de pastorie niet langer moet worden aangehouden en dus kan worden verkocht.

Gezien het belang van dit besluit, legt de kerkenraad dit voorstel voor aan de **gemeentevergadering op zondag 16 juni, aansluitend aan de dienst in De Ark.**

Namens het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad,
Bert Kwast

Geef aan de Solidariteitskas

*“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere,
want dat zijn offers waarin God behagen scheidt.”*

Hebreeën 13:16

Ook dit jaar ontvangen alle gemeenteleden vanaf 21 jaar in week 22 (27 mei-2 juni) weer de acceptgiro waarin de bijdrage voor de Solidariteitskas wordt gevraagd.

Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds. Gemeenteleden wordt jaarlijks gevraagd een bedrag van € 10,- bij te dragen. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. De helft van het te verwachten bedrag wordt gestort in dit fonds, het 'restant' is bestemd voor de eigen gemeente.

Steunfonds

Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Kansenfonds

Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan.

Deze gemeenten kunnen een beroep doen op ondersteuning vanuit de Solidariteitskas door het aanvragen van subsidie. Maar ook koopvaardij, binnenscheepvaart en pastoraat voor doven en slechthorenden krijgen ondersteuning uit dit fonds.

Een voorbeeld waar de Solidariteitskas ondersteund heeft

In het Groene Hart ligt het dorpje Zegveld. Het monumentale kerkgebouw midden in de kern herbergt al eeuwenlang de hervormde gemeente. Een kleine, meelevende groep mensen.

Een paar jaar geleden bleek een forse restauratie van het kerkgebouw noodzakelijk. Ventilatie en verwarming moesten worden aangepakt en de binnenzijde van de kerk zou worden teruggebracht in oorspronkelijke stijl.

Een grote verbouwing waarvoor een grote som geld nodig was en is.

Zo'n ingrijpende restauratie biedt veel verbeteringen. De kerk werd hierdoor energiezuiniger, comfortabeler en multifunctioneler, juist met het oog op de toekomst.

Hierdoor werd de gemeente van Zegveld officieel een Groene Kerk.

Gemeenteleden waren vanaf het begin betrokken en hadden inspraak in de plannen, zo ontstond er een groot draagvlak voor de restauratie. De gemeente is nu toekomstgericht en -bestendig. Een belangrijke reden voor de Solidariteitskas om aan deze gemeente steun te verlenen!

Uw Kerkrentmeesters rekenen ook dit jaar weer op uw solidariteit.



Declaraties

Betalingen die u voor de kerk heeft gedaan of rekeningen, die betaald moeten worden door de kerk kunt u altijd indienen bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Heleen Schrier, per mail, met daarbij de bon of de factuur naar Heleen.schrier@outlook.com of gewoon in de brievenbus.

Per 25 mei 2019 verandert het adres voor deze declaraties. Wij verhuizen dan naar **'t Kerkestuk 117, 2811 BE** in Reeuwijk.

Groet,
Heleen Schrier

Van het pastoraat: Oproep voor Contactpersoon/huisbezoekjes aan ouderen

Zoals u wellicht weet vanuit eerdere berichtgeving, zijn alle wijken voorzien van een contactpersoon.

We zijn nu inderdaad compleet, maar omdat ook binnen onze gemeente de mensen ouder worden, is inmiddels **wijk F** (Poelruit/Kaarde) gegroeid. Binnen het team van de contactpersonen is uitbreiding gewenst. Mocht u belangstelling hebben, dan mag u ook zelf aangeven hoeveel mensen u zou willen bezoeken. Het gaat meestal om een beperkt aantal adressen. Ik sta u graag te woord voor meer informatie.

Voor alles geldt: veel handen maken licht werk.

Caroline Bos,
Ouderling Pastoraat
pastoraat@pgdeark.nl
tel 06-38 969 837 na 18.00 uur en op maandag overdag

Seizoen “Samen op zoek” groepen afgesloten

Donderdagavond 9 mei hebben we met een gezamenlijke slotavond het seizoen van SOZ afgesloten. We verzamelden om 19.00 uur bij Menno Coehoorn. Na een welkom en korte inleiding en gebed van Ton Schreuders las Truus Faber een gedicht voor en een passend verhaal uit de kinderbijbel van Karel Eykman.

Aansluitend genoten we van een gezamenlijke maaltijd in buffetvorm van de meegebrachte gerechten, hapjes en drankjes.

Vervolgens keken we met elkaar terug op het afgelopen seizoen. In gemixte groepjes uit groep 1 en 2 bespraken we wat we het afgelopen seizoen hebben gedaan en besproken. Ook deelden we met elkaar of het aan onze verwachtingen had voldaan en wat het ons heeft gebracht. Tijdens de terugkoppeling in de grote groep was het fijn te horen dat er met plezier wordt terug gekeken op de avonden. Men voelt binnen de groepen een vertrouwde sfeer waar men openlijk kan spreken, waar er naar elkaar wordt geluisterd en ieder zichzelf mag zijn. Jan Peek heeft voorgesteld volgend jaar met elkaar te delen wat we wél geloven.

Onderwerpen, die vanuit de groepen waren aangedragen zijn o.a.:

Het spel “Kaarten op tafel” in gesprek over geloven.
 Nathan der Weisse en de parabel van de 3 ringen.
 Bespreken van Lucas 4:14-30 in de vorm van een biblioloog.
 Delen van geloofservaring: welke rol speelt God/Jezus in ons leven.
 Bespreking over Genesis uit “Het Oerboek van de mens”.
 Inbreng van een gedicht, column of krantenartikel wat iemand aanspreekt.

We hebben ervaren dat het fijn is tijd en aandacht aan elkaar te geven om elkaar beter te leren kennen maar ook elkaars wel en wee te mogen delen. Om die reden hebben we graag dat mensen die willen deelnemen er vanaf het begin van het seizoen bij zijn.

We nodigen nieuwe deelnemers uit om aan te sluiten bij “Samen op zoek”.

De eerste avond van het nieuwe seizoen staat gepland op woensdag 25 september. Locatie volgt.
 De start- en slotavond zijn gezamenlijk; tussentijds wordt de groep gesplitst in max. 10-12 personen.

De bijeenkomsten zijn in principe bij de deelnemers thuis.

Opgeven kan bij tinkelavies@gmail.com
 Hartelijk welkom,
 Ton en Hilde Schreuders en Tineke Lavies

Van de kindernevendienst

Het project van Pasen is ondertussen weer afgesloten. We hebben met het paasproject het programma gevolgd van kind op zondag. Het ging hier over twee kinderen, Julia en Stef die ons meesleepten in hun verhaal. We hadden onder andere een eigen tuintje gemaakt bij de kindernevendienst, waar we iedere week met elkaar voor konden zorgen. Het is altijd weer leuk om met elkaar betrokken te zijn bij het verhaal dat er wordt verteld. De afgelopen weken gingen de verhalen onder andere over:

In de war

Jesus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg. De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jesus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft.

Veranderen

Jesus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje. Alsof er niets veranderd is. Vandaag vieren we ook Bevrijdingsdag.

Schape

Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jesus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.

Iedere week proberen wij de kinderen spelenderwijs bekend te maken met een verhaal uit de bijbel. We beginnen met een verhaal en hierna doen we een spel of een opdrachtje dat van toepassing is op het gelezen verhaal.



De afgelopen week ontvingen de kinderen ook een nieuwsbrief van Remer, over straatkinderen in Brazilië. Ook hebben we als kindernevendienst een schrijven ontvangen van de gemeente Reeuwijk, over het vluchtelingenwerk. Deze brief is aan de kinderen voorgelezen.

Namens de leiding van de kindernevendienst
Danielle Griffioen

Provider

Op 14 april, Palmpaaszondag, zijn Marti en Hugo met 7 tieners op weg gegaan met Jesus Christ Superstar. Aan de hand van dit verhaal zijn we op zoek gegaan naar onze eigen idolen.

Ook hebben we gekeken of we onszelf konden verplaatsen in de gebeurtenissen rondom Pasen 2000 jaar geleden.

Dat bleek nog best lastig.

We hopen dat het verhaal van Jesus Christ Superstar toch een beetje tot leven is gekomen. Het leverde in ieder geval weer interessante gesprekken met de tieners op.

Een aantal gaf zelfs aan dat ze het verhaal inspirerend vonden.

Door vakanties een kleine pauze tussen de Provider bijeenkomsten maar op 12 mei hebben Eline en Erwin het met een kleine groep tieners, slechts 4, gesproken over de liedjes keuze in de kerk.

Kan een liedje wat in de Nederlandse Top 40 staat ook zomaar in de kerk gezongen worden. Aan de hand van een aantal liedjes, Zwart Wit van Frank Boeijen en Hier van Blof, gekeken naar de betekenis van het lied.

Daarna gekeken als een lied in een andere zetting, Zwart Wit tijdens de Passion, wordt gezongen welke betekenis het dan kreeg en vooral ook wat het lied met je doet. Welk gevoel roept het dan bij je op?

Hieruit kwam eigenlijk naar voren dat dit soort liederen ook best in de kerk gezongen mogen worden, wat betreft de tieners, maar dat de gemeenschap of de dominee toch meer vasthoudt aan de klassieke gezangen en psalmen.

Wederom een leuke bijdrage van de tieners met soms ook weer een verrassende inkijk in hun eigen wereld.

Op 26 mei, Edwin en Hugo en op 16 juni, Erwin en Marti zijn de laatste 2 gewone Provider bijeenkomsten.

Op 30 juni is de laatste bijeenkomst van dit jaar.

Die gaan we leuk afsluiten met elkaar. Wat is nog niet bekend maar het wordt in ieder geval gezellig met elkaar.

Dank voor jullie inspirerende aanwezigheid,
Erwin

Jeugdclub

Vrijdag 5 april hebben we boerenspellen gedaan, wat was dat leuk! Spijkerbroek hangen, spijkerpoepen, een flinke spijker in een stuk boomstam slaan, het bibberspiraal; de kinderen waren overal heel enthousiast en behoorlijk fanatiek. Als afsluiting was er skilopen, met zijn tweeën op skilatten zo snel mogelijk om de pilon heenlopen. Wat hebben de kinderen zich vermaakt! Hieronder wat foto's van de avond.

Op 26 april was er weer een gezellige filmavond. Hoewel de opkomst niet zo groot was door de vakantie, was het weer een leuke avond met natuurlijk weer een hapje en drankje.

De volgende clubavond is op 17 mei met casinospellen, vrijdag 7 juni doen we waterspellen op de surfplas en de 21e zullen we een speurtocht organiseren.



De jaarlijkse afsluiting is van 12 juli op 13 juli, ook dan hopen we weer een geweldige afsluiting te hebben met zoveel mogelijk kinderen.
Graag tot dan!



Hartelijke groet namens de Jeugdclubleiding,
Sandra Verweij



Sundays

Op zondag 14 april hebben we weer een Sundays bijeenkomst gehad. Deze keer geen gasten, maar een iets meer inhoudelijke avond met Murielle van Diepen.

Vooraf hebben we eerst met elkaar lasagne gegeten en bijgepraat. Daarna hebben we kort geëvalueerd wat de avonden met de verschillende gasten ons gebracht heeft. Er zijn veel mooie herinneringen bijgebleven, tot aan actief worden in het doen van vrijwilligerswerk. Leuk om terug te kijken op een periode waarin een heel aantal gemeenteleden over hun leven kwam vertellen en te horen wat het ons gebracht heeft.

Daarna zijn we met elkaar uit de bijbel gaan lezen. We hebben Lucas 20 en 21 gelezen. Er gebeurt een hele hoop tussen Palmпасen en de Pesach maaltijd.

Het gaat alle kanten op in de tekst, waardoor het moeilijk was om de tekst naar deze tijd toe te trekken. We hebben gesproken over bijzonderheden en opvallendheden in de tekst.

Murielle ondersteunde ons erbij en hielp om te begrijpen wat er geschreven staat en in welke tijd de tekst geschreven was. Daarna hebben we nog het verhaal van de Pesach maaltijd tot aan de gevangenschap gelezen. Tot slot hebben we met elkaar naar een schilderij gekeken. Ons werd de vraag gesteld welk lijden kennen wij in deze tijd? Kunnen we dat ook zien als iets waar Jezus voor gestorven is? Het was een interessante avond.

Onze volgende avond is de afsluiting van het seizoen op 19 mei. Bij mooi weer willen we gezellig gaan barbecueën en brainstormen hoe we na de zomer verder willen gaan. Gaan we als groep splitsen? Hoe willen we dat gaan vormgeven? Hopelijk daar de volgende keer meer over.

Namens de Sundays groep,
Esther Eijkelboom



Taizé 2019

Hier weer een berichtje namens de Taizégroep.

In de afgelopen periode is bekend geworden dat er nog 3 mensen zich bij onze reis zullen voegen. Zij zullen op woensdag met eigen vervoer richting Taizé gaan en vanaf donderdag bij ons aansluiten. Dat zijn Edwin Peek, Eline Plak en Merel de Vries.

Inmiddels is een groot deel van de acties achter de rug.

De boottocht was een erg leuke tocht, waarin het weer afwisselde. Van zon, tot regen en zelfs hagel. De tocht was voor de meesten erg inspirerend en leuk om te ervaren. Helaas waren er nog niet zoveel vogels actief.



De tweede boottocht hebben we, in verband met het overlijden van Marc Hop, afgezegd. Daar zal, in overeenstemming met de geïnteresseerden, een nieuwe datum voor geprikt worden. Mogelijk later meer.

Op 21 april was ons jaarlijkse paasontbijt. Er was een mooie grote opkomst, wat we ook terug zagen in de opbrengsten. Iedereen heeft heerlijk gesmuld van allerlei broodjes, krentenbollen, eieren en natuurlijk de paasstol. In totaal hebben we € 255,- opgehaald met nog meerdere toezeggingen. Hartelijk dank voor de gulle giften.

De flessenactie loopt ook goed. We zijn erg blij met alle bonnen en lege flessen die we wekelijks in de container in de hal terugvinden. Tot en met 19 mei is er gelegenheid om flessen in te leveren. Daarna zullen wij stoppen met onze actie.

Op 26 mei zullen wij met zoveel mogelijk jongeren aanwezig zijn tijdens de dienst, als zijnde onze uitzwaaidienst. Dinsdagochtend 28 mei zullen wij om 4.30 uur verzamelen bij De Ark om rond 4.45 uur weg te rijden naar Taizé. Uitzwaaien wordt zeer gewaardeerd, maar begrijpelijk als u dit vroege moment overslaat.

Wij zijn erg blij en dankbaar voor alle giften die wij tot op heden mochten ontvangen.

Mocht u nog een gift willen doen, dan is dat uiteraard mogelijk en van harte welkom.

U kunt uw gift het beste overmaken naar NL29INGB0000594205 t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark. Graag als omschrijving Taizé 2019. Voor onze eigen administratie is het fijn als wij een berichtje ontvangen. Dat kan via esther.eijkelboom@hotmail.com of via 0614133068

Wij hopen u de 26e tijdens de uitzwaaidienst te zien.

Namens de Taizégroep,
Esther Eijkelboom



Uitnodiging voor de vrijwilligersontmoeting op zondag 26 mei 2019

Vele vrijwilligers zijn in onze gemeente actief. Sommigen werken meer achter de schermen, anderen meer zichtbaar. Heel zichtbaar is bijv. het vele werk dat is en wordt gestoken in de renovatie van De Ark. Maar heel veel werk gebeurt ook in betrekkelijke stilte, zoals bij voorbeeld het werk rond Arkade, de bloemen, het werk van de contactpersonen en zo is er nog veel meer te noemen. Wij mogen dankbaar zijn voor wat we als gemeente voor elkaar en de wereld om ons heen betekenen. Als blijk van erkenning voor al die inspanningen in het afgelopen jaar en ook als ontmoetingsmoment, nodigt de kerkenraad alle vrijwilligers in onze gemeente uit voor een drankje en een hapje aan de bar in de tussenzaal op zondagmiddag 26 mei 2019 van 16.00 uur tot 17.30 uur. Ook degenen die vrijwilliger zijn geweest of nog vrijwilliger willen worden zijn van harte welkom.

Onze diakenen zijn zo goed om deze middag te ondersteunen. Om organisatorische redenen kunnen wij u geen persoonlijke uitnodiging sturen, maar hopen wij u voldoende in te lichten met dit bericht in Arkade. We vragen daarvoor begrip.

We zien uit naar een goede en gezellige ontmoeting!

Namens de kerkenraad,

Jan Boonstra

Een gelukwens voor onze decorandi

Hans Rootert

De gemeenteavond op 9 april 2019 was aardig vol gepland met de bespreking van de jaarstukken over 2018. Daarna was er tijd voor een update over de renovatie van onze Ark door Hans Rootert. Zijn voordracht werd echter ruw verstoord toen om ca. 21.15 uur onverwachts onze burgemeester Mr. Chr. van der Kamp de kerkzaal betrad, het woord kreeg en namens de Koning Hans benoemde tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De burgemeester noemde een groot aantal werkvelden waarin Hans actief is of is geweest, zoals binnen onze Protestantse Gemeente bij de beheercommissie De Ark in de tijd dat we die met de RK parochie deelden, en nu als kerkrentmeester.

In zijn jonge jaren zette Hans zich al in voor de bouw van de Ontmoetingskerk in Waddinxveen. In Reeuwijk was hij 11 jaar lid en later voorzitter van de SIZR, dat later zorgcentrum De Reehorst werd als onderdeel van Zorgpartners. Ook zette Hans zich in voor de Gideonsbende die zich inzette voor moeilijk bemiddelbare personen in de arbeidsmarkt. De laatste jaren heeft Hans zich zeer ingezet als bouwkundig coördinator bij de grote renovatie van De Ark, een activiteit die heel veel uren heeft gekost en dat nog doet.



Bij de algemene gelegenheid op 26 april 2019 werd duidelijk dat ook onze leden Leendert Struijs en Peter Tarnóczy koninklijk zijn onderscheiden.

Peter Tarnóczy

Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 2004 was hij lid en vanaf 2009 voorzitter van de Cliëntenraad van Verzorgings- en verpleeghuis De Reehorst in Reeuwijk. Tijdens de grote verbouwing heeft hij de bewonersbelangen behartigd en vertegenwoordigt hij De Reehorst in de Centrale Cliëntenraad van de Zorgpartners Midden-Holland.



Ook is hij medeoprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden van De Reehorst. Hij was eerder lid van de Seniorenraad en chauffeur van de buurtbus. Ook was hij tien jaar penningmeester van de WMO-raad in Reeuwijk.

Leendert Struijs

Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Sinds 1999 was hij vrijwilliger en vanaf 2004 voorzitter van de Stichting Op Gelijke Voet, een stichting die door zijn vader was opgezet. Een Stichting die kinderen in Congo-Brazzaville hulp biedt met ernstige beperkingen van orthopedische aard. De organisatie maakt aangepast schoeisel voor slachtoffers met polio en leidt lokale paramedici op. Inmiddels voert de stichting jaarlijks 100 orthopedische operaties uit bij kinderen met 'klompvoeten' en wordt er een neurologisch team ingezet ten behoeve van kinderen met een neurologische beperking. We kennen als gemeente deze stichting omdat er geregeld voor wordt gecollecteerd en meer leden van onze gemeente actief zijn in deze stichting.



Graag willen we ook in Arkade vanuit onze gemeente Hans Rootert, Peter Tarnóczy en Leendert Struijs en hun echtgenotes van harte gelukwensen met deze onderscheidingen!

Jan Boonstra

Bericht overgenomen van de website 'SILAS groep, partner van kerken'

Digitale Kerkenkaart Nederland

Het is echt hedendaags monnikenwerk: de digitale kerkenkaart van Nederland. Een uitvloeisel van het onderzoek en het proefschrift dat Herman Wesselink aan de VU te Amsterdam deed naar kerkgebouwen in de periode 1800-1970. Deze kerkgebouwen zijn nu te vinden op de digitale kerkenkaart. Met de zoekterm: *digitale kerkenkaart Nederland*, krijgt u de link die doorverwijst naar de site.

Nog niet alle kerkgebouwen in Nederland zijn nu via deze website te vinden. Het betreft vooralsnog alleen christelijke kerkgebouwen, gebouwd in de hiervoor genoemde periode. Dat betekent dat er ruim 4.500 voormalige en nog in gebruik zijnde kerkgebouwen staan benoemd en beschreven. Deze website te ontwerpen, te vullen en te realiseren is echt een klus van formaat geweest en gedaan door mensen die er verstand van hebben.

In de toekomst kunnen de gegevens uitgebreid worden met kerkgebouwen van vóór 1800 en na 1970, alsook met kerkgebouwen van niet christelijke kerkgenootschappen. Of dit lukt zal voor een groot deel een financiële kwestie zijn, want reken maar dat het maken van een dergelijke digitale databank heel veel tijd, energie en ook geld vergt.

Gebruiksvriendelijk

De navigatie op deze website is mooi en werkt vlot en goed. Naast landelijk overzicht per denominatie kan door middel van filters heel specifiek gezocht worden naar bepaalde categorieën, zoals op kerkgenootschap, bouwperiode, stijl, architect en nog veel meer. Vervolgens kunnen per kerkgebouw kerngegevens getoond worden, zoals de architect, het adres, de huidige bestemming.

Reliwiki

Een andere digitale bron over kerkgebouwen is Reliwiki. Een initiatief dat uit het Jaar van het Religieus Erfgoed (2008) voortkwam. Deze digitale databank kan door lezers en gebruikers aangevuld worden. Erin zijn opgenomen alle kerkgebouwen in Nederland.

Kaarten en postzegels

Felicitatiekaarten, geboortekaartjes, kerstkaarten, stads- en dorpsgezichten, bidprentjes, gebruikte postzegels. Hebt u ze nog liggen? Ook van jaren geleden? Uit de inboedel van tante ..., oma? En u vindt het zonde om ze weg te gooien?

Wel, dat hoeft niet. U kunt ze inleveren bij Corrie de Raaf, of deponeren in de kist in de hal van de Ark. Ook de andere kerken in Reeuwijk zamelen kaarten en postzegels in en brengen ze bij Corrie. Zij brengt alles naar Nieuwerbrug waar vanuit heel Nederland pakketten binnenkomen, waar wordt gesorteerd en klaargemaakt voor de verkoop. Niet alleen op beurzen maar tegenwoordig ook via Marktplaats en internet.

De opbrengst wordt verdeeld tussen Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond.

Het bedrag dat afgelopen jaar binnenkwam door de verkoop van kaarten en postzegels was € 28.969,-, iets minder dan vorig jaar, maar toch een fantastische opbrengst.



Het inleveradres voor Reeuwijk is:

Corrie de Raaf, Kon. Wilhelminastraat 47, of deponeren in de kist in de hal van de Ark.

Een hartelijke groet van de Boheemse broeders in Turnov

Afgelopen meivakantie waren onze dochter Tjitske en ik een week in Turnov, Tsjechië, de stad waarmee Reeuwijk tot ongeveer 10 jaar geleden een vriendschapsband onderhield. Op zondag 5 mei waren we 's morgens welkom bij de kerkdienst van de Boheemse broeders. De ontvangst was heel hartelijk, mede omdat Baukje en ik er in het verleden ten minste één keer per jaar kwamen en velen van de gemeenteleden kennen.



Dominee Ond ej Halama ging voor op deze zondag. In de overigens vrij traditionele viering is er plaats ingeruimd voor enige nummers van meer eigentijdse muziek met gitaarbegeleiding.

Bij de mededelingen was er gelegenheid iets te zeggen en daarbij hebben we de hartelijke groeten van onze gemeente overgebracht. Van de Boheemse broeders (en zusters) kregen we de hartelijke groeten mee voor onze gemeente hier in Reeuwijk. En die brengen we via dit stukje in Arkade graag over.

Ondanks de taalbarrière, maar vaak met herkenning van de melodieën van de liederen, kun je je thuis voelen in een gemeente ver weg, maar rond hetzelfde Woord. Al met al was het weer een inspirerende ontmoeting met de kleine geloofsgemeenschap van de Boheemse broeders in Turnov. In de straat Na sbor hebben zij hun plek in Turnov al vanaf de zestiende eeuw, nu in een mooi gerestaureerd gebouw uit het begin van de zeventiende eeuw. Het is verwonderlijk dat na de contrareformatie en de communistische tijd op deze historische plek nog steeds een kleine gemeente haar plaats heeft.

De Broeder Uniteit bestaat wereldwijd nu ruim 560 jaar. Na de verbranding van de Tsjechische hervormer Jan Hus in 1415 en de vervolging van zijn volgelingen, verzamelde zich een aantal van hen in Kunvald, een dorp in Bohemen. Door de contrareformatie moesten zij aan het eind van de zeventiende eeuw uitwijken naar Duitsland waar zij op het landgoed van de graaf Von Zinzendorf een goede en welkome plaats vonden. Zij stichtten er de nederzetting Hernnhut (onder 's Heren hoede) in zuidoost Duitsland, vanwaar zij veel zendingsarbeid over heel de wereld startten, o.a. naar Suriname. In Nederland werd hun hoofdvestiging Zeist, waar nu nog steeds de Evangelische Broedergemeente en daaraan gekoppeld het Zeister Zendinggenootschap haar plaats heeft.

Met een hartelijke groet van Jan Boonstra



Vissen zoeken een nieuw tehuis

Het teken van de christen is een vis. Maar dat bedoel ik niet met dit artikeltje.

Mijn vriendin Karla Ruessink, uit de van Goghstraat, is op 5 april j.l. overleden.

Velen van u zijn naar haar herdenkingsdienst gekomen in De Ark op 25 april.

Zie ook het in “memoriam”elders in Arkade.

Nu zijn we op een respectvolle manier haar huis aan het legen en daar hoort ook haar aquarium bij met een klein groepje tropische vissen. De bak is altijd goed bijgehouden geweest door een buurman, die zelf ook een groot aquarium heeft. Karla's vissen zoeken nu dus een nieuw huis met of zonder aquarium. Hun eigen aquarium is ongeveer 80 bij 30, misschien leuk voor een kinderkamer? Of misschien mogen de visjes (ook jonkies) bij uw al bestaande bak in wonen? Of misschien weet u in uw familie- of vriendenkring iemand met een aquarium of wens daartoe?

Net zoals dat gelukt is voor het oude poesje “öogje” hopen we dat ook deze schepseltjes een mooi thuis zullen vinden.

Helpt u mee zoeken?

Dank u wel.

Anneke Rothuizen

T 0172-408001

Mo(nu)mentje – Winter

De bloesems die nu verschijnen doen me denken aan de amandelbloesems die ik in Algerije zag na mijn eerste winter: wat een schoonheid! Ik was eind september in mijn eerste standplaats Saïda aangekomen, en kon aan de slag in de landbouwdirectie van de provincie.

Direct begon het reizen door de provincie en kennis maken met het

landschap. Wat het meeste opviel was dat het elke dag mooi weer was. Tot half november heb ik geen wolkje aan de lucht gezien.

Wel werd het, heel geleidelijk, kouder.



Vrienden waarschuwden mij: de winter ervoor was er zoveel sneeuw gevallen dat de stad twee weken volledig van de buitenwereld was afgesloten. Geen vervoer, geen aanvoer van voedsel en brandstof en de elektriciteit viel uit. Kortom een paar moeilijke weken. Het eerste dat ik moest aanschaffen voor mijn nieuwe huis was dus een oliehaard en een jerrycan brandstof ervoor. Gelukkig kwam er een lading haarden naar de stad, en met hulp van collega's heb ik er één aan kunnen schaffen. Die winter bleef de sneeuwval echter beperkt tot een paar centimeters, die telkens weer snel smolten als het wolkendek verdween.



Jaren later heb ik wel meer sneeuw gezien in Saïda. We zijn met Kerst verloofd in het stadje waar Marie-Françoise werkte. Daarvoor was familie uit Europa overgekomen. We reden hen, met mooi weer, van Algiers naar El Abiodh. Ik zie onze gasten nog lekker uit de wind in de zon zitten met blote armen. De dag na kerst kwam er geen bus en geen vrachtwagen uit het noorden het stadje in. Het gerucht ging dat de hele vlakte ten noorden ervan dichtgesneeuwd was. Vanuit El Abiodh kon je niet verder dan 70 km naar het noorden: op de hele hoogvlakte lag een sneeuwdeken van bijna een meter. De weg was onbegaanbaar. Pas na drie dagen was de sneeuw zoveel gesmolten, dat schuivers de 250 km weg naar het noorden enigszins berijdbaar konden maken. Op de terugweg reden we soms tussen twee manshoge sneeuwmuren door.

In de winter zo koud, in de zomer zo warm, op school heet dat een landklimaat. Je moet met de uiterste temperaturen van zo'n klimaat leren leven, en op je gezondheid passen. De eerste amandelbloesem, aankondiging van de komst van de lente, is dan een hele gebeurtenis. In de jaren erna keek ik er dan ook verlangend naar uit.



Kees van der Does

Barokopera Dido & Aeneas, Henry Purcell

Stichting GouweHart Orkest brengt tijdloos drama naar het nu.

De jonge componist Henry Purcell schreef in 1688 een korte opera die op dit moment nog steeds zeer populair is door de schitterende barokmuziek en het verhaal dat voor de mens anno 2019 nog steeds actueel is.

Iedereen die zelf heeft geleefd, herkent de emoties die gaan van liefde, twijfel, geluk, jaloezie en verraad, tot moed, gekwetstheid, wrok en verdriet, die uiteindelijk de liefde vernietigen en de opera eindigt in het beroemde en ontroerende When I am laid in earth.

Regisseur en Purcellkenner David Prins weet dit tijdloze drama voor iedereen toegankelijk te maken. De muziek wordt verzorgd door Gouda 's eigen semiprofessionele orkest Het GouweHart Orkest, dat al zes jaar concerten geeft van hoog niveau. Het orkest staat onder leiding van oude muzikspecialist Jacques van der Meer en de solisten zijn jonge, veelbelovende professionals.

zaterdag 25 mei: Opstandingskerk, Woerden, aanvang: 20:00 uur

zondag 26 mei : Goudse Schouwburg, Gouda, aanvang: 15:00 uur

Reserveren: www.gouwehartorkest.nl

Solisten:

Marta Loncar: Dido

Bethany Shepherd: Belinda, first witch

Yuh-ichi Sakai: Aeneas

Elisa De Toffel: sorceress, spirit

Luc Ket: second woman, second witch

Za 25 mei - Woerden
Zo 26 mei - Gouda

De barokopera
DIDO & AENEAS
Henry Purcell

GouweHart
ORKEST
o.l.v. Jacques van der Meer

25 mei: Opstandingskerk - Wilhelminaweg 8 - Woerden - 20.00 uur
26 mei: Goudse Schouwburg - Boelekade 67 - Gouda - 15.00 uur
Tickets: www.gouwehartorkest.nl
gouwehartorkest@gmail.com - Facebook: [gouwehartorkest](https://www.facebook.com/gouwehartorkest)

Leesrooster mei-juni

19-25 mei

zondag: Jakobus 1:19-27
 maandag: Jakobus 2:1-13
 dinsdag: Jakobus 2:14-26
 woensdag: Jakobus 3:1-12
 donderdag: Jakobus 3:13-18
 vrijdag: Jakobus 4:1-10
 zaterdag: Jakobus 4:11-17

26 mei-1 juni

zondag: Jakobus 5:1-6
 maandag: Jakobus 5:7-12
 dinsdag: Jakobus 5:13-20
 woensdag: Handelingen 8:1-8
 donderdag: Handelingen 1:9-14
 vrijdag: Handelingen 1:15-26
 zaterdag: Psalm 120

2-8 juni

zondag: Spreuken 6:20-35
 maandag: Spreuken 7:1-27
 dinsdag: Spreuken 8:1-11
 woensdag: Spreuken 8:12-21
 donderdag: Spreuken 8:22-36
 vrijdag: Spreuken 9:1-18
 zaterdag: Psalm 117

9-15 juni

zondag: Handelingen 2:1-13
 maandag: Handelingen 2:14-28
 dinsdag: Handelingen 2:29-36
 woensdag: Handelingen 2:37-47
 donderdag: Handelingen 3:1-10
 vrijdag: Handelingen 3:11-26
 zaterdag: Handelingen 4:1-12

16-22 juni

zondag: Handelingen 4:13-22
 maandag: Handelingen 4:23-31
 dinsdag: Lucas 7:36-50
 woensdag: Lucas 8:1-8
 donderdag: Lucas 8:9-15
 vrijdag: Lucas 8:16-21
 zaterdag: Lucas 8:22-25

23-29 juni

zondag: Lucas 8:26-39
 maandag: Lucas 8:40-56
 dinsdag: Lucas 9:1-9
 woensdag: Lucas 9:10-17
 donderdag: Lucas 9:18-27
 vrijdag: Lucas 9:28-43a
 zaterdag: Lucas 9:43b-50



Predikant :	vacant		
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	06- 33758684
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	06-14133068
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175

College van diakenen :			
	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
	hr. S. Kwakernaak	Woubrecht 48 Waddinxveen	06-21262473

College van kerkrentmeesters :			
Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	mw. H. Schrier	't Kerkestuk 117	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639
	hr. T. Rozendaal	Kamille 27	06-25780810

Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :			
wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	

Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven aan :
 mw. E. Eigeman Bleulandweg 456 Gouda 393416

Redactie Arkade : mw. J. Eykelboom Brunel 6 395645
 Bezorging Arkade : mw. en hr. Vermeulen Kon. Wilhelminahof 4 394088