

**april - mei 2019**

## **Veertigdagentijd, op weg naar Pasen**

Als deze Arkade verschijnt, zitten we aan het eind van de Veertigdagentijd en zijn we bijna bij Pasen. De 40 dagen tijd is dit jaar begonnen op woensdag 6 maart, de zogeheten Aswoensdag en duurt tot zaterdag 20 april.

De As komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd. De achterliggende gedachte is dat je ooit tot as zult wederkeren. Het kiezen van de datum voor de Veertigdagentijd hangt af van de stand van de maan. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Op z'n vroegst is dat 22 maart en op z'n laatst 25 april.

De laatste week van de Lijdenstijd heet de Goede Week. In kerken is er soms elke dag een bijeenkomst, zoals bij ons de vespers. In ieder geval is er op vrijdagavond en de zondagochtend een dienst. De laatste dagen zijn de belangrijkste. Donderdag is Witte Donderdag waarop Jezus' laatste maaltijd wordt herdacht, vandaar dat we in De Ark dan ook Avondmaal vieren. Zoals bekend denken we op Goede Vrijdag aan de kruisiging van Jezus en op Stille Zaterdag aan zijn sterven om met Pasen zijn opstanding te vieren en dat daarmee de dood overwonnen is.

Waarom duurt de Vastentijd 40 dagen?

Het zijn eigenlijk 46 dagen, maar omdat de zondagen niet worden meegeteld noemen we het veertig dagen. De zondag is een feestdag en dan hoeft je niet te vasten. Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is. In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de Sinaï en kreeg toen pas de Tien Geboden. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in de woestijn.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven met God vindt. Dat wordt als het ware 'nagespeeld' in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

Waarom hoort een vorm van vasten daarbij?

Het is een periode van bezinning en daar hoort sober leven bij. En dat kan op allerlei manieren. Denk aan het minderen of stoppen van alcohol drinken, roken, eenvoudig eten, geen tussendoortjes. Tegenwoordig kan afzien van sociale media daar ook bij horen. En zo zijn we dan op weg naar Pasen na de rust van de Veertigdagentijd.

## **Drempels**

een overweging van Christien Duhoux-Rueb uit een Rode Draad

*God,*

*We lopen voortdurend tegen drempels op  
die contact met U in de weg staan, drempels in ons zelf  
van geen tijd, geen rust en geen zin hebben,*

*drempels van: "goede bedoelingen " die toch niet waar worden.*

*We zijn druk met van alles en we moeten zoveel van onszelf, van  
anderen,*

*carrière, steeds meer, gemiste kansen,  
zodat we ons voorbij lopen en u erbij.*

*Geef ons rust om stil te staan bij wat ons werkelijk tot medemensen van  
elkaar maakt.*

*Geef ons inzicht om te kiezen voor wat uw Rijk werkelijk naderbij brengt*

*Geef ons de ruimte om los te laten wat ons belemmert om mens-van-u te  
worden.*

Truus Bakker-Amelink



## WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u deze beluisteren via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl); klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

### **14 april 09.30 Zesde zondag van de Veertigdagentijd (paars) Palmpasen, afscheid ambtsdragers Tim van Eekelen en Miranda Schoneveld**

Voorganger : ds. G.A. Koelman, Rotterdam  
 Ouderling: mw. J. van Galen  
 Diaken: mw. T. Bakker  
 Collectant: Siebe van Eekelen  
 Collecten: 1. Chr. onderwijs Peru  
 2. Pastoraat  
 Koster: hr. T. Eykelboom  
 Muziek: m.m.v. Huub Oosterhuis Projectkoor  
 Beamer: hr. J. Burger  
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk  
 Koffiedienst: mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn  
 Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche  
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

### **15 april 19.30 Stille Week (paars)**

#### **Vesper**

Voorganger : hr. C. van der Does  
 Diaken: hr. S. Kwakernaak  
 Muziek: hr. A. Bakker  
 Koster : hr. G. Schouten

### **16 april 19.30 Stille Week (paars)**

#### **Vesper**

Voorganger : hr. J. Boonstra  
 Diaken: mw. T. Bakker  
 Muziek: hr. A. Bakker  
 Koster : hr. G. Schouten

**17 april 19.30 Stille Week** (paars)**Vesper**

Voorganger : mw. J. van Galen  
 Diaken: mw. T. Lavies  
 Muziek: hr. A. Bakker  
 Koster : hr. G. Schouten

**18 april 19.30 Witte Donderdag** (wit)**Vesper met viering Avondmaal**

Voorganger: ds. H. van Veen, Bodegraven  
 Ouderling : hr. J. Boonstra  
 Diaken : mw. T. Bakker  
 Muziek: hr. T. Alders  
 Koster : hr. G. Schouten

**19 april 19.30 Goede Vrijdag** (paars)**Oecumenische viering in De Ark**

Voorganger : drs. M. van Diepen en RK diaken L. Everts, oec. werkgroep  
 Ouderling : hr. P. Verheij  
 Diaken : hr. T. van Eekelen  
 Muziek : hr. A. Bakker  
 Koster : hr. F. van den Heuvel  
 Beamer: hr. H. Krul

**20 april 21.00 Stille Zaterdag** (wit)**Paaswake**

Voorganger : drs. L.J. Koning-Polet, Gouda  
 Ouderling : mw. J. Timmers  
 Diaken : mw. T. Kwakernaak  
 Muziek : hr. T. Alders  
 Koster : hr. G. de Graaff

**21 april 09.30 Pasen** (wit)**08.30 uur Paasontbijt, inloop vanaf 08.15 uur**

Voorganger: drs. M. van Diepen, Gouda  
 Ouderling: mw. E. Eijkelboom  
 Diaken: hr. S. Kwakernaak  
 Collectant: Femke Hop  
 Collecten: 1. Jaardoel werk Leger des Heils  
 2. Jeugdwerk  
 Koster: hr. M. ten Haaf  
 Muziek: hr. D. Broere  
 Beamer: hr. J. Bruining  
 Nevendienst: mw. E. Visser, mw. C. Meeuse, mw. M. Hop

Koffiedienst: geen koffie drinken vanwege opruimen ontbijt  
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

### **28 april 09.30 Tweede zondag van Pasen (wit)**

Voorganger: ds. A. van Houwelingen, Noordwijk  
 Ouderling: mw. J. van Galen  
 Diaken: mw. T. Bakker  
 Collectant: Jelle Hop  
 Collecten: 1. Amnesty International  
 2. Diaconie  
 Koster: hr. J. Burger  
 Muziek: hr. M. Spits  
 Beamer: hr. B. Kwast  
 Nevendienst: mw. A. Knol  
 Koffiedienst: mw. E. Krul en mw. D. Peek  
 Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

### **5 mei 09.30 Derde zondag van Pasen (wit)**

#### **Viering Avondmaal**

Voorganger: ds. F. Meijnhardt, Leersum  
 Ouderling: hr. B. Kwast  
 Diaken: hr. T. van Eekelen  
 Collectant: Maartje Homan  
 Collecten: 1. Gouds hospice  
 2. Jeugdwerk  
 Koster: mw. J. Vermeulen  
 Muziek: hr. A. Bakker  
 Beamer: hr. J. Schippers  
 Nevendienst: mw. M. Homan  
 Koffiedienst: mw. N. Pos en mw. L. van Manen  
 Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

### **12 mei 09.30 Vierde zondag van Pasen (wit)**

Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden  
 Ouderling: hr. D.-J. Knol  
 Diaken: mw. T. Kwakernaak  
 Collectant: Robin van Loo

Collecten: 1. Artsen zonder grenzen  
 2. Pastoraat  
 Koster: mw. J. Vermeulen  
 Muziek: hr. J. Kooiman  
 Beamer: hr. J. Burger  
 Nevendienst: mw. D. Griffioen  
 Koffiedienst: mw. H. Deege en mw. A. Scholtes  
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche  
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

### **19 mei 09.30 Vijfde zondag van Pasen (wit)**

Voorganger: hr. Ab de Raad, Zoetermeer  
 Ouderling: mw. C. Bos  
 Diaken: hr. S. Kwakernaak  
 Collectant: Emma van Loo  
 Collecten: 1. International Justice Mission  
 2. Diaconie  
 Koster: hr. G. de Graaff  
 Muziek: hr. D. Broere  
 Beamer: hr. G. de Graaff  
 Nevendienst: mw. M. Hop  
 Koffiedienst: hr. T. en mw. L. Rozendaal  
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

### **26 mei 09.30 Zesde zondag van Pasen (wit)**

Voorganger : ds. G.A. Koelman, Rotterdam  
 Ouderling: hr. P. Verheij  
 Diaken: mw. T. Bakker  
 Collectant: Ingo van Oldenborgh  
 Collecten: 1. L'Arche Gouda  
 2. Alg. diakonale doelen, noodhulp  
 Koster: hr. M. ten Haaf  
 Muziek: hr. J. van der Pol  
 Beamer: hr. J. Burger  
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk  
 Koffiedienst: mw. A. Hoonhout  
 Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche  
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

## Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

woensdag	10 apr.	20.00 u.	Gespreksgroep Samen op Zoek (1) bij Marti van Kranenburg
donderdag	11 apr.	10.00 u. 20.00 u.	Leerhuis Gespreksgroep Samen op Zoek (2)
zaterdag	13 apr.	?	Vaartocht voor Taizé *
zondag	14 apr.	18.00 u.	Sundays *
maandag	15 apr.	14.30 u.  20.15 u.	Ouderenmiddag met Gerard v.d. Linden, Jugendstil binnen de Belle Epoque * Liederen van Passie en Pasen, met Ds. Erick Versloot en Murielle van Diepen *
vrijdag	19 apr.	20.00 u.	Gglas, filmavond
vrijdag	26 apr.	18.45 u. 19.30 u.	Jeugdclub, filmavond * Tienerclub, spelavond *
maandag	29 apr.	20.00 u.	Mediteren
vrijdag	10 mei	18.45 u.	Jeugdclub, casino *
dinsdag	14 mei	20.00 u.	Zin <i>Spelen</i> , jaarthema met Joke Hermsen *
zaterdag	18 mei	?	Vaartocht voor Taizé *
zondag	19 mei	?	Gglas, wandeling met picknick
vrijdag	24 mei	18.45 u. 19.30 u.	Jeugdclub, knutselen * Tienerclub *

\* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer





**Kopij-inleverdata Arkade**

13 mei  
 17 juni  
 2 sept  
 7 okt  
 4 nov  
 2 dec

**Verschijningsdata Arkade**

23 mei  
 27 juni  
 12 september  
 17 okt  
 14 nov  
 12 dec

**Inleveren voor Arkade:**

**Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).**

**Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).**

**Bij de vieringen****Zondag 14 april – 6<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd (paars)**

Lucas 19: 29-40

Juichen

We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken.

Daarom juichen ze hem toe als een koning.

Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen.

Ds. Guus Koelman gaat voor.

**Zondag 21 april – Pasen (wit)**

Johannes 20: 1-18

Hulp krijgen

Vandaag lezen we het paasverhaal. Met Pasen vieren we dat Jezus geholpen wordt, zoals hij zelf zo vaak mensen geholpen heeft.

Hij staat op uit de dood.

Murielle van Diepen gaat voor.



**Zondag 28 april - 2<sup>e</sup> zondag van Pasen (wit)**

Lucas 24: 13-35

In de war

Jezus is gestorven en begraven, maar zijn graf is leeg.

De Emmaüsgangers zijn zo druk in gesprek, dat ze niet merken dat Jezus met hen mee loopt. Pas tijdens de maaltijd ontdekken ze wie die wonderlijke man is, die de hele tijd met hen mee gelopen heeft.

Ds. Ad van Houwelingen gaat voor.

**Zondag 5 mei – 3<sup>e</sup> zondag van Pasen (wit)**

Lucas 24:35-48

Veranderen

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Niet als een geest, maar als een mens. Je kunt hem aanraken en hij eet een visje.

Alsof er niets veranderd is. Vandaag vieren we ook bevrijdingsdag.

Ds. Fred Meijnhardt gaat voor.

**Zondag 12 mei – 4<sup>e</sup> zondag na Pasen (wit)**

Johannes 10: 22-30

Schapen

Deze zondag lezen we een verhaal over geloof en ongeloof. Mensen vragen aan Jezus of hij de Messias is, terwijl ze het antwoord op die vraag al lang hebben kunnen horen. De vraag is of ze het willen geloven.

Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

**Zondag 19 mei – 5<sup>e</sup> zondag van Pasen (wit)**

Johannes 13: 31-35

Laat het maar zien!

In het verhaal voor de jongste kinderen vragen Petrus en Johannes zich af of het verhaal nog verder gaat na Jezus' dood en opstanding.

In het verhaal voor de oudste kinderen hebben de leerlingen het erover wat Jezus als opdracht heeft meegegeven.

Ab de Raad gaat voor.



## In memoriam Paulus Marius (Paul) Eigeman

Op 18 februari 2019 overleed ons gemeentelid Paul Eigeman in de leeftijd van 80 jaar na een periode van afnemende gezondheid. Hij verbleef al een jaar in Prinsenhof in Gouda. Op 27 februari was er de afscheidsplichtigheid in De Ark. Onze voormalige predikant Hans Mondeel leidde dit afscheid. Hij opende dit afscheid met een gebed. We luisterden naar het lied van Stef Blok "Onbereikbaar dichtbij". Op het beamerscherf waren vele foto's uit het leven van Paul te zien. Zijn echtgenote Erna vertelde uitgebreid en liefdevol over de levensloop van Paul. Hij groeide op in Vianen waar hij een mooie tijd had met school, voetballen en zwemmen in de Lek. Ook maakte hij daar als kind de tweede wereldoorlog mee. Een handicap aan zijn ogen bemoeilijkte zijn schoolcarrière. Maar in 1959 bereikte hij toch de HTS. Na het behalen van het diploma, vond hij uiteindelijk een baan bij TNO Verpakking. Daar heeft hij ruim 35 jaar gewerkt. Paul hield zich bezig met de ontwikkeling van verpakkingen van agrarische producten zoals groenten, fruit, bloemen en planten. Naast de kartonnen kist waarin hij zou worden begraven, stond één van zijn producten, een "massief kartonnen verpakking voor de export van 5 kg paprika's" met het opschrift; "Fine quality". Paul had veel plezier in tuinieren, samen met zijn vriend Kees Hagen, verder liep hij zes maal de Vierdaagse en fietste hij met Erna in 2001 naar Santiago de Compostella.

Zijn kritische betrokkenheid bij kerk en geloof toonde hij door zijn activiteiten bij de koffiebar van Youth for Christ en later bij Amnesty International als secretaris en organisator van de deurcollecte in Reeuwijk. Met de kerk had hij een knipperlichtrelatie, hij had perioden dat hij er wekelijks kwam, dan weer hele tijden niet. Paul was een zoeker, hij bleef bezig met de vragen rond geloof en God.

Paul was zeer gesteld op de kleinkinderen en het pleegkind dat in het weekeinde bij hen was. Dat bleek ook uit de inbreng van twee kleinzonen bij dit afscheid. Na 2012 namen zijn vermogens af en na de verhuizing naar Gouda, moest hij ongeveer een jaar geleden verhuizen naar de Prinsenhof.

Kees Hagen vertelde over hoe zij elkaar leerden kennen, dat was via de verkoop van Guatemala koffie, en hun langdurige vriendschap.

We zullen ons Paul Eigeman herinneren als een betrokken, liefdevol en bijzonder mens.

*Een mens te zijn op aarde,  
is pijnlijk begenadigd zijn  
en zoeken, nooit verzadigd zijn,  
Is rusten in de aarde  
als alles is volbracht.*



Lied 807: 5 (Huib Oosterhuis)

Jan Boonstra m.m.v. Erna Eigeman

### **In memoriam Jaap Kok**

Op 5 maart 2019 overleed ons gemeentelid Jacob Kok in de leeftijd van 78 jaar na een langdurige ziekte. Uiteindelijk moest hij de laatste weken van zijn leven worden verzorgd in het hospice in Gouda. Hij was daar ook dankbaar voor de mensen die hem verzorgden. Op maandag 11 maart was de dankdienst voor zijn leven in De Ark die werd geleid door Drs. Murielle van Diepen. Jaap was al langer bezig met zijn uitvaartdienst en de kerntekst hiervan was Psalm 4:

*In vrede leg ik mij neer  
En meteen slaap ik in,  
Want U, HEER, laat mij wonen  
In een vertrouwd en veilig huis.*

In dat vertrouwen is Jaap heengegaan. Zo zongen we uit Psalm 84: “Bij U mijn Koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot” en Lied 753, “Er is een land van louter licht” dat we ook zongen bij de gedachtenis op zondag 10 maart. Dochter Mirella en schoondochter Sonja Baas haalden herinneringen aan hun vader en schoonvader op. Daar kwam ook de aandoening en het pijnlijke overlijden van de zoon van Jaap en Gré, Paul, aan de orde. Jaap was toen boos op God maar keerde zich niet van Hem af. Maar ook hoorden we over zijn brede interesse, waar onder het geloof en de Bijbel, cultuur, natuur en het Koninklijk Huis. De vele discussies thuis over van alles en de vele, mooie en gevoelsvolle verhalen die Jaap had over zijn werk als gerechtsdeurwaarder. Ook over zijn jonge jaren in Friesland kon hij mooi vertellen. Jaap had een grote liefde voor taal en was ook dichter, hij schreef de bundel “Geborgen oogst” en meermalen verschenen er gedichten van zijn hand in Arkade.

Bij deze uitvaart klonken “Mijns vaders tuinen” van Aart van der Leeuw, “Zomer” van hemzelf en het Friese “Hof van Eden” van Fedde Schurer, gevoelvol gelezen door zijn broer Jan. Voor Jaap was de hemel een tuin vol rust en stilte.

Jaap had een groot vertrouwen in God: ....In U vindt mijn hart meer vreugde ... (Psalm 4) Hij geloofde in het mysterie van God. Voor hem was de hemel een tuin, waar hij naar kon uitzien, ook toen hij in de zomer 2018 op bed kwam te liggen en zijn gezondheid afnam. Zo zongen we uit Lied 904: 5, “Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht” en Psalm 4: 3, “Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis...”. Ook in het Friese gedicht van Fedde Schurer klonk dit vertrouwen,

*Dat ik de wrâld net flok,  
Mar leavje en tankje,  
En libbens heechtste lok  
Yn 't liet forklankje.*

Dat ik de wereld niet vervloek  
Maar daarvan houd en dank breng  
En levens hoogste geluk  
In het lied laat klinken.

Zo mochten we afscheid nemen van Jaap Kok, een markant en geliefd mens.

Jan Boonstra



## Uit de kerkenraad

Op 11 maart 2019 vergaderde de kerkenraad. Er was best een lange agenda. Truus Bakker opende de vergadering met een korte bezinning aan de hand van “Het goede leven” van Anselm Grün. Dat gaat over barmhartigheid, een kernbegrip in geloof en Bijbel. We bezonnen ons verder over de oecumene met de RK geloofsgemeenschap. De belangstelling voor oecumenische vieringen loopt terug, terwijl aan RK zijde de beschikbaarheid van voorgangers hiervoor afneemt. We gaan erover in gesprek. Verder bereiden we ons voor op de komende gemeentevergadering op 9 april 2019 waarbij de jaarrekeningen over 2018 van de colleges van diakenen en kerkrentmeesters worden besproken en toegelicht door de penningmeesters. We besluiten ons aan te sluiten bij de “Wijde kerk”, n.a.v. de discussies rond de Nashville-verklaring. De wijde kerk is een groep van diverse kerken waar LHBT-ers welkom zijn. Dat is zichtbaar op de website van wijde kerk.

Verder vraagt de invulling van de Stille Week de nodige aandacht, er zijn vespers, maaltijden en vieringen, hierover worden afspraken gemaakt. We spraken over de werkwijze van de kerkenraad en het moderamen. In het vervolg vergadert het voorbereidende moderamen een week eerder, zodat de kerkenraadsleden een week eerder de vergaderdocumenten ontvangen. Te nemen besluiten worden zo goed mogelijk voorbereid en gedocumenteerd. In verband met de komst van Drs. Murielle van Diepen spraken we ook over de pastorie en een werkruimte voor de predikant.

Bij de mededelingen en de terugblik en vooruitblik op activiteiten komt altijd veel langs. Zo bleek de Taizégroep een goede omzet met de verkoop van taarten te hebben geboekt. Bij de diakenen blijkt de NL doet-dag bij de locatie van het Leger des Heils in Gouda niet door te gaan. Door omstandigheden zal onze diaken Tim van Eekelen zijn ambt neerleggen. Mede vanwege het einde van haar ambtstermijn zal jeugdoudsterling Miranda Schoneveld-Burger de kerkenraad verlaten.

Op 14 april nemen we afscheid van hen. We hebben het vertrouwen dat we voor hen goede opvolgers vinden. Bij de contacten met naburige gemeenten werd gemeld dat Ds. Johan Tekelenburg van de Hervormde Gemeente Reeuwijk naar Monster zal vertrekken, hij heeft veel gedaan voor de plaatselijke samenwerking tussen kerken. Aan het einde van de vergadering blijkt er nog genoeg op de actiepuntenlijst te blijven staan, aan het werk dus in en voor onze gemeente en op naar de volgende vergadering.

Jan Boonstra

## Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

24-02	Dorcas	€ 192,01
24-02	Kerk	€ 150,24
03-03	Voedselbank	€ 196,95
03-03	Diaconie	€ 122,05
10-03	Bartimeus	€ 434,22
10-03	ADD/Noodhulp	€ 354,48
17-03	Hand in Hand Ghana	€ 461,58
17-03	Pastoraat	€ 136,32
24-03	KIA: project Koksopleiding	€ 406,60
24-03	Kerk	€ 332,65
31-03	St. Op Gelijke Voet	€ 204,25
31-03	Diaconie	€ 131,50

Dank allen voor uw gaven!

### Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

### Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of "bijdrage diaconie".

Zo hebben wij ook de afgelopen periode weer een paar giften mogen ontvangen, waarvoor hartelijk dank!

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,  
Sander Kwakernaak

## Met Hart en Handen

### Gezocht: een nieuwe diaken!

Tim van Eekelen stopt helaas bij de diaconie in verband met privé omstandigheden. Wij zoeken nu een nieuwe diaken die ons team komt versterken. Geen moeilijke taak, maar wel een belangrijke.

De diaconie werkt vanuit drie principes:

- 1- **Barmhartigheid:** Goed doen aan mensen die hulp nodig hebben
- 2- **Gerechtigheid:** opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving.
- 3- **Rentmeesterschap:** inzet voor een leefbare en duurzame aarde

Wat doet de diaconie in onze gemeente? Wij verzorgen de collectes voor hulp aan onze medemens in binnen- en buitenland, maar ook voor diaconale en pastorale ondersteuning in onze eigen gemeente. Daarbij bieden we de verschillende collectedoelen een podium om te vertellen over hun activiteiten. Jaarlijks kiezen we een jaardoel waar we extra aandacht aan besteden. We bereiden het avondmaal voor en verzorgen dit samen met de voorganger tijdens de dienst. De ontmoeting tussen gemeenteleden ondersteunen we door het organiseren van activiteiten zoals de maaltijden tijdens de Stille Week, de Dorcas kleding actie, en de NI-doet-dag. Daarnaast leveren we een praktische bijdrage aan gemeenteactiviteiten zoals de startzondag, de Kerstnachtdienst en de nieuwjaarsreceptie.

Wil je ons daarbij helpen? We zoeken mensen met hart voor de medemens en de wereld om ons heen, die graag praktische bezig zijn.

Voor meer informatie kunt u bij één van de diakenen.

Met vriendelijke groet, de diakenen  
 Truus Bakker-Amelink  
 Tineke Kwakernaak  
 Tineke Lavies  
 Sander Kwakernaak



## **Maaltijden in de Stille Week (15 april tot en met 20 april)**

Ook deze keer zijn er weer vespermaaltijden op weg naar Pasen in de week van 15 tot en met 20 april. De maaltijd bestaat uit soep, brood en fruit en wordt door de diakenen georganiseerd.

We komen in stilte binnen en er wordt ook in stilte gegeten. Jeannette van Galen begeleidt de maaltijd door voor te lezen. Aansluitend gaan we naar de viering.

De maaltijden beginnen om 18.30 uur.

Alleen op zaterdag beginnen we om 19.30 uur. Voor een goede bezinning is continuïteit wenselijk, maar niet noodzakelijk. De bijdrage per maaltijd is € 2, -

U kunt zich voor de maaltijden opgeven voor zondag 13 april bij Truus Bakker-Amelink Email: bakkeramlink@gmail.com  
Tel:0192-395245.

Opgeven bij één van de andere diakenen kan ook.

Er liggen ook inschrijffijsten bij de uitgangen van de kerk. Graag duidelijk aangeven welke dagen u wilt komen. Iedereen is van harte welkom!

Namens de diaconie,  
Truus Bakker-Amelink



## Van het kerkelijk bureau

### Overleden:

5 maart 2019: hr J. Kok, van Brederodestraat 14,  
2811 XH (wijk C)



### Verhuisd:

hr en mw Van den Heuvel-Zwaan, van Moerweide 53 naar Poelruit 6 B,  
2811 SX (wijk E)

mw R.J. van Schaik-Nugteren, van Watermunt 3 (wijk A) naar Roelat 6,  
2811 EC (wijk B)

### Uitgeschreven:

hr E.R. van Wijk, Douwes Dekkerstraat 37, 2811 XL (wijk C)

hr M.C. Langelaar, Zijdeweg 15, 2811 PC (wijk D)

hr I. van der Knaap, Doggersbanklaan 54, 2811 DR (C)

hr Th.W. van Tongeren, Veldzoom 18, 2811 BL (wijk D)

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente kunnen aldaar een verzoek indienen, Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per mail: ledenadministratie@pgdeark.nl).

Bericht van verhuizing, geboorte of overlijden wordt ook op prijs gesteld door uw ledenadministrateur.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

\*\*\*\*\*

Giften voor de **kerk** of de **VVB** (vaste vrijwillige bijdrage) **mét** vermelding van uw registratienummer en periode (maand, kwartaal en/of jaar) kunt u overmaken op rekeningnummer

NL29 INGB 0000 59 42 05 (ING-bank)  
t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark de Reeuwijk

## Bericht van de Kerkrentmeesters

In deze weken hopen de Kerkrentmeesters, en met name Tim Rozendaal en Anton Bakker, de VVB-actie 2018 zo langzamerhand af te ronden. Wat tot nu toe is binnen gekomen stemt ons positief. Er zijn echter nog ongeveer 30 gemeenteleden, die hun toezeggingen voor het afgelopen jaar nog niet of niet volledig hebben over gemaakt. (wanneer u zelf twijfelt, kunt u dit misschien even nakijken). We hopen met een laatste brievenronde ook deze laatste toezeggingen binnen te krijgen. Waarschijnlijk kunnen we in de volgende Arkade het definitieve resultaat over 2018 bekend maken. En ook de toezeggingen voor 2019.

Over de lopende Actie Kerkbalans 2019 ook nog het volgende: Mocht, om welke reden dan ook, uw enveloppe niet zijn opgehaald, wilt u deze dan geven aan één van de Kerkrentmeesters dan wel deponeren in de brievenbus van de Ark. Bij voorbaat dank.

Tot slot nog iets over de pastorie. Gemeenteleden vragen regelmatig, wat er wordt gedaan met de pastorie, nu Murielle van Diepen heeft aangegeven in Gouda te willen blijven wonen. De kerkenraad zal een beslissing moeten nemen over verhuur of verkoop en ons college van Kerkrentmeesters zal daarbij adviseren. Later hoort u beslist meer.

Met vriendelijke groet,  
namens het College van Kerkrentmeesters,  
Anton Bakker



# *ZinSpelen*

## *lezingen in de Ark*

**6<sup>e</sup> lezing in de serie “Ik geloof het wel” dinsdag 14 mei\* 2019**  
(\*let op wijziging: was in de folder dinsdag 23 april)



**Dr. Joke Hermsen**

Geloof en onze cultuur, vriend of vijand?

Joke Hermsen kent als geen ander de geschiedenis van Nederland en de processen die zich hier afspelen. Met name ook de secularisatie en waar Nederland nu is. Waar gaat dit heen? En de vraag aan haar is of we ook zonder geloof kunnen.

Hermsen studeerde literatuur en filosofie in Amsterdam en Parijs. In 1993 promoveerde zij aan de Universiteit van Utrecht op een proefschrift over Lou Andreas-Salomé, Belle van Zuylen en Ingeborg Bachmann.

Tevens deed zij onderzoek naar het gedachtegoed van Hannah Arendt, Simone Weil en Emmanuel Levinas..

Met haar passie en bevoegenheid weet spreker Joke Hermsen haar publiek steevast te inspireren en tot nadenken aan te zetten. In het bijzonder kan zij uitleggen hoe de kloktijd ons leven is gaan beheersen en hoe we daardoor vervreemd zijn geraakt van die andere, op de ervaring gerichte tijd.

Van haar filosofische bestseller 'Stil de tijd' zijn inmiddels 21 herdrukken verschenen. Haar essay voor de Maand van de Filosofie 2017, *Melancholie van de orrust*, stond weken achtereen in de top tien van de bestsellerlijst. Samen met filosoof en dichter Henk van der Waal houdt zij voor culturele organisaties en bedrijven filosofische dialogen over tijd, tijdsdruk, technologie, flow, creativiteit en melancholie.

Haar laatst verschenen boek is "Het tij keren" met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt. Denken begint met twijfelen en 'nee' durven zeggen. Denken is behalve kritische vragen stellen ook de draad spannen tussen verleden en toekomst, ten einde beter voorbereid te zijn op de mogelijkheden die in het heden verscholen liggen.

Rosa Luxemburg (1871-1919) en Hannah Arendt (1906-1975) waren beiden politieke denkers die vanuit hun kritische reflectie op het kapitalisme en de moderne consumptiemaatschappij voor meer politieke participatie van de bevolking pleitten. 'Politieke kwesties zijn te serieus om alleen aan politici te worden overgelaten,' meende Hannah Arendt. Op 15 januari 2019 was het precies honderd jaar geleden dat Rosa Luxemburg werd vermoord. 'Je zou willen geloven dat er nog hoop is voor een verlate erkenning van wie Rosa Luxemburg was,' schreef Hannah Arendt in 1966.

Haar motto is: verbinden. In het huidige hyper-individualistische tijdperk, dat gekenmerkt wordt door stress, egocentrisme, vervreemding en materialisme, moet de mens opnieuw leren om verbindingen aan te gaan met zichzelf, met anderen, met de wereld. Hiertoe is een grondige herbezinning op de tijd en de mens noodzakelijk. Wie zijn wij? Waar gaan we naar op weg? Hoe vinden we nog rust voor innerlijke reflectie? Hoe bevrijden we onze tijd uit de economische dwangbuis waar we hem eigenhandig in hebben gestopt? Hoe vormen we het 'tijd is geld' principe, dat voor een permanent gebrek en versnelling van tijd zorgt, om tot een waarachtiger en menselijker ervaring van tijd? Tijd is het fundament onder ons bestaan.

**Laat U opnieuw inspireren op dinsdag 14 mei 2019.**

**Aanvang 20.00 u. Entree € 5,-**

**Commissie: "ZinSpelen – Lezingen in de Ark", Reeuwijk**

## Van de kindernevendienst

### Een nieuw begin

*Ons project in de Veertigdagentijd en met Pasen*

In ons project bereiden we ons voor op het feest van het nieuwe begin: Pasen. In het kindergesprek vooraan in de kerk horen de kinderen Bijbelverhalen waarin Jezus mensen steeds een nieuw begin laat maken, maar ook wat je er voor moet doen. In de kindernevendienst volgen we Julia en Stef die op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Nog zo'n mooi nieuw begin, waar ze ook wat voor moeten doen!

Voor een nieuw begin oefenen we met de kinderen de benodigde vaardigheden:

- J *Kiezen.* In de woestijn moet Jezus kiezen: kiest hij voor wat de duivel hem vertelt of voor wat God van hem vraagt. Julia en Stef ontdekken dat je wel veel keuzes moet maken voor je een tuin kunt aanleggen: welke planten en bloemen zet je erin? Met de kinderen hebben we zelf een nieuwe 'tuin' aangelegd in een grote bloempot. Ieder kind mocht een plantje uitkiezen en poten in de pot. Het leek een heus tuincentrum en ook de kinderen vonden het moeilijk om te kiezen.
- J *Wakker worden.* Tijdens de verheerlijking op de berg slapen de leerlingen van Jezus. Ze moeten wakker worden om dit bijzondere moment mee te maken. Op zaterdagochtend slapen Julia en Stef nog in plaats van in hun tuin te werken.
- J *Geduld.* De eigenaar van een vijgenboom heeft geduld: misschien zal de boom volgend jaar vruchten geven. Julia en Stef ontdekken dat het een tijdje duurt voor de planten in hun tuin gegroeid zijn. Alle kinderen mochten een plantje water geven en zij ontdekten dat het ene plantje echt veel sneller groeit dan de andere. En ze hebben ook nog een mooie vijgenboom gemaakt.
- J *Vergeven.* Kan de broer van de verloren zoon hem vergeven? Of blijft hij buiten staan mopperen? Julia is boos omdat Stef gaat voetballen in plaats van helpen. Kan ze hem vergeven?

- J) *Teruggeven.* Oneerlijke oppassers pikken de wijngaard in waar ze op moeten passen. Julia en Stef zetten een groot hek om hun tuin. Maar dat was niet de bedoeling: de burgemeester zegt dat ze de tuin alleen maar mogen gebruiken.
- J) *Juichen.* De mensen juichen als Jezus Jeruzalem binnen komt rijden. Stef en Julia krijgen applaus en complimenten voor de mooie tuin.
- J) *Hulp krijgen.* Jezus heeft veel mensen geholpen. Maar wie helpt hem als het donker wordt in de wereld? God roept hem uit de dood vandaan. Julia en Stef hebben veel zelf gedaan. Maar het ingraven van de trampoline...dat is wel heel moeilijk. Gelukkig komt de burgemeester helpen.

Hartelijke groeten namens de leiding van de kindernevendienst,  
Jonneke Klomp

### Jeugdclub januari/maart

Wat hebben we weer leuke activiteiten ondernomen met zijn allen: leuke spelletjes, de kinderen hebben mooie schilderijen gemaakt, er was een knusse filmavond in de voorjaarsvakantie, we hebben gezwommen bij De Hoorn in Alphen en als laatste Levend Stratego gespeeld in het Kennedybos.

Hieronder wat foto's hiervan.



Wat fijn dat we een vast clubje leden hebben dat praktisch elke keer komt, dat stellen we erg op prijs! Zoals gebruikelijk mag er altijd een vriend of vriendin meenemen, mocht je (kind) dat leuk vinden.

Tineke heeft aangegeven te stoppen met de Jeugdclub, wat we natuurlijk erg jammer vinden. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe leiding.



Aankomende clubavonden zijn 5 april spellenavond, 26 april film kijken, 10 mei casinospelen en 24 mei knutselen.

Hartelijke groet,  
namens de Jeugdclubleiding,  
Sandra Verweij

### **Tienerclub – 22 maart – discozwemmen.**

Vrijdag 22 maart was er weer een tienerclubavond. We zijn met 9 tieners naar zwembad de Hoorn in Alphen aan den Rijn gereden en hebben daar bijna 2 uur in het zwembad gelegen. De tieners hebben zich goed kunnen vermaken en wij als leiding moesten dan ook flink ons best doen om ze weer mee naar huis te krijgen. Na een zakje chips en wat drinken zijn we weer huiswaarts gegaan. De tieners lieten blijken een leuke en gezellig avond gehad te hebben. Het discozwemmen is zeker voor herhaling vatbaar. Op naar de volgende avond.



### **Tienerclub – 26 april – spelavond**

Vrijdagavond 26 april is weer een tienerclubavond. We weten dat deze avond midden in de meivakantie valt. Wij hebben deze maand verschillende data besproken maar kwamen eigenlijk alleen uit op deze avond. Hopelijk ondanks de vakantie komen er toch nog de tieners welke niet op vakantie zijn langs. We willen deze avond een spelavond doen. Mogelijk bij mooi kunnen we een spelavond buiten organiseren, zo niet, zorgen we uiteraard voor een gezellig spelavond binnen.



Tenslotte hebben we op 25 januari ook veel lol gehad met elkaar.  
Graag zien we jullie 26 april.



### **Tienerclub - algemeen**

Graag willen we jullie nog even op de laatste tienerclubavonden van het seizoen attenderen:

24 mei wat we gaan doen staat nog open en op 28 juni hebben we de slotavond. Er zijn hiervoor al enkele plannetjes maar dat houden we nog even voor ons.

Daarnaast heeft Erwin aangegeven per ingang van het volgend seizoen te willen stoppen als leider en daarnaast zal er 1 leid(st)er minder (makkelijk) beschikbaar zijn door (leuke) omstandigheden.

Wij zijn daarom op zoek naar 1 leidinggevende erbij.

**GEZOCHT**

Het houdt in dat we 10 avonden per jaar organiseren en elke avond 2 leidinggevendenden verantwoordelijk zijn voor de avond en invulling ervan en mocht er een grote opkomst zijn of we gaan op pad waarbij auto's nodig zijn dan hebben we een reserve achter de hand. Je bent ca. 5 á 6 keer per jaar aan de beurt en op 2 avonden is alle leiding aanwezig. De belasting is eigenlijk niet zo zwaar. Een avond vergt kleine voorbereiding (ligt eraan wat er op de planning staat). Maar je krijgt er een gezellige avond en gezellige tieners voor terug. Wilt u wat meer van ons weten spreek ons gerust even aan.

Met vriendelijke groet,  
Erwin, Remy, Christyjan en Miranda

## Sundays

Op 17 maart hebben wij weer een Sundays avond gehad. Susanne had een heerlijke maaltijd bereid, waar we met elkaar van mochten genieten. Als gast hadden we Dithy en Jan Peek bij ons aan tafel. De ouders van Edwin.

Na de maaltijd hebben we eerst een korte levensloop gehoord. Ze zijn redelijk vroeg getrouwd, omdat dat nodig was om samen naar Canada te gaan. Zij vertelden over de verschillende baantjes die ze daar gehad hebben en de 'vrienden' die ze daar leerden kennen. Na hun ervaringen in Canada kreeg Jan een baan in Engeland. Ook daar deden ze nieuwe ervaringen op in het geloof.



Vooraf in Canada hebben zij het bijzonder gevonden dat er gepraat en gedeeld werd over het geloof. Dit hadden ze tot daarvoor nog niet zo ervaren.

Na de geboortes en opgroei van de drie kinderen, zijn ze voor een jubileum naar Kenia gegaan. Daar kreeg Jan kriebels om zelf iets te gaan oprichten. Ondertussen lieten zij foto's zien van de vakantie en het gekochte land, waarop zij een resort gingen bouwen. Hoe Kenia omgaat met vergunningen en betalingen. De risico's die het land had.

De leuke en mindere leuke kanten aan Kenia en het hebben van twee levens. Eentje in Nederland en eentje in Kenia. Soms was dat best lastig om naast elkaar te laten lopen.

Jan en Dithy bedankt voor deze avond. Leuk om te zien dat jullie punten op papier hadden gezet om met ons te delen. De foto's waren een mooie toevoeging.

Op 14 april hebben wij onze volgende avond. Deze avond sluit Murielle van Diepen bij ons aan om een inhoudelijke avond over het thema Pasen te verzorgen.

Groetjes namens de Sundaysgroep,  
Esther Eijkelboom

## Liederen van Passie en Pasen

Op maandag 15 april is er van 20.15 tot 22.00 uur in De Ark in Reeuwijk een bijzondere avond over Passie en Pasen. Ds. Erick Versloot, tot voor kort predikant in Waarder, en Murielle van Diepen, kerkelijk medewerker verbonden aan De Ark, gaan schatgraven in het liedboek, op zoek naar parels in de schat der eeuwen. Het wordt een avond met muziek, samenzang, poëzie en overdenking.

Een mooie manier om je voor te bereiden op het Paasfeest is door muziek te luisteren, verhalen te horen en samen te zingen. Wat heeft mensen bewogen om het geheim van Pasen te verwoorden en op muziek te zetten? Wat willen ze ons nu vertellen? Wanneer je zo'n verhaal eenmaal kent, gaat een lied meer voor je leven, zing je het bewuster, beleef je het meer intens, klinkt het voorgoed anders.

Murielle van Diepen zal ons samen met predikant-muzikant Erick Versloot met inleidende en meditatieve notities over liederen en gedichten meenemen door de tijd. Met passie, bewogenheid en humor. We krijgen letterlijk en figuurlijk een beeld van dichters en componisten en zullen de geschiedenis van het ontstaan van een lied horen en soms ook welke geschiedenis een lied later in mensenlevens heeft geschreven. En die liederen worden deze avond ook gezongen.

Bert Kwast



## **Nieuws van de Taizé groep 2019**

Hier weer een berichtje namens de Taizé groep. Zoals het er nu naar uit ziet, vertrekken we met 14 personen naar Taizé. 9 jongeren hebben zich opgegeven om mee te gaan. De leiding bestaat uit Remy en Jacqueline Sanders, Annette Knol, Murielle van Diepen en Esther Eijkelboom.

### **Taartenbakactie**

Inmiddels is onze eerste actie gepasseerd. De Taartenbakactie op 10 maart waarmee we maar liefst € 445,- hebben opgehaald. We willen alle bakkers, kopers en eters bedanken voor hun bijdrage! Hopelijk heeft het gesmaakt.

Tot en met 19 mei is het nog mogelijk om een taart te bestellen. Voor € 15,- per taart wordt deze voor u gebakken/gemaakt en thuisbezorgd (in Reeuwijk).

U kunt uw bestelling doorgeven aan onderstaand mailadres.

### **Flessenactie**

Zoals u misschien heeft gezien staat bij de hoofdingang van De Ark, richting de toiletten, een groene container die beplakt is met 'Flessenactie'. Daarin kunt u statiegeldflessen deponeren, die wij naar de winkel zullen brengen. De eerste € 10,- hebben we al opgehaald. Ook zal er een potje komen te staan waar eventuele bonnen in gedeponeed kunnen worden. Wij hopen op nog veel meer flessen die wij mogen weg brengen.

### **Vaartocht**

Op 13 april en 18 mei wordt er door Boswachter Remy een rondvaart georganiseerd in Tienhoven. Voor beide data zijn er volle boten. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en iets lekkers.

### **Sponsoring**

Wellicht vindt u het leuk om een activiteit te sponsoren. Daar zijn wij ook heel erg blij mee. U kunt een bedrag sponsoren voor een onderdeel van onze reis. Het is natuurlijk veel leuker om iets specifiek te sponsoren.

Denk bijvoorbeeld aan:

- ) Tank benzine (€ 10,- tot € 80,-)
- ) Tolwegen (±€ 20,- per auto)
- ) Pizza eten in Cluny (±€ 200,-)
- ) Een ijsje voor de groep (±€ 50)
- ) Misschien kunt u zelf nog meer ideeën bedenken.

We hopen op uw steun te mogen rekenen.

Namens de Taizé groep,  
Esther Eijkelboom.

Mail: [esther.eijkelboom@hotmail.com](mailto:esther.eijkelboom@hotmail.com) of bel:06-14133068



## Gglass

Zondag 17 maart stond er weer een activiteit op het programma voor de mensen van Gglass. Deze keer was iedereen uitgenodigd in “Het huis van alles”.

Zeventien personen verzamelden zich rond 15.30 uur en na koffie en thee gehad te hebben, ging iedereen richting de keuken. Aan het eind van de middag zou er namelijk gedineerd worden, maar dat diner moest eerst zelf klaargemaakt worden.



Carolien gaf de nodige uitleg en in twee- of drietallen ging iedereen vervolgens aan de slag met één van de gangen die samen een Italiaans menu vormden. Samen koken geeft je de gelegenheid om je collega-kok te spreken en ook nu ontstonden er mooie gesprekken.

Dit is ook één van de mooie dingen van Gglas (goede gesprekken, leuke activiteiten en saamhorigheid). Na enige tijd begon het steeds lekkerder te ruiken en werd er voorzichtig al hier en daar geproefd om te ontdekken of er nog wel of niet een snuffe peper of zout nodig was. Rond 18.00 uur gingen we allemaal aan tafel en werd de ene na de andere gang geserveerd, steeds aangekondigd door de mensen die dit bereid hadden.

Het was een heerlijke maaltijd met elkaar en zeker voor herhaling vatbaar.

Heleen Schrier



## De ouderenmiddagen in maart en april 2019

Als u deze Arkade leest is de ouderenmiddag op dinsdag 19 maart 2019 met ons gemeentelid Wilco van Wensveen voorbij. Net als de voorgaande ouderenmiddag met Wilco ging het weer over bewegen. Geen lange voordracht deze keer, maar een kernachtig verhaal over het nut van bewegen. Dat is niet zo maar, maar van levensbelang. Spieren verdwijnen als je ze niet (meer) gebruikt. Na de korte voordracht van Wilco gingen we daadwerkelijk bewegen en aan de slag met ballen, netten en pionnen, waarbij iedereen kon meedoen. Opnieuw bleek dat de kerkzaal ook geschikt te maken is als sportzaal. Uiteraard sloegen we de pauze niet over. En ook deze middag eindigde met een drankje en hapje verzorgd door ons catering team.



De daarop volgende ouderenmiddag is op **maandag 15 april 2019** met ons gemeentelid Gerard van der Linden. Hij vertelt ons over 'Jugendstil binnen de Belle epoque'. In het tweede deel van de 19 eeuw werden belangrijke ontdekkingen gedaan. Een groep vooraanstaande mensen profiteerde daarvan.

Zij waanden zich in de gouden tijd. Een groep jonge kunstenaars en ontwerpers keerde zich daartegen. We zien uit naar deze ouderenmiddag, die tevens de laatste van het seizoen 2018-2019 is.



Daarna gaat de voorbereidingsgroep aan het werk voor het programma 2019-2020.

Suggesties voor sprekers of activiteiten zijn altijd welkom.

Graag nodigen wij u weer uit voor deze middagen die een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente vormen. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee.

Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast



het inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat. De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen altijd om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang. In december 2018 vierden we het elfjarig jubileum van de ouderenmiddagen. Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het seizoen 2018-2019 van harte welkom op onze ouderenmiddagen in de tussenzaal of soms de kerkzaal van De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en ook gasten zijn van harte welkom! Voor **vervoer** kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink, tel. 06-22324775.

Van harte welkom! Wij hopen u te ontmoeten in De Ark.  
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra

## Bidden bij de boer in het teken van respect voor de dieren

Het is een oude protestantse traditie die onze gemeente vier jaar geleden weer oppakte: de biddag voor gewas en arbeid. Het lijkt inmiddels een nieuwe traditie te worden dit te doen bij een agrarisch bedrijf. Deze keer waren we te gast bij Niesing melkveehouderij en weidevogels aan de Wijkdijk 66.



De regen en harde wind hield de ongeveer 45 leden en gasten niet tegen naar de nieuwe boerderij aan de Wijkdijk te komen. Daar vonden ze een droog onderdak in de stal met jongvee, schapen en lammeren. Gezeten op stro- en hooibalen heette de ouderling van dienst hen welkom.



Gastvoorganger Anneke Mooi uit Hoogmade las enige delen van de Bijbel over dieren, Prediker 3: 18-21, Exodus 23: 4-5 en Exodus 19: 11-13.

In haar overweging ging zij in op de bijzondere rol die de mens heeft gekregen in de goede zorg voor o.a. de dieren. Een rol die we soms op een heel slechte manier invullen.

Daarom waren we daar ook om God hulp te vragen bij het werk in de komende periode en te vragen om te zegenen wat in wezen buiten ons bereik ligt: groei van gewassen en gezondheid van het vee en andere dieren. Werk is ook ter meerdere glorie van het Koninkrijk van God. De voorganger ging in op een voor haar indringend sterven van een lam dat aan haar zorg was toevertrouwd, een verwijzing naar Pasen. Na het zingen van “Heel de schepping, prijs de Heer” kreeg gastheer Tinus Niesing de gelegenheid iets over zijn boerderij en duurzame werkwijze met vee en weidevogels te vertellen.

Hij beantwoordde enige vragen over zijn bedrijf en de vraagstukken in de moderne melkveehouderij en de zorg voor de sterk onder druk staande weidevogels. Er werd gezongen met muzikale begeleiding van John van Gemeren op de fluit en Lizette Visscher op de accordeon.



Aan het einde van de samenkomst werd gebeden voor een goede opbrengst van onze aarde en onze rol als mensen bij de zorg voor dieren en heel de schepping daarin. Na het bidden van het Onze Vader en de Zegen, was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder genot van een beker melk van de boerderij en een broodje, verzorgd door onze diakenen.

Nu maar eens nadenken hoe we dankdag gaan invullen ...

Jan Boonstra



## Familie Tamrazyan kreeg verblijfsvergunning

Op 11 januari 2019 heeft onze gemeente op initiatief van Ds. Jaap Koning deelgenomen aan het kerkasiel in de Haagse Bethelkapel. We deden dat samen met honderden andere gemeenten en voorgangers.

Dit kerkasiel was er ten behoeve van het met uitzetting bedreigde Armeense gezin Tamrazyan. Het kerkasiel begon op 26 oktober 2018 nadat de familie Tamrazyan een aantal weken gastvrijheid genoot in een vrijgemaakt gereformeerde kerk in Katwijk. Intussen hebben vele voorgangers en kerken bijgedragen aan de voortdurende reeks van aaneengesloten vieringen die de overheid niet mocht verstoren. In februari kwam een einde aan de estafettedienst toen de regeringscoalitiepartijen tot een akkoord kwamen over de verruiming van het kinderpardon.

Op 26 maart 2019 heeft het gezin, met vele anderen, een verblijfsvergunning gekregen. De oudste dochter van het gezin, Hayarpi, reageerde met een bericht: "Lieve mensen, we hebben samen alle moeilijkheden gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie gebeden, kaarsjes etc."

Die dank willen we via Arkade graag overbrengen aan al degenen die het kerkasiel en de viering in Den Haag op 11 januari invulden en ondersteunden.

Jan Boonstra



## “Ik geloof het wel”

Beste mensen,

Het programma van de commissie *ZinSpelen* staat dit jaar in het teken van de uitspraak: “Ik geloof het wel”. Met de keuze voor de klemtoon op het tweede woord of het laatste woord in deze zin.

Een aantal vooraanstaande sprekers hebben dit jaar daar hun gedachten over laten gaan in hun voordrachten op de verschillende avonden in De Ark.

De rode draad in alle voordrachten is duidelijk: zij die het wel (blijven) geloven zullen getalsmatig niet toenemen. Dat is in Amstelveen evenzogoed als in Reeuwijk het geval. Het tijdperk van de staatskerk is daarmee definitief voorbij. De tijd dat men een baan (voor het leven) kon krijgen door zich openlijk aan te sluiten bij een religie komt in de ogen van de sprekers niet meer terug.

Dat was ook in het (eerste) begin niet het geval. Wij moeten ons derhalve niet simpel blind willen staren op het aantal religieuzen (wat daar dan ook onder verstaan mag/moet worden) .

Wij moeten als het zout der aarde aan de slag en ons in de geest van de Bijbel weer (of nog meer) focussen op onze kernwaarden en kernopdracht. Dat van de Bergrede. En zien hoe Jezus dat in de praktijk bracht en daarnaar handelen. Niet als doel op zich. Bij het ware geloof komt de goede passie en houding vanzelf. Daarbij mogen wij ons opstellen als priesters die lofprijzen en offeren (en bidden) voor ons zelf en allen die niet (meer) geloven.

Dat schept automatisch vreugde en dankbaarheid. Waarom zouden anderen er toch niets van kunnen merken. Het is immers niet aan ons om ons daarover een oordeel te vormen.

Voor de traditionele protestantse kerkorde en vieringen blijft (gelukkig) in de ogen van de sprekers een plaats aangewezen. Een traditie van duizenden jaren oud moet niet zomaar worden afgeschaft. De mens heeft nu eenmaal een bepaalde beeldvorming en houvast nodig (binnen zijn beperkte voorstellingsvermogen) om een Godsbeeld vast te kunnen houden. Daar is op zich niet veel op tegen. Het moet echter niet worden verabsoluteerd. Evenzogoed als dat geldt voor alle materiële verlokkingen op deze wereld.

Ook deze zijn in principe in de schepping ingebakken en dus van de Schepper afkomstig.

Dat er inmiddels vele andere vormen van spiritualiteit bestaan, ook binnen de protestantse wereld, kan niet worden ontkend. En is uiteraard ook fijn. Maar kanttekeningen werden toch ook geplaatst. Ondanks twijfels waren eigenlijk alle sprekers unaniem in hun geloof dat wij van de Schepper afkomstig zijn; het lijden behoort bij het sterfelijk leven maar (al komen wij er vermoedelijk later pas achter) ook dit aardse lijden heeft zijn tijd en plaats onder het uitspannel.

Unanimiteit bleek dat ons leven is gekregen van de Schepper en ook weer terugkeert naar daar waar wij vandaan zijn gekomen. Niet in de vorm van oude aardse verbanden. Die menselijke aspecten zullen hebben afgedaan.

Dat is niet te bewijzen, maar hoeft ook niet (wetenschappelijk) te worden bewezen!

Een drietal grondbeginselen om (ook zonder kerktraditie) te kunnen geloven, staan beschreven in het boekje van Prof. Dr. Wil van den Bercken:

Een agnost gelooft tegen beter weten in.

Deze laatste spreker sprak zich nog al scherp uit tegen het verabsoluteren (de boventoon laten voeren) van allerlei rituelen. Hij noemde met name de Rooms-katholieke kerk. In de discussie bleek gelukkig ook wel dat kathedralen en kunst niet alleen maar hun schaduwzijde kennen. Wat dit betreft kan dit een opmaat zijn om in onze eigen erediens nieuwe wegen en ingangen te zoeken en te vinden om andere uitingen van schoonheid (muziek, kunst e.d.) in onze vieringen een plaats te geven. Bedenk wel dat het woord "schoonheid" niet één keer in de Bijbel wordt genoemd.

Over het effect van bidden in dit verband was duidelijk wel verschil van mening. Niet dat het bidden op zich zinloos zou (kunnen) zijn. Maar dat er één op één wonderen mee zouden worden verricht is toch niet het geloof bij de meesten.

De één bidt immers voor regen terwijl de buurman het tegendeel wenst. Het is Bijbels niet te begrijpen waarom het ene wel en het andere niet zou worden verhoord.

De rij sprekers (er komt nog één spreekster in mei in de persoon van Dr. Joke J. Hermsen) zet aan tot denken en reflectie.

Zin en onzin wordt gescheiden.

Zo wordt een ieder een spiegel voorgehouden.

Dr. Joke J. Hermsen zal expliciet ingaan op de vraag of wij ook zonder geloof kunnen.

Menno Coehoorn

### **Mo(nu)mentje – Afstanden en hesjes**

Vorig jaar juni kampeerden we in het dal van de Var, in de zuidelijke Alpen. We hadden op internet een camping gevonden, die aan een meer leek te liggen. Toen we er aankwamen bleek dat er tussen het dorp en de camping wel eens water staat, maar alleen als de sneeuw in het voorjaar smelt. Anders is het een kale vlakte waar de rivier zich dan zijn weg door zoekt.



De eigenaar, zijn vrouw en hun twee dochters woonden er al een aantal jaar. Hij had de camping beetje bij beetje aangepast en verbeterd. Zo zijn er naast kampeerplekken ook kleine appartementen, enkele bungalows en permanente tenten beschikbaar.

De grote ontvangstzaal doet dienst als restaurant, en er worden ook feestjes gevierd door bewoners van dorp en regio. Op die manier kan de camping het hele jaar door onderdak bieden. Dat is belangrijk, want even hogerop in het dal is er een skigebied, en daar is niet veel mogelijkheid te logeren.

In die streek werden we (zoals de afgelopen jaren al meerdere keren) geconfronteerd met de problemen die de 'gele hesjes' tot hun protesten hebben doen besluiten. Hoewel het dorp vanaf de camping goed zichtbaar is, blijken er geen winkels te zijn.



Het kleine aantal inwoners (133 in 2016) moet voor boodschappen naar het dorp stroomafwaarts, op 24 km afstand. Ook de jongste dochter gaat daar naar de lagere school. Er is geen schoolbus. Dus moeder brengt haar dochter iedere morgen naar school, doet dan boodschappen, komt terug, en haalt haar dochter 's avonds weer op. Iedere dag honderd kilometer, weer of geen weer.



De oudste dochter is op internaat van de middelbare school op 80 km, maar kan wel met een schoolbus.

Wil je een 'echte' Franse supermarkt zien, en bijvoorbeeld benzine kopen, dan moet je ook die 80 km rijden.

Er wordt veel geschreven over de ontvolking van het platteland. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook in Frankrijk. Vorig jaar woonde de helft van de 60 miljoen Fransen in de 25 grootste steden. De andere helft woont verspreid over 'het platteland' dat meer dan 80 % van Frankrijk beslaat. Voor hun voorzieningen (water, gas, elektriciteit, maar ook levensmiddelen) moeten de inwoners van deze dorpen veel moeite doen in vergelijking met de dichtbevolkte steden. Zo hebben de bewoners gezamenlijk een kanaaltje aangelegd langs de bergwand om van 5 kilometer afstand drinkwater aan te voeren.



Dat schept tegenstellingen die de regering moet proberen te beperken of verzachten. Maar als 'in Parijs' besloten wordt dat benzine in één dag vijf cent per liter duurder wordt, zoals in november is gebeurd, dan tellen de plattelanders hun portemonnee nog eens na.

Door de ontvolking zijn er in de nog bewoonde dorpen minder voorzieningen. Winkelketens en supermarkten willen zich alleen vestigen op een plek waar ze zeker zijn van klanten, en daardoor moeten oorspronkelijke bewoners steeds verder rijden voor hun dagelijkse boodschappen. Met een winkel binnen de 30 km mag je je als Franse plattelander gelukkig prijzen.

Op die manier begin je als vakantieganger toch betrokken te raken bij de politieke en economische beslissingen van een groot en mooi vakantie-land. Het hesje op de foto geeft in het kort de problemen aan :



“koopkracht, belastingen, pensioen: we zijn het zat !”

Ik vermoed dat, als we dit jaar weer naar Frankrijk gaan, de gele hesjes nog steeds langs de weg staan, want tot nu toe is hun protest nog niet gehoord.

Kees van der Does

**Leesrooster april-mei****7-13 april**

zondag: Psalm 59  
 maandag: Hosea 1:1-9  
 dinsdag: Hosea 2:1-9  
 woensdag: Hosea 2:10-25  
 donderdag: Hosea 3:1-5  
 vrijdag: Hosea 4:1-11  
 zaterdag: Hosea 4:12-29

**14-20 april**

zondag: Lucas 19:29-48  
 maandag: Hosea 5:1-7  
 dinsdag: Hosea 5:8-15  
 woensdag: Lucas 22:1-13  
 donderdag: Lucas 22:14-65  
 vrijdag: Lucas 22:66-23:56  
 zaterdag: Hosea 6:1-3

**21-27 april**

zondag: Lucas 24:1-12  
 maandag: Lucas 24:13-35  
 dinsdag: Lucas 24:36-53  
 woensdag: Psalm 56  
 donderdag: Leviticus 6:12-16  
 vrijdag: Leviticus 6:17-23  
 zaterdag: Psalm 61

**28 april-4 mei**

zondag: Leviticus 7:1-10  
 maandag: Leviticus 7:11-27  
 dinsdag: Leviticus 7:28-38  
 woensdag: Psalm 144  
 donderdag: Hooglied 1:1-7  
 vrijdag: Hooglied 1:8-17  
 zaterdag: Hooglied 2:1-7

**5-11 mei**

zondag: Hooglied 2:8-15  
 maandag: Hooglied 2:16-3:5  
 dinsdag: Hooglied 3:6-11  
 woensdag: Hooglied 4:1-11  
 donderdag: Hooglied 4:12-5:1  
 vrijdag: Hooglied 5:2-8  
 zaterdag: Hooglied 5:9-6:3

**12-18 mei**

zondag: Psalm 148  
 maandag: Hooglied 6:4-12  
 dinsdag: Hooglied 7:1-6  
 woensdag: Hooglied 7:7-8:4  
 donderdag: Hooglied 8:5-14  
 vrijdag: Psalm 64  
 zaterdag: Jakobus 1:1-18



Predikant :	vacant		
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	395335
	mw. M.A. Schoneveld	Kortezoom13	06-22860806
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	06-14133068
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175
College van diakenen :			
	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	hr. T.C.W. van Eekelen	Semmelweislaan 14	06-53899757
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
	hr. S. Kwakernaak	Woubrechterf 48 Waddinxveen	06-21262473
College van kerkrentmeesters :			
Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	mw. H. Schrier	Haarmos 42	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639
Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :			
wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	
Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven			
aan :	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088