

december 2018 – januari 2019

In het boekje “Hoop” uit de serie Geloof-Hoop-Liefde van de Protestantse kerk las ik het volgende over hoop. Dat sprak mij aan.

Vol van hoop

Hoop

Een woord dat een wens, een verwachting weergeeft. Je kunt hopen op een goede dag, een mooi leven, een betere wereld. Hoop is meer dan optimisme, hoewel alle feiten in een bepaalde richting wijzen, kun je toch blijven hopen dat iets anders uitpakt. Hoop geeft perspectief. Hoop is soms ook tegen beter weten in, of juist omdat je beter weet. Dan is het hoop die je gaande houdt, die het sprankje licht in de duisternis geeft.

Drie Bijbelteksten over hoop.

*Allen die uw hoop vestigt op de HEER: Wees sterk en houd moed.
(Psalm 31: 25)*

*Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, Je hoop gaat niet verloren.
(Spreuken 24: 14)*

*Die ons heeft gered en ons opnieuw zal redden uit eenzelfde doodsgevaar. Op hem hebben we onze hoop gevestigd:
Hij zal ons altijd redden.
(2 Korintiërs 1: 10)*

Gezegende kerstdagen gewenst.
Anton Bakker



28° jaargang nr 9

december 2018 – januari 2019

WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven. Tijdens en na onze vieringen kunt u deze beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

23 december 09.30 Vierde Advent (paars)

Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden

Ouderling: hr. D.-J. Knol

Diaken: hr. S. Kwakernaak

Collectant: Leon van Oldenborgh

Collecten: 1. Diaconaal havenproject Rotterdam
2. Kerk

Koster: mw. J. Vermeulen

Muziek: hr. T. Alders

Beamer: hr. B. Kwast

Nevendienst: mw. M. Hop en mw. M. Homan

Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker

Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche

24 december 21.00 Kerstnacht (wit)

Voorganger: drs. M. van Diepen, Gouda

Ouderling: hr. B. Kwast

Diaken: mw. T. Lavies

Collectant: Lucas Visser

Collecten: 1. Onderwijs Peru
2. Alg. diaconale doelen/noodhulp

Koster: hr. F. van den Heuvel

Muziek: hr. T. Alders en koor Passie o.l.v. M. Broere

Beamer: hr. T. Verheij

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

25 december 09.30 Kerstmorgen (wit)

Voorganger: ds. R.J. Stomphorst, Kedichem

Ouderling: mw. G. Bakker

Diaken: mw. T. Kwakernaak

Collectant: Jelle Hop

Collecten: 1. Werk Leger des Heils
 2. Kerk
 Koster: hr. J. Burger
 Muziek: hr. M. Spits, orgel, Peter Sluijs, piano en Yuri Shundyak, viool
 Beamer: hr. A.-J. Wagenveld
 Nevendienst: mw. A. Knol en mw. D. Griffioen
 Koffiedienst: hr. F. en mw. A. van den Heuvel
 Bloemendienst: geen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche

30 december 09.30 Zondag na Kerst (wit)

Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden
 Ouderling: hr. J. Boonstra
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Christian Schrier
 Collecten: 1. St. Health and Education Ghana
 2. Diaconie
 Koster: hr. G. de Graaff
 Muziek: hr. M. Spits
 Beamer: hr. G. de Graaff
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk en mw. J. Klomp
 Koffiedienst: hr. P. Verheij en mw. H. Schrier
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche

6 januari 2019 09.30 Epifanie (wit)

Viering Avondmaal, na viering gelegenheid tot nieuwjaarswensen

Voorganger: ds. A. Admiraal, Gouda
 Ouderling: mw. J. Timmers
 Diaken: mw. T. Bakker
 Collectant: Leon van Oldenborgh
 Collecten: 1. St. Exodus
 2. Diaconie
 Koster: hr. M. ten Haaf
 Muziek: hr. A. Bakker
 Beamer: hr. J. Schippers
 Nevendienst: mw. C. Meeuse
 Koffiedienst: mw. J. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche

13 januari 09.30 Doop van de Heer, eerste zondag van Epifanie (groen)

Voorganger: drs. M. van Diepen, Gouda
 Ouderling: hr. D.-J. Knol
 Diaken: mw. T. Lavies
 Collectant: Kristian Schrier
 Collecten: 1. Jaardoel werk Leger des Heils
 2. Kerk
 Koster: hr. G. Schouten
 Muziek: hr. D. Broere
 Beamer: hr. B. Kwast
 Nevendienst: mw. E. Visser
 Koffiedienst: mw. A. Verkade-Poot en mw. N. van der Wolf
 Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst: er is opvang voor uw kind in de crèche

20 januari 09.00 Tweede zondag van Epifanie (groen)**Oecumenische viering in H.H. Petrus en Pauluskerk, Reeuwijk-Dorp**

Voorganger: RK diaken L. Everts en hr. C. van der Does
 Ouderling: hr. P. Verheij
 Collecten: in overleg met oec. werkgroep.
 Nevendienst: mw. A. Knol i.s.m. RK kinderwoorddienst
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

23 januari 19.30 De Ark, Vesper Week van gebed voor de eenheid

Voorganger: vanuit de kerkenraad
 Muziek: Ecclesiakoor o.l.v. mevr. Bettie Schouten

27 januari 09.30 Derde zondag van Epifanie (groen)

Voorganger: ds. J.P. Koning
 Ouderling: mw. C. Bos
 Diaken: hr. S. Kwakernaak
 Collectant: Barbera Coehoorn
 Collecten: 1. De Reling
 2. Alg. diakonale doelen, noodhulp
 Koster: mw. J. Vermeulen
 Muziek: hr. J. Kooiman
 Beamer: hr. A.-J. Wagensveld
 Nevendienst: mw. M. Hop
 Koffiedienst: mw. E. Krul en mw. D. Peek
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst: er is opvang voor uw kind in de crèche

3 februari 09.30 Vierde zondag van Epifanie (groen)

Voorganger : drs. L.J. Koning-Polet, Gouda
 Ouderling: mw. J. Timmers
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Jelle Hop
 Collecten: 1. Vlielandkamp
 2. Kerk
 Koster: hr. J. Burger
 Muziek: hr. T. Alders
 Beamer: hr. H. Krul
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk
 Koffiedienst: mw. N. Pos en mw. L. van Manen
 Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

vrijdag	21 dec.	18.45 u.	Jeugdclub, Gourmetten
dinsdag	15 jan.	20.00 u.	Zin <i>Spelen</i> , jaarthema met Stefan Paas *
zaterdag	19 jan.	13.00 u.	Start Kerkbalans, Sluipwijk *
zondag	20 jan.	18.00 u.	SUNDAYS *
		20.00 u.	Gglas, thema-avond *
maandag	21 jan.	14.30 u.	Ouderenmiddag, met Peter de Goeij, zendingsreizen in Z-O Azië *
maandag	21 jan.	19.30 u.	Gebedsbijeenkomst in de week van de eenheid, bij Elim*
dinsdag	22 jan.	19.30 u.	Gebedsbijeenkomst Reeuwijk-Dorp *
dinsdag	22 jan.	20.00 u.	Gemeenteavond *
woensdag	23 jan.	19.30 u.	Gebedsbijeenkomst De Ark *

donderdag	24 jan.	19.30 u.	Gebedsbijeenkomst Sluipwijk*
vrijdag	25 jan.	19.30 u.	Gebedsbijeenkomst Ichthus *
vrijdag	25 jan.	19.30 u.	Tienerclub, Jachtseizoen *
maandag	28 jan.	20.00 u.	Meditatieavond
dinsdag	29 jan.	20.00 u.	Gesprekskring "Samen op zoek" *

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

Kopij-inleverdata Arkade

21 januari
25 februari
1 april
13 mei
17 juni

Verschijningsdata Arkade

31 januari
7 maart
11 april
23 mei
27 juni

Inleveren voor Arkade:

Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).

Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).



Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

19 januari t/m 2 februari 2019

Bij de vieringen

Zondag 23 december – Vierde zondag van de advent (paars)

Lucas 1: 39-45

Ontmoeting.

Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

Dinsdag 24 december – Kerstnacht (wit)

Johannes 1: 1-14

Johannes kwam om te getuigen van het licht: het ware licht dat ieder mens verlicht. De herders in het veld zagen het het eerst: de engel van de Heer, omgeven door het stralende licht van de Heer: voorbode van de geboorte van Christus.

Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Woensdag 25 december – Kerst (wit)

Lucas 2: 1-20

Lichtpunt

Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt.

Ds. Reintje Stomphorst gaat voor.

Zondag 30 december – Zondag na kerst (wit)

Lucas 2: 25-40

Simeon en Hanna

Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 6 januari - Epifanie (wit)

Matteüs 2: 1-12

Stralende ster

Vandaag horen we hoe wijzen uit het Oosten een licht zien stralen in de donkere nacht. Daardoor weten zij: er is een koningskind geboren!

Het brengt hen in beweging en het betekent een nieuw begin.

Ds. A. Admiraal gaat voor.

Zondag 13 januari – 2^e zondag na Epifanie (groen)

Lucas 3:15-16+21-22

Hij hoort bij God

Johannes doopt mensen in de Jordaan. Is hij de messias? Johannes vertelt dat hij dat niet is. Als Johannes even later Jezus doopt, weten de mensen dat Jezus de Zoon van God is.

Drs. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 20 januari – 3^e zondag na Epifanie (groen)

Ester 2: 1-17

Jij bent het!

Vanaf deze zondag lezen we 6 keer uit het boek Ester. Koning Ahasveros zoekt een koningin. Uit het land komen meisjes naar het paleis, ze maken zich mooi en proberen bij de koning in de smaak te vallen. Uiteindelijk kiest hij een joods, buitenlands meisje Ester.

Diaken Leon Everts en Kees van der Does gaan voor.

Zondag 27 januari – 4^e zondag na Epifanie (groen)

Ester 3

Macht en vrijheid

Deze week maken we kennis met Haman, een van de ministers van de koning. Hij heeft gruwelijke plannen om het Joodse volk uit te roeien.

Met de kinderen staan we stil bij macht en vrijheid.

Ds. Jaap Koning gaat voor.

Uit de kerkenraad

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 12 november komt Jan Walrave langs om de begroting van de kerkrentmeesters voor 2019 toe te lichten. Gerwin Slappendel komt langs voor de bespreking over de inrichting van de kerkzaal.

Tijdens een vacante periode geven we uiteraard geen geld uit voor het traktement van een predikant. Deze situatie duurt in ieder geval tot ergens in het voorjaar van 2019. Anderzijds moeten we flinke kosten maken voor het onderhoud van de pastorie en zijn we ook nog niet klaar met ons kerkgebouw. We moeten dus aandacht blijven vragen voor het op peil brengen en houden van de vaste vrijwillige bijdragen. En als de kerk is opgeknapt, zullen de inkomsten uit verhuur omhoog moeten.

Over de herinrichting van de kerkzaal houden we op zondag 18 november na de kerkdienst opnieuw een informatiebijeenkomst. De eerdere informatiebijeenkomst in september werd maar door een betrekkelijk gering aantal gemeenteleden bezocht. We hopen zo meer mensen te bereiken. Het gaat er niet alleen om mensen te informeren over hoe ver we zijn met de ontwikkeling van onze plannen, maar ook om reacties te peilen. De herinrichting van de kerkzaal raakt bij velen een gevoelige snaar. Dat verrast ons niet, de kerkzaal is nu eenmaal nog meer “van ons allemaal” dan de rest van het kerkgebouw. Het is dus zaak terdege rekening te houden met het commentaar dat we krijgen.

De beroepingscommissie meldt hoe ver het staat met haar werk: deze maand worden enkele kandidaten “gehoord”. Elders in deze Arkade wordt u ingelicht over de meer actuele stand van zaken.

Niet voor het eerst wordt gewezen op het rumoer in de kerk, voorafgaande aan de dienst. Voor sommigen is het een goed moment om laatste nieuwtjes uit te wisselen, anderen hechten aan enige rust als goede voorbereiding op de dienst. Zeker op “kerkdienst gemist” is het rumoer in de kerk zeer storend. We spreken af dat we in Arkade hierop blijven wijzen. We zullen ook de kosters, de leden van het beamteam en anderen die het aangaat verzoeken de voorbereidingen voor de dienst vroegtijdig te beginnen, zodat hun activiteiten niet onnodig bijdragen aan de onrust.

Bert Kwast

De herinrichting van de kerkzaal: we zijn er nog niet

Op zondag 18 november hebben we na de dienst in de kerkzaal opnieuw een informatiesessie gehouden over het nadenken over de herinrichting van de kerkzaal. Eerder, op een avond in september, hadden we nogal wat mensen gemist: dus dat wilden we nog eens doen. Enerzijds ging het om uitleg: de liturgische attributen – de kaarsenstandaard, het doopvont, de altaartafel, om de belangrijkste te noemen – zijn een allegaartje: die zijn aan vervanging toe, wat ons de kans biedt er een samenhangend geheel van te maken. Maar nu we na een kleine vijftig jaar de kerkzaal aanpakken, hebben we de kans nog wat verder te kijken. De echt grote dingen – het dak, de kozijnen en de ramen, de radiatoren en de gordijnen – zijn al gedaan, we kijken nu nog naar de inrichting. Jan Boonstra en Gerwin Slappendel gaven de toelichting.

Onze plannen zijn nog niet klaar. Dat biedt ook de kans om, voordat we met een geheel uitgewerkt voorstel komen, ons oor te luisteren te leggen bij de gemeente. Dat was het tweede doel van die bijeenkomst op 18 november: uitleggen én reacties noteren. Dat hebben we gedaan en daarmee hebben we een hele lijst van (kritische) vragen en punten van commentaar. Daar gaan we kort voor de kerst grondig naar kijken. Ik voorzie dat we van sommige punten uit onze plannen zullen concluderen dat die nu nog te abstract zijn en dus zichtbaar moeten worden uitgewerkt, zodat ieder zich daar een goed oordeel over kan vormen. Van andere onderdelen van onze plannen zullen we mogelijk concluderen dat daarvoor geen steun bestaat en dat we die dus beter kunnen schrappen. En dan is er nog een tussenvorm. Ds. Rien Wattel vertelde onlangs dat in Hoofddorp, waar hij woont, ook was geëxperimenteerd met een andere opstelling van de stoelen. Na zes weken waren de stoelen weer in hun oude opstelling teruggezet. Zo kan het dus gaan....

Dit betekent dat we er dus nog niet zijn: we moeten onze plannen nog goed bekijken, ook in het licht van de kritische opmerkingen die we hebben gehoord. En uiteindelijk zullen we een voorstel presenteren aan de kerkenraad en vervolgens aan de gemeentevergadering. Want zo gaat het met een kerkzaal die van ons allemaal is en die ons allen dierbaar is. En het geld? Tijdens die bijeenkomst vorige maand werd daarover een bezorgde vraag gesteld: hebben we dat geld wel?

Dat weet ik nog niet, omdat de plannen nog niet ver genoeg gevorderd zijn om een begroting te maken. Maar één ding is voor ieder van ons zonneklaar: geld dat we niet hebben, kunnen we niet uitgeven.

Concreet: mochten wij uitkomen op een veel groter bedrag dan indertijd voor de kerkzaal was gereserveerd, dan zijn er maar twee mogelijkheden: of we moeten zelf zorgen dat dat ontbrekende geld er komt, of we moeten onze plannen aanpassen aan het budget dat we hebben. Moeilijker gaan we het niet maken.

Ik ben zelf, gelukkig samen met anderen, twee jaar bezig geweest om een mooi bedrag voor het onderhoud van onze kerk bijeen te brengen. Daarvan word je niet als Dagobert Duck, maar ik vind wel dat we zuinig met ons geld moeten omspringen. Dat hebben we ook gedaan met de plannenmakerij tot nu toe. Ds. Hans Uytendogaardt, die Jan Boonstra in de vorige Arkade noemde, en die voor zijn advisering vier of vijf keer in Reeuwijk is geweest, ontvangt hiervoor € 500. En het architecten/ontwerpersduo dat ons met de verdere uitwerking helpt, ontvangt daarvoor € 1.900. Zij zijn daarvoor zeker vijf keer in Reeuwijk geweest en hebben de nodige dagen in hun advieswerk gestoken. Allermindst commerciële tarieven dus. Zo gaan we verder, gericht op een breed gedragen plan voor onze kerkzaal.

Bert Kwast



Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen

'Recht voor ogen' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om 'recht te zoeken' in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde combinatie.

De Raad van Kerken en Missie Nederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo'n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Ook in Rееuwijk doen we weer mee met deze gebedsweek. Op onderstaande dagen is er om 19.30 uur een gebedsmoment in een van de deelnemende kerken.

maandag 21 januari	Christengemeente Elim
dinsdag 22 januari	RK Geloofsgemeenschap De Goede herder in pastorie Rееuwijk-Dorp
woensdag 23 januari	De Ark, met medewerking van het Ecclesiakoор
donderdag 24 januari	Hervormde Gemeente Sluipwijk
vrijdag 25 januari	Hervormde Gemeente Ichthus Rееuwijk

Wees welkom bij een of meer gebedsmomenten.
Vanuit het overleg van de kerken,
Truus Bakker en Jan Boonstra

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

11-11	Oecumenische viering	
18-11	't Swanenburghshofje	€ 378,20
18-11	Algemene Diaconale Doelen	€ 366,10
25-11	Hand in Hand Ghana	€ 431,85
25-11	Diaconie	€ 116,20
25-11	EOTAS	€ 60,45
02-12	Stichting Remer	€ 495,65
02-12	Jeugdwerk	€ 241,90

Dank allen voor uw gaven!

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of "bijdrage diaconie".

Dan rest mij niks anders dan u hele fijne feestdagen en alvast een voorspoedig nieuwjaar te wensen!

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Sander Kwakernaak

Van het kerkelijk bureau

Overleden:

9 december 2018: hr. A. van Droffelaar, Raadhuisweg 3,
2811 HT



Verhuisd en overgeschreven:

Hr. en mw. Benschop-Jacobs, van Kon.Wilhelminastraat 13 (wijk C) naar
Zilverschoon 20, 2412 AW Bodegraven (Prot.Gem. Emmaüs Bodegraven)

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek indienen, Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per mail: ledenadministratie@pgdeark.nl). Bericht van verhuizing, geboorte of overlijden wordt ook op prijs gesteld door uw ledenadministrateur.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

Giften voor de **kerk** of de **VVB** (vaste vrijwillige bijdrage) kunt u overmaken op rekeningnummer

NL29 INGB 0000 59 42 05 (ING-bank)
t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark de Reeuwijk

Wilt u bij het overmaken van de VVB **altijd** uw registratienummer (staat vermeld op het Kerkbalansformulier) én de periode vermelden waarvoor u betaalt (maand, kwartaal en/of jaar).

Startmoment Kerkbalans 2019

Op zaterdag 19 januari 2019 aanvang 13.00 uur zal, net als op 20 januari 2018, de actie Kerkbalans voor de tweede keer gezamenlijk worden ingeluid door de deelnemende kerken in Reeuwijk en Sluipwijk: de RK Geloofsgemeenschap De goede Herder, de Hervormde Gemeenten van Reeuwijk en Sluipwijk en onze eigen gemeente. Dit zal dit jaar plaats vinden bij en in de kerk van Sluipwijk.

De kerkklok zal worden geluid en er zal een moment van bezinning zijn.

Dit startmoment is een van de activiteiten die we uitvoeren als gevolg van het halfjaarlijks overleg tussen alle vijf kerken in Reeuwijk en Sluipwijk.

Voor belangstellenden wordt een kop koffie of thee geschonken.
Een ieder is van harte welkom.

Vanuit het overleg,
Truus Bakker en Jan Boonstra

Kerkbalans voor dummies



Geloof is gratis, de kerk niet.

Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat onze Ark *pro deo* (= voor God, gratis) functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al.

Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salaris van de dominee, onderhoud van het kerkgebouw (en dat was de afgelopen paar jaar heel veel), gas, water, elektriciteit, koffie, papier, activiteiten van de gemeente, activiteiten voor de jeugd. In Arkade kun je lezen wat er allemaal gebeurt. Om deze kosten te kunnen betalen, houden wij elk jaar de Actie Kerkbalans.

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

Wat is Actie Kerkbalans?

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan de leden van de kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor het voortbestaan van onze Ark.

Hoe werkt de Actie Kerkbalans?

Elk jaar in januari ontvangt ieder gezin of gemeentelid vanaf 21 jaar (zogenoemde Pastorale Eenheid: PE) het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan onze gemeente. Dit kan een jaarlijkse of maandelijkse gift zijn.

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?

Als in januari gemeenteleden laten weten wat zij toezeggen aan financiële bijdragen kan het College van Kerkrentmeesters de begroting daarop afstemmen.

Welk bedrag is nodig?

Dat is per gemeente verschillend, maar voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland gaat het om een totaalbedrag van 172 miljoen euro. Voor de Ark gaat het om een bedrag van ongeveer 115 duizend euro.

Waar wordt dit geld aan besteed?

Gemiddeld is het meeste geld bestemd voor plaatselijke activiteiten, zoals voor de jeugd en jongeren (clubs, Provider, Sundays), seniorenmiddagen, inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, aanwezigheid van de kerk in de buurt, en toerusting. En om dat mogelijk te maken is er geld nodig voor een gebouw, het salaris van de predikant, muziek in de kerk, etc. Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten. Daar zijn andere geldstromen voor, zoals o.a. de opbrengst van collecten.

Er gaat toch ook een deel van het geld naar 'Utrecht'?

Iedere gemeente draagt 4,35% van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans verplicht af aan de dienstenorganisatie in Utrecht. Die wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor deskundige dienstverlening aan gemeenten.

Is iedere euro van belang?

Ja, iedere euro is van belang. Ook de euro's van de jongeren in onze gemeente. De kerk kost geld, net zoals het lidmaatschap van de sportvereniging geld kost. En alle kleine beetjes, ook van u/jou, helpen om de Protestantse Gemeente de Ark in Reeuwijk in stand te houden.

Wij, de Ark, de predikant, gemeenteleden, zijn er als er behoefte is aan een gesprek, als er getrouwd of gerouwd wordt, of als een nieuw gemeentelid, klein of groot, wordt gedoopt.

Uw Kerkrentmeesters



Zinspelen

Lezingen in De Ark

3^e lezing in de serie “Ik geloof het wel” dinsdag 15 januari 2019

Prof. dr. Stefan Paas

Vreemdelingen en gelovigen

**Stefan Paas is dit jaar de nieuwe
Theoloog des Vaderlands**

“Er wordt ontzettend veel gekletst over God, geloof en spiritualiteit. De theologie kan helpen het maatschappelijke gesprek te voeden met intelligente verhalen, met mooie beelden, met ervaringen van vroeger en wereldwijd”, zegt hij in een interview met Trouw.



Anders dan andere keren, is Paas niet gekozen door een jury of door het publiek, maar is hij op 27 oktober aangezocht door de organisatie van de ‘Nacht van de Theologie’, onder andere Trouw, Nederlands Dagblad, EO en Protestantse Theologische Universiteit.

Prof. dr. Stefan Paas (1969) is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit te Kampen en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is hij ouderling in de christelijke gemeente Via Nova in Amsterdam.

Missiologie (zendingswetenschap) beschouwt Paas als hoogst relevant voor het huidige publieke debat, waar ‘iedereen aan het zenden is en vrijwel niemand luistert’. Hij erkent dat er veel is misgegaan in de geschiedenis van (koloniale) zending, maar dat er ook lessen zijn geleerd.

Kun je missionair zijn in een cultuur die steeds minder in geloof ziet? Is geloof nog relevant? Is er een uitweg?

Er waait een missionaire wind door Nederland. Maar de secularisatie gaat door en veel kerken ervaren al het gepraat over 'zending', 'opwekking', 'groei' en 'verandering' als weinig realistisch. Is het mogelijk om vast te houden aan de missionaire kern van het christelijk geloof en tegelijk serieus te nemen dat maar weinig mensen in Nederland het christelijk geloof de moeite waard vinden?

In zijn boek 'vreemdelingen en priesters' legt hij uit hoe dat kan. Het boek is gebaseerd op de ervaringen die de auteur heeft opgedaan in verschillende contexten, waaronder Amsterdam.

Een kerk met grote getallen, veel invloed en succes: vergeet het maar. Tegelijk zal hij zich ook niet neerleggen bij het defaitisme van gelovigen die gemoedelijk en theologisch correct kerkje spelen tot de laatste onvermijdelijk een keer het licht uitdoet. Wat ziet hij dan wel voor zich? Wat is dan wel een realistische toekomst voor de kerk in West-Europa? Wij zijn uiterst benieuwd!

Laat U opnieuw inspireren op dinsdag 15 januari 2019

Aanvang 20.00 u. Entree € 5,-

Commissie: "ZinSpelen – Lezingen in de Ark", 't Kerkestuk 1, Reeuwijk

Albert-Jan Wagenveld



Van de Kindernevendienst

Ook dit jaar hebben we met de kindernevendienst een project dat ons begeleidt naar kerst.

Het project heet: Geloof met me mee! In de vorige Arkade heeft u een oproep kunnen lezen waarbij we vroegen of er mensen zijn die met ons mee wilden gaan naar de kindernevendienst om samen te praten over wat wij nou eigenlijk geloven en hoe we dat vormgeven. Op 2 december is Mw. Faber mee gekomen. Er waren maar 2 kinderen, maar het was een leuke ervaring. Op 23 december hopen we nogmaals iemand mee te mogen vragen naar onze dienst.

Op 2^e Advent mochten we horen wat het werk van Johannes de Doper was. Daarna hebben we met de kinderen een kerstspel gedaan. Steeds was er 1 kind dat een vraag voorlas. De andere kinderen mochten het antwoord raden. Een paar voorbeelden: 'Waar werd Jezus na Zijn geboorte neergelegd?' (antwoord: in een voerbak) of 'Hoe heet de engel die Maria vertelde dat ze zwanger was?' (antwoord: engel Gabriël) of 'Wat zongen de engelen voor de herders?' (antwoord: Gloria in excelsis Deo). Toen ik het Gloooooooria voorzong, zeiden de kinderen 'Oh, die ken ik!' Leuk, die koppeling van het verhaal naar onze eigen kerk van nu. En knap ook om te horen hoeveel antwoorden de kinderen eigenlijk al wisten.

Onlangs zijn we met de kinderen gestart met een nieuw spaarproject. We hebben bijna 3 jaar gespaard voor Stichting Eotas te Dodoma waar onze Annette Knol nauw bij betrokken is. Annette is er afgelopen maand nog geweest en heeft als afsluiting van dit project (voor ons als kindernevendienst dan) een kaart van ons achtergelaten. Annette, dank voor je jarenlange inzet en fijn dat we als kindernevendienst hieraan een klein beetje hebben mogen bijdragen.



Ons nieuwe spaarproject heet 'De Liedjesfabriek. Het muzikale medicijn.' Een doel in Nederland dit keer. Met de Liedjesmachine bezoekt men kinderen aan bed. Daar schrijven ze samen persoonlijke liedjes waardoor deze kinderen even vergeten dat ze ziek zijn. Ze maken een mooie opname zodat het een blijvende herinnering is. Wilt u er meer over lezen, kijk dan op www.liedjesfabriek.nl.



Het muzikale medicijn!

Op weg naar kerst, Geloof met me mee! Wij kijken ernaar uit! U ook?

Hartelijke groet namens de kindernevendienst,
Marlies Homan

Tienerclub

Op 23 november hadden we de 2e avond van de hernieuwde tienerclub met 11 tieners.

Na een voorstelronde van de leiding en de tieners hebben we met elkaar een film uitgezocht.

Het duurde even voordat we een leuke film gevonden hadden maar daarna konden we ook echt los.

De film Deck the Hall ging over vriendschap en vertrouwen en over elkaar helpen.

De ene buurman wilde graag dat zijn huis zichtbaar werd vanuit de ruimte door het in zijn geheel te verlichten.

Dit werd echter een obsessie en zette zijn relatie met zijn vrouw en zijn burens behoorlijk onder druk.

Maar zoals altijd in een kerstfilm komt het uiteindelijk goed en werken de burens samen. En je raad het al. Het huis was uiteindelijk zichtbaar van uit de ruimte. Eind goed, al goed.

Tijdens en na de film hebben we kunnen genieten van chips, popcorn en drinken. Ook nog even met elkaar gechilled en muziek geluisterd via het You Tube kanaal. Om 10.15 uur hebben we een einde aan deze gezellige avond gemaakt.

7 december vierden we SinterKerstenNieuwjaar met elkaar. Iedereen had een kadootje meegenomen. Middels een dobbelspel hebben we de kadootjes verdeeld. Sommige hadden meerdere kadootjes en andere hadden er geen een. Hierin kon met het kaartspel, welke gespeeld nadat alle kadootjes uitgepakt waren, nog verandering in komen. Was het niet iets wat je graag wilde hebben kon je het onderling nog ruilen. Degene zonder kadootje kregen er een van iemand die er meerdere had. De kruidnootjes met chocolade werden goed gegeten en de doos met autodrop was een gewild kado.

Met wederom 11 tieners was ook dit een gezellige avond met elkaar waarbij we veel gelachen hebben. Iedereen ging met een goed gevoel weer huiswaarts.

Vrijdagavond 25 januari 2019 hebben we weer een Tienerclubavond. Onze tieners willen graag met elkaar het spel Jachtseizoen spelen, we starten vanuit de kerk. Dit spel is buiten en daarom nog een beetje afhankelijk van het weer. De kou vinden de Tieners geen probleem, regen is wat minder. Wat is Jachtseizoen precies en wat moeten we doen?:



In *Jachtseizoen* slaat er iemand op de vlucht voor de groep. Aan de groep is het vervolgens de taak om de voortvluchtige binnen de afgesproken tijd te vinden, via hun smartphone. Afhankelijk van de afgesproken tijd krijgen ze om de zoveel minuten een melding van de voortvluchtige. Het is aan hen om deze te vinden.

Mocht het weer niet mee zitten dan gaan we zorgen voor een leuke activiteit binnen, warm bij de kachel.

We zien jullie graag in het nieuwe jaar!!

Hierna zal er geëvalueerd worden en volgt er een besluit of er verder wordt gegaan met de tienerclub.

Dank voor jullie aanwezigheid en jullie gezelligheid.

Miranda, Chris, Erwin en Remy

Sundays

Afgelopen periode hebben we een aantal gezellige goedbezochte bijeenkomsten gehad.

In 2019 gaan we nog even door met ons concept "aan tafel met".

De data zijn als volgt:

-) 20 januari
-) 17 februari
-) 17 maart
-) 14 april
-) 19 mei > afsluiting

Op de avond zelf zullen we eerst gezamenlijk met elkaar eten. Dit wordt bereid door één of twee leden van de groep. Daarna gaan we met de gasten (meestal een echtpaar) in gesprek. Waar zijn ze geboren? Hoe zijn ze bij elkaar gekomen? Hoe heeft hun leven eruit gezien voordat ze bij De Ark gekomen zijn? Is er iets wat zij ons mee willen geven?

Dit levert vaak bijzondere gesprekken op en voeding voor ons.

Ik hoop jullie allemaal weer te zien in het nieuwe seizoen. Mocht je een keertje willen komen kijken, dan mag dat natuurlijk.

Voor de maaltijd vragen we een kleine bijdragen van €3,- voor de onkosten.

Voor meer informatie kun je mij berichten op esther.eijkelboom@hotmail.com of via 0614133068

Groetjes namens de groep,
Esther Eijkelboom

Bijeenkomst Gglas

Zondagavond 18 november kwam Gglas, de 40+ groep van de Ark, bij elkaar om een film te kijken. Vooraf aten we gezellig soep en brood met elkaar. Iedereen had wat meegenomen. Het gaf ons voldoende gelegenheid om bij te praten en er was genoeg stof!

We keken de Franse film "Amour", over Anne en George, een energiek ouder echtpaar waarvan de vrouw plotseling ziek wordt. George neemt haar verzorging op zich, terwijl ze fysiek en mentaal steeds verder achteruit gaat. Hoewel ze een goed leven hebben gehad, vervliegt de hoop op een waardig einde. Uiteindelijk wordt George gedwongen om enkele moeilijke keuzes voor hen beiden te maken.

Met de hoofdrollen gespeeld door twee 80-ers, brengt de film de kernthema's overtuigend, subtiel en langzaam in beeld. Even dachten we dat er iets mis ging met het streamen, zo laag lag het tempo. Het hielp ons te vertragen en het onderwerp echt tot ons te nemen.



De film duurde ruim 2 uur, dus we hebben 2 pauzes ingelast. Het gaf ons de gelegenheid om thee en koffie te drinken, maar ook om te vertellen wat de film met ons doet. We bleken allemaal wel een ervaring te hebben waar het ons aan deed denken. Bijvoorbeeld ouders waar wij voor gezorgd hebben.

Het was fijn om deze zondag met elkaar te zijn. En het was goed om te merken dat we zo'n prettige groep met elkaar vormen, dat we ook dit zwaardere onderwerp met elkaar kunnen delen.

De volgende keer, vrijdag 14 december, fietsen we met elkaar naar Gouda om "Kaarsjesavond" met elkaar te beleven. Daarna drinken we warme chocolade/glühwein en zingen we Christmas Carols in de Ark. Lijkt het je leuk, sluit je bij ons aan.

De volgende data zijn:

zondag 20 januari	Thema-avond tijd: 20.00 uur Lokatie: huiskamer, de Ark
vrijdag 15 februari	Thema-avond tijd: 20.00 uur Lokatie: huiskamer, de Ark

Namens Gglas,
Tim van Eekelen



**Goed
gesprek
leuke
activiteit
saamhorigheid**

De ouderenmiddagen in december 2018 en januari 2019

In september zijn we weer begonnen met het organiseren van de ouderenmiddagen in De Ark, nu al voor het elfde jaar. We begonnen op maandag 17 september 2018 met de eerste ouderenmiddag van het seizoen 2018-2019.

Als u deze Arkade leest is de ouderenmiddag op maandag **19 november 2018** al achter de rug. Ons gemeentelid, de heer Ferdinand Krotwaar, vertelde over "Het geluk van Limburg". Het ging hierbij over het werken en overleven in de diepten van de steenkolenmijnen in Limburg. Ferdinand had een indringend verhaal vanuit zijn eigen ervaring als mijnwerker in een van de Limburgse mijnen. Hij toonde interessante afbeeldingen en enig door hem in de kolenmijn gebruikt gereedschap. Weinigen hebben geweten hoe inspannend en soms ook gevaarlijk dit werk was.

En hoe met de medewerkers werd omgegaan, dit was echt een andere tijd dan nu. Naar de maatstaven van nu waren de arbeidsomstandigheden schrijnend.

Op maandag **17 december** stond de ouderenmiddag traditiegetrouw in het teken van Advent en Kerst. Drs. Murielle van Diepen leidde deze middag. Bij het schrijven van dit artikel had deze ouderenmiddag nog niet plaats gevonden. Het was de elfde verjaardag van de ouderenmiddagen.

Op **maandag 21 januari 2019** gaan we verder met een ouderenmiddag met de heer Peter de Goeij uit Boskoop met een verslag van een reis naar zendingsposten in Zuidoost Azië.

De daarop volgende ouderenmiddag is op **maandag 18 februari 2019** met Jeroen Vink over zijn passie zweefvliegen.

Graag nodigen wij u weer uit voor deze middagen die een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente vormen. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee. Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend.

Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat.

De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen altijd om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het seizoen 2018-2019 van harte welkom op onze ouderenmiddagen, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en ook gasten zijn van harte welkom!

Voor **vervoer** kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink, tel. 06-22324775.

Van harte welkom! Wij hopen u te ontmoeten in De Ark.
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,
Jan Boonstra

Bericht van de beroepingscommissie

Beste broeders en zusters,

Op het moment dat u dit stukje leest hebt u vast al vernomen dat de beroepingscommissie unaniem een voordracht heeft gedaan aan de kerkenraad van een in haar ogen geschikte kandidaat voor de vacature van predikant in onze gemeente.

De keuze is gevallen op Murielle van Diepen, inmiddels een vertrouwd gezicht in onze gemeente. De kerkenraad heeft het voorstel van de beroepingscommissie overgenomen.

Murielle was gedurende de vacante periode al actief in onze gemeente, o.a. als voorganger in vieringen maar in het bijzonder ook in de bijstand in het pastoraat, waaronder de begeleiding van ernstig zieke gemeenteleden en hun naasten. Zij had de leiding over een aantal uitvaartdiensten van gemeenteleden.

Murielle is op dit moment nog bezig met de afronding van haar studie. Daarom kunnen we nog geen formeel beroep op haar uitbrengen.

We kunnen wel de intentie uitspreken om met elkaar op pad te gaan en deze verbintenis formeel te bekrachtigen met een beroep als predikant op het moment dat zij beroepbaar is (naar verwachting april 2020).

Tot die tijd kunnen we haar aan ons verbinden als kerkelijke medewerker met een bijzondere opdracht. Over de inzetbaarheid van Murielle zijn afspraken gemaakt met de kerkenraad. U kunt deze afspraken nalezen in de mededeling over het beroepingswerk van Bert Kwast, voorzitter van de kerkenraad elders in deze Arkade.

De uitkomst van het beroepingsproces is verrassend, ook voor de beroepingscommissie.

Door een fout van Woord en Weg bij het plaatsen van onze advertentie heeft de beroepingscommissie twee reactietermijnen ingesteld om op de vacature te reageren, juni en augustus. Na lang wikken en wegen en overleg met het moderamen en de voorzitter van de beroepingscommissie, heeft Murielle besloten om ook haar interesse kenbaar te maken. Zij was één van de in totaal negentien kandidaten die gereageerd hebben. Van deze negentien kandidaten heeft de beroepingscommissie negen kandidaten gesproken. Bij twee kandidaten is de beroepingscommissie gaan 'horen', en met twee kandidaten is de afspraak gemaakt dat zij in beeld zouden blijven, mochten we met de twee eerdergenoemde kandidaten niet tot overeenstemming kunnen komen. Maar dit was niet nodig; op basis van het verloop van de gesprekken tijdens de sollicitatieronde, het horen en het 'pastoriegesprek', is de beroepingscommissie tot het inzicht gekomen dat Murielle de meest geschikte kandidaat is om met de Ark op pad te gaan de komende jaren. Murielle was heel blij met onze keuze en heeft veel zin in deze uitdaging. Wij hebben alle vertrouwen in de samenwerking in de toekomst en danken God voor de zegen op ons beroepingswerk.

Wij zien uit naar de gemeenteavond op 22 januari a.s. waar wij onze keuze graag ook persoonlijk toelichten.

Hartelijke groet, namens alle leden van de beroepingscommissie,

Annette Knol
Voorzitter

Uitnodiging gemeentevergadering 22 januari

In de kerkenraadsvergadering van 10 december heeft de beroepingscommissie verslag uitgebracht over haar werkzaamheden en unaniem haar kandidaat voorgedragen: Murielle van Diepen. De kerkenraad heeft het voorstel van de beroepingscommissie overgenomen en legt dat aan de gemeente voor. Dat zal gebeuren op een gemeenteavond op dinsdag 22 januari. Dan zal de beroepingscommissie haar keuze ook uitgebreid toelichten en vragen beantwoorden.

Murielle van Diepen studeert nog. Het gaat om het staartje van de studie: ze is bezig met haar stage. Dat betekent twee dingen: omdat ze nog geen predikant is, is ze nog niet beroepbaar. En omdat ze nog studeert, is ze voorlopig beperkt beschikbaar voor onze gemeente. Wat is dan het voorstel dat de kerkenraad op 22 januari aan de gemeente voorlegt?

1. Murielle van Diepen is degene met wie wij verdergaan als onze toekomstige predikant;
2. voorlopig blijft zij als kerkelijk medewerker ongeveer doen wat zij in onze gemeente de afgelopen maanden deed: ze gaat voor in een aantal diensten, met name ook in belangrijke diensten zoals met Pasen en Kerst, ze verleent bijstand in het pastoraat, ze gaat volgend jaar twee keer voor in de weeksluiting in het zorgcentrum en ze gaat onze jongeren van Sundays begeleiden;
3. na de zomervakantie volgend jaar (2019) eist haar studie minder tijd op. Vanaf dat moment zal Murielle meer taken in onze gemeente op zich nemen. Vlak voor de zomer gaan we daarover met haar afspraken maken;
4. op het moment dat Murielle haar studie heeft afgerond en dus predikant is, dan brengen we een beroep op haar uit. En dan ronden we daarmee het beroepingsproces af.

De kerkenraad is blij met deze uitkomst en legt die graag aan u voor op **de gemeenteavond van dinsdag 22 januari, 20.00 uur in de kerkzaal van De Ark.**

Gesprekskring “Samen op zoek”

De gesprekskring “samen op zoek” wordt i.v.m. de gemeenteavond verzet naar dinsdag 29 januari.

Groep 1 is welkom bij Ali en Henk Vink
Groep 2 bij Monique Hop

Tineke Lavies

(Landelijke) Kerkbladen worden gratis

Woord&weg van december 2018 meldde dat vanaf januari 2019 de kerkbladen van de Protestantse Kerk gecombineerd en gratis worden.

Het gaat daarbij om Woord&weg (inspiratie en informatie vanuit de kerk), Diakonia (vakblad voor diakenen), Jong Protestant (over en met jeugd en jongeren) en Kerk & Israel Onderweg (over de relatie met de joden).

Deze vier bladen worden ondergebracht in één gebundeld blad.

Alle abonnees van de vier bladen krijgen in de toekomst hetzelfde blad. Alle lezers ontvangen hiermee elke maand Woord&weg, het tijdschrift dat alle ambts- en taakdragers wil inspireren en informeren om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast blijven de andere genoemde tijdschriften met een bijzondere focus bestaan. De bladen krijgen hiermee een aangepast uiterlijk, waarmee ook de vormgeving meer op elkaar gaat aansluiten. Aan de ene kant is het blad Woord&weg, draai je het om, dan lees je maandelijks één van de andere bladen. Hiermee wordt bereikt dat het veel gemakkelijker wordt van de verschillende werkvelden in en rond de kerk kennis te nemen. Dat kan elkaar alleen maar helpen.

Jaarlijks zal een vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.

Gratis aanmelden kan bij: www.protestantsekerk.nl/magazine of bel met 030-8801880.



Jan Boonstra

Kerst 2018

*De lichtwending
Aanleiding tot
Feestverlichting voor
De toekomst
Anno 2018*

*Hoe anders
De verwachting
De verdieping
Van velen
Die hopen*

*Niet op
De feestverlichting
Maar feest
De schijn
Voorbij*

*Vol spanning
Blikken gericht
Op echte
Toekomst met
Kwaliteit van leven*

Dick van Elk

*Wegkijken is
Geen optie
Hun vocabulaire
Is gevuld
Met hoop*

*Gele hesjes
Dragen zij
Of niet
Schuchter is
Hun verschijnen*

*Zij weten
Het niet
Nochtans verwachtingsvol
Een ster
Een stal*

*Een kind
Desnoods
Als verlosser
Volwassenen kunnen
Niet redden*



Mo(nu)mentje – De steppe

Eén van de liederen uit het repertoire van het Ecclesiakoor is “*De steppe zal bloeien*”, met de woorden van Huub Oosterhuis. Het is een dichtelijke beschrijving van wat er mogelijk is op de steppe als er water op zou vallen. Op alle continenten zijn er gebieden die we steppe noemen. De neerslag is er heel onregelmatig, maar altijd vrij laag. Er kunnen planten groeien, er kunnen dieren leven, maar voor mensen is de steppe een precair leefgebied.



De Algerijnse provincie Saïda, waar ik een aantal jaren mocht werken, bestond voor het grootste deel uit steppegebied. Dit valt ongeveer samen met de hoogvlakte, die zich uitstrekt ten zuiden van het kustgebergte van de grens met Marokko in het westen tot aan het Aures-gebergte in het oosten. De noordgrens is dus het kustgebergte, en de zuidgrens een overgangsgebergte naar de woestijn.

Als je uit Saïda naar het zuiden rijdt, door de laatste uitlopers van dat kustgebergte, zie je al langzaam de steppe terrein winnen. Bij Kreider, een voormalige Franse militaire post, daalt de weg af naar de hoogvlakte. We treffen daar meteen links en rechts grote zoutmeren aan. Het weinige water dat op de steppe valt heeft geen uitweg naar zee,



en verzamelt zich aan de voet van de bergketen. Als het net geregend heeft zie je een water-waas boven de zoutmeren hangen, maar in droge maanden is de oppervlakte ervan spierwit, nog witter dan sneeuw. In Bouktob, aan de andere kant van de zoutmeren, splitst de weg zich : linksaf naar El-Bayadh, rechts naar Mecheria en verder tot Bechar.

Je bent dan echt op de hoogvlakte : geen enkele boom te zien, een indruk van volkomen vlak land, met in de verte afgeronde bergen. In beide richtingen zijn die echter nog 60 km verderop! De wegen zijn kaarsrecht: richting El Bayadh eerst 15 km recht, dan enkele bochten om door een droge rivierbedding te gaan, en vervolgens weer 15 km rechtdoor.



In de richting van Mecheria is een deel van de weg 32 km kaarsrecht. En langs de weg, parallel op enige afstand, de smalspoorverbinding tussen de kust en Bechar.

In de jaren '70 leefden er nomaden op de steppe, die met hun grote tent, de khaima, rondtrokken op zoek naar weidegrond voor hun kuddes schapen.

In de jaren '80 werd van hogerhand besloten dat dit nomadisch bestaan niet wenselijk was: kinderen moesten naar school, de veestapel moest onder controle. Direct erna kwam de spanning met buurland Marokko en de Algerijnse burgeroorlog. Het gevolg hiervan hebben we tien jaar geleden kunnen zien: en leven nog maar heel weinig nomaden op de steppe, en ze leiden een armoedig bestaan.

Ze zijn zo arm, dat de khaima's, de tenten die gemaakt waren van de wol van de schapen en geiten, veelal zijn vervangen door tenten van plastic verpakkingszeilen.

Het leven op de steppe is hard. Mocht het idyllisch lijken om met goed weer de honderden kilometers door de grote stille steppe te rijden:

het kan er hard, en dan ook nog lokaal, regenen. Dan spoelt de regen direct over de oppervlakte naar de beek- en rivierbeddingen die de steppe doorkruisen. In een mum van tijd kan daar dan 1-2 meter water in staan, en kun je er met een auto niet meer door. Dus wachten tot het water weer gezakt is. In de winter kan het er in sommige jaren flink sneeuwen, en omdat sneeuwruimers onbekend zijn, ook dan dus wachten tot de sneeuw gesmolten is...



Geluid op de steppe valt weg : je kunt roepen wat je wilt, maar er is geen echo. Het zou dan heel stil moeten zijn.

Maar omdat ook de wind vrij spel heeft door het ontbreken van reliëf en van bomen hoor en voel je die wind voortdurend om je heen. De steppe lijkt zo leeg: je kunt kilometers ver zien, maar je ziet niets anders dan die eindeloze vlakte met wat lage vegetatie. De tenten, de khaima's, staan in de luwte, dat wil zeggen in de ondiepe gedeelten, en zijn pas te zien als je vlak bij bent. En inderdaad, als het geregend heeft wordt het gras snel groen en komen bloemen tot bloei. Een heel tijdelijk verschijnsel: vaak maar enkele dagen. Vandaar dat nomaden zo mobiel met hun kuddes zijn. Het weinige vormverschil van het landschap, de afwezigheid van hoge vegetatie, het ontbreken van geluid, de weinige wolken met neerslag, het maakt dat de steppe een bijzondere overgang vormt van het bewoonde en bewerkte noorden en de woestijn in het nabije zuiden. Omdat die overgang zoveel tijd in beslag neemt (200 km tot El Bayadh of 100 km tot Mecheria) heb je veel tijd om zelf tot rust te komen. Iedereen zou daarom elk jaar een tocht over de steppe moeten maken. Te voet kan ook (met een ezel voor de bagage)....



Leesrooster december 2018 – februari 2019

16-22 december

zondag: Openbaring 16: 1-11
 maandag: Openbaring 16: 12-21
 dinsdag: Openbaring 17: 1-8
 woensdag: Openbaring 17: 9-18
 donderdag: Openbaring 18: 1-8
 vrijdag: Openbaring 18: 9-24
 zaterdag: Openbaring 19: 1-10

23–29 december

zondag: Lucas 1: 57-66
 maandag: Lucas 1:67-80
 dinsdag: Lucas 2:1-21
 woensdag: Handelingen 6:8-15
 donderdag: Handelingen 7:1-16
 vrijdag: Handelingen 7:17-34
 zaterdag: Handelingen 7:35-43

30 december-5 januari

zondag: Handelingen 7:44-60
 maandag: Psalm 147
 dinsdag: Psalm 75
 woensdag: Openbaring 19:11-21
 donderdag: Openbaring 20:1-10
 vrijdag: Openbaring 20:11-15
 zaterdag: Openbaring 21:1-8



6-12 januari

zondag: Openbaring 21:9-27
 maandag: Openbaring 22:1-11
 dinsdag: Openbaring 22:12-21
 woensdag: Lucas 2: 22-35
 donderdag: Lucas 2: 36-40
 vrijdag: Lucas 2:41-52
 zaterdag: Lucas 3: 1-14

13-19 januari

zondag: Lucas 3:15-22
 maandag: Jesaja 40:1-11
 dinsdag: Jesaja 40:12-20
 woensdag: Jesaja 40:21-31
 donderdag: Ester 1:1-12
 vrijdag: Ester 1:13-22
 zaterdag: Ester 2:1-11

20-26 januari

zondag: Ester 2:12-18
 maandag: Ester 2:19-23
 dinsdag: Psalm 26
 woensdag: Lucas 4:1-13
 donderdag: Lucas 4:14-30
 vrijdag: Lucas 4:31-37
 zaterdag: Lucas 4:38-44

27 januari-2 februari

zondag: Ester 3:1-11
 maandag: Ester 3:12-15
 dinsdag: Ester 4:1-8
 woensdag: Ester 4:9-17
 donderdag: Ester 5:1-14
 vrijdag: Ester 6:1-14
 zaterdag: Ester 7:1-8:2

Predikant :	vacant		
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	395335
	mw. M.A. Schoneveld	Kortezoom13	06-22860806
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	751139
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175

College van diakenen :

	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	hr. T.C.W. van Eekelen	Semmelweislaan 14	06-53899757
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
	hr. S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	06-21262473

College van kerkrentmeesters :

Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	mw. H. Schrier	Haarmos 42	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639

Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :

wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	

Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven

aan :	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088