

**september-oktober 2018**

## Overweging



In ons land Nederland, in ons dorp Reeuwijk, in onze kerk De Ark weten we het: omzien naar elkaar is zó essentieel!

Oog hebben voor je medemens, zoals Jezus ons voorleefde. Er zijn!

Het Licht van God laten stralen.

Sommige mensen gaat dit makkelijk af, anderen hebben hier meer moeite mee. Niet omdat ze dit niet willen, maar omdat ze twijfelen aan zichzelf.

Onderstaande tekst, die Nelson Mandela uitsprak, is nog steeds indrukwekkend. En actueel. Daarom nu in deze Arkade.

*“Onze diepste angst is niet dat we tekort schieten.*

*Onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn.*

*Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest bang maakt.*

*We vragen onszelf af: “Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en fantastisch te zijn?”*

*Maar, wie ben jij om dat niet te zijn?*

*Je bent een kind van God.*

*Door jezelf klein te houden, dien je de wereld niet.*

*Er wordt geen licht verspreid als mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.*

*Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.*

*We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, tot uitdrukking te brengen.*

*Die glorie is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.*

*En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om hetzelfde te doen.*

*Als we van onze eigen angst bevrijd worden, bevrijdt onze nabijheid vanzelf anderen.”*

Opdat ook ons licht moge stralen.....

Jeannette van Galen-Wattel

28<sup>e</sup> jaargang nr 6

september-oktober 2018

\*\*\*\*\*

**WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN**

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u deze beluisteren via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl); klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

**16 september 09.00 Dertiende zondag van de zomer (groen)**  
**Oecumenische viering in H.H. Petrus en Pauluskerk, Reeuwijk-Dorp**

Voorganger: RK diaken L. Everts en hr. C. van der Does  
 Ouderling: hr. P. Verheij  
 Collecten: in overleg met oec. werkgroep.  
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk en mw. D. Griffioen  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

**23 september 09.00 Eerste zondag van de herfst (groen)**  
**Startzondag, ontbijt begint om 09.00 en gaat over in de viering rond 09.30 uur**

Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden  
 Ouderling: mw. J. Timmers  
 Diaken: mw. T. Kwakernaak  
 Collectant: Barbera Coehoorn  
 Collecten: 1. Nieuw jaardoel: werk Leger des Heils  
 2. Diaconie  
 Koster: hr. F. van den Heuvel  
 Muziek: hr. M. Spits  
 Beamer: hr. T. Verheij  
 Nevendienst: mw. C. Schrier en mw. J. Klomp  
 Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker  
 Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche  
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

**30 september 09.30 Tweede zondag van de herfst (groen)**

Voorganger: ds. A. W. Aarnoutse te Vinkeveen  
 Ouderling: hr. J. Boonstra  
 Diaken: hr. T. van Eekelen  
 Collectant: Leon van Oldenborgh

Collecten: 1. Gouds hospice  
 2. Kerk  
 Koster: hr. J. Burger  
 Muziek: hr. D. Broere  
 Beamer: hr. A.-J. Wagenveld  
 Nevendienst: mw. A. Knol en mw. E. Visser  
 Koffiedienst: hr. F. en mw. A. van den Heuvel  
 Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

**7 oktober 09.30 Derde zondag van de herfst (groen)**

Voorganger: ds. J.P. Koning  
 Ouderling: hr. D.-J. Knol  
 Diaken: mw. T. Bakker  
 Collectant: Lucas Visser  
 Collecten: 1. Pauluskerk  
 2. Alg. diaconale doelen, noodhulp  
 Koster: hr. G. Schouten  
 Muziek: hr. J. Kooiman  
 Beamer: hr. J. Burger  
 Nevendienst: mw. D. Griffioen en mw. M. Homan  
 Koffiedienst: hr. P. Verheij en mw. H. Schrier  
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche  
 Provider: er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

**14 oktober 09.30 Vierde zondag van de herfst (groen)**

Voorganger : ds. G.A. Koelman, Rotterdam  
 Ouderling: mw. C. Bos  
 Diaken: hr. S. Kwakernaak  
 Collectant: Jelle Hop  
 Collecten: 1. St. Op gelijke voet  
 2. Diaconie  
 Koster: hr. F. van den Heuvel  
 Muziek: hr. D. Broere  
 Beamer: hr. A.-J. Wagenveld  
 Nevendienst: mw. M. Hop en hr. J. Groenendijk  
 Koffiedienst: mw. E. Eijkelboom en mw. R. Oudshoorn  
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker  
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117  
 Crèchedienst : er is opvang voor uw kind in de crèche

**21 oktober 09.30 Vijfde zondag van de herfst (groen)**

Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst, Leusden

Ouderling: mw. E. Eijkelboom

Diaken: hr. T. van Eekelen

Collectant: Christian Schrier

Collecten: 1. Dorcas

2. Pastoraat

Koster: hr. M. ten Haaf

Muziek: hr. M. Spits

Beamer: hr. H. Krul

Nevendienst: mw. J. Klomp en mw. C. Schrier

Koffiedienst: mw. A. Verkade-Poot en mw. N. van der Wolf

Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst: er is opvang voor uw kind in de crèche



## Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

dinsdag	11 sep.	20.00 u.	Informatie kerkzaal
donderdag	13 sep.	10.00 u.	Leerhuis *
maandag	17 sep.	14.30 u.	Ouderenmiddag met Maria Schokking, Russische Orthodoxie *
zondag	23 sep.	9.00 u.	Starzondag met ontbijt *
		??	Workshop Boogschieten *
maandag	24 sep.	20.00 u.	Gesprekskring "Samen op zoek" *
zondag	7 okt.	9.30 u.	Provider *
donderdag	11 okt.	10.00 u.	Leerhuis *
maandag	15 okt.	14.30 u.	Ouderenmiddag, met Maarten ten Haaf, Zeilschip "de Eendracht" *
maandag	24 sep.	20.00 u.	Startavond "Samen op zoek"

\* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

### Kopij-inleverdata Arkade

8 oktober  
12 november  
10 december

### Verschijningsdata Arkade

18 oktober  
22 november  
20 december

### Inleveren voor Arkade:

**Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).**

**Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).**

## **Bij de vieringen**

### **Zondag 16 september – Dertiende zondag van de zomer (groen)**

Marcus 9: 14-29

Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft. In deze oecumenische viering in de Petrus en Pauluskerk gaan diaken L. Everts en Kees van der Does voor.

### **Zondag 23 september – Eerste zondag van de herfst (groen)**

Marcus 9: 30-37

Lekker belangrijk! Als Jezus en de leerlingen onderweg zijn, horen we twee leerlingen zacht met elkaar praten. 'Ik denk dat Jezus mij het meest belangrijk vindt ...' Ze gaan ervan uit dat Jezus het niet hoort, maar daarin vergissen ze zich. Hij legt uit dat het niet gaat om wie de beste, de eerste of de belangrijkste is.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

### **Zondag 30 september – Tweede zondag van de herfst (groen)**

Marcus 9: 38-50

Wie hoort erbij? De leerlingen zien iemand die geesten uitdrijft in Jezus' naam. Maar hij hoort helemaal niet bij hen. Ze vertellen het aan Jezus. Wanneer hoor je nou echt bij Jezus? Jezus legt uit: 'Wie niet tegen ons is, is voor ons.'

Ds. Bram-Willem Aarnoutse gaat voor.

### **Zondag 7 oktober – Derde zondag van de herfst (groen)**

Marcus 10: 1-6

Zo kom je bij God. Wanneer geloof je echt zoals God het wil? Dat is geen schriftgeleerde, niet een van zijn discipelen, Jezus wijst in dit verhaal naar de kinderen. Ze zijn afhankelijk, ze vertrouwen, ze vragen niet hoe het kan, maar leven van wat ze krijgen. Dát is het geheim van geloven.

Ds. Jaap Koning gaat voor.

### **Zondag 14 oktober – Vierde zondag van de herfst (groen)**

Marcus 10: 17-31

Wat heb je nodig? Een man vraagt aan Jezus wat hij moet doen om bij God te horen? Hij houdt zich al goed aan alle geboden.

Jezus zegt hem al zijn spullen weg te geven. Zou de man dat kunnen?  
Een kameel kan nog makkelijker door het oog van een naald kruipen, dan een rijke door de poort van het koninkrijk van God.

Ds. Guus Koelman gaat voor.

### **Zondag 21 oktober – Vijfde zondag van de herfst (groen)**

Marcus 10: 32-45

Een koning wordt een dienaar. Jezus vertelt zijn leerlingen wat hem te wachten staat in Jeruzalem: 'Ik zal uitgelachen en gedood worden. En op de derde dag opstaan.' De leerlingen zijn bezorgd en bang. In het verhaal van deze week gaat het ook over wie belangrijk wil zijn, moet anderen dienen. Daarvoor is Jezus ook gekomen.

Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

\*\*\*\*\*

### **In memoriam**

Op 20 juni 2018 overleed ons gemeentelid Evert Verweij in de leeftijd van 73 jaar. Hij woonde met zijn vrouw aan de Middelweg en was een geboren en getogen Reeuwijker. Hij stond op enige afstand van onze gemeente, zodat we eerst later van zijn overlijden hoorden. We herdachten hem in de viering op 1 juli.

Op 9 juni 2018 overleed ons gemeentelid Cornelia Köhler-Van Schoondrager in de leeftijd van 90 jaar. Via het ledensysteem LRP werd haar overlijden ons bekend. Cornelia Köhler was nog maar sedert 2016 in Reeuwijk en verhuisde toen vrij snel daarna naar de Ronssehof. We herdachten haar in de viering op 29 juli.

Ook voor hen beiden staan die woorden geschreven in Lied 954:

*Rust en vrede, rust en vrede,  
mensenkind, Gods licht voor jou!  
Welkom thuis in de hand van de levende God,  
ons altijd nabij.*



Namens de kerkenraad, Jan Boonstra



## In memoriam Baukje Boonstra-Visser

Op 24 juli overleed in de leeftijd van 68 jaar Baukje Boonstra-Visser, echtgenote van Jan, moeder van Johan, Tjitske en Marijke, schoonmoeder van Wouter en Anders en oma van Nyne en Lyse. Baukje was al jaren ziek, maar even zovele jaren streed ze voor het leven. Dat was niet altijd gemakkelijk, met al het ziekenhuisbezoek, het onderzoek en de behandelingen, maar ze bleef opgewekt, genoot van het leven en streed voor het leven. Totdat het niet meer ging. Op 30 juli was de uitvaartdienst, waarin drs. Ineke Polet voorging. Daarna volgde de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Schinkeldijk in Reeuwijk Tempel.

In de jaren tachtig kwamen Jan en Baukje met hun gezin naar Reeuwijk. In Reeuwijk raakte ze na de val van de Muur betrokken bij de uitwisselingen met Turnov in wat we toen nog Tsjechoslowakije noemden, en zat ze in het bestuur van de Vriendschapsband. Later zette ze zich ook in voor de stichting Water voor Leven, die zich inzette voor praktische verbeteringen in Kaap Verdië. Baukje ging godsdienstonderwijs geven aan de openbare school in Reeuwijk-Dorp en later gaf ze les aan het Coenecoop College. Maar ook in haar eigen omgeving trok ze zich het lot aan van mensen die vanuit het buitenland in Nederland kwamen en taallessen nodig hadden. Baukjes betrokkenheid beperkte zich niet tot taallessen: ze was voor een aantal (jonge) vrouwen een coach, die ook niet schroomde meisjes in haar huis op te nemen als dat een tijdje nodig was. En in de kerk was ze actief, met name voor de jeugd. Zo was er in de jaren negentig een soos, die vooral werd gerund door jongeren zelf, onder leiding van Baukje. En ze genoot ervan als ze de jongeren bij haar thuis aan tafel had om te vergaderen over het functioneren van die soos.

Murielle van Diepen bezocht Baukje en Jan het afgelopen jaar en sprak met hen o.a. over de uitvaartdienst. Zij schreef: "Baukje vond het heel belangrijk dat iedereen zich welkom voelde in de kerk, gelovig of niet. Ze vond het belangrijk dat mensen zouden weten van de verhalen in de bijbel. Daar had ze zo haar eigen weg in gezocht en gevonden. Voor haar betekende geloven vooral omzien naar een ander. In de dienst lazen we het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Zo wilde Baukje ook in het leven staan. Als er iemand op haar pad kwam die hulp nodig had, dan gaf ze die gewoon. Samen met Jan ontfermde ze zich jarenlang over twee tieners. Ze gaf taallessen aan vluchtelingen.

Op haar doortastende Friese manier zat ze hen soms behoorlijk achter de vossen. En ook de vakanties stonden vaak in het teken van het omzien naar mensen die het moeilijk hadden, bijvoorbeeld voor een waterproject op de Kaapverdische eilanden. Baukje wilde vasthouden aan het leven, zodat ze voor deze mensen kon blijven zorgen. En ook voor haar gezin. Ze kon ze moeilijk loslaten. Ze had nog zo veel meer willen doen.

Baukje vertrouwde erop dat ze terug zou gaan naar de bron, dat ze in het Licht zou staan. Bij de uitvaart zongen we met elkaar 'Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft'. Met die hoop leefde zij, om dat lichtende vuur vroeg zij, ook in moeilijke en donkere tijden.



Dat zij moge wandelen in het Licht.

Namens de kerkenraad, Bert Kwast

### **In memoriam Adri Prinsenbergh en Cock Prinsenbergh-van Triet**

Op maandag 30 juli overleed Adri Prinsenbergh. Drie dagen later, op donderdag 2 augustus, overleed zijn echtgenote, Cock Prinsenbergh-van Triet. Ze werden 81 en 79 jaar oud. Een week later, op 9 augustus, vierden we de dienst van woord en gebed, waarna zij werden begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Schinkeldijk, in Reeuwijk-Tempel.

Adri en Cock woonden decennialang aan de Dorus Rijkersstraat, te midden van andere familieleden. In het najaar van 2017 kwam dat samenzijn tot een einde, toen Adri werd opgenomen in de Haneprij in Gouda. Ruim twee maanden geleden kreeg Cock in het Groene Hart Ziekenhuis te horen dat zij ongeneeslijk ziek was. Op dat moment liep ze nog schijnbaar kwiek rond en was niet te zien hoe ziek ze was. De zorg om haar eigen ziekte werd overschaduwd door haar zorg hoe het met Adri verder moest, als zij er niet meer was. Die zorg werd van haar weggenomen doordat zij zo kort na elkaar overleden.

Tijdens de uitvaartdienst vertelde zoon Marcel uitvoerig over het rijke leven van zijn ouders, over hun reizen en over alles wat ze samen met familieleden ondernamen.

Hij schetste ook hoe plichtsgetrouw Cock haar man bezocht en zich, ook toen ze zelf al heel ziek was, nauwelijks gunde dat ze in het weekend één nachtje bij Marcel en Jantien en hun zoons logeerde. Ze liet op de rouwkaart opnemen: "Altijd samen, nooit alleen, onafscheidelijk, altijd één". Zo leefden ze en zo zijn ze ook gestorven.

In de dienst las drs. Ineke Polet uit het Hooglied en uit 1 Korintiërs 13. En we zongen een onbekend, maar mooi lied:

*Alleen de liefde kent jouw stem,  
heeft toegang tot jouw naam.  
En zij alleen bewaart de zin,  
geheim van jouw bestaan.  
Toen jij haar riep, droeg ze jou  
-haar armen om jou heen-  
geduldig, zorgzaam, sterk en trouw,  
door heel het leven heen.*



Namens de kerkenraad, Bert Kwast

### **In memoriam Dieneke van de Wetering-Kikkert**

Op 20 augustus 2018 overleed na een langdurige, ernstige ziekte ons gemeentelid Dina Lijzabeth (Dieneke) van de Wetering-Kikkert. Dieneke is 66 jaar geworden. Zij was ruim 36 jaar getrouwd met Cor van de Wetering en zij hebben twee dochters, Marina en Eva, en een kleindochter Roos. Dieneke kwam uit een degelijk gereformeerd gezin en woonde aan de Kennedysingel. Haar al langer geleden overleden ouders waren lid van de Gereformeerde Kerk Reeuwijk, nu opgenomen in onze gemeente. Na haar opleiding tot verpleegkundige kwam Dieneke na wat omzwervingen, o.a. naar Israel, na haar huwelijk met Cor, terug naar Reeuwijk. Zij sloot zich aan bij de Hervormde Bruggemeente en zo kwam zij door het Samen op Weg-proces toch weer onder het dak van De Ark terecht. Dieneke is actief geweest in onze gemeente, o.a. bij de leiding van de jeugdclub, als contactpersoon in het pastoraat en als lid van het catecheseteam. Samen deden wij een aantal jaren de tienercatechese bij Dieneke thuis aan de Wederik. Met een kamer vol jonge tieners waren dat intensieve en ook boeiende avonden.

Dieneke is lang werkzaam geweest bij Zorgpartners als activiteitenbegeleider bij de vestiging Julianastate in Gouda. Cor was een aantal jaren actief in de Vriendschapsband Reeuwijk-Turnov en Dieneke hielp daar ook bij. Ik herinner me nog de Tsjechische Martin Severa die door een uitwisseling bij hen verbleef en met wiens ouders we in die jaren, toen we in Turnov verbleven, een mooie wandeling maakten door een uitloper van het Reuzengebergte. Reizen deed zij graag, ze kon enthousiast vertellen over een reis naar familie in Australië.

Dieneke werd zorgzaam, inlevend, kleurrijk, ruimdenkend en meelevend met anderen genoemd. Dat herkende ik zeker als schrijver van dit stukje. Hoe vaak zochten mijn echtgenote Baukje en zij elkaar op in de verbondenheid van hun ziekte. En meermalen kwamen we elkaar tegen op dezelfde afdeling in het Groene Hart Ziekenhuis.

Dieneke hield van engelen, ze verzamelde ze, ze knutselde ze, zij hoorde hun boodschap van liefde. Dat grote thema, de liefde kwam terug in de dankdienst voor haar leven op 25 augustus 2018. Drs. Murielle van Diepen ging daarbij voor. We lazen uit Korintiërs 13: 1-13 over geloof, hoop en liefde en zongen o.a. Liefde eenmaal uitgesproken ... (Lied 791). De engelen spraken voor haar over de liefde, het licht, de toekomst en de hoop. Zo zongen we over de "...angels watchin' over me, o Lord (Lied 249). Dieneke werd De Ark uitgedragen met muziek van Fauré, In paradisum, dat de engelen haar mogen geleiden naar het paradijs (zie ook Lied 959b).

Gert Landman dichtte:

*Met de engelen mee op reis  
Naar het eeuwige paradijs  
Ben je zomaar gegaan,  
Zo ver weg hier vandaan  
En wij roepen: kyrieleis.*

*Met de engelen mee op reis  
Naar het eeuwige paradijs:  
Het ga je goed, lieve kind.  
Wees voor altijd bemind,  
In de hemel kind aan huis.*



Namens de kerkenraad, Jan Boonstra

## Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

24-06	St. Water voor Leven	€	467,66
24-06	Diaconie	€	164,80
01-07	St. Woord en Daad	€	394,10
01-07	Algemene Diakonale Doelen	€	427,50
08-07	School van Onze Dromen	€	191,45
08-07	Jeugd	€	117,10
08-07	EOTAS (kindernevendienst)	€	51,20
15-07	Epafras	€	178,65
15-07	Kerk	€	156,00
22-07	Kerk in Actie	€	141,15
22-07	Pastoraat	€	106,20
29-07	Unicef	€	166,30
29-07	Diaconie	€	126,35
05-08	St. Vluchteling	€	333,85
05-08	Algemene Diakonale Doelen	€	312,15
12-08	Het Rode Kruis	€	156,91
12-08	Kerk	€	132,22
19-08	Leger Des Heils	€	495,80
19-08	Diaconie	€	327,50

Dank allen voor uw gaven!

## Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

## Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark.

Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of “bijdrage diaconie”.

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,  
Sander Kwakernaak

## **Van de diaconie**

Aan de gemeenteleden.

Tijdens de startzondag op 23 september introduceren wij ook ons nieuwe jaardoel. In juli hebben we ons vorige jaardoel: “ De school van onze dromen ” in de Oekraïne afgesloten met het aanbieden van een cheque van € 4.200,-!

Voor komend jaar kiezen we weer een jaardoel in eigen omgeving. We hebben gekozen voor het Leger des Heils in Gouda, waarbij we dan vooral de plaatselijke activiteiten willen ondersteunen.

Het Leger des Heils werkt vanuit een christelijke motivatie waarbij rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit hun centrale waarden zijn. Dit past zeker bij de diaconie!

Aanstaande woensdag komt er op de diaconie-vergadering iemand van het Leger des Heils uit Gouda om één en ander nader toe te lichten. Op de website van het Leger des Heils in Gouda staan tal van activiteiten die zij doen.

Er is een kledingwinkel met tweede-handskleding, die elke dinsdagochtend en donderdagmiddag open is. Op de woensdag is er een senioren inloopmorgen met aansluitend samen eten. Op donderdag een koffieochtend met een kleine maaltijd. 's Middags is er kleding maken of breien. 's Avonds een mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen voor € 3,50. Verder is er een zangkoor, bijbelgespreksgroep en muziekrepetities. Naast deze activiteiten is er ook een dagopvang aan de Livingstonelaan in Gouda en maatschappelijke opvang in het Kompas. Ook internationaal geven ze ondersteuning. Momenteel bij de overstromingen in Lombok en in de kampen van de Rohingya, vluchtelingen in Bangladesh.

Kortom, een mooi jaardoel!

Namens de diaconie,  
Truus Bakker-Amelink

## Van het Kerkelijk Bureau



### Overleden:

9 juli 2018: mw. C. Köhler-van Schoondrager, Ronsseweg 410/210, 2803 ZX Gouda (wijk F)  
 24 juli 2018: mw. B. Boonstra-Visser, Bloeme 11, 2811 AM (wijk A)  
 30 juli 2018: hr. A. Prinsenbergh, De Hanepraai, Fluwelensingel 110, 2806 CH Gouda (wijk C)  
 2 augustus 2018: mw. C.E. Prinsenbergh-van Triet, Dorus Rijkersstraat 11, 2811 XM (wijk C)  
 20 augustus 2018: mw. D.L. van de Wetering-Kikkert, Wederik 21, 2811 RK (wijk A)

### Ingeschreven:

mw. J. Zwetsloot, Wederik 13, 2811 RK (wijk A) uit Prot.Gem. Leiden  
 hr. D. Kwast, de Lange Krag 25, 2811 RZ (uit Prot.Gem. Groningen)

### Verhuisd:

hr. en mw. De Knecht-de Bruin, van 't Kerkestuk 55 naar Verlengde Breevaart 218, 2811 LR (blijft wijk A)  
 mw. W.H.M. Houweling, van 't Kerkestuk 55 naar Verlengde Breevaart 218, 2811 LR (blijft wijk A)  
 mw. H.M. Sprong, van Moerweide 23 naar Dr. A. Scheygrondlaan 18, 2811 GN (blijft wijk E)  
 mw. M.J. van Weerdhuizen-Vane van Rietgors 10 naar Kaarde 2a/238, 2811 PZ (blijft wijk A)  
 fam. Van Galen-op den Velde, van Moerweide 34 naar Greideweide 2, 2811 JK (blijft wijk E)  
 hr. C.M. Schoneveld en mw. M. Burger, van Graaf Florisweg 71/4 (wijk E) naar Kortezoom 13, 2811 DS (wijk D)  
 hr. en mw. Fehling-Pronk, van Melkdistel 1 (wijk A) naar Valeriaan 25, 2811 RJ (wijk B)

### Verhuisd en overgeschreven:

fam. Maitland-van der Zee, Dr. A. Scheygrondlaan 18, 2811 GN (wijk E) naar Amsteldijk Zuid 87, 1186 VG Amstelveen (Prot.Gem. A'dam-Buitenveldert)  
 mw. E.L. Eisma, Einsteinstraat 14 b, 2811 EP (wijk C) naar Ronsseweg 9/106, Gouda (Prot.Gem. Gouda)

mw. M.L. van der Koogh-Hof, van Kaarde 2a/426 (wijk F) naar  
Poorthuisstraat 23, 2861 DV Bergambacht (Herv.Gem. Bergambacht)

**Uitgeschreven:**

hr. R.P. Hagen, Ratelaar 6, 2811 RE (wijk A)

hr. F.G.A. Bouthoorn, Rietgors 96, 2811 XA (wijk A)

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek indienen. Personen die willen worden uitgeschreven dienen dit, met opgaaf van reden, schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per mail: ledenadministratie@pgdeark.nl). Ook bericht van geboorte, overlijden of verhuizing kunt u sturen naar bovenstaand adres.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

\*\*\*\*\*

Het bankrekeningnummer van de kerk voor het overmaken van giften en/of uw vaste vrijwillige bijdrage (VVB) is:

*NL 29 INGB 0000 59 42 05*

*t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk*

Graag met vermelding van uw *registratienummer* (is vermeld op het Kerkbalansformulier) én de *periode* waarvoor u betaalt (maand/kwartaal én jaar).

**Kerkelijk Bureau**



blijf in kontakt met uw kerk



# ZinSpelen

## *Lezingen in De Ark*

**ZinSpelen 2018 – 2019 programma**  
**jaartheme: “Ik geloof het wel”**

Hoe ontwikkelt zich de cultuur in Nederland? Geloven we het wel? Dat hebben we gevraagd aan een aantal spraakmakende sprekers. Waar komen we vandaan, waar staan we en waar gaan we naar toe?

Op 8 december heeft Antoine Bodar, de bekende priester, de Huizinga lezing gehouden in de Pieterskerk in Leiden. Hij had als titel: *“Leven alsof God bestaat”*. Zou het niet goed zijn voor een cultuur om zo te leven alsof God toch bestaat omdat het geloof in God altijd veel zingeving en moois heeft voortgebracht. Denk aan kunst, muziek, onderwijs, ziekenzorg, wetenschap, enz. Het leven wordt er mooier en rijker van. Dat zou een boodschap kunnen zijn. Cultuur moet metafysisch gericht zijn of zij zal niet zijn, aldus Huizinga zelf! Heeft Huizinga gelijk? Dat gaan we uitzoeken in de komende serie lezingen.

1<sup>e</sup> lezing  
 dinsdag 6 november 2018  
 Prof. dr. Matthias Smalbrugge

### **Een godvergeten crisis**

Onze samenleving is in crisis zoals we zien in de financiële wereld, de politiek, de moraal, maar ook in ons innerlijk is het onrustig. Waar komt die brede crisisstemming vandaan en wat doen we ertegen? Zijn we God en geloof vergeten? Het economische verhaal schiet toch tekort.



Prof. dr. Matthias Smalbrugge is predikant en hoogleraar Europese cultuur en christendom aan de VU te Amsterdam.

2<sup>e</sup> lezing  
dinsdag 4 december 2018  
Dr. Jean Jacques Suurmond

### **Een therapie tegen goed en kwaad**

Als psychotherapeut is hij als geen ander bekend met het conflict van religie en de moderne mens. Als columnist ook een groot observator van de ontwikkelingen in onze cultuur. Maar helpt religie? Dat is nog de vraag.



Dr. Jean Jacques Suurmond is emeritus-predikant en supervisor, coach en docent mystagogie.

3<sup>e</sup> lezing  
dinsdag 15 maart  
Prof. dr. Stefan Paas

### **Vreemdelingen en gelovigen**

Waarom zouden we een christelijk missionaire brug proberen te slaan? Kun je missionair zijn in een cultuur die steeds minder in geloof ziet. Is geloof nog relevant? Is er een uitweg?



Prof. dr. Stefan Paas is hoogleraar Missiologie en Interculturele Theologie.

4<sup>e</sup> lezing  
woensdag 20 februari 2019  
Ds. Werner Pieterse

### **Wat overblijft. God na de kaalslag**

Ds. Werner Pieterse voelt zich thuis in de scherpste discussie. Hij gebruikt het werk van Nietzsche en andere filosofen, moderne poëzie, films en zijn persoonlijke contacten op het Afrikaanse continent in zijn verhaal over wat blijft!



Ds. Werner Pieterse is predikant in Amstelveen en schrijver van het boek "Wat overblijft. God na de kaalslag".

5<sup>e</sup> lezing

dinsdag 19 maart 2019

Prof. dr. Wil van den Bercken



### **Een agnost gelooft tegen beter weten in!**

Zijn boek "Geloven tegen beter weten in" deed heel wat stof opwaaien (Theologieboek van het jaar 2014). Hoe kan je in deze moderne tijd nog in God geloven? Wat bracht de agnost er toe om christen te worden? Wat heeft het christendom de mens dezer dagen nog te bieden? Hij gaat in discussie met o.a. Herman Philipse en Richard Dawkins.

Prof. dr. Wil van den Bercken is voormalig bijzonder hoogleraar Russisch christendom.

6<sup>e</sup> lezing

dinsdag Voorstel 16 of 23 april 2019

Bekend historicus.

### **Geloof en onze cultuur? Vriend of vijand?**

Als geen ander kent hij de geschiedenis van Nederland. En de processen die zich afspeelden. Met name ook de secularisatie en waar Nederland nu is. Waar gaat dit heen? En kunnen we zonder geloof?

Bekend Historicus. Contact, maar een afspraak kon nog niet vastgelegd worden.

Albert-Jan Wagenveld



## Leerhuis

Najaar 2018

De Leerhuisgangers zijn voor de zomer bezig geweest met het boekje “Heilige onrust, een pelgrimage naar het hart van religie”, van Frits de Lange. Dit alles onder de tijdelijke bezielende leiding van Jaap Koning, nu er nog geen eigen predikant is.

Na de zomer willen we met dit boekje verder gaan en wel op  
**donderdag 13 september (hfdst.4)**  
**donderdag 11 oktober**  
**donderdag 8 november.**

De tijden zijn altijd van **10.00 uur tot 11.30 uur** en iedereen is welkom! Bent u als leerhuisganger verhinderd of wilt u als nieuwe bezoeker meedoen dan graag even doorgeven aan Anneke Rothuizen (0172408001, [anneke.rothuizen@gmail.com](mailto:anneke.rothuizen@gmail.com))

Anneke Rothuizen

## Van het pastoraat

### Contactpersoon per wijk

We zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat alle wijken weer voorzien zijn van een contactpersoon.



Voor Reeuwijk-Dorp (**wijk C3**) heeft mevrouw Visser-Sinke (Truus) het stokje overgenomen van Willy de Jong. We wensen Truus al het goede toe in deze rol van contactpersoon. Reeuwijk-Dorp is best een grote wijk, dus als u Truus zou willen ondersteunen, zoals bijvoorbeeld bij het afgeven van de kerstattenties of het wegbrengen van de kerkbalans, zou dat wellicht heel prettig zijn. Laat u het Truus weten?

Voor **wijk E1**, dit zijn de adressen buiten Reeuwijk, heeft Linda Rozendaal-Schepers het overgenomen van Irene van de Leur. We zijn ook heel blij dat Linda dit wil doen. Ook deze wijk is groter dan gemiddeld. Linda heeft aangegeven dat ze graag de taken oppakt, maar dat het voorlopig niet in haar vermogen ligt om huisbezoeken te gaan brengen.

### **Assistentie gevraagd bij huisbezoekjes**

Daarom zoeken we iemand die de huisbezoekjes die gewenst zijn in deze wijk zou willen doen. Huisbezoeken worden gebracht bij verjaardagen van 75+ers, bij bepaalde huwelijksjubilea en bij lief en leed. Het gaat om circa 6 bezoekjes per jaar. Mocht je belangstelling hebben, dan kun je je bij mij aanmelden.

In **wijk E4**, de Moerweide, gaat per 1 oktober Liesbeth van Manen deze taak oppakken. We zijn ook zeer verheugd dat zij het stokje over gaat nemen van Elian Krul.

Tijdens de Contactpersonenavond in mei hebben we al onze dank uitgesproken voor de jarenlange inzet en betrokkenheid en afscheid genomen van de vertrekkende contactpersonen. Nogmaals Willy, Irene en Elian hartelijk dank!

**Wijk F.** We zijn nu inderdaad compleet, maar omdat ook binnen onze gemeente de mensen ouder worden, is inmiddels **wijk F** (Poelruit / Kaarde) gegroeid. Binnen het team van de contactpersonen is uitbreiding gewenst. Mocht u belangstelling hebben, dan mag u ook zelf aangeven hoeveel mensen u zou willen bezoeken. (Meestal gaat het om 3 à 6 adressen). Ik sta u graag te woord voor meer informatie.

Voor alles geldt: veel handen maken licht werk.

Caroline Bos,  
Ouderling Pastoraat  
pastoraat@pgdeark.nl  
tel 06-38 969 837 na 18.00uur en op maandag overdag

## Van de Kindernevendienst

De zomervakantie is voorbij. Dat betekent dat we met elkaar een nieuwe start maken. Vandaag hebben we dat gedaan met een verhaal uit Marcus 8. Over een blinde man die bij Jezus kwam en hem vroeg of Jezus hem wilde aanraken. Zodra Jezus dat had gedaan, kon de man weer zien. Eerst zag hij de mensen aan voor bomen, maar toen hij opnieuw keek, zag hij mensen. Wij hebben het gehad over kijken. Je kunt kijken en écht kijken.



Over dat aanraken stond nog iets moois in onze Kind op Zondag (dat is het boekje wat wij gebruiken om de kindernevendienst voor te bereiden). Als je als mens wordt aangeraakt, weet je je gezien. In de liturgie wordt dat zichtbaar in de zegen. Bij doop, bij belijdenis, bij bevestiging in het ambt of bij een huwelijk worden je als mens de handen opgelegd en ontvang je de zegen van God. Je mag je aangeraakt weten door Gods liefdevolle nabijheid en trouw.

Misschien zult u op een andere plek in Arkade ook al iets lezen over het volgende onderwerp, maar het leek ons niet erg als dit onderwerp extra aandacht krijgt. In de vorige Arkade heeft u kunnen lezen dat er afgelopen maandag een avond is georganiseerd voor belangstellenden voor het opstarten van een tienerclub. Wij als kindernevendienstleiding dragen dit initiatief een warm hart toe. Onze groep draait al jaren heel zelfstandig. We hebben een fijn team van mensen en een prettige methode om mee te werken. Alleen zijn er binnen ons team ook mensen die al heel lang kindernevendienst draaien en zelf (inmiddels) geen kinderen in deze leeftijd hebben. Er zal dus een moment komen dat iemand binnen het team zal gaan stoppen en dan is ons team ineens wel heel klein. Ook misten wij het gevoel van 'er samen zijn voor de jeugd van onze kerk.' Voor de zomervakantie heeft er een avond plaatsgehad waarin zoveel mogelijk jeugdwerkers samen hebben gezeten en met elkaar hebben gesproken over wat wij de jeugd bieden, wat wij daarvan vinden en waar we tegenaan lopen. Wat daar vooral naar boven kwam, was dat wat onze kerk zo sterk maakt ook meteen onze valkuil is, namelijk de vrijblijvendheid waarmee wij kerk zijn. Doordat men niet gepusht wordt, ontstaan eigen ideeën, eigen creativiteit. Maar mede doordat men niet gepusht wordt, is er geen continuïteit aan jeugd.

En als je steeds maar een klein groepje kinderen hebt, dan moet je daar hard voor werken om hen 'bij je te houden.' Wij vinden het dan ook heel leuk om te horen dat het gelukt is om een groep mensen enthousiast te vinden die zich opnieuw willen gaan inzetten voor de tienerclub. Hulde! Wij hopen dat met deze 2 avonden een start is gemaakt om de verbinding te gaan ontwikkelen, zodat het enthousiasme waarmee zoveel mensen zich inzetten voor onze jeugd gedeeld gaat worden en anderen aansteekt en we zo samen nog jaren en jaren kerk mogen blijven. Samen als Gods kinderen, groot en klein.

Een hartelijke groet namens de leiding van de kindernevendienst.  
Marlies Homan

## **Provider**

Afgelopen jaar hebben we met elkaar leuke en interessante onderwerpen besproken. De inbreng van de tieners bij deze onderwerpen maakt het voor ons als leiding gemakkelijk. Ze hebben hierin vaak een duidelijke mening.



Ook bij de startzondag, de kerstborrel en de slotactiviteit was de deelname van de tieners erg aanstekelijk. Hun enthousiasme is leuk om te ervaren. Ook hun ideeën en hun kijk op de wereld is soms verrassend.

Door deze enthousiaste inbreng gaan we ook dit jaar door met Provider. We doen dit op de volgende dagen. We starten op startzondag 23 september en zullen die dag met het programma van de kerk meedraaien. De overige data zijn als volgt:

zondag 7 oktober om 9.30 uur  
zondag 4 november om 9.30 uur  
zondag 18 november om 9.30 uur  
zondag 2 december om 9.30 uur  
en zondag 16 december

16 december is de "kerstborrel" hoe laat we starten en wat we gaan doen wordt op een later stadium bekend gemaakt.

De leiding dit jaar bestaat uit: Eline, Edwin, Erwin, Hugo en Marti.

Hugo heeft zich dit jaar bij ons aangesloten als vervanger van Sander, die is overgestapt naar een ander onderdeel binnen de Ark. We hebben dit jaar ook afscheid genomen van Wilco. We bedanken Sander en Wilco voor hun inzet bij Provider de afgelopen jaren.

We zouden het fijn vinden als iemand zich bij ons wil aansluiten. Je hoeft geen ervaring te hebben. Enthousiasme en inspiratie om leuke en interessante onderwerpen te bespreken is al voldoende.

Mocht je interesse hebben om je bij ons aan te sluiten laat dit dan weten via de mail aan: Erwin Griffioen, erwin.griffioen1960@hetnet.nl

Tot ziens bij de Providerochtenden in de Ark.  
Eline, Edwin, Erwin, Hugo, Marti en ?

### **23 september: startdienst**

Als ons kerkelijk leven na de zomer al weer enigszins op gang is gekomen – alsof het ooit heeft stil gestaan! – vieren we op zondag 23 september onze startdienst: officieel de aftrap van ons nieuwe seizoen. We beginnen dan om **9.00 uur** met een gezamenlijk ontbijt, in de kerkzaal. Tussen 9.30 en 9.45 uur gaat dit ontbijt vrij soepel over in de kerkdienst.

In deze dienst, waarin drs. Bert de Velde Harsenhorst voorgaat, staan we stil bij “het geloofsgesprek”. Enerzijds komt het geloofsgesprek op enigerlei wijze terug in een groot deel van ons gemeenteleven, in een gesprekskring, in het pastorale bezoek, in Provider, in de kerkdienst en tijdens het nagesprek in de tussenzaal. Anderzijds voelen we ons verlegen met een opdracht – geloofsgetuigen zijn - die we als lastig ervaren en waarmee we ons niet altijd raad weten. Goed om hierover samen het gesprek aan te gaan.

Van harte welkom bij het ontbijt en in de dienst zelf.

Bert Kwast



## Workshop Boogschieten

Op zondag 23 september is het startzondag in De Ark. Een teken dat we het nieuwe seizoen gaan inluiden.

Nu is er de mogelijkheid om met de jeugd van 10 tot ongeveer 30 jaar een Workshop Boogschieten te volgen. Super gaaf om dat met een groep te gaan doen.

Wel is er een minimaal aantal deelnemers (10) nodig om deze workshop door te laten gaan.

Dus lijkt het je leuk en kun je zondag 23 september na afloop van de startzondag, meldt je dan aan bij [de3jeugdouders@hotmaill.com](mailto:de3jeugdouders@hotmaill.com) of via 0614133068. Geef je naam door en je mailadres.

Zodra er genoeg aanmeldingen zijn, ontvang je bericht.

Wij hopen dat jullie allemaal mee willen doen!

Namens de 3 jeugdouders,  
Esther Eijkelboom

P.S. Verwachte duur van de workshop is 1,5 tot 2 uur en er zijn geen kosten aan verbonden.



## **Beroepingscommissie**

Na de zomervakantie hebben we onze taken als beroepingscommissie weer voortvarend ter hand genomen. Binnen de beroepingscommissie wordt goed samen gewerkt.

We moesten noodgedwongen, door een vergissing van de redactie van Woord en Weg, werken met twee reactietermijnen voor predikanten die wilden solliciteren op onze vacature: 20 juni en 22 augustus. We kregen respectievelijk 7 en 12 reacties binnen. Het gros van de reacties verraste ons door het hoge niveau van de kandidaten en mogelijke aansluiting bij ons profiel. De beroepingscommissie heeft een eerste selectie gemaakt van kandidaten met wie wij nader gaan kennismaken in een gesprek. Deze gesprekken zijn eind september gepland.

We hopen u in de volgende Arkade nader te kunnen berichten over de voortgang van het beroepingswerk.

Annette Knol, voorzitter

### **"Samen op zoek"**

Beste gemeenteleden,

Op de oproep voor een nieuwe gesprekskring in de Arkade van een jaar geleden is enthousiast gereageerd, d.w.z. dat er september jl. een groep met de naam " Samen op zoek" met 13 deelnemers is gestart.

Een kring voor alle leeftijden waar we met elkaar in gesprek zijn gegaan over geloven in de breedste zin van het woord en wat we daaraan beleven.

Het waren goede avonden waar we op een open manier met elkaar in gesprek zijn gegaan over diverse onderwerpen die door de deelnemers werden aangedragen.

Omdat de bijeenkomsten thuis plaatsvinden is 12 personen een maximum aantal.

Er waren enkele gemeenteleden die zich in de loop van het seizoen hebben gemeld om ook deel te nemen waardoor het idee is ontstaan in het nieuwe seizoen de groep te splitsen en zo een tweede kring te vormen. Van harte welkom!

De groep(en) blijft/blijven gedurende het seizoen constant om het vertrouwde karakter van de gesprekken stimuleren.

Hoe de avonden vorm gaan krijgen wordt met de geïnteresseerden besproken tijdens de eerste bijeenkomst van het seizoen 2018/2019 op maandag 24 september.

Opgeven kan bij Tineke Lavies  
tinelavies@gmail.com

Wij kijken uit naar uw/je komst.

Hilde en Ton Scheuder en Tineke Lavies

## **Werkzaamheden aan de Ark**

### **Kleine terugblik**

#### **Poeh hé.**

Wat is er veel gebeurd sinds de laatste gemeenteavond!!!

De tussenzaal is helemaal opgeknapt, alle buitenkozijnen vervangen. En met uitzondering van het stellen van de kozijnen en vernieuwen van de cv-radiatoren alles met onze eigen mensen.



Alle sloopwerk,  
timmerwerk, schilderwerk, gordijnen ophangen en schoonmaakwerk.

Het kluppie stond -omdat het heet zou worden- om 7uur in de morgen klaar om op het vlot te staan schilderen.

En de andere helft om in de avond tot 22.00 uur ramen te zemen, de verfresten en het plakband weg te krabben.

Dat is motivatie.

En wat is het mooi geworden.

## **Wat gaan we de komende maanden aanpakken.**

We zijn wel een heel eind, maar er komen nog 2 lastige klussen.  
De keuken en de toiletgroepen.

Komende weken gaan we ons buigen over de nieuwe indeling van de keuken. We hebben al een basis opzet gemaakt maar moeten technisch alles nog plannen. En we zijn druk in de weer voor een zo efficiënt mogelijke indeling van de nieuwe keuken.



Ook hiervoor gaan we weer voor een groot deel zelf aan de slag. Het aanleggen van de installaties besteden we uiteraard wel uit. Als de keuken klaar is wordt de vloerbedekking in de tussenzaal en keuken nog vernieuwd en aangepast aan de nieuwe kleuren. Het kan dus zijn dat er afgewassen moet worden in een teiltje maar voor koffie wordt goed gezorgd.



De aanpassing toiletgroepen moet in een rustige tijd gepland worden omdat op een héél klein plekje héél veel moet gebeuren door veel verschillende disciplines zoals een sloper, timmerman, tegelzetter, loodgieter, elektricien, cv-monteur. Maar ook hier gaan we iets moois

van maken.

Maar uiteraard zien we alle mensen die zich hebben ingezet graag terug maar degene die denkt: "goh da's leuk" nemen we graag op in het team.

Namens het onderhoudsteam  
Hans Rootert  
Tel. 0182-395272  
E-mail. rootert@hetnet.nl

## **De Ouderenmiddagen gaan weer van start!**

Na de afgelopen zomer- en vakantieperiode gaan ook onze ouderenmiddagen weer beginnen.

Graag nodigen wij u uit voor deze middagen. Deze bijeenkomsten vormen een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee. Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat.

De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang.

In december 2017 vierden we het tienjarig jubileum van de ouderenmiddagen.

**Op maandagmiddag 17 september 2018 aanvang 14.30 uur** is er de eerste ouderenmiddag van het seizoen 2018-2019. Het onderwerp is een presentatie van Maria Schokking uit Reeuwijk. Met haar man Bart is zij overgegaan naar de Russisch-Orthodoxe kerk. Het onderwerp wordt daarom: Russisch-Orthodox worden: een avontuur.

Maria licht dit als volgt toe:

De Orthodoxe kerken in Nederland (de Russische, de Oekraïense, de Bulgaarse, de Roemeense, de Griekse) en de daaraan verwante Koptische kerken (de Syrische, de Ethiopische, de Erythrese) vormen samen zo'n kwart miljoen gelovigen in Nederland. Ook Nederlanders zijn lid van deze kerken. Het zijn natuurlijk christelijke kerken, wij delen samen de geloofsbelijdenis van Nicea. Maar het verschil in het beleven van dat geloof met dat van Nederlanders in het algemeen is groot. Hun cultuur, hun belangstelling, hun prioriteiten, hun manier van hun geloof te beleven is heel anders. Daar deel van uit te gaan maken heb ik zelf als een avontuur beleefd toen mijn man en ik zo'n tien jaar geleden Orthodox werden. Graag wil ik vertellen hoe het geloof daar beleefd wordt.

Ongetwijfeld wordt dit een interessante ouderenmiddag.

De volgende ouderenmiddag wordt gehouden op **maandag 15 oktober 2018**. Dan is ons gemeentelid Maarten ten Haaf onze gast. Hij is onze spreker over: Zeilschip “De Eendracht”, van bemanning naar team. Stichting “De Eendracht” zet zich in voor het in de vaart houden en het behoud van deze driemaster. Met dit schip kan men als dagpassagier tochtjes op zee maken vanuit Rotterdam of Scheveningen. Ook kan men dit schip afhuren voor training-doeleinden voor een langere periode.

Bij de eerste ouderenmiddag hopen wij u ook het volledige programma van de ouderenmiddagen 2018-2019 te kunnen uitreiken. Dat hebben we samengesteld op basis van de ons aangereikte suggesties.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het seizoen 2018-2019 van harte welkom op onze ouderenmiddagen in de De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en ook gasten zijn van harte welkom!

Voor **vervoer** kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink, tel. 06-22324775.

Wij hopen u te ontmoeten in de tussenzaal van De Ark.  
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra



**Ouderenmiddagen PG De Ark**

## Solidariteitskas 2018

### *Gemeenten helpen elkaar*

Wat later dan u gewend bent krijgt u één dezeer dagen het verzoek in de bus om uw bijdrage te geven voor de Solidariteitskas 2018.

De solidariteitskas is er voor solidariteit met andere gemeentes en doelgroepen in Nederland. Voor pastoraat aan doven en slechthorenden, binnenvaartschippers en koopvaardijopvarenden. Zij worden landelijk ondersteund vanuit dit fonds.

Daarnaast kunnen gemeentes ondersteund worden die niet voldoende eigen middelen hebben om bijvoorbeeld hun kerkgebouw geschikt te maken voor andere dan kerkelijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld concerten. Voor meer leven in de kerk.

Daarom wordt uw bijdrage gevraagd, om gemeentes die kansen zien, te helpen in de uitvoering van hun plannen.

Als Protestantse Gemeente De Ark vragen wij een bijdrage van € 10,-. Voor elk lid van 21 jaar of ouder en ingeschreven als doop- of belijdend lid, dat een verzoek om betaling ontvangt wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van gemeentes en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. De betaling kunt u natuurlijk verrichten via internetbankieren. Vergeet dan niet de gegevens van de acceptgiro over te nemen.

Met het oog op het milieu en kostenbesparing wordt geen folder meegestuurd. Wilt u toch meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website [www.pkn.nl/solidariteitskas](http://www.pkn.nl/solidariteitskas).

Uw kerkrentmeesters rekenen op uw solidariteit, op gemeenteleden die willen helpen, ook in 2018.



Erna Eigeman

## De kerken op Bruisend Reeuwijk: Kijkje in de kerk

Net als vorig jaar hebben de vijf kerken in Reeuwijk en Sluipwijk zich gepresenteerd bij Bruisend Reeuwijk. De vijf kerken, dat zijn de RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder, de Hervormde Gemeenten van Reeuwijk en Sluipwijk, onze eigen Protestantse Gemeente De Ark en Christengemeente Elim.

Na overleg heeft deze gezamenlijke presentatie plaats gevonden in De Ark omdat deze grenst aan de Mierakker waar ook Bruisend Reeuwijk zich deels afspeelde. Op zaterdagochtend werd het liturgisch centrum ingericht met de tafels voor de kerken en om 11 uur ging De Ark open.



De kerken presenteerden zich met diverse informatie op papier, met een grote foto en ook digitaal via laptopschermen en een monitor. Verder was er als aandachtstrekker een opvallende caravan van de Hervormde Gemeente. Ook was er gelegenheid een kaarsje te ontsteken bij het Mariabeeld of een kopje



koffie of thee te nuttigen. Nieuw was dat er ongeveer om het uur muziek was, op orgel, piano en met zang en gitaar. Heel wat mensen hebben zich deze zaterdagmiddag laten zien, mensen van de deelnemende kerken en ook mensen die De Ark nog nooit van binnen hadden gezien. Ook was het goed elkaar onderling te ontmoeten.

Het was de tweede keer dat we ons als kerken op deze manier presenteerden. We gaan ook deze tweede keer zeker evalueren, in de kerkenraad en in het overleg van de kerken. In ieder geval willen we iedereen die vanuit De Ark heeft meegewerkt aan deze dag dat de kerken zich op deze manier lieten ontmoeten, van harte bedanken voor hun inzet op deze zaterdag.

Truus Bakker-Amelink, Jan Boonstra



## Dank

Na een langdurige ziekte overleed mijn lieve echtgenote Baukje thuis op 24 juli 2018. In de periode van haar ziekte en bij haar overlijden heb ik met onze kinderen, veel medeleven, steun en belangstelling ondervonden, zeker ook vanuit onze gemeente. Dat veel mensen naar de uitvaartdienst in De Ark op 30 juli kwamen liet dat ook zien. Na deze dienst kreeg ik veel positieve reacties, ook van mensen die in een andere geloofstraditie staan.

Graag wil ik via Arkade een ieder van harte bedanken die op welke wijze dan ook belangstelling en medeleven getoond heeft of bijgedragen heeft aan deze dienst en daarmee dit afscheid van Baukje.

Jan Boonstra



## Mo(nu)mentje – De windmolen in Dosches

Ten noordoosten van de Franse stad Troyes ligt een licht golvend landbouwgebied, dat wordt doorsneden door de Aube, een zijrivier van de Marne. In de late middeleeuwen kon de stad Troyes welvarend worden wegens deze ideale ligging en de vruchtbare akkers. De granen die het gebied opbracht werden ook ter plaatse gemalen. Sinds de 14<sup>e</sup> eeuw stond er bij elk dorp een windmolen van een eenvoudig type. Enkele eeuwen later, op het hoogtepunt van de regionale welvaart, stonden er meer dan 140 van deze molens. Omdat het gebied behoort tot het stroomgebied van de Seine werd, toen de bevolking van Parijs steeds maar toenam, gezocht naar de mogelijkheid voor waterreservoirs. Een deel van het gebied is daarom ingericht als waterberging, met beschermende bosbegroeiing eromheen: de grote meren van het Oosten. In de tijd van de industriële revolutie zijn vervolgens alle molens stilgezet, afgedankt en uit het landschap verdwenen.



Erwin Schiever, een Nederlandse timmerman, was gefascineerd door de geschiedenis van de windmolens in de streek.

Sinds zijn 20<sup>ste</sup> woont hij in Frankrijk, werd daar timmerman en compagnon, en hielp mee met de restauratie van kastelen, kerken en middeleeuwse huizen in het centrum van Troyes. Ondanks zijn gebrek aan kennis van en ervaring met de bouw van windmolens kreeg hij door zijn enthousiasme het gemeentebestuur en het regionale bestuur achter zijn plan om weer een windmolen te bouwen in Dosches. In 2002 werd daar door een aantal vrijwilligers begonnen met de bouw van een open standerdmolen, met technische bijstand vanuit Nederland. Vijf jaar later konden de wieken draaien, en werd graan vermalen tot meel. Naast de molen werd vervolgens een ouderwetse bakkersoven gebouwd. Ook was er plaats voor een oude graanmarkthal, die van elders naar Dosches werd verplaatst. Het geheel wordt beheerd als een streekmuseum en geeft weer hoe 500 jaar geleden de lokale bevolking leefde en werkte.



Op weg naar vakantiebestemmingen rijden we vaak zonder er oog voor te hebben langs vele bijzonderheden die je op enige afstand van de autoweg kunt ontdekken. Een auto is fijn voor lange afstanden, maar je slaat dan toch vele monumentjes over.

Erwin Schriever is één van de vele Nederlanders die gegrepen werd door het Franse platteland, zich daar vestigde en trouwde met een Française.

Zijn compagnonschap verkreeg hij door mee te werken aan de restauratie van gebouwen met behulp van de oorspronkelijke technieken.

Compagnons zijn ambachtslieden en trekken vaak van de ene restauratie naar de volgende en reizen door heel Frankrijk.

Als Nederlander heb je natuurlijk 'wat' met molens, maar om dan zelf in die streek een molen te bouwen zoals die er 400-500 jaar geleden uitzag is een enorme uitdaging. Zeker omdat er geen bouwtekeningen van waren overgeleverd.

De burgermeester van Dosches is erg trots op 'haar' molen, maar heeft dan ook wel veel lobby- en administratief werk verzet om de realisatie ervan in haar dorp mogelijk te maken.

Als u het resultaat wilt zien :

<https://youtu.be/UuMBImqohmc> en [https://youtu.be/\\_F879UjhLHk](https://youtu.be/_F879UjhLHk)

Kees van der Does



## “Rouw is de achterkant van liefde”

Alleen komen te staan door het overlijden van uw partner is een ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor het overlijden zelf, en zeker ook voor de tijd erna.

Stichting Christelijke Hulpverlening 't Swanenburghshofje organiseert een gespreksgroep waarin u – onder leiding van twee deskundige begeleiders - met elkaar in gesprek gaat over uw ervaringen en verdriet. Vragen die aan de orde komen zijn: *Wat is rouwen? Hoe ga ik om met mijn gemis? Waar vind ik mensen om over mijn situatie te praten? Hoe geef ik opnieuw vorm en inhoud aan mijn leven?*

- ) De gespreksgroep vindt plaats op woensdagmiddag in de Westerkerk in Gouda
- ) Deelname is gratis
- ) De groep gaat –bij voldoende deelname- starten in september of oktober 2018

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinatoren van:

SCH 't Swanenburghshofje

Groeneweg 42, hofje 7

[www.swanenburghshofje.nl](http://www.swanenburghshofje.nl)

0182-525925

[info@swanenburghshofje.nl](mailto:info@swanenburghshofje.nl)



**Wat op het spel staat – hoe richting te vinden ?**



**Op zondag 7 oktober 2018 om 14.00 uur in de Agnietenkapel te Gouda  
houdt De 'Denker des Vaderlands' René ten Bos  
een lezing met deze titel voor het Agnietenconvent  
de toegang is gratis**

Het Agnietenconvent bestaat een kwart eeuw en viert dat met een serie lezingen met als thema '*Gouda in 2043, na de grote omwenteling*'. We leven dan 25 jaar later. Hoe zou de samenleving er dan uit zien? En hebben we in de jaren daarvoor ingezien welke uitdagingen ons te wachten staan?

(zie: [www.agnietenconvent.nl](http://www.agnietenconvent.nl))

Sponsor van deze lezing is Boekhandel Verkaaik.  
René ten Bos signeert zijn boek '*Dwalen in het Antropoceen*.'

**Leesrooster september-oktober****9-15 september**

zondag: Deut. 4:5-20  
 maandag: Deut. 4: 21-31  
 dinsdag: Deut. 4:32-43  
 woensdag: Romeinen 15:1-13  
 donderdag: Romeinen 15:14-33  
 vrijdag: Marcus 8:27-9:1  
 zaterdag: Marcus 9:2-13

**7-13 oktober**

zondag: Marcus 10:17-31  
 maandag: Rechters 12:1-7:  
 dinsdag: Rechters 12:8-15  
 woensdag: Romeinen 16:1-16  
 donderdag: Romeinen 16:17-27  
 vrijdag: Deut. 14:1-21  
 zaterdag: Deut. 14:22-29

**16-22 september**

zondag: Marcus 9:14-29  
 maandag: Rechters 7:1-12  
 dinsdag: Rechters 7:13-8:3  
 woensdag: Rechters 8:4-21  
 donderdag: Rechters 8:22-32  
 vrijdag: Deut. 12:1-12  
 zaterdag: Deut. 12:13-28

**14-20 oktober**

zondag: Deut. 15:1-11  
 maandag: Deut. 15:12-23  
 dinsdag: Deut. 16:1-17  
 woensdag: Rechters 13:1-14  
 donderdag: Rechters 13:15-25  
 vrijdag: Rechters 14:1-20  
 zaterdag: Rechters 15:1-20

**23-29 september**

zondag: Deut. 12:29-13:28  
 maandag: Deut. 13:7-19  
 dinsdag: Rechters 8:33-9:21  
 woensdag: Rechters 9:22-49  
 donderdag: Rechters 9:50-10:5  
 vrijdag: Marcus 9:30-41  
 zaterdag: Marcus 8:42-50

**30 september-6 oktober**

zondag: Rechters 10:6-18  
 maandag: Rechters 11:1-11  
 dinsdag: Rechters 11:12-27  
 woensdag: Rechters 11:28-40  
 donderdag: Psalm 35:1-10  
 vrijdag: Psalm 35:11-28  
 zaterdag: Marcus 10:1-16

Predikant :	vacant		
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	395335
	mw. M.A. Burger	Graaf Florisweg 71-4 Gouda	785908
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	751139
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175

College van diakenen :

mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
hr. T.C.W. van Eekelen	Semmelweislaan 14	06-53899757
mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
hr. S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	06-21262473

College van kerkrentmeesters :

Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	mw. H. Schrier	Haarmos 42	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639

Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :

wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	

Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven aan : mw. E. Eigeman Bleulandweg 456 Gouda 393416

Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088