

juli - september 2018

Beste gemeenteleden,

Er gebeurt genoeg in dit leven, waar we bezorgd over kunnen zijn. Zorgen die ons neerdrukken, persoonlijke moeiten, oorlogen, rampen, ziekte en dood.

Er komt vaak zoveel op ons af. Het blijft gelovigen ook niet bespaard.

Toch hoeven Gods kinderen niet in paniek te raken.

Wij hebben een Gids, die ons door dit leven heen wil loodsen, onderweg naar de Eeuwigheid. Op hem kunnen wij vertrouwen. Hoe zwaar de weg ook kan zijn.

Laatst las ik het volgende stuk:

*Waar niet-gelovigen een zware koffer met zorgen dragen,
zouden gelovigen met een rugzak vol vertrouwen moeten lopen.*

Deze woorden hebben een diepe indruk op mijn gemaakt.

Die rugzak vol vertrouwen wens ik iedereen van harte toe!

Tineke Kwakernaak



WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u deze beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

15 juli 09.30 Vierde zondag van de zomer (groen)

Voorganger : drs. L.J. Koning-Polet, Gouda

Ouderling: mw. E. Eijkelboom

Diaken: mw. T. Lavies

Collectant: Jelle Hop

Collecten: 1. Epafra
2. Kerk

Koster: hr. G. Schouten

Muziek: hr. J. Kooiman

Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie op papier

Nevendienst: mw. E. Visser en mw. D. Griffioen

Koffiedienst: mw. A. Verkade-Poot en mw. N. van der Wolf

Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

22 juli 09.30 Vijfde zondag van de zomer (groen)

Voorganger: ds. T. Zoutman, Bodegraven

Ouderling: hr. B. Kwast

Diaken: mw. T. Bakker

Collectant: Christian Schrier

Collecten: 1. Kerk in actie
2. Pastoraat

Koster: mw. J. Vermeulen

Muziek: hr. A. Bakker

Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie op papier

Nevendienst: mw. A. Knol

Koffiedienst: mw. E. Krul en mw. D. Peek

Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

29 juli 09.30 Zesde zondag van de zomer (groen)

Voorganger: ds. M. Burema, Alphen aan de Rijn
 Ouderling: mw. C. Bos
 Diaken: hr. S. Kwakernaak
 Collectant: Emma van Loo
 Collecten: 1. Unicef
 2. Diaconie
 Koster: hr. J. Burger
 Muziek: hr. T. Alders
 Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie op papier
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk
 Koffiedienst: mw. N. Pos en mw. W. van Manen
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche

5 augustus 09.30 Zevende zondag van de zomer (groen)

Voorganger: dr. J.G. Mooi te Hoogmade
 Ouderling: hr. J. Boonstra
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Jitse van Eekelen
 Collecten: 1. Stichting Vluchteling
 2. Alg. diaconale doelen, noodhulp
 Koster: hr. J. Burger
 Muziek: hr. J. Kooiman
 Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie op papier
 Nevendienst: mw. C. Schrier
 Koffiedienst: mw. H. Deege en mw. A. Scholtes
 Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche

12 augustus 09.30 Achtste zondag van de zomer (groen)

Voorganger: ds. H. van Veen, Bodegraven
 Ouderling: mw. E. Eijkelboom
 Diaken: mw. T. Kwakernaak
 Collectant: Ingo van Oldenborgh
 Collecten: 1. Rode Kruis
 2. Kerk
 Koster: hr. J. Eykelboom
 Muziek: hr. M. Spits
 Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie op papier
 Nevendienst: mw. D. Griffioen
 Koffiedienst: hr. T. en mw. L. Rozendaal

Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

19 augustus 09.30 Negende zondag van de zomer (groen)

Voorganger: ds. M. Leijdens, Burgh-Haamstede
 Ouderling: mw. J. Timmers
 Diaken: mw. T. Lavies
 Collectant: Sander Verheij
 Collecten: 1. Leger des Heils
 2. Diaconie
 Koster: hr. G. de Graaff
 Muziek: hr. A. Bakker
 Beamer: geen, gebruik van zondagsliturgie op papier
 Nevendienst: mw. E. Visser
 Koffiedienst: mw. A. Hoonhout
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

26 augustus 09.30 Tiende zondag van de zomer (groen)

Voorganger: drs. M. van Diepen, Gouda
 Ouderling: hr. B. Kwast
 Diaken: mw. T. Bakker
 Collectant: Femke Hop
 Collecten: 1. Open Doors
 2. Pastoraat
 Koster: hr. M. ten Haaf
 Muziek: hr. A. Bakker
 Beamer: hr. H. Krul
 Nevendienst: mw. J. Klomp en mw. C. Schrier
 Koffiedienst: mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

2 september 09.30 Elfde zondag van de zomer (groen)

Voorganger: ds. A. van Houwelingen, Noordwijk
 Ouderling: hr. D.-J. Knol
 Diaken: hr. S. Kwakernaak
 Collectant: Maartje Homan
 Collecten: 1. Stichting PUREE
 2. Kerk

Koster: hr. G. Schouten
 Muziek: hr. J. Kooiman
 Beamer: hr. J. Schippers
 Nevendienst: mw. M. Homan en mw. M. Hop
 Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers
 Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

7 september 15.00

Inzegening huwelijk Miranda Burger en Chris Schoneveld Hervormde Kerk te Sluipwijk

Voorganger: ds. David van Veen
 Ouderling: nog in te vullen

9 september 09.30 Twaalfde zondag van de zomer (groen)

Voorganger: ds. R. van Laar, Rhenen
 Ouderling: mw. J. Timmers
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Robin van Loo
 Collecten: 1. Inloophuis Domino
 2. Pastoraat

Koster: mw. J. Vermeulen
 Muziek: hr. A. Bakker
 Beamer: hr. B. Kwast
 Nevendienst: mw. M. Hop en Mw. A. Knol
 Koffiedienst: mw. T. van Vuuren en mw. N. van Loo
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

16 september 09.00 Dertiende zondag van de zomer (groen)

Oecumenische viering in H.H. Petrus en Pauluskerk, Reeuwijk-Dorp

Voorgangers: RK diaken L. Everts en K. v.d. Does
 Ouderling: hr. P. Verheij
 Collecten: in overleg met oec. werkgroep.
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk en mw. D. Griffioen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

vrijdag	6/7 juli	18.45 u.	Jeugdclub, afsluiting seizoen *
maandag	27 aug.	20.00 u.	Bijeenkomst tieneractiviteiten*

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

Kopij-inleverdata Arkade

3 september
8 oktober
12 november
10 december

Verschijningsdata Arkade

13 september
18 oktober
22 november
20 december

Inleveren voor Arkade:

Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).

Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).

Bij de vieringen

Zondag 8 juli – Derde zondag van de zomer

Marcus 6: 1-6

‘Doe maar gewoon’, zeggen mensen vaak. ‘dan doe je al gek genoeg.’ Iets soortgelijks lijken de mensen uit Nazaret over Jezus te denken. ‘Hij is toch die timmerman?’, vragen ze aan elkaar. ‘Wat kan hij nou eigenlijk?’ In andere plaatsen waar Jezus zieken geneest, wordt dit juist uitgebreid verteld. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal
Ds. Rien Wattel gaat voor.

Zondag 15 juli – Vierde zondag van de zomer

Marcus 6: 6b-13

Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om overal het goede nieuws over Gods liefde bekend te maken. Twee aan twee trekken ze eropuit. Jezus zegt dat ze niets mee moeten nemen voor onderweg: geen geld, geen eten, geen extra kleren. De mensen onderweg zullen voor hen zorgen. En wat ze wèl meenemen, is veel belangrijker: het woord van God.

Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 22 juli – Vijfde zondag van de zomer

Marcus 6: 30-44

Vijfduizend mensen luisteren naar Jezus. Jezus vraagt hoe hij deze mensen te eten moet geven. Hij bidt, breekt het brood en deelt en dan is er voor iedereen genoeg. Ds. Ton Zoutman gaat voor.

Zondag 29 juli – Zesde zondag van de zomer

Marcus 6: 45-52

Tijdens een storm op het meer komt Jezus over het water naar de leerlingen toe. Hij zegt: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.' Ook voor kinderen is het invoelbaar dat deze woorden verschil kunnen maken. Als iemand tegen je zegt dat je niet bang hoeft te zijn, kan dat er meteen voor zorgen dat je je minder bang voelt. Ds. M. Burema gaat voor.

Zondag 5 augustus – Zevende zondag van de zomer

Marcus 7: 1-23

De Farizeeën en Schriftgeleerden weten precies te vertellen wat de leerlingen van Jezus verkeerd doen. Zij eten met onreine handen, alsof eten niet kostbaar en van God gegeven is! Jezus vertelt in dit verhaal dat 'het goede doen' niet alleen afhangt van uiterlijke gedragingen. Het gaat om wat leeft in je hart en wat je aan anderen laat merken.

Dr. Anneke Mooi gaat voor.

Zondag 12 augustus – Achtste zondag van de zomer

Marcus 7: 24-30

Een buitenlandse vrouw wil dat Jezus haar dochter bevrijdt van een onreine geest. Jezus antwoordt dat hij het brood van de kinderen niet aan de honden wil geven. Hij is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar Jezus laat zich door de vrouw overtuigen.

Als het koninkrijk een brood is, zijn een paar kruimels voor haar al genoeg. Ds. Henk van Veen gaat voor.

Zondag 19 augustus – Negende zondag van de zomer

Marcus 7: 31-37

Er wordt een man bij Jezus gebracht die doof is en gebrekkig spreekt. 'Effata!', roept Jezus. 'Word geopend!' Dat verandert alles. De hemel gaat open, voor de man gaat een wereld open. Hij kan weer horen en zijn tong komt los. Jezus zegt tegen de omstanders dat ze het niet verder mogen vertellen, maar dat doen ze toch. Ds. Myrthe Leijdens gaat voor.

Zondag 26 augustus – Tiende zondag van de zomer

Marcus 8: 1-21

De leerlingen zijn weer bang dat ze te weinig eten meegenomen hebben. Maar Jezus laat opnieuw zien hoe God mensen laat delen in een hemelse overvloed. Murielle van Diepen gaat voor.

Zondag 2 september – Elfde zondag van de zomer

Marcus 8: 22-26

Deze week lezen we het verhaal waarin Jezus een blinde man geneest door zijn ogen aan te raken met een beetje speeksel. De man ziet mensen eerst voor bomen aan. Het valt nog niet mee om echt goed te zien! Ds. Ad van Houwelingen uit Noordwijk gaat voor.

Zondag 9 september – Twaalfde zondag van de zomer

Marcus 8: 27-9: 1

In het verhaal van vandaag vraagt Jezus aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' Johannes de Doper, is het antwoord. Of Elia of een van de profeten. Iedereen heeft het over Jezus, maar niemand weet precies hoe je moet uitleggen wie hij echt is. Ds. R. van Laar gaat voor.

Zondag 16 september – Dertiende zondag van de zomer

Marcus 9: 14 – 29

Een paar leerlingen van Jezus hebben geprobeerd een zieke jongen te genezen die stuiptrekkend op de grond ligt. Maar dat is niet gelukt. De vader van de jongen staat er hulpeloos bij. Dan komt Jezus eraan. Hij geeft de jongen een hand en wekt hem op. Alles is mogelijk voor wie gelooft. In deze oecumenische viering in de Petrus en Pauluskerk gaan diaken L. Everts en Kees van der Does voor.

Uit de kerkenraad

Omdat we aansluitend aan deze vergadering onze vrijwilligers ontvangen, beginnen we vandaag iets eerder en schuiven we ons half uurtje bezinning door naar de volgende vergadering. Joke Timmers opent de vergadering met een stuk uit Woord en Weg van de praeses van de PKN, ds. Saskia van Meggelen, over de vrijmoedigheid ons geloof uit te dragen in de wereld. Het is onderdeel van een speciaal katern over het geloofsgesprek. We besluiten Bert de Velde Harsenhorst te vragen om op startzondag, 23 september, een verband te leggen tussen het nieuwe jaarthema – Ik geloof het wel – en het geloofsgesprek.

De beroepingscommissie rapporteert over de voortgang van haar werk. De redactie van het al genoemde Woord en Weg heeft een verwarrende fout gemaakt in de publicatie van onze advertentie: in de advertentie stond dat onze gemeente een 80%-predikantsplaats heeft, maar in de aankondiging werd 50% genoemd. Om geen kandidaten mis te lopen is de advertentie nogmaals en toen goed geplaatst en is de reactietermijn verlengd tot 22 augustus. Vanwege de zomervakantie blijft de planning van de beroepingscommissie ongewijzigd.

We bespreken deze korte vergadering vooral praktische zaken. In de zomerperiode zullen we op de zondagen vanaf 15 juli tot en met 19 augustus net als vorig jaar de opstelling in de kerkzaal weer iets veranderen. We vragen de voorganger “af te dalen” vanaf het podium in de kuil, waar de stoelen iets meer in een u-vorm staan opgesteld. En we vragen de voorganger in deze periode om, als ze daartoe in staat zijn, de preek wat meer het karakter van een gesprek te geven. Omdat we in deze periode de beamer niet gebruiken, raden we de gemeenteleden aan zelf een liedboek mee te nemen, zodat we altijd genoeg liedboeken hebben.

Nu onze kerkdiensten via “kerkdienst gemist” direct via internet te volgen zijn, bekijken Jan Boonstra en Hans Rootert of we daarmee de kerkradio via de kastjes van Rekam kunnen vervangen. Voor mensen die geen internet hebben, is een goeie oplossing voorhanden.

We besluiten om 21.00 uur onze vergadering, om de avond samen met een aantal vrijwilligers voort te zetten.

Bert Kwast

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode:

13-05	Stichting Remer	€	176,15
13-05	Pastoraat	€	126,15
20-05	Non-Food Bank Gouda	€	270,27
20-05	Diaconie	€	176,70
27-05	Health&Education Ghana	€	1.219,35
27-05	Algemene Diaconale Doelen	€	402,16
03-06	EOTAS	€	235,00
03-06	Pastoraat	€	177,75
10-06	PCOP	€	225,45
10-06	Kerk	€	107,90
17-06	Hand in Hand Ghana	€	1.503,90
17-06	Jeugd	€	442,80

Dank allen voor uw gaven!

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of "bijdrage diaconie".

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Sander Kwakernaak

Van het kerkelijk bureau

Overleden:

20 juni 2018: hr. E. Verweij, Middelweg 1, 2811 PK
Reeuwijk (wijk D)



Verhuisd en overgeschreven:

fam. Van de Leur-van der Have, Punterwerf 8, 2804 LP Gouda naar Abel
Tasmanlaan 13, 2803 GJ Gouda (Prot. Gem. Gouda, de Veste)
fam. Donselaar-de Frel, van Oud Bodegraafseweg 27 Bodegraven naar
Prins Johan Frisostraat 6, 3466 LZ Waarder (PKN Geref.Kerk Waarder)

Gezegend op weg naar de doop:

24 juni 2018: Emma Ernstina Rozendaal, dochter van Tim en Linda
Rozendaal-Schepers, van Brederodestraat 22, 2811 XH (wijk C)

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek indienen. Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per e-mail: ledenadministratie@pgdeark.nl). Uw ledenadministrateur ontvangt ook graag bericht bij geboorte, overlijden of verhuizing binnen Reeuwijk.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

Het rekeningnummer van de kerk voor het overmaken van giften en/of de VVB is:

NL29INGB 0000 59 42 05 ING-bank
t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk

Wilt u bij het overmaken van uw vrijwillige bijdrage **altijd** vermelden uw registratienummer (staat vermeld op het Kerkbalansformulier) én de periode waarvoor de bijdrage wordt overgemaakt (maand of kwartaal en jaar).

ZinSpelen

ZinSpelen seizoen 2018-2019

Het thema voor volgend seizoen wordt: **“IK GELOOF HET WEL”**.

ZinSpelen probeert de randen van het geloof te verkennen maar ook de kern waar het volgens ons uiteindelijk om gaat. En dat ter discussie te stellen met de omgeving buiten de Ark. Veel mensen keren de kerk en het geloof de rug toe. Secularisatie noemen we dat. Onder het gegeven dat niet alles wat er in de Bijbel staat historisch of wetenschappelijk waar zal zijn, doet men vaak geen moeite meer verder na te denken en schuift men de Bijbel aan de kant. Maar hiermee wordt het kind met badwater weggegooid. Voor kinderen zijn de Bijbelse verhalen erg beeldend en erg belangrijk. En ook voor ons blijft de Bijbel de basis van ons geloof en een inspirerend boek dat het verdient om steeds weer gelezen te worden.

Inspiratie kregen we ook van Antoine Bodar, die op 8 december j.l. de zgn. Huizinga lezing heeft gehouden in de Pieterskerk in Leiden. Zijn titel was: “Leven alsof God bestaat”. Zou het niet goed zijn voor een cultuur om zo te leven alsof God bestaat omdat het geloof in God ook veel zingeving en moois heeft voortgebracht. Denk aan kunst, muziek, onderwijs, gezondheidszorg, wetenschap, enz. Het leven wordt er mooier en rijker van. “Cultuur moet metafysisch gericht zijn of zij zal niet zijn”, aldus Huizinga zelf!

Dat het geloof geen wetenschap is moge duidelijk zijn. Maar er moet ruimte blijven voor gevoelsmatige zaken. Niet alles om ons heen kan worden verklaard door de wetenschap al wordt dat wel vaak beweerd. Er is zoveel onverklaarbaars om ons heen. Zaken die niet wetenschappelijk verklaarbaar zijn maar ze gebeuren wel! Geloof wordt echter vaak aangevallen door het “atheïsme” omdat het dom zou zijn en dat dwingt de Christen zich eens te meer van zijn geloof in iets hogers rekenschap te geven en wat is dan de goede inbreng van geloof in onze cultuur?

Overigens heeft dhr. Bodar ook een *ZinSpelen* lezing bij ons gehouden in december 2017 in het kader van de serie over de Tien Geboden. Dat ging over het Negende Gebod: Gij zult niet echtbreken - Ik ben trouw. De commissie *ZinSpelen* heeft inmiddels weer een aantal sprekers uitgenodigd, die gevraagd worden om aan het nieuwe thema uitdrukking te geven. Waar komen we vandaan, waar staan we en waar gaan we naar toe? En is er een uitweg? We hebben een reeks positieve reacties gehad en we kunnen het jaar nu gaan invullen. Het thema spreekt aan! Men ziet dat onze samenleving in staat van crisis is. De financiële wereld is de afgelopen jaren een chaos geworden, maar ook in de politiek, in de moraal, en zelfs in ons innerlijk vinden we steeds meer angst en onzekerheid. Waar komt die brede crisisstemming vandaan en wat doen we ertegen?

Er zijn nu genoeg positieve reacties om het jaar in te vullen. In de volgende Arkade zullen we verslag doen over de sprekers en de data.

Namens de commissie *ZinSpelen*,
Anne van Urk, Ton Schreuders en Albert-Jan Wagenveld

Kindernevendienst 24 juni 2018

Vandaag nemen Vera, Anna, Tamar, Dirrik, Isaac, Siebe en Lisanne afscheid van de kindernevendienst en zullen zij in de groep Provider welkom zijn. In deze dienst zijn Lisanne en Siebe aanwezig geweest om de overstap te maken. Zij staken het zebrapad over om naar de overkant te gaan. Wij wensen jullie heel veel plezier toe. Als afscheidscadeau hebben zij een pen ontvangen met hun naam er in gegraveerd.



Waarom heeft alles een einde? Als je je laatste hapje chocolademousse uit je schaalje schept, vind je het jammer dat het op is. Maar ja, je kunt niet eindeloos chocola eten, daar krijg je buikpijn van. Als het avond wordt op de dag van je verjaardag ben je een beetje verdrietig want het feest is voorbij.

Maar volgend jaar zul je weer zo'n fijne dag hebben!
 Veel prettige dingen eindigen omdat ze niet voor altijd kunnen duren.
 En als ze terugkomen is het nog fijner want je hebt ernaar verlangd.
 Op een goede dag merk je dat de knuffels van mama anders voelen dan vroeger. Je voelt je wat benauwd in mama's armen. Je bent toch geen klein kind meer? Om groot te worden moet je ophouden klein te zijn. Momenten gaan voorbij maar ze geven ruimte aan nieuwe ervaringen.

Hartelijke groet,
 Jan, Carolien, Annette, Danielle, Jonneke, Marlies, Esther en Monique



Jeugdclub

In verband met de avondvierdaagse waren er op 1 juni te weinig aanmeldingen om de jeugdclub door te laten gaan.

Op 15 juni was er voor het buitenprogramma een opkomst van 17 kinderen, super! We hebben (water)spellen gedaan op de surfplas en de avond afgesloten met een verkoeling in het water. Eén van de spellen was lopende band, waarbij de kinderen in een rijtje achter elkaar zitten en een bekertje water over elkaars hoofd doorgeven, de achterste probeerde deze te legen in een emmer.



Ook hebben we snoep gehapt en water overgebracht naar de overkant, met de nodige hindernissen. Tevens was er het spel Kubb. Een zeer geslaagde avond, waarbij de kinderen tijdens de spellen al niet droog bleven natuurlijk. We begonnen de avond met een kort gebed over vrienden,

spelen en respect hebben voor elkaar. Dat lukt zeker in deze gezellige en hechte groep!



Vergeeten jullie niet dat op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli de jaarlijkse afsluiting is met voor wie wil een nachtje slapen? We hebben er ontzettend veel zin in, jullie ook?

Hartelijke groet namens de Jeugdclubleiding,
Sandra Verweij

Uitnodiging voor het opstarten van een nieuwe tienerclub

Beste ouders van tieners, clubleiding en belangstellende kerkleden,

Al enige tijd hebben wij als Jeugdouders diverse vragen gekregen van ouders van tieners over het gemis aan een tienerclub.

Zowel in de Jeugdraadvergaderingen van najaar 2017 en voorjaar 2018, als op een ontmoetingsavond in mei jl. is hierover uitvoerig gesproken met de afvaardigingen van alle jeugdactiviteiten.

In onze kerk vinden wij iedereen belangrijk en zeker de jeugd! Daarom hebben activiteiten voor en door jongeren altijd onze aandacht en wij zijn dan ook heel blij dat wij veel goedlopende jeugdactiviteiten hebben, zoals de Crèche, de Kinderclub, de Kindernevendienst, Provider en Sundays. Wat echter momenteel ontbreekt is een Tienerclub.

Om een nieuwe Tienerclub te kunnen starten, zijn er veel mensen nodig, die een warm hart voor tieners hebben en die bereid zijn om daar tijd en energie in te steken.

Daarom nodigen wij u graag uit om op **maandag 27 augustus om 20.00 uur in de Consistorie in De Ark** met elkaar te spreken over twee “tieneractiviteiten” in de Ark: de nieuw te starten Tienerclub, ook in samenhang met de huidige Provider.

Iedereen zal begrijpen dat er genoeg mensen nodig zullen zijn om deze twee activiteiten goed te laten functioneren.

Samen met Erwin Griffioen willen wij deze avond met u hierover uitvoerig van gedachten wisselen en zo proberen de start van de nieuwe tienerclub mogelijk te maken.

Het zou fijn en handig zijn als u al vooraf aan ons wilt laten weten of u die avond aanwezig kunt zijn (via de3jeugdouders@hotmail.com) of Miranda-06 22860806 of Jeannette-06 33758684), maar in ieder geval zouden wij het heel erg op prijs stellen als zoveel mogelijk mensen die avond naar De Ark toekomen. Het is tenslotte een belangrijk onderwerp! We hopen op een goede en zinvolle avond en kijken uit naar uw komst.

Met een vriendelijke groet,
de drie Jeugdouders, Esther, Miranda en Jeannette

Geslaagde jongeren

Na minimaal 4 jaar zweten en zwoegen, is er weer een aantal tieners geslaagd voor hun middelbare school diploma.

Te weten:

- Jelle Hop
- Willem Slappendel
- Barbera Coehoorn
- Judith Dijkstra
- Leon van Oldenburg
- Emma Plak

Wij feliciteren deze jongeren van harte met het behalen van het felbegeerde papiertje.

Mochten wij onverhoopt iemand over het hoofd hebben gezien, dan horen wij dat graag, zodat we ook daar nog een presentje namens de gemeente kunnen bezorgen.

Namens de 3 jeugdouderlingen,
Esther Eijkelboom
de3jeugdouderlingen@hotmail.com



De aanpak van de kerkzaal is volop gaande

De vervanging van de kozijnen en de ramen van de kerkzaal en de bijzalen is voorspoedig verlopen. In straf tempo maakten de mannen van Van Zoest hun rondje rond de kerk. En ze werkten nog netjes ook, zo constateerde Hans Rootert tevreden. Dit was, met de renovatie van het dak, in ieder geval financieel een van de grootste onderdelen van ons onderhouds- en isolatieproject.

De oude radiatoren worden ook vervangen. Bij de demontage van de eerste radiatoren werd al snel duidelijk dat de meeste niet meer te gebruiken zouden zijn vanwege lekkage. De nieuwe radiatoren hebben een groter rendement, zodat we met een geringer aantal toekunnen.

De gordijnen laten nog even op zich wachten. Voor de inrichting en stoffering van de zalen wordt een

kleurstelling gekozen, waarbij de kleuren in de kerkzaal moeten aansluiten. Het architect/ontwerpersduo Aad Roeleveld en Corry Sturuss werkt aan een ontwerp voor de inrichting van de kerkzaal. Ook voor hen geldt dat de inrichting van ons kerkgebouw één geheel moet zijn. Omdat het ontwerptraject nog loopt, moeten we even op wachten voordat we de gordijnen voor de kerkzaal kunnen bestellen.

Hoe ziet het verdere schema er dan ongeveer uit? Op maandag 25 juni heeft de 'werkgroep kerkzaal' een keuze gemaakt uit een aantal ontwerpschetsen voor de kerkzaal. Op 9 juli zal deze keuze aan de kerkenraad worden voorgelegd. Als de kerkenraad daarmee akkoord gaat, melden we aan Aad en Corry welk ontwerp onze voorkeur heeft: dat ontwerp gaan zij dan uitwerken tot een voorstel.



Ervan uitgaande dat wij hun uitwerking begin september hebben, organiseren we op dinsdag 11 september een avond waarop we het voorstel voor de inrichting van de kerkzaal aan de gemeente willen voorleggen.

En de gordijnen? Daarvoor hebben we het volgende afgesproken. Als we na de kerkenraadsvergadering van 9 juli het voorkeursontwerp aan Aad en Corry geven ter uitwerking, dan leggen we ook de voor de bijzalen gekozen kleurstelling voor de gordijnen voor.

Als zij van mening zijn dat ze voor hun verdere uitwerking goed met de gekozen kleuren uit de voeten kunnen, dan gaan we op dat moment over tot de bestelling van de gordijnen. Als de geschatte levertijd vier tot zes weken is, dan zouden we voor eind augustus weer moeten beschikken over gordijnen.

Het is even behelpen, maar er wordt hier iets moois geboren!

Bert Kwast

Werkzaamheden aan De Ark in de maanden juni, juli en augustus

Het voorjaar hebben we gebruikt voor het opknappen van de tussenzaal en zoals u ook al heeft gemerkt is er veel gedaan aan de geluidsdemping.

In augustus worden de gordijnen vernieuwd.

De vloerbedekking laten we nog even voor wat het is en vervangen we als de keuken klaar is.

Woensdag 13 juni zijn we na een lange voorbereiding met het vervangen van de kozijnen begonnen.



Het slopen en plaatsen van de kozijnen gebeurt door aannemersbedrijf van Zoest en het oude glas wordt verwijderd en het nieuwe isolatieglas geplaatst.

Dagelijks gaan er minimaal 3 kozijnen uit en worden de nieuwe geplaatst. We zijn gestart aan kant van de Miereakker en zijn nu de waterzijde gepasseerd met het timmerwerk en glaszetten.

Het slopen van de oude cv-installatie, de gordijnlat en de vensterbanken hebben we vanwege kostenreductie grotendeels zelf ter hand genomen.



Er is gekozen om de gordijnen vanaf het plafond tot aan de grond door te laten lopen.

Ook in de bijzalen zijn op dit moment de vensterbanken verwijderd deze worden weer teruggeplaatst na het schilderen.

Het schilderen wordt nog een hele klus daarom is Anton weer volop aan het rekruteren.

De verf en de kwasten staan al klaar, nu de mensen met een vaste schildershand nog.

De vaste ploeg heeft zich gelukkig alweer gemeld.

Omdat we het vlot kunnen gebruiken gaan we vanaf 25 juni weer een weekje schilderen op het water. Maar ook schilders zonder zeebenen kunnen aan de slag.



Om alles wat wij als technici niet altijd in de gaten hebben dat onze werkzaamheden nogal wat stof en rommel veroorzaken hebben Annie Hoonhout en Truus Bakker dat bijna dagelijks achter ons opgeruimd en gezorgd dat alles weer stofvrij is.

En natuurlijk ook de dagelijkse begroeting, 's morgens om kwart over zeven, van Annie met **“goede morgen en koffie?”** draagt bij aan een goede werksfeer.

En om te besluiten:

Wilt u het allemaal volgen, kom gerust langs als we aan het werk zijn, of kom even helpen.

Namens de kerkrentmeesters beheer en onderhoud

Hans Rootert

Tel. 0182-395272

E-mail. rootert@hetnet.nl





(Opnieuw geplaatst, vorige editie was niet compleet)

Beste mensen

Op zondag 15 april vertrokken we met 41 mensen en 10 auto's naar het openluchtmuseum in Arnhem. Om een tijdig vertrek mogelijk te maken, begon de kerkdienst om 9.00 uur. Bert de Velde Harsenhorst wist met gepaste spoed een mooie kerkdienst te verzorgen.

Bij de uitgang van de kerk werd de autoindeling bekend gemaakt. Door de mix in de auto's kwamen we in gesprek met mensen die we nog niet zo vaak hadden gesproken. We werden uitgezwaaid door de achterblijvers en gingen op reis zonder koffie!

Wonderbaarlijk genoeg kwamen alle auto's min of meer tegelijk aan. Bij de ingang van het museum hadden we de draai van 41 kaartjes scannen snel te pakken en waren we zo binnen. Eindelijk koffie! In het zonnetje, wat een mooie start van ons museumbezoek!

In verschillende groepjes ging ieder in zijn eigen tempo het park verkennen. Bijvoorbeeld de krotten van Amsterdam, de melkfabriek op stoom of een Groningse boerderij. De jeugd ging boogschieten, aardappels poten en wel 4x een rondje met de tram maken. En er was een dapper persoon die de zon links liet liggen en de kelder indook om de canon van de Nederlandse geschiedenis te bekijken.



Bij de Nederlands Hervormde kerk uit 's-Heerenhoek kwamen we allemaal samen. Lekker in het zonnetje kon iedereen lekker eten van zijn zelf meegebrachte lunch en er werd volop gedeeld. Daarna hadden we nog ruim de tijd om het park verder te verkennen.

Aan het einde van de middag sloten we af met een kop koffie om vervolgens met de auto's naar Woudenberg af te reizen. Daar werden we hartelijk ontvangen in de kerk de Voorhof waar leden klaar stonden met een heerlijke broodmaaltijd. Voorafgaand aan de maaltijd kregen we een toelichting op het collectiedoel waarbij we een kijkje in de keuken kregen welke speciale acties zij uitzetten om geld in te zamelen. Heel inspirerend.

Om 20.00 uur waren we allemaal weer terug bij de Ark. Het was een geslaagde dag met wel 4 kerkmomenten: dienst in de Ark, lunch in het openluchtmuseum, maaltijd in de Voorhof en weer terug bij de Ark.

Groeten,

Marc, Tim, Berend Kees, Monique en Jonneke



Fietstocht Meije/Zevenhoven

Wat hebben we genoten afgelopen zondag 24 juni.

Na een mooie bijzondere dienst en een lekkere bak koffie gingen wij met z'n tien op de fiets richting Zevenhoven.

Een mooie tocht via Zwammerdam, Nieuwkoop, Noorden naar de Kromme Mijdrecht en zo verder richting het chaletparc waar ons gemeentelid Anneke woont.

Hoogste tijd voor een bakkie koffie en een stukje kruidkoek. Heerlijk buiten in de tuin!

Vervolgens was het inmiddels tijd voor onze meegenomen lunch en een kom Leidse Husselsoep gemaakt door Anneke. En wat gaat de tijd snel als het gezellig is.

Tegen kwart voor 4 was het de hoogste tijd om weer op onze fiets te stappen voor de terugreis via de Meije. Onderweg nog even tijd voor een ijsje of koffie !

Anneke, bedankt voor je gastvrijheid en graag tot volgend jaar.

Tineke Kwakernaak



Beste sleutelhouders,

Regelmatig constateren we dat er mensen in de kerk rondlopen die daar niets te zoeken hebben. De zwakke plek daarin is o.a. de achterhal.

Tijdens de fysiotherapie uren lopen er mensen soms zomaar de zaal in om eens rond te kijken of een stoel te pakken als die nog niet in de hal staat.

Bij warm weer staat ook de achterdeur wagenwijd open en is er onvoldoende toezicht wie er in en uit gaat.

Daarom ons verzoek om van maandag tot en met zaterdag de klapdeuren en de tussendeur van de achterhal op slot te doen en alleen via de hoofdingang het gebouw te betreden en te verlaten.

Aan de koster het verzoek om na de zondagdienst en het koffiedrinken ook de deuren van de achterhal af te sluiten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Annie Hoonhout

Perspectief

Wie niet

In de toekomst

Gelooft

Veroordeelt zichzelf

Het verleden

Eindelooft te

Herhalen

Dick van Elk

Kaarten en postzegels

Al jarenlang wordt regelmatig via dit kerkblad gevraagd uw kaarten en postzegels te bewaren en in te leveren. De kaarten en postzegels komen uit het hele land en worden door vrijwilligers gesorteerd op thema of land, en verkocht op beurzen of via internet. De opbrengst is bestemd voor Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De opbrengst van 2017 was € 31.534,25. Dit is wel minder dan het jaar daarvoor. Toen was het een recordbedrag van ruim € 41.000,- euro.

Alles mag ingeleverd worden: geboortekaartjes, bidprentjes, nieuwjaars- en verjaardagskaarten, maar ook stad- en dorpsgezichten. En zéker ook die doos met oude kaarten die u vond bij het opruimen van de inboedel van uw familie.

Met name (oude) geboortekaartjes brengen veel op. Prijzen variëren, maar kunnen oplopen van € 1,50 tot wel € 5,- per stuk voor echt oude kaartjes.

De postzegels van gefrankeerde enveloppen kunt u rondom afscheuren en ook inleveren.

De kaarten en postzegels kunt u afgeven bij Corrie de Raaf, Kon. Wilhelminastraat 47, of deponeren in de kist in de hal van de Ark.

Erna Eigeman



Geschiedenis met toekomst

Dertig jaar geleden startte de 'Werkgroep Conciliair Proces'. Voor wie het nog weet: het Conciliair Proces was een actie van de Wereldraad van Kerken die gericht was op gerechtigheid, vrede en heiligheid van de schepping. Twee jaar vergaderen leverde behalve veel woorden, ook een aantal daden op. Ter vergroting van de gerechtigheid werd een coöperatie opgericht die de Wereldwinkel een echte winkel bezorgde.

Een tweede activiteit was PUREE, Platform Uitkeringsgerechtigden REEUWijk. De vrede werd gediend met de vriendschapsband met Turnov. De schepping kon rekenen op de omschakeling naar duurzame energie via de coöperatie De Windvogel. Zo droeg Reeuwijk een minuscuul steentje bij aan de oplossing van de grote problemen...

Die grote problemen zijn er ook vandaag. Belangrijk is daarbij de mogelijke oplossingen niet uit het oog te verliezen. De politiek heeft daarbij de aanmoediging en ondersteuning van de burgers nodig. Wie de energiediscussie volgt ziet dat ieder compromis door de natuur wordt ingehaald. Bijvoorbeeld omdat Antarctica zich niet gedraagt volgens de modellen, maar de laatste vijf jaar drie maal zo snel opwarmt als verwacht. Wat drie jaar geleden als moeizaam compromis in Parijs werd bereikt staat derhalve nu al weer ter discussie.

De toekomst vraagt vandaag om de productie van een veelvoud van de hoeveelheid duurzame energie.

Al bijna twee jaar slaat De Windvogel haar vleugels opnieuw uit om aan de vraag te voldoen.

In februari werd de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk opgericht. Nu is het de hoogste tijd dat we als inwoners van de gemeente ons eigen kleine steentje bijdragen aan de oplossing. Dat kan door zelf in ons eigen elektriciteitsverbruik te voorzien met 5,2 zonnepanelen en 0,0004 windmolens per huishouden.

Samen met 9.999 andere huishoudens worden dat 52.000 zonnepanelen en 4 windmolens. Dat kunnen we ons permitteren binnen 10 jaar en we houden ook nog geld over voor onszelf en voor de verduurzaming van de kerk (of de LED verlichting van het sportveld als u vindt dat we de kerk zelf wel kunnen betalen).

Wilt u de toekomst wat zonniger tegemoet zien zonder dat het u een cent meer kost, doe dan mee met de KringloopGemeenschap door voor €5,- lid te worden van de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk. U maakt er geschiedenis mee!

Dick van Elk

Voor meer informatie en inschrijven www.kringloopgemeenschap.nl
(of 0182-394289)

Mo(nu)mentje – een verpleegster

Enkele jaren geleden bezochten we de omgeving van Verdun. Voor Fransen is deze stad het symbool voor hun weerstand in de Eerste Wereldoorlog: ondanks vele aanvallen hebben de Duitsers de stad nooit kunnen innemen. Dat is wel ten koste gegaan van vele doden. Het is niet voor niets dat hier de Eerste Wereldoorlog de Grote Oorlog heet.

Nog altijd komen tekenen van die oorlog aan de oppervlakte: helmen, gevechtstuig, laarzen, kookgerei, maar ook (delen van) skeletten.

Niet voor niets waarschuwde de campingeigenaar ons: blijf op de bospaden, en raak nooit iets aan wat er vreemd uitziet. Want nog elke maand worden nieuwe zaken ontdekt.

Begin dit jaar was er op de Franse televisie een reportage over een vondst in Rimaucourt, een dorp 130 km ten zuiden van het front van Verdun. Een scholier vond vijftien jaar geleden op een veld een identiteitsplaatje van een vrouw: Josephine



Heffernan. Hij had dat aan zijn onderwijzeres gegeven, en die is (ze was het plaatje kwijtgeraakt, maar vond het terug) vorig jaar herfst op zoek gegaan naar wie die vrouw was, en hoe dit metalen plaatje op dat veld terecht kwam. Ze ontdekte in de plaatselijke archieven dat het betreffende veld tijdens de Eerste Wereldoorlog plaats had geboden aan een Amerikaans veldhospitaal. Voor de verzorging van hun geblesseerde soldaten waren toen verpleegsters uit Amerika meegekomen.



Ze riep de hulp in van een Amerikaanse onderzoekster, die via allerlei documenten kon achterhalen dat Josephine in 1880 was geboren in Ierland, maar in 1906 was geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Daar deed ze de opleiding tot verpleegster, en bood zich als vrijwilligster aan voor

het leger. Toen De Verenigde Staten in 1917 deel gingen nemen aan de oorlog, vertrok Josephine naar Frankrijk, waar ze in het veldhospitaal van Rimaucourt ging werken. De Amerikaanse versterkingen werden ingezet tijdens de laatste slag, die uitgevochten werd ten noorden van Verdun tussen 12 september en 10 november 1918. Er vielen toen onder de Amerikanen naast 126.000 doden ook 234.500 gewonden, die in hospitalen als in Rimaucourt werden verpleegd.

Op 12 december 1918 scheepte Josephine weer in richting de Verenigde Staten. Daar bleef ze actief in het leger en werd op verschillende missies in binnen-en buitenland meegestuurd. Ze is nooit getrouwd, en vertrok in 1943 weer naar haar familie in Ierland.



Daar overleed ze op 25 september 1962 en ligt ze begraven naast de kerk van Bray.

Na deze hele zoektocht naar de identiteit van de draagster reisde de onderwijzeres naar Bray, waar ze het identiteitsplaatje kon overhandigen aan een neef en peetzoen van Josephine.

Op school leren we hoe veldheren veldslagen winnen of verliezen en hoe belangrijk die uitslag is voor het land. We kunnen ons ook voorstellen dat een groot leger eerder zal winnen dan een klein. Maar het wordt ongemakkelijker als je met cijfers wordt geconfronteerd. Gedurende de hele Eerste Wereldoorlog, die vier jaar, drie maanden en 2 weken duurde zijn 18.600.000 doden gevallen. Dit betekent 11.885 doden per dag.

Als je niet sneuvelde was de kans groot dat je gewond raakte, vandaar de veldhospitalen op enige afstand van het front. Daar werkte Josephine Heffernan dus, onder omstandigheden die zich niet laten vergelijken met een modern ziekenhuis.

Wat ze meegemaakt heeft weten we niet, ook niet wat ze er zelf bij voelde. Ze heeft het allemaal alleen verwerkt, misschien wel vergeleken met de andere missies die ze deed. Geen onderscheiding, geen beloning, geen ontvangst bij de president. Ze was 'maar' een anonieme hulpverlenster.

Gewoon doen wat je hart je op een bepaald moment ingeeft te doen, maar dan ook van harte!

Kees van der Does





Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden *driejarige basiscursus en korte cursussen*

In het seizoen 2018-2019 starten er weer **driejarige basiscursussen theologische vorming**: één op maandagavond 3 september en parallel daaraan één op dinsdagmorgen 4 september a.s. Deze cursussen worden gegeven in kerkgebouw “de Hoeksteen”, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel, (bereikbaar met de metro).

Men komt wekelijks bijeen van september t/m mei, buiten de schoolvakanties.

Op 27 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten en geïnteresseerden die deelname overwegen.

Tevens zijn er diverse **korte cursussen** (1-3 dagdelen) die dit seizoen gegeven worden.

“Aspecten van het Nederlandse christendom in de 20^e eeuw”,
dr. E.P. Meijering, dinsdagmorgen 11/9, 18/9 en 25/9 (2018);

“Geloof en wetenschap”,

prof. dr. M.J. de Vries, dinsdagmorgen 2/10, 9/10 en 16/10 (2018);

“Psalmen in de moderne Nederlandse literatuur”,

dr. J.C. de Bas, dinsdagmorgen 30/10, 6/11 en 13/11 (2018);

“Rembrandts blik op de Bijbel”,

mw. drs. L.J. Verschoor, dinsdagmorgen, 27/11 (2018);

“Het Wilhelmus: achterhaald of actueel?”,

drs. J.C. Blankers, dinsdagmorgen 4/12 en 11/12 (2018);
“Tussen geloof en twijfel-aspecten van de filosofische, postmoderne
theologie van de Tsjech Tomáš Halik-”,
drs. A.S.J. Smilde, dinsdagmorgen 15/1, 22/1 en 29/1 (2019);
“Openbaring: een troostboek”,
drs. A.J.O. van der Wal, dinsdagmorgen 5/2, 12/2 en 19/2 (2019);
“Rabbijnse Literatuur: Dauw en opstanding”,
mw. drs. E. Schorer, dinsdagmorgen 12/3, 19/3 en 26/3 (2019).

De korte cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk
(v/h Verrijzeniskerk), Springerstraat 340 te Rotterdam-Alexander,
op maandagavond van 19.15-21.30 uur en op dinsdagmorgen van
10.00-2.30 uur.

Aan de basiscursus en alle korte cursussen zijn kosten verbonden.
Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee
samenhangt, is van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen.

Wilt u meer informatie, kijk dan op www.tvgrotterdam.nl
Voor persoonlijk contact kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld,
e-mail: tvgrotterdam@online.nl of bellen met mw. Koole,
tel. 0167-536671



Leesrooster juli-september

(Nederlands Bijbelgenootschap)

1-7 juli

zondag: Job 42:1-17
 maandag: Marcus 4:21-34
 dinsdag: Marcus 4:35-41
 woensdag: Marcus 5:1-20
 donderdag: Marcus 5:21-34
 vrijdag: Marcus 5:35-43
 zaterdag: Psalm 123

8-14 juli

zondag: Marcus 6:1-13
 maandag: Marcus 6:14-29
 dinsdag: Marcus 6:30-44
 woensdag: Romeinen 14:1-12
 donderdag: Romeinen 14:13-23
 vrijdag: Romeinen 15:1-13
 zaterdag: Efeziërs 1:1-16

15-21 juli

zondag: Efeziërs 1:7-14
 maandag: Efeziërs 1:15-23
 dinsdag: Psalm 14
 woensdag: Klaagliederen 1:1-11
 donderdag: Klaagliederen 1:12-22
 vrijdag: Klaagliederen 2:1-12
 zaterdag: Klaagliederen 2:13-22

22-28 juli

zondag: Klaagliederen 3:1-39
 maandag: Klaagliederen 3:40-66
 dinsdag: Klaagliederen 4:1-22
 woensdag: Klaagliederen 5:1-22
 donderdag: Rechters 1:1-21
 vrijdag: Rechters 1:22-36
 zaterdag: Rechters 2:1-5

29 juli-4 augustus

zondag: Rechters 2:6-15
 maandag: Rechters 2:16-23
 dinsdag: Rechters 3:1-6
 woensdag: Efeziërs 2:1-10
 donderdag: Efeziërs 2:11-22
 vrijdag: Rechters 3:7-11
 zaterdag: Rechters 3:12-31

5-11 augustus

zondag: Efeziërs 3:1-13
 maandag: Efeziërs 3:14-21
 dinsdag: Rechters 4:1-16
 woensdag: Rechters 4:17-24
 donderdag: Rechters 5:1-11
 vrijdag: Rechters 5:12-22
 zaterdag: Rechters 5:23-31

12-18 augustus

zondag: Efeziërs 4:1-16
 maandag: Efeziërs 4:17-24
 dinsdag: Efeziërs 4:25-5:2
 woensdag: Efeziërs 5:3-20
 donderdag: Marcus 6:45-56
 vrijdag: Marcus 7:1-23
 zaterdag: Marcus 7:24-30

19-25 augustus

zondag: Rechters 6:1-10
 maandag: Rechters 6:11-24
 dinsdag: Rechters 6:25-40
 woensdag: Marcus 7:31-37
 donderdag: Marcus 8:1-13
 vrijdag: Marcus 8:14-26
 zaterdag: Efeziërs 5:21-33

26 augustus-1 september

zondag: Efeziërs 6:1-9
maandag: Deut. 1:1-18
dinsdag: Deut. 1:9-18
woensdag: Deut. 1:19-33
donderdag: Deut. 1:34-2:1
vrijdag: Deut. 2:2-15
zaterdag: Deut. 2:16-25

2-8 september

zondag: Efeziërs 6:10-17
maandag: Efeziërs 6:18-24
dinsdag: Psalm 20
woensdag: Deut. 2:26-37
donderdag: Deut. 3:1-11
vrijdag: Deut. 3:12-22
zaterdag: Deut. 3:23-4:4

9-15 september

zondag: Deut. 4:5-20
maandag: Deut. 4:21-31
dinsdag: Deut. 4:32-43
woensdag: Romeinen 15:1-13
donderdag: Romeinen 15:14-33
vrijdag: Marcus 8:27-9:1
zaterdag: Marcus 9:2-13



Predikant :	vacant		
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	395335
	mw. M.A. Burger	Graaf Florisweg 71-4 Gouda	785908
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	751139
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175
College van diakenen :			
	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	hr. R. Donselaar	Waterdekmos 7	580315
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	hr. T.C.W. van Eekelen	Semmelweislaan 14	06-53899757
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
College van kerkrentmeesters :			
Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	hr. R. Maitland	Dr. A. Scheygrondlaan 18	396963
	mw. H. Schrier	Haarmos 42	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639
Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :			
wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	
Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven			
aan :	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088