

april – mei 2018

Wat aandacht en betrokkenheid doet met een mens

De liefde

Zonder liefde is alles zinloos

- 1 *Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos.
Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken,
en ook nog de taal van de engelen.*
- 2 *Als je geen liefde hebt voor anderen, betekenen je woorden niets.
Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem
al zijn geheime kennis.
En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen.*
- 3 *Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos.
Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen.
Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.*

Wat is liefde?

- 4 *Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander.*
- 5 *Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen.*
- 6 *Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.*
- 7 *Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.
Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen.
Door de liefde blijf je altijd volhouden.*

U raadt al waar deze verzen staan! 1 Korintiërs 13

Voor ons zijn ze bekend.

Niet voor de man die ik pas heb ontmoet. Een klusjesman, met 'een verleden', zoals wij dat zeggen. Een moeilijke jeugd gehad en heeft geen contact meer met zijn ouders. Diverse criminele activiteiten heeft hij op zijn naam staan, waarvoor hij een poosje in de bak moest. Hij zat op een dood spoor.

Dit voorjaar was hij in Amsterdam. En passant liep hij ook een kerk binnen. Tot zijn verbazing – het was een doordeweekse dag - trof hij daar een priester aan. Ze raakten in gesprek. De priester nam alle tijd en luisterde aandachtig naar hem. Alle pijn en ellende kwam eruit.

De priester omhelsde hem en bemoedigde hem: 'Laat je verleden los. Er is hoop, doe het voortaan anders'. Aan het eind van deze bijzondere ontmoeting zegende de priester hem.

Er gebeurde wat met me. Ik kan niet precies zeggen wat het was, maar vanaf dat moment is het beter gegaan met me,' vertelt hij.

Hij had dit verhaal ook verteld aan de moeder van een vriend. Zij vroeg of hij een bijbel had. Nee, dat had hij niet. 'Ik ben geen lezer', had hij gezegd. Toch heeft zij hem de Bijbel in Gewone Taal gegeven. Toen hij haar belde om haar te bedanken, vroeg hij zich wel een beetje wanhopig af 'waar moet ik in beginnen in dat dikke boek?'

Begin maar bij 1 Korintiërs 13, had ze spontaan geantwoord.

Caroline Bos



WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u vanaf 19 november 2017 deze beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

29 april 09.30 Vijfde zondag van Pasen (wit)

Voorganger: hr. N. Noorland, Nieuwerbrug

Ouderling: mw. E. Eijkelboom

Diaken: mw. T. Kwakernaak

Collectant: Christian Schrier

Collecten: 1. Geraldstichting
2. Diaconie

Koster: hr. J. Burger

Muziek: hr. D. Broere

Beamer: hr. J. Schippers

Nevendienst: mw. D. Griffioen en mw. A. Knol

Koffiedienst: mw. N. Pos en mw. L. van Manen

Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

6 mei 09.30 Zesde zondag van Pasen (wit)

Voorganger: dr. J.G. Mooi te Hoogmade

Ouderling: hr. J. Boonstra

Diaken: mw. T. Lavies

Collectant: Sander Verheij

Collecten: 1. L'Arche, Gouda
2. Alg. diaconale doelen/noodhulp

Koster: hr. T. Eijkelboom

Muziek: hr. J. Kooiman

Beamer: hr. t. Verheij

Nevendienst: mw. E. Visser en hr. J. Groenendijk

Koffiedienst: mw. H. Deege en mw. A. Scholtes

Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

10 mei Hemelvaart
Geen dienst

13 mei 09.30 Zevende zondag van Pasen, wezenzondag (wit)

Voorganger : drs. L.J. Koning-Polet, Gouda

Ouderling: mw. C. Bos

Diaken: mw. T. Bakker

Collectant: Jitse van Eekelen

Collecten: 1. St. Remer
2. Pastoraat

Koster: hr. G. de Graaff

Muziek: hr. J. Kooiman

Beamer: hr. G. de Graaff

Nevendienst: mw. J. Klomp en mw. D. Griffioen

Koffiedienst: hr. T. Roozendaal en mw. L. Scheepers

Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

18 mei 15.00 Inzegening huwelijk Frank Benschop en Janneke Jacobs te Scheveningen

Voorganger: ds. David van Veen

Ouderling: hr. B. Kwast

20 mei 09.30 Pinksteren, 50^e Paasdag (rood)

Voorganger: ds. J. van de Meent, Utrecht

Ouderling: mw. J. Timmers

Diaken: hr. S. Kwakernaak

Collectant: Ingo van Oldenborgh

Collecten: 1. Non-food bank Gouda
2. Diaconie

Koster: hr. M. ten Haaf

Muziek: hr. D. Broere

Beamer: hr. A.-J. Wagenveld

Nevendienst: mw. C. Schrier en mw. M. Homan

Koffiedienst: mw. A. Hoonhout

Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

27 mei 09.30 Drieëenheid, Trinitatis (wit)

Voorganger: ds. L. Meiling, Utrecht
 Ouderling: hr. D.-J. Knol
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Femke Hop
 Collecten: 1. St. Health and Education Ghana
 2. Alg. diaconale doelen/noodhulp
 Koster: hr. J. Burger
 Muziek: hr. J. Kooiman
 Beamer: hr. H. Krul
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk en mw. M. Hop
 Koffiedienst: mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

3 juni 09.30 Eerste zondag na Trinitatis (groen)

Voorganger: ds. F. Hemrica, Utrecht
 Ouderling: hr. J. Boonstra
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Emma van Loo
 Collecten: 1. Eotas
 2. Pastoraat
 Koster: mw. J. Vermeulen
 Muziek: hr. T. Alders m.m.v. Huub Oosterhuis-Projectkoor
 Beamer: hr. B. Kwast
 Nevendienst: mw. A. Knol en mw. J. Klomp
 Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche



Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

dinsdag	15 mei	20.00 u.	Contactpersonenavond, met Murielle van Diepen, pastoraat *
vrijdag	18 mei	18.45 u.	Jeugdclub, filmavond *
maandag	28 mei	14.30 u.	Ouderenmiddag, met Frank Marcus, veteranen *

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer



Kopij-inleverdata Arkade

22 mei
25 juni
3 sept

Verschijningsdata Arkade

31 mei
5 juli
13 sept

Inleveren voor Arkade:

Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).

Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).

Lieve mensen,

We hebben even gewacht met nog een bericht van onze kant, omdat we wat meer zicht wilden hebben op onze verhuizing en dergelijke, maar dat zicht is er nu. Op 1 mei zullen wij tekenen voor de overdracht van ons nieuwe eigen huis aan de Sportlaan in Gouda. Dat betekent dat we dan per 1 juni over zullen zijn naar Gouda. Zoals eerder gemeld zullen de jongens wel op de hockey blijven in Reeuwijk en ook Samuel blijft hier naar school gaan. Reeuwijk blijft wat dat betreft dichtbij.



We zijn erg blij met het huis en zijn feitelijk starters op de markt. Daarom was het wel even een hele nieuwe wereld voor ons en naast de nieuwe baan vormde ook dat een uitdaging. Gelukkig mochten wij rekenen op hulp van mensen die kennis van zaken hadden. Ook willen we langs deze weg u nogmaals bedanken voor de cheque die wij van u als gemeente mochten ontvangen. Dat komt nu heel goed van pas voor ons nieuwe huis. Een stuk woongenot is door u dus mogelijk gemaakt. Nogmaals heel hartelijk dank.

In de Veste worden we hartelijk ontvangen en landen we steeds meer. Het was gelijk accelereren omdat de Stille Week in het verschiet lag. Ik heb daar vieringen kunnen neerzetten zoals u dat de laatste jaren in Reeuwijk ook gewend was. Dat is in de Veste gelukkig heel goed ontvangen, want dat vond ik best wat spannend, omdat het zo kort na mijn intrede was. Immers je moet zoveel mensen en gewoonten nog leren kennen. Met dat laatste zijn we inmiddels weer een aantal weken verder en de gemeente krijgt letterlijk steeds meer gezicht. Natuurlijk missen we de Ark ook wel eens en wordt te meer onderstreept hoeveel goede jaren wij in uw midden mochten ontvangen.

Voor de laatste maal vanuit de pastorie wensen wij u alle vrede en goeds toe. Nogmaals dank voor alles, tot ziens in Reeuwijk en veel heil en zegen bij het vinden van een nieuwe predikant.
Ook namens Paola, Isaac en Samuel,

Ds. David van Veen

Bij de vieringen

Zondag 29 april - 5^e van Pasen

Genesis 6: 5-22

Verbonden

Vandaag gaat het over Noach die leeft in verbondenheid met God. Hij is een rechtschapen man die een voorbeeldig leven leidt. Dat is de basis waarmee God verder wil. Hij vraagt Noach een ark te bouwen waarin het goede leven zal worden bewaard.

Ds. Nathan Noorland gaat voor.

Zondag 6 mei – 6^e van Pasen

Genesis 8: 1-14

Op de uitkijk

Noach is met alle dieren in de ark gegaan en toen is het gaan regenen. Héél hard gaan regenen. Maar nu wordt het weer droog.

Noach staat op de uitkijk en ontdekt dat de aarde langzaam maar zeker weer tevoorschijn komt.

Dr. Anneke Mooi gaat voor.

Zondag 13 mei – 7^e van Pasen

Genesis 9: 8-17

Dat belof ik

Noach en de dieren zijn de ark uitgegaan en de aarde is weer droog. Dan doet God een belofte aan Noach: nooit meer zal het zo erg zijn op aarde. De regenboog is hiervan het teken. Met de kinderen denken we na over beloftes.

Drs. Ineke Koning-Polet gaat voor.

Zondag 20 mei - Pinksteren

Genesis 11: 1-9

De wereld in

Het verhaal van de toren van Babel laat zien dat mensen de wereld moeten bewonen: op verschillende plekken, op verschillende manieren als een veelkleurige schepping. We willen deze pinksterzondag stilstaan bij hoe mooi veelzijdig de mensheid kan zijn en dat je in die veelzijdigheid toch ook veel kunt delen.

Ds. Jaap van de Meent gaat voor.

Zondag 27 mei – Trinitatis

Exodus 3: 1-6

Een wonderlijk verschijnsel

Een struik staat in brand zonder te verbranden. Mozes wil dat gaan onderzoeken, maar wordt door God tegengehouden: hij moet zijn sandalen uittrekken want hij betreedt heilige grond. En hij bedekt zijn gezicht.

Ds. Lydia Meiling gaat voor.

In memoriam mevr. Geertruida Arina Breedijk

Op vrijdag 16 maart 2018 is overleden ons gemeentelid Geertje Breedijk in de leeftijd van 88 jaar. Zij woonde aan de Kaarde 2a, appartement 238. We herdachten haar in de viering in De Ark op zondag 18 maart 2018 en daarbij zongen wij Lied 513, God heeft het eerste woord.

Kort geleden zagen wij op onze televisies de paralympische spelen. Mensen die met een beperking uitzonderlijke sportieve prestaties neerzetten. Vanuit dat perspectief zou Geertje Breedijk zeker een gouden medaille hebben gekregen.

Al jarenlang ontbrak het haar letterlijk aan adem. Al die tijd heeft zij zichzelf getraind om het met weinig adem toch heel lang vol te houden. Ds. David vergeleek haar wel eens met een parelvisser die na jaren training het zonder luchtflessen op grote diepte in de oceaan toch heel lang kon volhouden. Zo leverde zij een ongekende prestatie en was haar kracht en zelfstandigheid een voorbeeld, want ondanks haar beperkingen regelde zij haar eigen leven.

Geertje regelde het wel. Ze had wat dat betreft, zelfs een drukke agenda. Natuurlijk met medische zorg, met dokter Gerritsen als haar grote steun en toeverlaat, want Geertje zette alles op alles om maar thuis te kunnen blijven. En toch heeft ze meer dan 50 keer in het ziekenhuis gelegen, maar iedere keer kwam ze weer thuis. Tot zij zich die laatste keer realiseerde dat het einde nu echt in zicht kwam, en toch? Toch ging ze gewoon door....veel langer dan iedereen voor mogelijk hield.....

Geertje regelde het wel. Als de kerktelefoon het niet deed, belde ze gelijk met de kerk. Wat dat betreft was ze ons meest trouwe kerklid, denk ik. Ze besprak de preek met Annie van Wensveen en ook Ds. David kreeg zo nu en dan nog wel eens wat terug. Toen hij met een beamer en Youtube in de kerk bezig was geweest, zei ze: "Dominee, wat was u nu eigenlijk allemaal aan het doen zondag?"

En het kostte misschien heel veel tijd, maar ze kookte toch haar eigen eten. Dat vond ze belangrijk. Daar in haar eigen huis waren het die ogenschijnlijk kleine dingen die haar adem gaven om van te leven. Tegelijkertijd worstelde zij ook met datzelfde leven. Het was haar genoeg. Het zou haar letterlijk opluchten als zij mocht gaan.... Dat gevoel werd sterker, zeker toen ze haar zussen eerder moest afstaan aan de dood. Zij hadden haar moeten begraven, zei ze.

Tijdens één van de bezoeken van Ds. David las hij haar van Psalm 107. Daar wordt in de Statenvertaling gesproken over zij die tot de Heer riepen in hun benauwdheid. Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren, hij wees hun de rechte weg, de weg naar een stad, een woonplaats.

Naar die stad ga ik ook toe zei ze. Het deed haar denken aan die hemelse stad, het hemels Jeruzalem. Ze hield zich vast aan Gods belofte. God die zegt: "Zie, ik maak alles nieuw." Ze keek er naar uit. De NBV vertaalt dat stukje als volgt:

Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ –Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft....

Wie dorst heeft geeft God dus vrij te drinken uit de bron met levend water. We mogen geloven dat het voor Geertje niet zo zeer water zal zijn, maar dat God haar een nieuwe adem schenkt zoals in de beginne, zodat zij weer vrij en bevrijd kan op-ademen.

Nu is het dan toch gebeurd: haar laatste adem. Eindelijk mocht ze onderweg gaan naar dat hemels Jeruzalem, naar dat huis van God waar ze thuis mag komen. Geertje, bevrijd en weer met volle teugen ademend.... tot in eeuwigheid.

Op vrijdag 23 maart was de dankdienst voor haar leven in De Ark waarbij Drs. Murielle van Diepen voorging. Op een donkerblauw kussen lagen de versierselen die horen bij haar lidmaatschap van verdienste bij het Rode Kruis, waarvoor zij zich vele jaren heeft ingezet. Familieleden vertelden over haar leven. We lazen uit Openbaringen 21: 1 tot 7 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Na de dankdienst is zij gecremeerd op IJsselhof.

Namens de kerkenraad, Jan Boonstra (m.b.v. teksten van Ds. David van Veen en Drs. Murielle van Diepen)



Uit de kerkenraad

We nemen in onze vergadering van 9 april nogmaals afscheid van diaken Ruben Donselaar. We hebben dat kort geleden in de dienst van 25 maart ook gedaan, maar nu doen we dat ook nog eens in onze “besloten” kring. Ruben zelf memoreert ook de mooie en de zorgelijke momenten die we samen hebben gedeeld.

Jan Walrave komt in de vergadering de jaarrekening 2017 toelichten. We hebben aan Jan een goede en degelijke administrateur, die het leven niet altijd gemakkelijk wordt gemaakt. Dat geldt met name de voorschriften die het centrale apparaat van de PKN stelt aan de administratie: paste onze jaarrekening voorheen bij wijze spreken op enkele velletjes papier, nu moet hij zich houden aan een zeer gedetailleerd format, dat maar liefst 14 pagina's beslaat. Een vraag die vaker terugkomt betreft de ontvangsten voor het jeugdwerk, die hoger zijn dan de uitgaven. Die ontvangsten betreffen de opbrengsten van collecten voor het jeugdwerk en geormerkte giften, d.w.z. giften die uitdrukkelijk voor het jeugdwerk zijn bestemd. De kerkrentmeesters antwoorden dat zij voor dit doel meer geld binnenkrijgen dan er kosten voor specifieke jeugdactiviteiten worden gedeclareerd. Ook in de jeugdraad is bekend dat er meer geld voor het jeugdwerk beschikbaar is dan er wordt uitgegeven.

De onderhoudswerkzaamheden aan De Ark vorderen gestaag – vooral dank zij de vele uren die Hans Rootert en zijn mensen hierin steken. De tussenzaal is al sterk opgeknapt door het schilderwerk en de plafondplaten die zijn aangebracht. Zeer tijdrovend is het schilderen van de radiatoren, waar heel wat uren in zijn gaan zitten. Er wordt nog gekeken naar de juiste vloerbedekking, die zal worden gelegd zodra de kozijnen zijn vernieuwd en de nieuwe keuken is geplaatst. Anton heeft goed nieuws: voor de vernieuwing van de kozijnen was € 160.000,- begroot, maar de aannemer heeft het werk voor € 120.000,- aangenomen. Anton waarschuwt dat we altijd rekening moeten houden met tegenvallers, zoals onlangs de lekkende radiatoren die niet meer te gebruiken zijn. Maar deze meevaller nemen ze ons niet meer af.

Op 18 maart hebben Jan Boonstra en Gerwin Slappendel na de dienst toelichting gegeven op de ontwikkeling van de plannen voor de herinrichting van de kerkzaal. Het vieren van de gemeenschap betekent onder andere dat we onze vieringen meer gaan concentreren in “de kuil”,

zoals we dat ook in de Stille Week doen. Gerwin legt de laatste hand aan het Program van eisen, waarmee een architecten/ontwerpersduo aan het werk gaat. In hun werk zal de nadruk liggen op het liturgisch meubilair: de (altaar)tafel, de lessenaar, het doopvont en de kaarsenstandaard.

We kijken terug op een goede Stille Week. We ervaren het als verrijking om met een groep gemeenteleden samen op verschillende manieren naar Pasen toe te leven: met maaltijden in kloosterstijl, met drie vespers in de eerste helft van de Stille Week en enkele bijzondere vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Dat vergt de nodige voorbereidingen, maar dat levert een intense en samen gedeelde ervaring op. We noteren enkele leermomenten voor het volgende jaar.

We kijken vooruit naar de gemeenteavond op 24 april, waar behalve de jaarstukken opnieuw aandacht zal worden besteed aan het werk aan het kerkgebouw en aan het beroepingswerk. Op vrijdag 18 mei gaan Frank Benschop en Janneke Jacobs trouwen. Het huwelijk wordt ingezegend in een dienst die wordt geleid door ds. David van Veen. Plaats van handeling voor het burgerlijk én het kerkelijk huwelijk is Strandpaviljoen Flamengo's op het Zuiderstrand van Kijkduin.

Bert Kwast

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes:

04-03 Voedselbank Gouda	€ 676,05
04-03 Diaconie	€ 616,95
11-03 Bartimeüs	€ 223,30
11-03 Algemene Diaconale doelen, noodhulp	€ 184,40
18-03 Kerk in Actie	€ 380,53
18-03 Kerk	€ 344,14
25-03 Stichting Op Gelijke Voet	€1.344,45
25-03 Diaconie	€ 207,30
01-04 Jaardoel: School van onze dromen	€ 500,17
01-04 Jeugdwerk	€ 439,33
08-04 Amnesty International	€ 426,15
08-04 Diaconie	€ 410,15

Aan het begin van het jaar hebben we weer een bijzondere gift ontvangen, de gift is besteed aan noodhulp in Syrië. Dank allen voor uw gaven!

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50 25 bonnen van € 0,50

Voor € 20,00 20 bonnen van € 1,00

Voor € 25,00 25 bonnen van € 1,00

Voor € 50,00 20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van de Diaconie Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of "bijdrage diaconie".

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Sander Kwakernaak



Van het kerkelijk bureau

Overleden:

16 maart 2018: mw. G.A. Breedijk, Kaarde 2a 238,
2811 PZ (wijk F)



Geboren:

15 maart 2018, Emma Ernestina, dochter van Tim en Linda Rozendaal,
van Brederodestraat 22, 2811 XH (wijk C)

Uitgeschreven:

hr. S. de Vries, Mesdagstraat 18 (wijk D)
mw. K. de Bruijn, Mesdagstraat 20 (wijk D)
hr. G.J.A. Van Manen, John Raedeckersingel 56 (wijk D)
mw. E. Krul, Kennedysingel 120 (wijk D)
hr. L. de Jong, Middelburgseweg 7 (wijk C)
hr. R. de Jong, Middelburgseweg 7 (wijk C)
hr. en mw. Modderkolk-de Wilde, Reewal 10 (wijk B)
hr. en mw. Van der Hoeven-de Bruijn, Poelruit 82 (wijk F)

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek indienen. Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per e-mail ledenadministratie@pgdeark.nl). Uw ledenadministrateur ontvangt ook graag bericht bij geboorte, overlijden of verhuizing binnen Reeuwijk.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

Het rekeningnummer van de kerk voor het overmaken van giften en/of de VVB is:

NL29INGB 0000 59 42 05 ING-bank
t.n.v. *Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk*

(dit is NIET het nummer van de Diaconie en Zending, deze hebben hun eigen nummers). Wilt u bij het overmaken van uw vrijwillige bijdrage **altijd** uw *registratienummer* vermelden? Dit nummer staat ook op het formulier van Kerkbalans.

Pastoraat in de vacante tijd

Nu we tijdelijk in onze gemeente geen predikant hebben, is er behoefte aan een overzicht met wie gemeenteleden contact kunnen opnemen in situaties waarbij pastoraat nodig is.

Dringende pastorale situaties

Te denken is hierbij aan situaties zoals ernstige ziekte en overlijden, waarbij op korte termijn professionele pastorale zorg nodig is voor leden en/of hun nabestaanden, dan wel voorbereiding van een kerkelijke uitvaart.

In dat geval belt het gemeentelid zelf, familie, nabestaanden of anderen een van de aangewezen kerkenraadsleden:

Greet Bakker,	06-10478175
Jan Boonstra,	0182-396117, 06-44446397
Bert Kwast,	06-13660463
Joke Timmers,	0182-393342, 06-50463577
Truus Bakker,	0182-395245, 06-22718312

Omdat niet iedereen altijd bereikbaar of beschikbaar is, zijn meerdere kerkenraadsleden aangegeven.

Meldingen lief en leed

Gedurende de periode dat wij als gemeente vacant zijn, kunt u bij alle overige minder dringende vragen, meldingen en verzoeken m.b.t. het pastoraat deze doorgeven aan de Ouderling Pastoraat. Caroline Bos is de eerste aanspreekpersoon en indien zij afwezig is, kunt u Greet Bakker daarvoor benaderen.

Caroline geeft normaliter deze melding door aan de desbetreffende contactpersoon zodat er vanuit onze gemeente speciaal aandacht bij lief en leed getoond kan worden.

Meldingen behoefte aan begeleiding en diepgang

Heeft u meer behoefte aan een gesprek met een professionele pastoraalwerkster/predikant, gericht op essentiële levensvragen en spiritualiteit, dan kan dat ook bij Caroline Bos aangevraagd worden. Zij gaat dan na of het mogelijk is om Murielle van Diepen hiervoor te vragen.

Caroline is te bereiken op 06-38969837 op maandag, donderdag (in de oneven weken) en op de overige dagen vanaf 18.30 uur. Greet Bakker is bereikbaar via 06-10478175. U kunt ook een mailbericht zenden naar pastoraat@pgdeark.nl.

Caroline Bos, Greet Bakker, Jan Boonstra

Van het pastoraat: Contactpersoon voor wijk C2

We zijn verheugd u te kunnen melden dat mevrouw Bertie Rootert ons team van contactpersonen zal komen versterken. Dit is goed nieuws en in het bijzonder voor de mensen uit wijk C2. Zij gaat het stokje overnemen van Dieuwke Donselaar, die door haar verhuizing ons helaas zal gaan verlaten.

Hierbij willen we Dieuwke hartelijk danken voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet. We wensen Bertie al het goede toe in deze rol van contactpersoon.

Contactpersonenavond

Op 15 mei in de avond zullen alle contactpersonen bijeenkomen. Als spreker verwelkomen we Murielle van Diepen. Het thema is 'het pastorale huisbezoek'.

We zullen dan ook afscheid nemen van enkele contactpersonen en we hopen van harte dat we nog 3 à 4 nieuwe contactpersonen mogen verwelkomen.

We zoeken nog contactpersonen voor 3 wijken. Ook mannen zijn van harte uitgenodigd om te reageren.

Caroline Bos,
Ouderling Pastoraat
e-mail: pastoraat@pgdeark.nl



Actie Kerkbalans “Geef voor je kerk”

Beste mensen,

Eind januari ging de actie Kerkbalans 2018 van start, met het thema "Geef voor je kerk". We zijn nog bezig met de verwerking van de toezeggingen. Bij het verwerken stellen we vast dat we nog een aantal toezeggingen van leden, die ieder jaar bijdragen nog niet ontvangen hebben. Misschien heeft u de contactpersoon gemist, die de brief kwam ophalen en ligt deze nog klaar. Wij verzoeken u dan deze brief alsnog af te geven bij een lid van het College van Kerkrentmeesters of in de brievenbus van de Ark te stoppen.

Ieder jaar zijn er leden die hebben toegezegd, maar van wie wij het toegezegde bedrag niet hebben ontvangen. Dat kan vele oorzaken hebben: vergeten over te maken, niet meer weten wat is toegezegd, veranderende omstandigheden, tijdelijk onvoldoende saldo waardoor een afschrijving niet lukt of onjuiste gegevens waardoor de overschrijving mislukt is.

Ons College is momenteel bezig om de niet ontvangen toezeggingen voor 2017 en jaren ervoor te volgen. We maken de leden van wie een toezegging is ontvangen, maar geen bijdrage erop attent dat we nog op de betaling rekenen. Het zou fijn zijn dat als u daarop attent gemaakt wordt, u dit bedrag alsnog overmaakt. Mocht u door omstandigheden uw toezegging niet kunnen nakomen, dan zouden we dat ook graag weten, zodat we dit administratief kunnen verwerken. Dan blijft onze administratie op orde en kunnen we u volledig informeren over de ontvangen bijdragen.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de Ark? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Dirk-Jan Knol
Voorzitter

ZinSpelen

Lezingen in De Ark

Nieuw ZinSpelen seizoen 2018-2019

Voor het komende seizoen wordt er gewerkt aan een nieuw thema. Een nieuw thema vinden is nog niet zo eenvoudig.

Vorige thema's zoals "De Tien Geboden" of de "Zeven werken van barmhartigheid" hebben het namelijk goed gedaan, zowel voor ZinSpelen als voor andere groepen in de Ark, zoals Provider, Leerhuis, en de prediking.

Het thema voor volgend seizoen wordt: **Ik geloof het wel**

ZinSpelen probeert de randen van het geloof te verkennen. En dat ter discussie te stellen met de omgeving buiten De Ark. Veel mensen keren heden ten dage de kerk de rug toe. Secularisatie noemt men dat. Onder het gegeven dat niet alles wat er in de Bijbel staat historisch of wetenschappelijk waar zal zijn, doet men geen moeite meer om daarbinnen onderscheid te maken en schuift men de Bijbel aan de kant. Maar hiermee wordt het kind met badwater weggegooid, om het zo maar eens te zeggen. Voor de kinderen zijn de Bijbelse verhalen erg beeldend en erg belangrijk. En ook voor ons blijft de Bijbel de basis van ons geloof en een inspirerend boek dat het verdient om steeds weer gelezen te worden.

De commissie ZinSpelen heeft inmiddels een voorlopige lijst met uit te nodigen sprekers opgesteld, die gevraagd zullen worden naar hun bereidheid om aan dit thema uitdrukking te geven. Vragen rondom waar deze samenleving naar toe gaat. En wat betekent geloof dan nog? Binnenkort hoort u hierover meer van ons.

Namens de commissie ZinSpelen,
Anne van Urk, Ton Schreuders en Albert-Jan Wagenveld

Nieuwe regels voor de privacy

Op 25 mei 2018 wordt de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese regelgeving komt in de plaats van de nu geldende nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens. De AVG biedt burgers meer bescherming waar het gaat om hun persoonsgegevens. Ook de kerken krijgen hiermee te maken, want in kerken gaat het ook om mensen. Kerken hebben immers hun ledenadministraties, hun diverse “lijstjes” met namen, telefoonnummers en e-mailadressen, hun kerkblad, hun website enz. Het blijft van belang daarmee zorgvuldig om te gaan, maar de AVG stelt waarschijnlijk een aantal aanvullende eisen. In het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken wordt landelijk naar deze zaken gekeken, met name de kerkelijke inrichting en gegevensvastlegging. Op de site van de Protestantse Kerk zal rond 1 mei 2018 een privacystatement te vinden zijn. Ook zal een afvaardiging van onze kerkenraad naar een voorlichting gaan. In de komende periode blijven we deze ontwikkelingen volgen en houden u waar nodig op de hoogte.

Namens de kerkenraad, Jan Boonstra



Van de kindernevendienst

In elke Arkade schrijft de leiding van de kindernevendienst een stukje. Deze keer dacht de leiding: laten we de kinderen eens het stukje voor Arkade laten schrijven.

Nu is één van de 'problemen' van de kindernevendienst: We komen bijna altijd tijd te kort.

Dus hebben we maar een paar dingen kunnen verzinnen. En dat is een beetje jammer, want wat wij als leiding zo leuk vinden aan de kindernevendienst is dat de kinderen zo verschrikkelijk slim zijn en we vaak zulke mooie gesprekjes met elkaar hebben naar aanleiding van het Bijbelverhaal.

Dus u moet bij deze tekst maar bedenken dat er eigenlijk nog veel meer bij hoort te staan.



Het is altijd heel gezellig omdat we met z'n allen vrienden zijn

- J Eén van onze groep 6-mannen vindt dat we veel leuke dingen doen. En dan bedoelt hij bijvoorbeeld knutselen en tekenen.
- J Onze oudste man vindt het wel handig dat er kindernevendienst is. Waarom dan? "Nou, in de kerk ga je je op een gegeven moment een beetje vervelen." Waarom dan? "Omdat daar allemaal 'grote mensenpraat' is." Dus eigenlijk bedoel je dat we hier het verhaal zo vertellen en erover praten dat jullie het goed kunnen begrijpen? "Ja, precies!"
- J Het is altijd heel gezellig omdat we met z'n allen vrienden zijn.
- J "De Bijbelverhalen zijn soms spannend en soms leuk en soms verdrietig. Ik hou ervan om naar verhalen te luisteren," zegt een groep-6 dame. "Maar het is niet zo fijn om in bijvoorbeeld verdriet te blijven 'hangen', toch?" "Nee, maar dan praten we er altijd over en dan blijkt een verhaal altijd minder verdrietig te zijn dan we dachten." "En hoe komt dat dan?" "Omdat God altijd bij je is, ook als je bang of verdrietig bent en dat is fijn!"

Een korte impressie van hoe de kinderen de kindernevendienst ervaren.

Wij zijn er trots op om op zondagochtend zulke leuke, slimme kinderen een half uurtje om ons heen te mogen hebben.

Met hartelijke groet,
De leiding van de kindernevendienst,
Marlies Homan



Jeugdclub

Levend Stratego op 16 maart werd weer goed bezocht door de kinderen van de jeugdclub èn zelfs een oud-lid. Om het spel zo lang mogelijk te spelen, hadden we direct bij het Kennedybos afgesproken. Het was wel erg k-k-koud, gelukkig was de moeder van Patrick zo aardig om warme chocomelk te brengen, geweldig natuurlijk en erg welkom.

Nogmaals bedankt, Lisette!

Deze keer waren de vlaggen dusdanig goed verstopt, dat er maar één gevonden werd in 1,5 uur.

Dit maakte het plezier er gelukkig niet minder om.

Op 6 april was er knutselavond: de kinderen mochten een bloempot versieren en een katapult maken van wasknijpers. Sommige kinderen waren hier vrij snel mee klaar. Wouter heeft met hen het 'commandospel' gespeeld, waar enthousiast aan werd deelgenomen.

De kinderen kregen overigens zelfs nog een mooie plant mee van Tineke, zo was de bloempot ook mooi gevuld.

Op 20 april is er casino-avond (dit is al geweest wanneer dit stukje wordt geplaatst) en 18 mei wordt een filmavond. Mogelijk wordt het programma nog aangepast.

Doordat Koningsdag en 4 mei op vrijdag vallen en er vervolgens meivakantie is, zit er deze keer helaas een maand tussen de avonden.



Iedereen weer bedankt voor jullie komst en hopelijk tot de volgende keer!

Hartelijke groet, namens de Jeugdclubleiding,
Sandra Verweij

Sundays

Op zondag 18 maart zijn Pieter en Tineke Lavies bij ons aan tafel aangeschoven. Allereerst hebben we met elkaar gegeten. Daarna koffie en thee en zijn we met Pieter en Tineke in gesprek gegaan. Allereerst een stukje geschiedenis hoe ze bij elkaar gekomen zijn en hoe ze uiteindelijk in De Ark hun plekje hebben gevonden.

Het was een zeer boeiend gesprek waar veel interesse was in het vroegere werk van Pieter als militair. Daarnaast was het ontzettend mooi om te horen hoe vroeger het contact ging toen Pieter op uitzending was en Tineke thuis was met de kinderen. Geen sociale media en geen mobiele telefoons.

Wat bijzonder was en wat we zeker meenemen was het vertrouwen dat ze beiden uitspraken. Het vertrouwen in elkaar, in jezelf. Maar ook het vertrouwen in God. Vertrouwen dat het goed komt en dat God een plan heeft waarop we kunnen vertrouwen.

Bedankt dat jullie waren aangeschoven. Het was een zeer boeiende bijeenkomst die uitnodigt voor nog een avond met elkaar aan tafel.

Namens de Sundaysgroep,
Esther Eijkelboom

Taizé

Hallo allemaal,

Allereerst willen wij jullie hartelijk danken voor de gulle giften die wij hebben ontvangen. Dankzij de taartenactie, bij het paasontbijt, of losse giften ter sponsoring van een tank benzine of hapje/drankje. Dank daarvoor!

Mocht u toch nog iets willen geven, staan wij daar altijd voor open. U kunt

daarvoor mailen naar esther.eijkelboom@hotmail.com

Op 6 mei zal een deel van de groep aanwezig zijn bij de dienst, om jullie te bedanken voor de giften en onder het mom van uitzwaaien.

Op dinsdagochtend 8 mei zullen wij om 04.30 uur verzamelen om daarna te vertrekking richting Taizé. Wij zouden het leuk vinden als wij uitgezwaaid worden, maar hebben er ook alle begrip voor als u op dat vroege tijdstip nog even blijft liggen.

Wij zullen met busjes en auto vertrekken. In totaal zullen we met 10 mensen gaan genieten van Taizé. Dat zullen zijn: Koen, Bas, Wouter, Evert, Remy, Jacqueline, Edwin, Eline, Esther & Elian.

Op zondag 13 mei zullen wij uiterlijk om 21.00 uur weer terug zijn bij de Ark. Wij hopen helemaal ontspannen en relaxt aan te komen na ons weekje Taizé.

Uiteraard zullen wij in de volgende Arkade een verslag geven van onze belevenissen.

Namens de Taizégroep,
Esther Eijkelboom

Bidden bij de boer 2018 in teken van duurzaamheid

Voor de derde keer is de traditie van biddag voor gewas en arbeid in onze gemeente nieuw leven ingeblazen. Het lijkt inmiddels een gewoonte te zijn geworden om dit bij een agrarisch bedrijf te doen. Op woensdag 14 maart 2018 waren leden van onze gemeente en een aantal gasten bij het melkveebedrijf van de familie De Wit aan de Oud Reeuwijkseweg. Het felle licht van de lage namiddagzon, de dampende koeien die tevreden genoten van het voer, de geur van ingekuuld gras en het gedruis van de A12 op de achtergrond, waarmee ook het thema arbeid op de achtergrond aanwezig was, maakten het plaatje compleet. Ruim veertig mensen hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven, meer dan het dubbele aantal dan werd verwacht. Zittend op strobalen werden zij welkom geheten. Deze biddag was vorm gegeven door onze denktank maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid in samenwerking met de kerkenraad.

Visie

Voorganger Bert de Velde Harsenhorst uit Leusden las uit het scheppingsverhaal, waarin de mens de heerschappij krijgt over de aarde

(Genesis 1:26) en de opdracht haar te bewerken (Genesis 2:5). De kerk heeft een eigen visie op duurzaamheidsvraagstukken. In het scheppingsverhaal uit Genesis 2 wordt de mens in 'de tuin' (het paradijs) geplaatst. Dat gebeurt niet zomaar. De mensheid krijgt ook een opdracht mee. Namelijk om die tuin 'te bewerken en te bewaren'. Ten minste zo vertalen de meeste gangbare vertalingen de woorden uit Genesis 2: 15. Je kunt dat ook anders vertalen. De taak van de mens is dan de tuin 'te dienen en te bewaken'. Die vertaling past beter bij wat nu onze situatie is. De natuur is geen bedreiging voor de mens, maar de mens is een bedreiging voor de natuur geworden. Het is onze taak om het leven mogelijk te (blijven) maken voor al de (bedreigde) dier- en plantsoorten. Het eigene van de visie van de kerk is dat zij zich realiseert dat we deze werkelijkheid als een gave hebben gekregen. Dat het iets is waar we op moeten passen. Daarnaast dat het de taak van mensen is om zijn medeschepselen plant en dier te dienen en hun welzijn te bewaken. Het hedendaagse denken over duurzaamheid vindt hierin zijn oorsprong en stamt uit de jaren tachtig. De grote idealen van toen zijn inmiddels ingebed in de samenleving en praktisch vertaald naar diverse kleinschalige toepassingen: steeds meer huishoudens beschikken over zonnepanelen voor energieopwekking, het consumentengedrag is aan het veranderen. Men is zich steeds bewuster aan het worden van het bestedingspatroon, steeds vaker wordt gekozen voor biologisch voedsel en het afvalvraagstuk is actueel.

Extensieve landbouw

Anton de Wit vertelde over de wijze waarop zijn melkveebedrijf in de loop der jaren steeds verder getransformeerd werd van een intensief naar een extensief, duurzaam bedrijf. Zo heeft hij relatief weinig koeien per hectare en wekt hij zijn eigen energie op door middel van zonnepanelen. Deze veranderingen zijn geleidelijk en eigenlijk als vanzelfsprekend in de loop der jaren binnen het bedrijf ingevoerd met positief resultaat. Hij heeft bijvoorbeeld niet te kampen met een mestoverschot maar zelfs capaciteit over om overtollige mest van collega-bedrijven te verwerken.

Geïnspireerd

Het de taak van de kerk om oog te hebben voor de grote daden van God. Eén van de wonderen die zich voltrekt is dat we afgestapt zijn van de grote verhalen en ze ingewisseld hebben voor heel veel kleine initiatieven. In plaats van de grote woorden over vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping gaat het nu over hoeveel verpakkingsmateriaal die we gebruiken. Of de melk die we kopen wel duurzaam is geproduceerd. Wekken we onze eigen energie op en proberen we minder kilometers te rijden. Dat zijn zaken waar geïnspireerde mensen mee bezig zijn en dat zijn zeker

niet alleen mensen uit de kerk. Maar geïnspireerd zijn ze. Ze zijn in de Geest. Wij geloven dat de Geest Gods in onze werkelijkheid allerlei mensen inspireert en motiveert om zich in te zetten voor duurzaamheid. Als mensen van de hoop juichen we alle dingen toe die hoop geven of ze kerkelijk zijn of niet. Rond duurzaamheid gebeuren al heel veel goede dingen.

Bekering

De kerk heeft ook verstand van bekeren. Heel veel initiatieven rond duurzaamheid hebben te maken met symptoombestrijding. Minder verpakkingen, minder vlees, minder kilometers. Het is heel nuttig, maar het gaat ons uiteindelijk niet verder helpen. Structuren en mensen zullen echt moeten veranderen, willen we fundamenteel aan duurzaamheid kunnen werken.

Dat klinkt groots, maar dat valt wel mee. De kandidaat waar je met de gemeenteraadsverkiezingen op stemt, kun je via een mailtje vragen wat zij of hij gaat doen voor duurzaamheid in de gemeente. Je kunt kijken op welke manier de (nieuwe) dominee met duurzaamheid aan de slag gaat of het een onderdeel maken van je jeugdwerk.

Samengevat: de kerk is er om de schepping te dienen en voor alles en iedereen die bedreigd wordt het leven mogelijk te maken. Al het goeds wat gebeurt toe te juichen en te ondersteunen. En op te roepen tot 'bekering'. We zongen de liederen 162, In het begin lag de aarde verloren ... en 834, Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! ..., waarbij de muzikale omlijsting verzorgd werd door John van Gemeren op blokfluit. Aan het einde van deze samenkomst baden we voor een goede opbrengst van onze aarde en wijsheid om met de grote problemen van vandaag op een verantwoorde wijze om te gaan. Als afsluiting van deze bijzondere biddag werd de aanwezigen een broodje en een beker overheerlijke verse melk van het bedrijf van de familie de Wit aangeboden.

Jan Boonstra (op basis van teksten van Loes Kamer en Bert de Velde Harsenhorst)



De Ouderenmiddagen in mei 2018

Met het invallen van het voorjaar komen de ouderenmiddagen van dit seizoen 2017-2018 in mei tot een einde.

Op maandag 19 maart 2018 was onze organist Ton Alders uit Bodegraven onze gastspreekster en gastmusicus met een passend muzikaal programma. Hij leidde ons langs het mooie werk van enige Engelse en Duitse componisten en heeft dat ook laten horen op het orgel. Daarbij had hij een boeiende lezing over Bach en een aantal van diens familieleden. Zeker in de Veertigdagentijd werd dit een zeer passende en inspirerende middag.

Op maandag 16 april was mevrouw Jessica Verhagen onze gast. We zijn aangekomen in de tijd van herdenking en bevrijding. Mevrouw Jessica Verhagen is bekend om haar boek over een transport van kinderen vanuit Rieuwijk in maart 1945. Daarbij zijn 45 ondervoede kinderen naar pleeggezinnen in Drenthe en Overijssel gebracht om aan te sterken. Zij wist hierover boeiend te vertellen.

Op **maandag 28 mei 2018** is dan de laatste ouderenmiddag van 2017-2018. Als gast verwelkomen we dan de heer Frank Marcus uit Gouda, oud-directeur van het Veteranen Instituut. Hij zal iets vertellen over de ca. 110.000 veteranen in Nederland. Wat hebben zij meegemaakt en hoe gaan we daarmee om? Hoe is de nazorg?

Graag nodigen wij u weer uit voor deze bijeenkomsten. Deze middagen vormen een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee. Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat. De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal of de kerkzaal van De Ark. In de komende tijd is dit mede afhankelijk van werkzaamheden in de tussenzaal. Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook nu weer van harte welkom in De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en

gasten zijn van harte welkom!

Voor **vervoer** kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink, tel. 0182-394009.

Wij hopen u te ontmoeten in De Ark. Met veel dank aan de groep

gemeenteleden die de
ouderenmiddagen
mogelijk maken, al meer
dan 10 jaar lang!

Binnenkort komt de
voorbereidingsgroep bij
elkaar om het

programma voor 2018-
2019 voor te bereiden.

Hebt u suggesties voor
het programma of zou u
zelf eens wat willen
vertellen of laten zien?

Laat dit graag weten aan Jan Boonstra,
e-mail: jan3.boonstra@planet.nl , tel. 396117.



Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,
Jan Boonstra

Gouwe Hart Orkesten

Voorjaarsconcert 2018 te Reeuwijk

Zaterdag 28 april 15:30 uur

De Ark, 't Kerkestuk 1,

Reeuwijk

Voorjaarsconcert 2018 te Woerden

Woensdag 2 mei, 20:00

Petruskerk, Kerkplein 5,

Woerden

Voorjaarsconcert 2018 te Gouda

Donderdag 3 mei, 20:00 uur

Oud Katholieke Kerk, Hoge Gouwe 107,

Gouda

Op het programma o.a.
 J.S. Bach : 3e orkestsuite
 F. Schubert : Konzertstück viool en orkest
 C.W. Glück : balletmuziek uit Orfeo en Euridice
 W. Herschell : symfonie no. 8

Reserveren : gouwehartorkest@gmail.com of via www.gouwehartorkest.nl
 Trudy de Nie

Recreatiewerk in Zeeland.

De kerken van Zoutelande, Biggekerke en Meliskerke organiseren al sinds 1964 recreatiewerk voorvakantiegangers. Enthousiaste jongeren afkomstig uit verschillende delen van Nederland geven invulling aan een recreatieprogramma in en bij de Boshut, op een eigen terrein in Zoutelande aan de Zeeuwse Rivièra.

Voor de recreatieteams van zomer 2018 zijn we op zoek naar:

Jongeren(M/V)

- J ben je tussen de 18 en 25 jaar,
- J sta je positief tegenover het christelijk geloof,
- J hou je wel van wat inspanning en gezelligheid,
- J ben je 2 weken beschikbaar in de periode van 21 juli tot 18 augustus 2018,

Dan ben jij degene, die we zoeken! Wij zorgen voor onderdak, zakgeld en we vergoeden je reiskosten (o.b.v. openbaar vervoer 2e klas) en verblijfkosten!

Voor meer informatie kun je onze website bezoeken:

www.boshutzoutelande.nl

Met vriendelijke groet namens "De Boshut",
 Marjo Saaman-de Smit

Oproep

Wie heeft op zondag 4 maart "per ongeluk" mijn bril meegenomen van de tafel in de hal van De Veste te Gouda? Ik vraag dit omdat er toen volgens mij nogal wat mensen uit Reeuwijk bij ons in De Veste zaten.

Bij voorbaat heel hartelijk dank,
 Thijmen van der Wal
 Tel. 0182530518

Leesrooster april-mei

22-28 april

zondag: Genesis 5:25-6:4
 maandag: Spreuken 25:1-15
 dinsdag: Spreuken 25:16-28
 woensdag: Spreuken 26:1-12
 donderdag: Spreuken 26:13-28
 vrijdag: Spreuken 27:1-11
 zaterdag: Spreuken 27:12-27

29 april-5 mei

zondag: Genesis 6:5-22
 maandag: Genesis 7:1-24
 dinsdag: Spreuken 28:1-16
 woensdag: Spreuken 28:17-28
 donderdag: Spreuken 29:1-14
 vrijdag: Spreuken 29:15-27
 zaterdag: Spreuken 30:1-9

6-12 mei

zondag: Genesis 8:1-14
 maandag: Genesis 8:15-22
 dinsdag: Spreuken 30:10-14
 woensdag: Spreuken 30:15-33
 donderdag: Psalm 93
 vrijdag: Genesis 9:1-7
 zaterdag: Genesis 9:8-17

13-19 mei

zondag: Genesis 9:18-28
 maandag: Spreuken 31:1-9
 dinsdag: Joël 2:18-27
 woensdag: Joël 3:1-5
 donderdag: Joël 4:1-8
 vrijdag: Joël 4:9-21
 zaterdag: Genesis 10:1-32

20-26 mei

zondag: Genesis 11:1-9
 maandag: Spreuken 31:10-31
 dinsdag: Jozua 23:1-16
 woensdag: Jozua 24:1-13
 donderdag: Jozua 24:14-28
 vrijdag: Jozua 24:29-33
 zaterdag: Romeinen 12:1-8

27 mei-2 juni

zondag: Romeinen 12:9-21
 maandag: Romeinen 13:1-7
 dinsdag: Romeinen 13:8-14
 woensdag: Psalm 11
 donderdag: Marcus 2:1-12
 vrijdag: Marcus 2:13-22
 zaterdag: Marcus 2:23-3:6



Predikant :	vacant		
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	395335
	mw. M.A. Burger	Graaf Florisweg 71-4 Gouda	785908
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	751139
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175

College van diakenen :			
	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	hr. R. Donselaar	Waterdekmos 7	580315
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	hr. T.C.W. van Eekelen	Semmelweislaan 14	06-53899757
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238

College van kerkrentmeesters :			
Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	hr. R. Maitland	Dr. A. Scheygrondlaan 18	396963
	mw. H. Schrier	Haarmos 42	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639

Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :			
wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	

Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven
aan : mw. E. Eigeman Bleulandweg 456 Gouda 393416

Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088