

februari – maart 2018

Ik zal er zijn voor u

naar André Callewaert



*Voor de opbouw van zijn wereld
heeft God ze allemaal nodig:
zowel de werkers van het eerste uur
als die van het laatste,
zowel de mensen met ervaring en vorming
als de pas aangekomenen
die nog veel moeten leren,
maar wellicht ook frisse nieuwe ideeën
kunnen aanleveren.
Zowel mensen met tijd
als mensen met een druk gevuld leven.
Hij heeft voorgangers nodig en leiders
maar ook stille werkers, en bidders.
Allemaal zijn ze nodig
voor de opbouw van Gods wereld.*

*Vergelijk jezelf niet met een ander,
noch met wat hij kan of met wat hij verdient.
Zoals je bent,
zo heeft God je nodig voor zijn wereld.*

*Want het gaat niet
om wat je organiseert of om hoeveel je presteert,
maar het gaat om het werken in Gods wijngaard
waar alles spreekt van "Ik zal er zijn voor u",
waar goedheid veel verder gaat dan rechtvaardigheid,
waar we allen evenveel bemind zijn:
oneindig veel.*

Tim van Eekelen

WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u vanaf 19 november 2017 deze beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

4 februari 10.00 Scholendienst met De Regenboog

Organisatie: Christengemeente Elim

4 februari 14.30 Viering bij afscheid Ds. David van Veen (rood)**Vijfde zondag van Epifanie**

Voorganger: ds. David van Veen

Ouderling: hr. B. Kwast

Diaken: mw. T. Kwakernaak

Collectant: Jelle Hop

Collecten: 1. Vlielandkamp voor Jeugdzorg

2. Kerk

Koster: hr. G. Schouten

Muziek: hr. D. Broere

Beamer: hr. J. Schippers

Nevendienst: mw. C. Schrier en hr. J. Groenendijk

Koffiedienst: mw. P. Haverkamp en mw. E. Krul

Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche

11 februari 09.30 Zesde zondag van Epifanie (groen)

Voorganger: ds. J.P. Koning

Ouderling: mw. J. Timmers

Diaken: hr. T. van Eekelen

Collectant: Jitse van Eekelen

Collecten: 1. RonaldMcDonald Huis

2. Pastoraat

Koster: hr. F. van den Heuvel

Muziek: hr. J. Kooiman m.m.v. het Ecclesiakoor

Beamer: hr. A.-J. Wagensveld

Nevendienst: mw. J. Klomp en mw. E. Visser

Koffiedienst: hr. T. Rozendaal en mw. L. Schepers

Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

18 februari 09.30 Eerste zondag van de veertigdagentijd (paars)

Voorganger: ds. M.J. Wattel te Hoofddorp
 Ouderling: hr. P. Verheij
 Diaken: mw. T. Lavies
 Collectant: Emma van Loo
 Collecten: 1. Stichting PUREE
 2. Jeugdwerk
 Koster: hr. T. Eykelboom
 Muziek: hr. T. Alders
 Beamer: hr. J. Schippers
 Nevendienst: mw. M. Hop en mw. M. Homan
 Koffiedienst: mw. A. Hoonhout
 Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

25 februari 09.30 Tweede zondag van de veertigdagentijd (paars)

Voorganger: ds. L. Meiling, Utrecht
 Ouderling: hr. B. Kwast
 Diaken: hr. R. Donselaar
 Collectant: Sander Verheij
 Collecten: 1. Kerk in Actie
 2. Kerk
 Koster: hr. G. de Graaff
 Muziek: hr. M. Spits
 Beamer: hr. G. de Graaff
 Nevendienst: mw. A. Knol en mw. D. Griffioen
 Koffiedienst: mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak
 Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

4 maart 09.30 Derde zondag van de veertigdagentijd (paars)

Viering Avondmaal

Voorganger: ds. J. van de Meent, Utrecht
 Ouderling: mw. C. Bos
 Diaken: mw. T. Kwakernaak
 Collectant: Ingo van Oldenborgh
 Collecten: 1. Voedselbank Gouda
 2. Diaconie

Koster: hr. M. ten Haaf
 Muziek: hr. J. Kooiman
 Beamer: hr. H. Krul
 Nevendienst: mw. E. Visser en mw. C. Schrier
 Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

11 maart 09.30 Vierde zondag van de veertigdagentijd (paars)

Voorganger: mw. M. van Diepen, Gouda
 Ouderling: hr. J. Boonstra
 Diaken: mw. T. Bakker
 Collectant: Lucas Visser
 Collecten: 1. Bartimeüs
 2. Alg. diakonale doelen, noodhulp
 Koster: hr. G. Schouten
 Muziek: hr. T. Alders
 Beamer: hr. B. Kwast
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk en mw. J. Klomp
 Koffiedienst: mw. T. van Vuuren en mw. N. van Loo
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

14 maart Biddag

Nog in te vullen

18 maart 09.30 Vijfde zondag van de veertigdagentijd (paars)

Voorganger: ds. H. van Veen, Bodegraven
 Ouderling: mw. E. Eijkelboom
 Diaken: mw. T. Lavies
 Collectant: Femke Hop
 Collecten: 1. Kerk in Actie
 2. Kerk
 Koster: mw. J. Vermeulen
 Muziek: hr. J. Kooiman
 Beamer: hr. J. Burger
 Nevendienst: mw. M. Homan en mw. A. Knol
 Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker
 Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

Zondag	4 feb.	10.00 u	Scholendienst Elim in De Ark
		14.30 u.	Afscheidsdienst ds. David van Veen *
donderdag	8 feb.	10.00 u.	Leerhuis
zaterdag	10 feb.	14.00 u.	Oosterhuuszangmiddag *
dinsdag	13 feb.	20.00 u.	Zin <i>Spelen</i> , jaarthema met Diederik Stapel *
zondag	18 feb.	11.00 u.	Beroepingswerk *
		11.00 u.	Vorbereiding Taizé-reis *
		18.00 u.	SUNDAYS
maandag	19 feb.	14.30 u.	Ouderenmiddag, met Lisbeth Hertogh, Griekenland *
		20.00 u.	Gespreksgroep
dinsdag	27 feb.	20.00 u.	Meditatie
donderdag	8 mrt.	10.00 u.	Leerhuis
zaterdag	10 mrt.	n.o.t.g.	NLdoet-dag *
		9.45 u.	Kerkendag *
zondag	18 mrt.	18.00 u.	SUNDAYS

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

Kopij-inleverdata Arkade

5 maart
16 april
22 mei
25 juni

Verschijningsdata Arkade

15 maart
26 april
31 mei
5 juli

Inleveren voor Arkade:

Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).

Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).

Lieve mensen,

Het heeft iets surrealistisch maar momenteel schrijf ik mijn laatste stukje in de Arkade. De afgelopen weken stonden vaak al in het teken van mijn afscheid, de laatste Kerstviering, de laatste Sundays, de laatste keer Leerhuis etc.



En op 4 februari neem ik dan echt afscheid met mijn laatste dienst.

Ruim tien jaar lang mochten wij in Reeuwijk wonen en werken. Daarvoor zijn wij meer dan dankbaar. We mochten hier heel veel van u ontvangen. De Ark is een hele mooie gemeente die door vele handen wordt gedragen. Daar heb ik van mogen genieten, maar ook na mijn vertrek gaat dit 'samen dragen' gewoon verder. Dat zie ik nu al! Het Leerhuis dat nu onder leiding van ds. Jaap Koning verder gaat, de Sundaysgroep die het roer zelf in handen heeft genomen, maar bijvoorbeeld ook de meditatieavonden gaan gewoon verder omdat de groep zich daar samen verantwoordelijk voor heeft gemaakt. Dat geeft de enorme veerkracht van deze gemeente aan!

De eerste stappen in het beroepingswerk zijn inmiddels ook gezet. Een weg die heel wat stappen kent, maar ik hoop en bid dat u samen een passende predikant zult vinden. Ik gun veel van mijn collega's in ieder geval deze gemeente! Ondertussen heb ik ook kennism gemaakt met Murielle van Diepen die mij zal vervangen bij crisispastoraat. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij en u elkaar goed zullen verstaan, ook als zij een poosje met u mag oplopen.

Dan is Gouda natuurlijk niet de wereld uit. Ook al neem ik als predikant van u afscheid en zijn het nu echt anderen die u zullen voorgaan, we blijven in de buurt. Letterlijk omdat wij waarschijnlijk pas net voor de zomer zullen verhuizen naar Gouda. Dat komt voor de jongens ook goed uit. Isaac maakt zijn basisschool af en zal volgend jaar naar de middelbare school in Gouda gaan. Samuel blijft voorlopig in ieder geval naar de Regenboog gaan en ook het sporten van de jongens zal hier in Reeuwijk blijven.

Lieve mensen, 10 jaar is niet gemakkelijk samen te vatten maar als ik voor u sta in een viering dan bedenk ik mij vaak dat we veel van elkaars levens hebben mogen delen.

Veel vreugde, veel verdriet, hier in Reeuwijk, maar ook op reis naar Israël, Taizé, Rijsbergen of het klooster. Mochten we samen optrekken, ook met het verhaal van de Eeuwige in onze handen. Dat is dan ook de kracht van een kerkelijke gemeenschap. Ons leven samen te mogen delen, ook voor het aangezicht van God.

Lieve mensen, het ga u goed, ook namens Paola, Isaac en Samuel.

Ga met God en Hij zal met u zijn.

Ds. David van Veen



Bij de vieringen

Zondag 4 februari 14.30 uur - Afscheidsdienst ds. David van Veen m.m.v. het koor Passie

Na ruim tien jaar neemt ds. David afscheid van de Ark. In deze middagdienst gaat hij voor het laatst voor en zullen we als gemeente en predikant van elkaar afscheid nemen.
Passie zingt en ds. David van Veen gaat voor.

Zondag 11 februari – m.m.v. Ecclesiakoor

Marcus 1: 40-45

Niet meer eenzaam

Jezus raakt een melaatse man aan die hierdoor geneest. Jezus zegt dat de man het niet verder mag vertellen. Maar dat valt nog niet mee voor iemand die net verlost is uit zijn isolement. Hij bazuïnt het overal rond, aan iedereen die het maar horen wil.
Ds. Jaap Koning gaat voor.

Zondag 18 februari - 1^e zondag van de 40dagen

Marcus 1: 12–15

Ik zorg voor jou

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan en daarna drijft de Geest hem de woestijn in. Maar Jezus is daar niet alleen. Hij leeft er midden tussen de wilde dieren, maar engelen zorgen voor hem. Met de kinderen hebben we het over het thema 'Ik zorg voor jou'.
Ds. M.J. Wattel gaat voor.

Zondag 25 februari - 2^e zondag van de 40dagen

Marcus 9: 2–10

Ik praat met je

In de lezing van vandaag horen we dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Daar zijn ze helemaal alleen. Maar dat blijft niet zo. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Nadat Jezus met Mozes en Elia gesproken heeft, klinkt uit de hemel de stem van God.
Ds. L. Meiling gaat voor.

Zondag 4 maart - 3^e zondag van de 40dagen - Viering van het heilig avondmaal

Johannes 2: 13-22

Bij mij kun je thuis zijn

God woont overal. Maar er is één plek waar je hem in het bijzonder kunt vinden. Een huis waar hij woont en waar hij mensen thuis laat komen: de tempel in Jeruzalem. Maar door handelaren en geldwisselaars lijkt de tempel niet meer op een plek waar mensen thuis komen bij God: het is een markt geworden. Daar wil Jezus iets aan doen. Hij gooit tafels omver en geld op de grond.

Ds J. Van de Meent gaat voor.

Zondag 11 maart - 4^e zondag van de 40dagen

Johannes 6:4-15

Ik geef je te eten

God zorgt voor mensen, dat laat Jezus zien in het verhaal van vandaag. Een jongen met vijf broden en twee vissen speelt een belangrijke rol: Jezus neemt wat de jongen bij zich heeft en verdeelt het onder de mensen. Er is genoeg voor iedereen!

Mw. M. Van Diepen gaat voor.

Zondag 18 maart - 5^e zondag van de 40dagen

Johannes 12:20-33

Ik heb alles voor je over

Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Met de kinderen denken we deze zondag na over hoeveel je voor een ander over hebt. Voor iemand die je liefhebt, heb je veel over.

Ds. H. Van Veen gaat voor.

Zondag 25 maart - Palmпасen

Marcus 11:1-11

Ik kom naar je toe

Jezus wordt toegejuicht wanneer hij rijdend op een ezel Jeruzalem binnengaat. Jezus laat zien hoe God voor mensen zorgt, door heel dichtbij mensen te komen. Niet hoog op een paard, maar op een ezel. Hij komt naar je toe en daar mag je vrolijk van worden. Hosanna!

Drs. Bert de Velde Harsenhorst gaat voor.

4 februari: afscheid

We hebben nu een aantal maanden aan de gedachte kunnen wennen, maar op zondag 4 februari nemen we dan toch onherroepelijk afscheid van ds. David van Veen als onze predikant en van hem en zijn gezin als vrienden onder ons: David, Paola, Isaac en Samuel. Nu blijven ze in de buurt: straks in de wijkgemeente De Veste in Gouda en voorlopig nog woonachtig aan 't Kerkestuk, totdat in mei het nieuwe huis aan de Sportlaan wordt opgeleverd. Maar toch op afstand.

Omkijken in weemoed en dankbaarheid...

Bij velen van ons was de eerste reactie: "Wat jammer". Want we hebben tien mooie jaren gehad, die ons veel hebben gebracht. En dan zet je het zo eens op een rijtje, in willekeurige volgorde en niet uitputtend: de reizen met jongeren naar Taizé en de Taizévieringen hier in De Ark, een prachtig opgebouwde Stille Week voor Pasen, rond Allerzielen onze herinnering aan de overledenen in de kerkdienst en in een gedachtenisconcert, Sint Maarten in De Ark, meditatiebijeenkomsten, een nieuwe gerichtheid op de wereld buiten onze gemeente en ons kerkgebouw en een bijbehorende communicatie, een prachtige en memorabele reis naar Israël, een creatief gebruik van de beamer ter ondersteuning van de diensten, Sundays en kloosterreizen naar Doetinchem en Egmond. Dan kunnen we in weemoed omkijken naar wat geweest is, maar net zo goed in dankbaarheid, dat we dat allemaal hebben mogen meemaken, en maar liefst tien jaar lang. Dat had, in de dubbele betekenis, heel wat minder gekund.

....en toch blijmoedig verder

Tegelijkertijd teken ik daarbij aan, zonder iets op Davids verdiensten af te willen dingen, dat wij zelf ook eerder al meditatie sessies hadden georganiseerd en ook in het verleden al Paaswakes hebben gehouden. En vlak voordat David kwam is een aantal van onze jongeren met World Servants op stap geweest. En ik herinner mij een kerkenraadsweekend in de Abdij Koningshoeven bij Tilburg. Ik wil daarmee drie dingen onderstrepen: dat wij kennelijk openstonden voor waar David mee kwam, dat wij zonder David de komende tijd ook weer niet reddeloos verloren zijn, en dat wij, gesterkt door wat wij er de afgelopen tien jaren hebben bijgeleerd, toch blijmoedig verder mogen gaan.

Groet

David, Paola, Isaac en Samuel, dank voor de mooie jaren die we met jullie hebben gehad en alles wat we samen met jullie hebben beleefd. We zullen elkaar de komende tijd en de komende jaren nog wel weer zien. Gouda ligt per slot van rekening dichtbij en bovendien zijn jullie in Reeuwijk ook vriendschappen aangegaan die de verhuizing wel zullen overleven. Maar voor dit moment zeggen we met het lied dat we de laatste jaren zo vaak hebben gezongen:

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Bert Kwast

Uit de kerkenraad

We beginnen onze vergadering op 8 januari opnieuw met een hoofdstuk uit Stefan Paas 'Vreemdelingen en priesters'. Hij vergelijkt onze situatie, waarin geloven de wind niet meer mee heeft, met het gevoel van ontworteld-zijn tijdens de Joodse ballingschap. Dat kan leiden tot omzien in weemoed, maar ook tot vragen omtrent Gods rol in deze ontwikkeling of Zijn bedoeling daarmee. Daarover praten we verder.

We genieten tijdens onze vergaderingen van de mooie nieuwe omgeving in de verbouwde en gerestylede huiskamer/jeugdzaal. Over enige tijd begint de onderhoudsploeg aan de tussenzaal. Mooi om je in te denken hoe het concept van deze twee 'nieuwe' zalen zich verder uitrolt. Binnenkort gaat ook het gesprek over de nieuwe inrichting van de kerkzaal voort. We doen dat begeleid door Hans Uytendogaardt, emeritus secretaris eredienst van de Protestantse Kerk Nederland. Hij helpt ons om eerst met enige afstand na te denken over onszelf en over onze opvattingen over het samenzijn in de kerk, om daarna in te zoomen op de kerkzaal zelf.

En om met enige afstand naar onze kerkzaal te kijken, zodat niet bij voorbaat de toekomstige inrichting alleen maar een variant op de huidige wordt. Klinkt spannend. We noteren twee aandachtspunten: hoe betrek je hierbij de gemeente, en hoe houd je uiteindelijk ook je portemonnee in de gaten.

Het afscheid van onze predikant nadert. Daarom gaan we verder met de voorbereiding op wat komt: het beroepingswerk. We bespreken in de eerste plaats de beroepingscommissie. Een goede en goed afgewogen samenstelling is om tal van redenen van belang. Het belang van een goede nieuwe predikant voor onze gemeente staat buiten kijf. Het is ook van belang dat er goede samenwerking is binnen die beroepingscommissie. En de beroepingscommissie is ook een eerste visitekaartje: een predikant die kennis maakt met deze commissie moet meteen zin hebben om vervolgens met de rest van de gemeente kennis te maken! Elders in dit blad stellen wij de nieuwe commissie aan u voor.

In de tweede plaats bespreken wij de profielschets van de gemeente en met name die van een nieuwe predikant. Uiteraard maken we daarbij ook gebruik van de profielschets van een jaar of tien geleden. Maar inmiddels zijn er ook nieuwe inzichten, zowel over een predikant, als over onze gemeente, die in de stukken worden verwerkt. Op zondag 18 februari zullen we na de dienst de gemeente bijpraten over de stand van zaken rond het beroepingswerk – dat is dus vooral de kennismaking met de beroepingscommissie – en de gemeente ook laten meedenken over de accenten die in de profielschets extra naar voren moeten komen.

In verband met het vertrek van ds. David van Veen moeten we ook nadenken over de werkverdeling tijdens de vacante periode. Uiteraard blijft een aantal taken liggen of draaien we die op een laag pitje, maar een deel van het werk gaat door. Kort geleden hebben enkele kerkenraadsleden gesproken met Murielle van Diepen, die ver gevorderd is met haar studie theologie, en die onlangs met haar gezin in Gouda is komen wonen. We kregen een goede indruk van haar en hebben de kerkenraad voorgesteld dat wij de komende tijd een beroep op haar doen voor bijstand in het pastoraat en het crisispastoraat. Dat betekent onder andere dat zij beschikbaar is voor pastoraat voor ernstig zieke mensen en om uitvaarten te leiden. Murielle van Diepen gaat dit jaar drie keer voor in De Ark, te beginnen op zondag 11 maart. Elders in dit blad stelt zij zich voor.

We bespreken ook een aantal andere taken:

- het leerhuis heeft zelf afspraken gemaakt met Jaap Koning;
- een groep mensen, onder wie Jeannette van Galen, denkt na over de voortzetting van de meditaties;
- Edwin Peek (edwin.peek@hotmail.com, 06 17379447) gaat optreden als onze webmaster. Als er iets op de website moet worden geplaatst, doet hij dat voor ons;
- onze pastorale ouderlingen Greet Bakker en Caroline Bos vormen samen het meldpunt voor ziekte, lief en leed in de gemeente;
- voor de vormgeving van de viering van Biddag vragen wij de Denktank Duurzaamheid onder leiding van Herbert Pos om hiervoor een voorstel te doen.

Ook het college van kerkrentmeesters heeft nagedacht over het beroepingswerk. We hebben nu een 80% predikantsplaats. Het college vindt het verantwoord om op deze voet door te gaan. Dat is belangrijk omdat onze gemeente ook in dit opzicht aantrekkelijk moet zijn voor een nieuwe predikant. Wel spreken we af dat we tijdig moeten gaan nadenken over andere oplossingen als we het op dit niveau niet meer kunnen bolwerken. Dat moet je niet pas gaan doen als je met de rug tegen de muur staat. Maar zover is het nog lang niet en we hopen dat we dat ook kunnen terugzien in het resultaat van de Actie Kerkbalans. Jan Boonstra meldt dat de Reeuwijkse kerken dit jaar op zaterdag 20 januari de gezamenlijke aftrap van de Actie Kerkbalans organiseren.

Ten slotte moeten we voor het beroepingswerk ook een aantal formele stappen zetten, waaronder het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring van de regionale kerkelijke toezichthouder: die kijkt met ons mee of wij ons een nieuwe predikant kunnen veroorloven. Ook de classis zullen wij over onze plannen voor het beroepen van een nieuwe predikant moeten raadplegen.

We eindigen deze avond op tijd om aan de bar de laatste vergadering met ds. David passend af te sluiten.

Bert Kwast

Murielle van Diepen stelt zich voor

Met veel genoegen stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Murielle van Diepen, ik ben 46 jaar, getrouwd met Rien en we hebben twee kinderen, Maryse van 11 en Marnix van bijna 9. In augustus 2014 ben ik begonnen met de opleiding tot gemeentepredikant. Daarvoor heb ik gewerkt binnen het ministerie van Defensie, eerst 7 jaar bij het departement in Den Haag, en toen 7 jaar bij de Koninklijke Marechaussee. Het kriebelde al langer, maar een paar indringende gebeurtenissen, waaronder het plotselinge overlijden van mijn moeder, gaven me het extra zetje om me te richten op dingen die mij en veel mensen ten diepste raken: geloof, zin, de kern van het bestaan. Hoewel ik het wel even spannend vond of het studeren me nog lukte (ik ben ten slotte geen 20 meer!), bleek dat prima te gaan en ben ik inmiddels ruim over de helft. Ik geniet van de verdieping die de studie geeft en ook van de praktijk waar ik al regelmatig aan ruik. Ik ben erg dankbaar dat ik deze stap heb kunnen zetten.

Toen Bert Kwast, die ik ken vanaf mijn tijd bij Defensie, me vroeg om in de 'vacante' periode die binnenkort aanbreekt in De Ark een aantal keren voor te gaan, zei ik direct ja. Vervolgens sprak ik met een aantal kerkenraadsleden om de gemeente te ondersteunen in het (crisis)pastoraat en bij 'onverwachte' diensten. Dat ga ik heel graag doen. Juist in de bijzondere momenten van het leven, vooral rondom afscheid en overlijden, is de verbinding met Boven extra belangrijk. Ik vind het mooi op die momenten van betekenis te kunnen zijn.

Ik zie ernaar uit uw gemeente te ondersteunen en hoop op fijne ontmoetingen in de komende periode.

Met een hartelijke groet!

Murielle van Diepen



Samenstelling beroepingscommissie

Voor de samenstelling van de beroepingscommissie heeft de kerkenraad gezocht naar:

- een mix van vrouwen en mannen,
- een goede leeftijdsverdeling: tieners/dertigers, veertigers en ouderen,
- liefst twee tieners (omdat één zich verloren zou kunnen voelen tussen de ouderen),
- een vertegenwoordiging uit kerkenraad, incl. College van kerkrentmeesters, en uit andere activiteitengroepen, zoals de jeugdraad en Zinspelen
- enige ervaring uit vorige beroepingscommissies,
- een mix van mensen die al langer lid van onze gemeente zijn en nieuwere leden.

De volgende mensen zijn bereid gevonden zitting te nemen in de beroepingscommissie:

Annette Knol (voorzitter), Joke Timmers (secretaris) en de leden Anton Bakker, Esther Eijkelboom, Truus Faber, Jelle Hop, Hans Krul, Jan Peek, Eline Plak, Ton Schreuders, Willem Slappendel en Peter Verheij.

Aansluitend aan de kerkenraadsvergadering van maandag 12 februari zal de beroepingscommissie worden geïnstalleerd.

Op zondag 18 februari, aansluitend aan de dienst, organiseert de kerkenraad een eerste bijpraatsessie om de gemeente te informeren over het beroepingswerk. U kunt dan kennismaken met de leden van de beroepingscommissie. Ook willen we de gemeenteleden dan in staat stellen aan de beroepingscommissie mee te geven naar welke vaardigheden en capaciteiten in een nieuwe predikant we vooral op zoek zijn.

De commissie gaat uiteraard op zoek naar geschikte kandidaten voor onze gemeente. De commissie zal het ook op prijs stellen als gemeenteleden haar attent maken op predikanten die volgens hen goed zouden passen in onze gemeente.

Bert Kwast

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes:

03-12	Tear	€ 430,37
03-12	Jeugd	€ 315,72
10-12	Remer, Help Mij Leven	€ 566,70
10-12	Kerk	€ 247,59
17-12	International Justice Mission	€ 438,26
17-12	Pastoraat	€ 402,28
24-12	Diaconaal Havenproject Rotterdam	€ 232,00
24-12	Kerk	€ 182,65
24-12	Kerstnachtdienst: Op Gelijke Voet	€ 864,72
24-12	Kerstnachtdienst: Noodhulp	€ 404,39
25-12	Kinderen Karimabad	€ 562,92
25-12	Kerk	€ 322,63
31-12	volgt volgende Arkade	
07-01	Exodus	€ 131,90
07-01	Diaconie	€ 88,05
14-01	Jaardoel: school van onze dromen	€ 276,20
14-01	Kerk	€ 182,50

De diaconie van uw kerk is onder de indruk van de prachtige collecte opbrengsten in december, en van een aantal heel bijzondere giften die deze periode zijn gedaan. Dank allen voor uw gaven!

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of “bijdrage diaconie”.

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Ruben Donselaar

Nieuw telefoonnummer (0172)201174

Verkozen als diaken: Sander Kwakernaak

In het voorgaande nummer van Arkade hebben wij u als gemeente ingelicht over de verkiezing van ambtsdragers op zondag 14 januari 2018. Het ging om de aanstaande vacature van diaken, tevens penningmeester van het college van diaken. Deze vacature wordt veroorzaakt door de verhuizing van de huidige penningmeester Ruben Donselaar. Als kerkenraad hebben we Sander voorgedragen ter verkiezing door de gemeente.

Het was mogelijk andere leden voor te dragen voor deze functie maar dat is niet gebeurd.

Als kerkenraad hebben we Sander verkozen verklaard op basis van de kerkordelijke regel: Als het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, dan worden de kandidaten verkozen verklaard door de kerkenraad.

Wij wensen Sander Kwakernaak al vast succes in zijn nieuwe functie. We zijn erg blij dat hij zich kandidaat gesteld heeft, leuk dat het nu ook weer een jonger lid van onze gemeente is die een taak wil vervullen. Ook willen we Ruben Donselaar van harte bedanken voor het vele werk dat hij heeft gedaan in zijn periode als diaken.

De bevestiging van de verkozen ambtsdrager en het afscheid van Ruben Donselaar zullen op een nog nader te bepalen datum plaats vinden.

Met hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

Jan Boonstra en Truus Bakker-Amelink

Van de diaconie

Beste mensen,

Zaterdag 10 maart is het weer NLdoet dag.

Net als afgelopen jaren willen we als gemeente proberen hier een positieve invulling aan te geven. De laatste jaren hebben we onze activiteiten een paar keer kunnen koppelen aan het jaardoel van de diaconie. Bijvoorbeeld bij de Nonfoodbank en Stichting - 'l Arche in Gouda. Aangezien het jaardoel van de diaconie dit jaar "De school van mijn dromen" in de Oekraïne is zullen we proberen een doel dichterbij huis te vinden. Tineke Kwakernaak en ik zijn in gesprek met Zorginstelling "de Reehorst" in Reeuwijk en zullen z.s.m. laten weten waar en hoe laat u zich op 10 maart kunt melden voor een klus waar we anderen blij mee kunnen maken.

Hoe meer handen hoe meer plezier.
Graag tot 10 maart.

Tineke Lavies

Lid van De Ark, welke soorten leden kennen we?

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) kent vijf omschrijvingen voor het lidmaatschap van de kerk, te weten:

- *dooplid*, als kind of als volwassene gedoopt, ook de doop die in andere kerken is ontvangen;
- *belijdend lid*, heeft belijdenis van geloof afgelegd en is ook gedoopt;
- *gastlid*, doop- of belijdend lid die ingeschreven staat bij een andere gemeente of kerkgenootschap, maar in onze gemeente ingeschreven wil zijn omdat men zich bij onze gemeente betrokken voelt. Heeft op alle gebieden dezelfde rechten en plichten als een 'gewoon' lid;
- *blijkgever van verbondenheid*, voelt zich betrokken bij de gemeente, wil ook meedoen met activiteiten, valt volgens de kerkorde ook onder de pastorale zorg, maar heeft verder geen rechten of plichten;



- *meegeregistreerd*, personen waarvan de partner of ouder lid is van de gemeente en te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben als zodanig in de ledenlijst te zijn opgenomen.

Daarnaast worden ook de ongedoopte kinderen ingeschreven als deze middels een kennisgeving bekend zijn bij het kerkelijk bureau, zij worden als *ongedoopt* geregistreerd.

Deze keer ziet u bij de inschrijving van het Kerkelijk Bureau dat iemand is ingeschreven die zich verbonden voelt met onze gemeente en dus als zodanig is ingeschreven, in Arkade nummer 8 kon u zien dat de inschrijving van een *gastlid* gewijzigd was in *lid*.

Soms komt het voor dat men er van overtuigd is dat hij of zij ingeschreven staat als lid, maar dan blijkt dat in een ver verleden, ruim voor de totstandkoming van de PKN, men bij een verhuizing al of niet bewust vergeten is de attestatie op te vragen en deze in te leveren bij de nieuwe gemeente. Constateerde men bij controleren van de gegevens dat een lid was verhuisd zonder verdere kennisgeving dan werd deze persoon meestal geschrapt als lid. Dit was de gebruikelijke gang van zaken bij de Gereformeerde Kerken.

Terecht zult u opmerken dat zij dan nu Arkade niet ontvangen en ook niet worden aangeschreven voor Kerkbalans.

Toch komt het een enkele keer voor dat men zich toch weer wil inschrijven en wordt contact opgenomen met de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Gedurende de afgelopen 10 jaar is dat drie maal gebeurd. Bij invoering van de gegevens in de landelijke ledenadministratie komen dan de oorspronkelijke gegevens weer 'boven water'.

Leden van de vroegere Hervormde kerk hoefden zich over verhuizingen en al of niet ingeschreven worden in de plaatselijke kerk niet druk te maken, overschrijving naar een andere gemeente vond plaats via de gemeentelijke basisadministratie. Men raakte dus ook niet 'zoek'.

En nu wordt iedereen bij een verhuizing naar een andere gemeente ook overgeschreven naar de plaatselijke kerk, omdat gelukkig nog steeds de mutaties in de gemeentelijke basisadministratie via SILA terecht komen bij de ledenadministratie van de PKN. Geen gedoe meer met attestaties.

Uw ledenadministrateur
Erna Eigeman

Van het kerkelijk bureau

Gedoopt:

25 december 2017: Evy Groenendijk, dochter van Jan en Veronique Groenendijk-van Wensveen, Doormanstraat 2, 2811 XT (wijk C)



Gehuwd:

29 december 2017: mw. Ank Verkade-Poot en hr Jan Poot, Rembrandtstraat 1, 2811 XA (wijk C)

Ingeschreven:

mw. G.A.M. Boef, Melkdistel 31, 2811 RB (wijk A, 'blijkgever van verbondenheid' *)

hr. G.W. van der Linden, Middelburgseweg 9, 2811 PL (wijk C) uit Prot. Gem. Waddinxveen

mw. M. van Hooff-van der Bijl, Zoutmansweg 18, 2811 ES (wijk C) uit Herv. Gem. Reeuwijk

Verhuisd:

mw. Y.P. van Duijn, van Melde 11, 2811 WC (wijk B) naar Raadhuisweg 91, 2811 HW (wijk D)

mw. C. Hendriks, van Louwesweg 3 G 1, 1066 EA A'dam naar Admiraal de Ruijterweg 381 3, 1055 MB A'dam (blijft wijk B)

Verhuisd en overgeschreven:

mw. H.J. van Schaik, Watermunt 3, 2811 SM (wijk A) naar Prot. Gem. Nijmegen

mw. D. van Dam, Dr. Marga Klompéhof 5, 2811 LN (wijk C) naar Prot. Gem. Waddinxveen

hr. R. Merbis, van Doggersbanklaan 8, 2811 DR (wijk C) naar Prot. Gem. Gouda

Uitgeschreven:

fam. H. van der Laan, Zijdeweg 31, 2811 PD (wijk D)

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek indienen.

Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per e-mail ledenadministratie@pgdeark.nl).

Uw ledenadministrateur ontvangt ook graag bericht bij geboorte, overlijden of verhuizing binnen Reeuwijk.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

Het rekeningnummer van de kerk voor het overmaken van giften en/of de VVB is:

NL29INGB 0000 59 42 05

t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk

Wilt u bij het overmaken van uw vrijwillige bijdrage **ALTIJD** uw *registratienummer* vermelden? Dit nummer staat ook op het formulier van Kerkbalans.

Kerkbalans 2018 ingeluid

Op zaterdag 20 januari 2018 werd in Reeuwijk de actie Kerkbalans 2018 voor het eerst gezamenlijk ingeluid door de deelnemende kerken in Reeuwijk en Sluipwijk: de RK Geloofsgemeenschap De goede Herder, de Hervormde Gemeenten van Reeuwijk en Sluipwijk en onze eigen gemeente.

Vertegenwoordigers van deze kerken kwamen samen in de Ichthuskerk, waar na een welkom van de voorzitter van de kerkrentmeesters, burgemeester Van der Kamp sprak over het belang van kerken voor onze samenleving, waar verbinding zo belangrijk is. Kerken vormen het symbool van die verbinding. Door een druk op de knop liet hij de klok van de kerk luiden.



Daarna was er buiten een fotomoment.



Weer binnen namen we deel aan een overweging van Ds. Johan Tekelenburg over Marcus 1: 16-20 over de roeping van de discipelen. Wat hadden zij over om aan de roeping van Jezus te voldoen? En wat hebben wij er voor over? We luisterden naar een muzikaal intermezzo van Elisabeth Vroegindewij en zongen Psalm 65. Na een gebed en het gezamenlijk Onze Vader namen we afscheid. Op weg en aan het werk met Kerkbalans 2018!

Jan Boonstra

Actie Kerkbalans 2018 “Geef voor je kerk”

Beste mensen,

Op 20 januari gaat de actie Kerkbalans 2018 van start, met het thema "Geef voor je kerk". Misschien heeft u de brief al thuis ontvangen.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en de missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de Ark? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

‘Een vacante periode is goed voor de kerk, want dat levert flink geld op.’ Dit is wat ik de laatste weken veel heb gehoord. Ik wil graag vanaf hier dit nuanceren.

Door het vertrek van dominee David van Veen zal in 2018 een groot deel van de salariskosten wegvallen. Maar veel kosten lopen door en huurinkomsten van de pastorie vallen weg. Daarnaast moet veel onderhoudswerk worden verricht aan de pastorie, welke voorzien in het onderhoudsfonds. Ook moeten we met gastpredikanten en pastorale hulp de kerk draaiende houden na het vertrek van onze predikant. We gaan op zoek naar een nieuwe predikant. We willen de nieuwe predikant een 80-procentsbaan kunnen aanbieden en dit zullen we met elkaar financieel mogelijk moeten maken. Niet alleen dit jaar, maar ook in de jaren daarna. En daar wil ik aandacht voor vragen, want dat wordt de komende jaren de uitdaging voor onze gemeente. Op langere termijn ziet ons college het aantal leden licht afnemen. Ook de gemiddelde bijdrage van jongere leden is lager. Dat betekent dat er op langere termijn financiële krapte opdaagt. We hebben met een lening de kerk kunnen kopen. Dat levert lasten op voor rente en aflossing. We zijn dus langjarige financiële verplichtingen aangegaan.

We hebben een tekort op onze begroting en we sparen minder dan in andere jaren. Kortom uw bijdrage is meer dan nodig. En ja, we zullen wat geld over houden bij een vacante periode, maar dat hebben we straks hard nodig. Geef voor je kerk!

Namens het College van Kerkrentmeesters
Dirk-Jan Knol,
Voorzitter

ZinSpelen

Diederik Stapel over het 9e gebod: Ik ben eerlijk

Dinsdag 13 februari zal in de serie van de 10 geboden Diederik Stapel de ZinSpelen lezing houden over het Negende Gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken; ik ben eerlijk.

Diederik Stapel was jarenlang werkzaam als hoogleraar, onderzoeker en bestuurder, maar in 2011 kwam er een abrupt einde aan zijn wetenschappelijke loopbaan toen bleek dat hij onderzoeksresultaten had verzonnen. Het haalde de internationale pers en er werd gesproken over een megafraude.



Wat voor hem volgde was een diepe, existentiële val. Met behulp van vrienden, familie, therapie en zijn kennis van de psychologie heeft Diederik de afgelopen jaren geleerd zijn demonen te temmen. Hij wil zijn kennis, talenten, inzichten en ervaringen inzetten op een manier die goed en zinvol is en probeert zijn leven opnieuw betekenis te geven.

Zijn verhaal zal ook gaan over het paradijs van Genesis, een ommuurde tuin, afgesloten van de werkelijkheid, een fantasie. De mens wordt werkelijk zichzelf, met emoties, schaamte en schuld, wanneer Adam en Eva de tuin uit worden gedonderd, de echte wereld in, de chaotische harde werkelijkheid. Maar de droom blijft.

Diederik Stapel is een begenadigd spreker die een indrukwekkend, zeer persoonlijk en leerzaam verhaal vertelt.

Het belooft weer een boeiende avond te worden!
Dinsdag 13 februari. Aanvang 20.00 u. Entree €5,-.

Commissie ZinSpelen – lezingen in de Ark van Reeuwijk
Anne van Urk, Ton Schreuders, Albert-Jan Wagenveld
<http://pgdeark.nl/events/zinspelen/>

Van het pastoraat



Oproep voor meerdere contactpersonen

Omzien naar elkaar is een belangrijk thema binnen onze kerkgemeenschap.

Dit doen we met elkaar. Hiervoor hebben we ook de functie van contactpersoon in het leven geroepen.

De contactpersonen hebben in het pastoraat een belangrijke taak. Zij dienen als aanspreekpunt en onderhouden de contacten op velerlei manieren. U kunt denken aan het rondbrengen van de kerstentent, het overhandigen van een verjaardagattentie vanaf 75+, het meeleven tijdens lief en leed en het langsbrengen en ophalen van de kerkbalans.

In het totaal zijn er 23 contactpersonen actief betrokken binnen de 6 wijken. Op de achterzijde van de Arkade staat per wijk één naam vermeld, terwijl binnen een wijk 3 à 5 contactpersonen werkzaam zijn. Elke contactpersoon heeft dus een deel van de wijk onder haar of zijn hoede.

Een aantal contactpersonen heeft aangegeven het stokje over te willen dragen, na jarenlange trouwe dienst. Wij zijn hen zeer erkentelijk en dankbaar voor hun inzet en betrokkenheid.

Het betreft de volgende contactpersonen c.q. wijken:

Willy de Jong, wijk C3, daar vallen alle adressen in Reeuwijk-Dorp onder.
 Dieuwke Donselaar, wijk C2, zij gaat stoppen vanaf de zomer i.v.m. verhuizing.

Irene van de Leur, wijk E1, daar vallen de adressen onder die buiten Reeuwijk wonen, de meesten wonen in Gouda.
 Elian Krul, wijk E4, dit betreft de Moerweide.

De wijk in Reeuwijk-Dorp zou zeker opgesplitst kunnen worden, zodat de wijk kleiner wordt en daardoor beter behapbaar kan worden. Dit geldt natuurlijk voor elke wijk: ook hier geldt 'vele handen maken licht werk'. De meeste contactpersonen vinden de ontmoetingen fijn, mooi en soms verrassend. Ook binnen het wijkteam hebben we het gezellig en komen we twee keer per jaar bij elkaar.

Wil je meer weten?

Meld je vrijblijvend bij mij aan. Je zit nog nergens aan vast, ik ben van plan eerst een bijeenkomst te organiseren om het één en ander toe te lichten en jullie vragen te beantwoorden.

Caroline Bos,
 Ouderling Pastoraat
 cebos.pvk@gmail.com 06 38 969 837,
 bereikbaar op maandag (in oneven weken) en op woensdag.

Van de kindernevendienst

Het advents-/kerstproject bij de kindernevendienst is weer afgesloten. Het was een erg leuk project waarbij alle kinderen een boekje kregen waarin gedichten en plaatjes stonden en waar ze de knutselwerkjes van deze periode konden bewaren. De titel van het boek was: "Een boek vol verwachting". De zondag voor kerstmorgen werd dit project afgesloten. De kinderen konden deze dag het boekje mee naar huis nemen. Op kerstmorgen knutselden de kinderen een mooi lichtje voor de kerstdagen.





Ook werd deze dag een knutsel werkje gemaakt voor Evy, de dochter van Jan en Veronique, zij werd gedoopt.

Iedere week komen we tijdens de kindernevendienst even langs met een collectebusje. Om ook even stil te staan bij anderen, die het misschien net iets moeilijker hebben dan wij. We sparen op dit moment voor de EOTAS school voor dove kinderen. De collecte- opbrengst van de afgelopen maanden was € 65,01. Hiervoor hartelijk dank.

Afgelopen zondag was er een oecumenische dienst. Het was een dienst over vertrouwen/recht door zee.

De kinderen werd een verhaal verteld in hun eigen dienst en hierna maakten ze met elkaar een ketting. Deze werd in de dienst gepresenteerd en losgelaten.

Dit was de laatste oecumenische viering waarbij David van Veen was betrokken vanuit de Protestantse gemeenschap De Ark.

Hartelijke groet,
Namens de leiding van de kindernevendienst
Daniëlle Griffioen

Jeugdclub

Op 1 december is er een gezellige Sintviering geweest. De kinderen hebben eetbare huisjes gemaakt, cake versierd en eetbare poppetjes van fondant geknutseld.

15 december was het jaarlijkse Kerst-gourmetten. Wat een gezelligheid aan de lange tafel! Er is veel gekletst, volop gegeten en degenen die wilden, konden na het gourmetten naar een Kerstfilm kijken. Wederom een erg leuke afsluiting van het jaar.



We begonnen het Jeugdclubjaar op 12 januari met een nieuwjaarsinstuif. Er zijn onder leiding van Wouter drankjes gemaakt en de kinderen hebben spelletjes gedaan als krantenmep, stoelendans, limbodansen en stopdansen. Na afloop is er een groepsfoto gemaakt, proost op het nieuwe jaar!



Het was erg gezellig op de bijeenkomsten, bedankt dat jullie er allemaal weer waren! Zoals gewoonlijk: een vriendje of vriendinnetje mag je gezellig meenemen naar de meeste activiteiten. Laat je dit ons dan even weten? Het nieuwe programma is inmiddels via de groepsapp verstuurd.

Hartelijke groet namens de Jeugdclubleiding,

Sandra Verweij

Taizéreis 2018

Al een aantal keren is er een groep vanuit de Ark naar Taizé geweest. Dat was voor iedereen een bijzondere ervaring en bovendien erg gezellig. Ook dit jaar staat er weer een reis op het programma en wel met Hemelvaart.



Van **dinsdag 8 mei tot en met zondag 13 mei** willen we met jullie op reis gaan naar Taizé.

Taizé is een soort klooster in Frankrijk waar per jaar duizenden jongeren op af komen van over heel de wereld. Echt heel bijzonder om dat een keer mee te maken.

Let op!

Mocht je die dinsdag en woensdag geen vrij hebben van school dan kunnen wij indien nodig misschien een goed woordje voor je doen.... Waarschijnlijk reizen we met kleine busjes en/of auto's. Naast een bijdrage van jullie kant (€110,- inclusief vest) organiseren we samen nog een actie om de reis te betalen.

Ben je tussen de 15-29 jaar oud dan kun je je opgeven bij Esther Eijkelboom of vraag om meer informatie. Als je je opgeeft, vermeldt dan ook even gelijk je geboortedatum!

18 februari, na de dienst, zullen we dan ook de eerste keer samenkomen en maken we onze plannen en is er weer meer informatie. Het zou leuk zijn als je meegaat!!

Esther, Eline, Edwin, Elian en Carla
mail: de3jeugdouders@hotmail.com

Via de volgende link is ook een filmpje over Taizé te bekijken:
www.taize.fr/nl_article4792.html

Meditatie in de Ark

Een aantal deelnemers aan de meditatie-avonden in de Ark is bij elkaar gekomen om, nu Ds. David een andere baan heeft, over de voortgang van de avonden te praten. De avonden worden als te waardevol ervaren om mee te stoppen. Wij hebben besloten om tot de zomervakantie de meditatie op dezelfde voet, voor zover dat mogelijk is, voort te zetten.

De data voor de meditatie-avonden in het nieuwe jaar zijn:

De dinsdagen: 30 januari, 27 februari, 20 maart en 24 april.

Aanvang 20.00 uur

Het is niet nodig jezelf aan of af te melden.

Wij hopen zowel de deelnemers van het afgelopen jaar als ook nieuwe deelnemers te ontmoeten.

Meike van der Valk, Ineke Groenendijk, Marie Françoise van der Does, Truus Bakker, Ferdinand Krotwaar en Maria Schokking

Leerhuis.

In de laatste bijeenkomst van het vorige jaar, donderdag 7 december 2017, hebben wij de bespreking van het boek 'Erfenis zonder Testament' met de filosofische overwegingen bij het tiende gebod over de begeerte afgesloten. We bespraken vooral het begrip 'mimetische begeerte' (mimese= nabootsing): wij mensen willen graag ook hebben wat een ander bezit.

Daarna was het moment gekomen om met dankwoorden, attenties en aandacht David, na zovele jaren van boeken-besprekingen en mooie discussies, vaarwel te zeggen met de wenswoorden :

Vrede en alle goeds!

Inmiddels zijn we in januari 2018 via een inleiding o.l.v. ds. Jaap Koning begonnen aan het nieuwe, al eerder genoemd boekje 'Heilige Onrust' van hoogleraar Frits de Lange. Een zoektocht vol beweging naar het Hart van religie (ook geschreven voor vrijzinnigen, kerkverlaters en seculiere zoekers) Kerkvader Augustinus is 1 van de reisgenoten die ons daarbij kan helpen en inspireren!

De volgende bijeenkomsten zijn op donderdag 8 februari (we lezen dan hoofdstuk 1), 8 maart en 12 april. U bent daarbij van harte welkom! We beginnen steeds om 10.00 uur.

Bram Schuman; tel. 0182-394098.

De Ouderenmiddagen in januari en februari

Na de afgelopen Advent en Kerstperiode gaan onze ouderenmiddagen weer verder en hebben we de eerste in 2018 al weer gehad.

Op **maandag 18 december** waren we samen met onze predikant Ds. David van Veen.

Vanwege de tijd van Advent stond deze ouderenmiddag traditiegetrouw in het teken van Advent en Kerst. Het liturgisch centrum van de kerkzaal was goed gevuld met alle deelnemers en samen keken we naar afbeeldingen van Advent en Kerst, zongen enige kerstliederen en genoten van de lekkere dingen die er waren, mede vanwege het tienjarig jubileum van de ouderenmiddagen in De Ark.



Op **maandag 15 januari 2018** was Tjitske Boonstra uit Gouda onze gast. Zij is werkzaam geweest in de wetenschap en werkt nu bij een farmaceutisch bedrijf. Zij heeft ons iets laten zien over de toepassing van wetenschap: Van idee tot product - een reis door de wondere wereld van wetenschappelijke

ontdekkingen. En dat met name toegespitst op het terrein van geneesmiddelen. Ondanks de regenachtige middag was de tussenzaal goed bezet met onze ouderen. Er waren heel veel vragen en opmerkingen, die aangaven hoe aansprekend dit onderwerp werd ervaren.



Op **maandag 19 februari 2018 aanvang 14.30 uur** is onze gastspreker Mevr. Lisbeth Hertogh-Van der Laan uit Reeuwijk, voor velen bekend als raadslid, oud-voorzitter van de Wereldwinkel en ook reisleider. Zij was al eerder bij ons. Zij gaat het met ons hebben over Griekenland met zijn bekende oudheden, stranden, eilanden en natuurschoon. Of is er nog meer?

Op **maandag 15 maart 2018**, in de Veertigdagentijd is onze organist Ton Alders uit Bodegraven onze gast met een passend muzikaal programma, maar daarover in de volgende Arkade.

Graag nodigen wij u weer uit voor deze bijeenkomsten. Deze middagen vormen een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee. Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat.

De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal van De Ark, toegang meestal via de achteringang. Bij de ouderenmiddagen is ook altijd een volledig programma van de ouderenmiddagen 2017-2018 beschikbaar.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook in 2018 van harte welkom op onze ouderenmiddagen in de tussenzaal van De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en gasten zijn van harte welkom! Voor **vervoer** kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink, tel. 0182-394009.

Wij hopen u te ontmoeten in De Ark. Met veel dank aan de groep gemeenteleden die de ouderenmiddagen mogelijk maken, al meer dan 10 jaar lang!

Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra

Dank voor de Kerstpakketten voor de Voedselbank

Net als voorgaande jaren was het voor Kerst 2017 weer mogelijk uw Kerstpakket of een deel daarvan door te geven aan de Voedselbank Gouda. Ook inwoners van Reeuwijk maken daar gebruik van. Net als voorgaande jaren is er weer veel gegeven.

Op maandagochtend 18 december 2017 haalden de mannen van de Voedselbank Gouda een grote goed gevulde doos weer op bij De Ark, samen met de ingezamelde voedingsmiddelen door de RK Geloofsgemeenschap De goede Herder.



Namens de Voedselbank Gouda e.o. van harte dank!

Jan Boonstra

Huispaaskaarsen weer te bestellen

Op 1 en 2 april 2018 vieren we Pasen. Net als vorige jaren is er de mogelijkheid weer huispaaskaarsen te bestellen bij de Boca Kaarsengroep (voorheen Kaarsenfabriek Papôt-Van Moorsel) in Almere. Daarvoor hangt er een intekenlijst in de tussenzaal van De Ark aan de wand. Op de bestellijst staan kaarsen in verschillende afmetingen en met afbeeldingen van de motieven in mooie kleuren. Dit jaar zijn de vier aangeboden motieven: kelk/druif/kruis, kruis/brood/vissen, chi-rho kruis, waterbekken met kruis. Door de motieven vormt een huispaaskaars een rustpunt voor bezinning thuis.

Zelf branden wij de huispaaskaars altijd op zondagavond en dat kan natuurlijk ook bij het denken aan bijzondere gebeurtenissen of mensen.

Op de bestellijst staan de prijzen van de leverancier vermeld, die bij aflevering alleen worden verhoogd met een kleine opslag voor transport- en bestelkosten.

Vanwege het tijdstip van Pasen en de tijd nodig voor het verwerken van de bestellingen is bestellen mogelijk tot en met zondag 25 februari 2018.

Met hartelijke groet,
Jan Boonstra

Mo(nu)mentje–de ooievaar

Op één van onze reizen naar het zuiden pauzeerden we voor de lunch op een parkeerplaats langs de snelweg door de Elzas. Nu zijn dit soort parkeerplaatsen langs snelwegen paradijzen voor vele vogels. Daar staan veel struiken om in te nestelen, en er zijn minder natuurlijke vijanden. Van auto's hebben ze weinig last en veel bezoekers laten wel iets eetbaars achter. Mussen, spreeuwen en duiven kijken dan ook het



eten uit je mond. Maar op deze parkeerplaats, met uitzicht op het grote kasteel Haut-Koenigsbourg hoog boven de vlakte van de Elzas, troffen we een bijzondere eter aan: een ooievaar. Nu zijn ooievaars in de Elzas een bekend verschijnsel in het straatbeeld en landschap, net als bij ons in bijvoorbeeld de Krimpenerwaard. Maar dat een exemplaar niet op zoek ging naar lekkere kikkers in sloten en beken, maar zich vernederde tot bedelen op een autoparkeerplaats was voor ons nieuw. Nou ja, bedelen, hij was duidelijk overtuigd van zijn gewichtige omvang, want hij naderde de picknicktafel met een blik van 'waar blijft mijn portie?'



Natuurlijk reageer je daarop en je gooit een stukje stokbrood zijn kant op. Kleine, snelle vogeltjes als mussen, die hem probeerden vóór te zijn, kwamen toch telkens te laat door de reikwijdte van de ooievaar. Kennelijk was hij dat gevecht om voedsel al vaker aangegaan.

Natuurlijk maak je een foto van deze bijzondere ontmoeting. Maar achteraf voel ik een zekere schaamte. De vergelijking met dieren die gebruikt worden om kunstjes te vertonen dringt zich op. Want een ooievaar die kiest voor een snelle hap van toeristen voelt onecht aan. Het is niet hetzelfde als vogels in de winter bijvoeren, want vlak naast de parkeerplaats was een redelijk drassig gebied waar best “natuurlijke” voeding voor die ooievaar voorhanden was. Door onze reislust verstoren we onze natuurlijke leefomgeving. Herten en ander wild moet de snelweg oversteken via een ecoduct, voor padden en ander kleinere bewoners worden speciale tunnels aangelegd om van het ene naar het andere gebied te kunnen trekken. Het is allemaal prachtig, maar we maken de natuur steeds afhankelijker van de mens, en ik vraag me af of dat een goede ontwikkeling is.



Kees van der Does

Kerkendag 10 maart 2018

De Samenwerkende Gemeenten Krimpenerwaard nodigen u uit: voor de kerkendag

Thema: **“Op weg naar elkaar”**

Deze dag is bedoeld voor kerkenraden, bezoekgroepen, missionaire werkgroepen, jeugdwerkers, catecheseteams en alle andere gemeenteleden in de kerk.

Plaats : Kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.

Programma *(onder voorbehoud)*

Aanvang

09.45 uur : Inloop met koffie, begroeten, rondkijken infomarkt

10.15 uur : Opening met gebed en voorstellen van de dag-gast Kees Posthumus

10.30 uur : Verhalenverteller Kees Posthumus neemt ons mee de dag in met drie verhalen.

11.15 uur : Eerste ronde workshops

- ⌋ Waarom wij twee oren hebben en één mond: de kunst van het luisteren,
- ⌋ Twee geloven en een tafel ertussen: het geloof in het gesprek.
- ⌋ De plaats van de kerk op de sociale kaart: gemeente Krimpenerwaard
- ⌋ Diaconie: mogen wij niet wat meer van onszelf verwachten?
- ⌋ Eten we ons vermogen op of niet; hoe maak je een prognose op de lange termijn.
- ⌋ Creatief omgaan met de eredienst
- ⌋ Wat is een kerk zonder zingen?

12.15 uur : Terugblik op de workshops, lunch, infomarkt bezoeken en begin middag programma

13.15 uur : Tweede ronde workshops

- ⌋ Thuis bidden.
- ⌋ Wat gebeurt er in de kerkdienst en wanneer begint die eigenlijk?
- ⌋ ZWO, door de wereld gaat een woord
- ⌋ Hoe staan onze gebouwen erbij?
- ⌋ Met andere kerkenraden naar de toekomst kijken
- ⌋ De kerkenraad mag ook wat kleiner
- ⌋ World Servants Jongeren
- ⌋ Zingen

14.15-15.00 uur : Afsluitende viering

Definitief programmaboekje volgt nog, maar nu al kunt u zich opgeven voor deze dag via scriba.classisgouda@gmail.com

4e Oosterhuis zangmiddag

Voor de vierde keer komt er een Oosterhuis-zangmiddag. Want zijn liederen blijven boeien. Aansprekende beeldtaal. Met ruimte voor geloof en aarzeling. Maar vooral ook met het verlangen naar 'deze wereld omgekeerd'. Naar die toekomst waarin God en mens samenleven. Daarom gaven wij deze vierde editie ook de naam: "*Op hoop van toekomst*".



Zaterdagmiddag 10 februari zijn we van 14.00-17.00 uur weer in de Oudshoornsekerk te gast. Onder de bezielende leiding van dirigent Saskia ten Have en ondersteund door pianist Ad Hesseling. Samen stuwen zij ons zingen naar een mooi muzikaal niveau. Elk lied krijgt een korte introductie om de bedoeling dichterbij te halen. Naast de vierstemmige zijn er dit keer ook een aantal eenstemmige liederen opgenomen. Halverwege de middag is er even een pauze. En we besluiten de middag met een eenvoudige Vesper. Daarin komen sommige liederen terug en functioneren ze in hun religieuze setting. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij. Partituurboekjes zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.

Tijd: Zaterdag 10 februari van 14.00 tot 17.00 uur.

Plaats: Oudshoornsekerk, Oudshoornseweg 90, 2401 LC Alphen aan den Rijn.

Wij hopen velen van U bij dit evenement te kunnen begroeten.

Mede namens de andere organisatoren Alie Hoekstra en Lise Miedema,

ds. Cort van der Linden

Kerk in de Buurt

Vanaf zondag 7 januari 2018 gaat Kerk in de Buurt uitzenden van 9 tot 10 uur met een herhaling van 11 tot 12 uur.

In dit programma kunt u o.a. de rubriek "Van de Bovenste Plank" met daarin de boekbespreking, het interview en de Raakvlakberichten beluisteren.

De meditatie komen dan helaas te vervallen.

Presentatie: Jan van den Brink.

Omdat wij nog steeds een tekort aan presentatoren hebben, zijn wij genoodzaakt tot deze oplossing.

Met vriendelijke groeten,

Aty Veldhuizen

secretariaat Kerk in de Buurt



Leesrooster januari – maart (Nederlands Bijbelgenootschap)

28 januari-3 februari

zondag: Marcus 1:16-31
 maandag: Marcus 1:32-45
 dinsdag: Spreuken 19:1-12
 woensdag: Spreuken 19:13-29
 donderdag: Spreuken 20:1-9
 vrijdag: Spreuken 20:10-21
 zaterdag: Spreuken 20:22-30

4-10 februari

zondag: Psalm 142
 maandag: Jesaja 55: 1-13
 dinsdag: Jesaja 56: 1-8
 woensdag: Spreuken 21: 1-12
 donderdag: Spreuken 21: 13-21
 vrijdag: Spreuken 21: 22-31
 zaterdag: Joël 1: 1-14

11-17 februari

zondag: Joël 1: 15-20
 maandag: Joël 2: 1-11
 dinsdag: Joël 2: 12-27
 woensdag: Psalm 57
 donderdag: Jesaja 56: 9 – 57: 6
 vrijdag: Jesaja 57: 7-13
 zaterdag: Jesaja 57: 14-21

18-24 februari

zondag: Jesaja 58: 1-5
 maandag: Jesaja 58: 6-14
 dinsdag: Jona 1: 1-16
 woensdag: Jona 2: 1-11
 donderdag: Jona 3: 1-10
 vrijdag: Jona 4:1-11
 zaterdag: 2 Petrus 1:1-11

25 februari-3 maart

zondag: 2 Petrus 1:12-21
 maandag: 2 Petrus 2:1-10a
 dinsdag: 2 Petrus 2:10b-22
 woensdag: 2 Petrus 3: 1-9
 donderdag: 2 Petrus 3:10-18
 vrijdag: Spreuken 22:1-16
 zaterdag: Jozua 1: 1-9

4-10 maart

zondag: Jozua 1: 10-18
 maandag: Jozua 2: 1-14
 dinsdag: Jozua 2: 15-24
 woensdag: Jozua 3: 1-17
 donderdag: Jozua 4: 1-14
 vrijdag: Jozua 4: 15 – 5:1
 zaterdag: Jozua 5: 2-12

11-17 maart

zondag: Psalm 6
 maandag: Jozua 5:13 – 6:14
 dinsdag: Jozua 6:15-27
 woensdag: Jozua 7:1-15
 donderdag: Jozua 7:16-26
 vrijdag: Jozua 8: 1-13a
 zaterdag: Jozua 8:13b-29

Predikant :	ds. D. van Veen	(tot 4 februari 2018, daarna vacant)	
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	395335
	mw. M.A. Burger	Graaf Florisweg 71-4 Gouda	785908
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	751139
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175
College van diakenen :			
	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	hr. R. Donselaar	Waterdekmos 7	580315
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	hr. T.C.W. van Eekelen	Semmelweislaan 14	06-53899757
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
College van kerkrentmeesters :			
Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	hr. R. Maitland	Dr. A. Scheygrondlaan 18	396963
	mw. H. Schrier	Haarmos 42	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639
Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :			
wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	
Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven aan :	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088