

december 2017 – januari 2018

Afscheid nemen bestaat niet

Deze bekende songtekst (Marco Borsato) schoot al een aantal keren door mijn hoofd de laatste weken.



In deze periode van het jaar hebben we tijdens de gedachteniszonntag (en het concert op vrijdagavond) de overledenen herdacht. Met mooie muziek, kaarslicht en bemoedigende woorden. Fijn om dit met elkaar te mogen herdenken.

Zelf hebben we ook te maken met afscheid, zij het in heel andere vorm. Recent zijn we verhuisd naar Bodegraven en binnenkort stoppen mijn taken als diaken en in de Kerkenraad. We zullen Reeuwijk zeker gaan missen, vooral de Ark en het uitgestrekte Plassengebied, maar kijken ook uit naar een nieuwe toekomst.

Ook dominee David, Paola en de kinderen zullen afscheid gaan nemen van de Ark. Voor hen èn voor ons zal dat vast de nodige emoties met zich meebrengen. Zoals dominee David zelf zegt: een voorganger is ook een voorbijganger. Het is een geruststellende gedachte dat Gouda niet ver weg is en we vast weer een inspirerende, nieuwe voorganger zullen vinden.

Voor iedereen die afscheid neemt of moet nemen, tijdelijk of voor altijd, kan het een houvast zijn om te geloven dat "afscheid nemen niet bestaat". Want in donkere maanden mogen we geloven dat er lichtpuntjes zijn. Met Advent leven we toe naar het Kerstfeest: het feest van Jezus' komst naar deze wereld als klein kind in een kribbe. Iedere Adventszondag zullen we een Adventskaars aansteken. Dat symboliseert dat we steeds iets dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht.

*Zie, wat onzichtbaar is
Wat je gelooft is waar
Open je ogen maar
En, dan zal ik bij je zijn
Alles wat jij moet doen
Is mij op m'n woord geloven*

Afscheid nemen bestaat niet.

Ruben Donselaar

WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

Tijdens en na onze vieringen kunt u vanaf 19 november 2017 deze beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl; klik Zuid-Holland aan en daarna Reeuwijk-Brug, vervolgens De Ark en de gewenste datum.

10 december 09.30 Tweede Advent (paars)**Belijdenisdienst**

Voorganger: ds. David van Veen

Ouderling: mw. J. van Galen

Diaken: mw. T. Lavies

Collectant: Ingo van Oldenborgh

Collecten: 1. St. Remer

2. Kerk

Koster: hr. G. Schouten

Muziek: hr. J. Kooiman m.m.v. koor Passie

Beamer: hr. J. Burger

Nevendienst: mw. M. Homan en mw. A. Knol

Koffiedienst: mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak

Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche

Provider: Bijeenkomst voor jongeren vanaf 16.00 uur in jeugdruimte

17 december 09.30 Derde Advent (paars)**Opening zevende gebod**

Voorganger: ds. David van Veen

Ouderling: hr. J. Boonstra

Diaken: hr. R. Donselaar

Collectant: Maartje Homan

Collecten: 1. International Justice Mission

2. Pastoraat

Koster: mw. J. Vermeulen

Muziek: hr. M. Spits

Beamer: hr. B. Kwast

Nevendienst: mw. S. van de Graaf en mw. M. Hop

Koffiedienst: mw. T. van Vuren en mw. N. van Loo

Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. D. Meekhof

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

24 december 09.30 Vierde Advent (paars)

Ochtendgebed

Voorganger: hr. C. van der Does
 Ouderling: mw. J. Timmers
 Diaken: mw. T. Bakker
 Collectant: Femke Hop
 Collecten: 1. Diaconaal Havenprogramma Rotterdam
 2. Kerk
 Koster: hr. F. van den Heuvel
 Muziek: hr. A. Bakker
 Beamer: hr. A.-J. Wagenveld
 Nevendienst: geen, project wordt afgesloten op 25 december
 Koffiedienst: geen
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

24 december 21.00 Kerstnacht (wit)

Voorganger: ds. David van Veen
 Ouderling: mw. E. Eijkelboom
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Jitse van Eekelen
 Collecten: 1. St. Op gelijke voet
 2. Alg. diaconale doelen/noodhulp
 Koster: hr. J. Burger
 Muziek: hr. T. Alders, Joost Willemze, harp
 Beamer: hr. H. Krul
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

25 december 09.30 Kerst (wit)

Doopdienst

Voorganger: ds. David van Veen
 Ouderling: hr. P. Verheij
 Diaken: mw. T. Lavies
 Collectant: Robin van Loo
 Collecten: 1. Karimabad
 2. Kerk
 Koster: hr. T. Eykelboom
 Muziek: hr. J. Kooiman m.m.v. Lailly Voices
 Beamer: hr. J. Schippers
 Nevendienst: mw. M. Homan en mw. J. Klomp, afsluiting project

Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers
 Bloemendienst: geen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

31 december 09.30 Zondag na Kerst (wit)

Voorganger: dr. J.G. Mooi te Hoogmade
 Ouderling: mw. C. Bos
 Diaken: mw. T. Kwakernaak
 Collectant: Koen de Wit
 Collecten: 1. St. Health and Education Ghana
 2. Diaconie
 Koster: hr. G. de Graaff
 Muziek: hr. D. Broere
 Beamer: hr. G. de Graaff
 Nevendienst: mw. J. Klomp en hr. J. Groenendijk
 Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker
 Bloemendienst: mw. N. Pos en mw. R. Oudshoorn
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

7 januari 2018 09.30 Epifanie (wit)

Na afloop gelegenheid tot nieuwjaarwensen

Voorganger: ds. M.J. Wattel te Hoofddorp
 Ouderling: hr. J. Boonstra
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Leon van Oldenburgh
 Collecten: 1. St. Exodus
 2. Diaconie
 Koster: hr. M. ten Haaf
 Muziek: hr. J. Kooiman
 Beamer: hr. H. Krul
 Nevendienst: mw. M. Hop en mw. C. Schrier
 Koffiedienst: hr. F. en mevr. A. van den Heuvel
 Bloemendienst: mw. S. Hordijk en mw. H. Langbroek
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

14 januari 09.30 Tweede zondag van Epifanie (wit)

Viering Avondmaal, verkiezing ambtsdrager

Voorganger: ds. David van Veen
 Ouderling: mw. E. Eijkelboom
 Diaken: hr. R. Donselaar
 Collectant: Kristian Schrier

Collecten: 1. Jaardoel: School van mijn dromen
 2. Kerk
 Koster: hr. G. Schouten
 Muziek: hr. T. Alders m.m.v. onze cantorij
 Beamer: hr. B. Kwast
 Nevendienst: mw. E. Visser en mw. M. Hop
 Koffiedienst: hr. P. Verheij en mw. H. Schrier
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

21 januari 09.00 Oecumenische viering in Reeuwijk-Dorp
Derde zondag van Epifanie (wit)

Voorganger: ds. David van Veen en RK diaken Leon Everts
 Ouderling: hr. D.-J. Knol
 Collecten: in overleg oecumenische werkgroep
 Muziek: Ecclesiakoor o.l.v. Bettie Schouten
 Nevendienst: mw. D. Griffioen en mw. J. Klomp
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche

24 januari 19.30 Vesper in het kader van Week van gebed voor de eenheid

Voorganger: ds. David van Veen
 Ouderling: hr. J. Boonstra
 Muziek: Ecclesiakoor o.l.v. Bettie Schouten

28 januari 09.30 Vierde zondag van Epifanie (groen)

Voorganger: ds. A. Admiraal te Gouda
 Ouderling: mw. G. Bakker
 Diaken: mw. T. Bakker
 Collectant: Barbera Coehoorn
 Collecten: 1. De Reling
 2. Alg. diaconale doelen, noodhulp
 Koster: mw. J. Vermeulen
 Muziek: hr. A. Bakker
 Beamer: hr. T. Verheij
 Nevendienst: mw. A. Knol en mw. M. Homan
 Koffiedienst: mw. A. Verkade en mw. N. van de Wolf
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. T. Bakker
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèche dienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche
 Provider: Er is vandaag een bijeenkomst voor jongeren

4 februari 10.00 Scholendienst met De Regenboog

Organisatie: Christengemeente Elim

4 februari 14.30 Viering bij afscheid Ds. David van Veen (rood)**Vijfde zondag van Epifanie**

Voorganger: ds. David van Veen

Ouderling: hr. B. Kwast

Diaken: mw. T. Kwakernaak

Collectant: Jelle Hop

Collecten: 1. Vlielandkamp voor jeugdzorg
2. Kerk

Koster: hr. F. van den Heuvel

Muziek: hr. D. Broere

Beamer: hr. J. Schippers

Nevendienst: mw. C. Schrier en hr. J. Groenendijk

Koffiedienst: mw. P. Haverkamp en mw. E. Krul

Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. T. van Vuuren

Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche

Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

donderdag	7 dec.	10.00 u.	Leerhuis
zondag	10 dec.	09.30 u.	Dienst met PASSIE
		09.30 u.	Provider
donderdag	14 dec.	19.00 u.	Amnesty, schrijfavond *
zondag	17 dec.	15.00 u.	GouweHart orkest *
		18.00 u.	SUNDAYS
maandag	18 dec.	14.30 u.	Ouderenmiddag, Advent en Kerst *
dinsdag	19 dec.	20.00 u.	Zin <i>Spelen</i> , Antoine Bodar, jaarthema *
maandag	15 jan.	14.30 u.	Ouderenmiddag, Tjitske Boonstra, wondere wereld van wetenschappelijke ontdekkingen *

dinsdag	16 jan.	20.00 u.	<i>ZinSpelen</i> , Johan Graafland, jaartheme *
zondag	4 feb.	14.30 u.	Afscheidsdienst ds. David

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer



Kopij-inleverdata Arkade

22 januari
5 maart
16 april
22 mei
25 juni

Verschijningsdata Arkade

1 februari
15 maart
26 april
31 mei
5 juli

Inleveren voor Arkade:

**Kopij (uiterlijk op de inleverdatum voor 10.00) bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com).
Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).**

Vanuit de pastorie

Lieve mensen,



De kogel is door de kerk. Ik heb het beroep naar de Veste in Gouda aangenomen en dat betekent dat ik hier in de Ark afscheid zal gaan nemen als uw predikant. Dat zal op zondagmiddag 4 februari plaatsvinden. 10 jaar lang mocht ik mij predikant van de Ark van Reeuwijk noemen. Iets dat ik altijd met trots deed, want u bent met elkaar een hele mooie gemeente waar wij als gezin een hele goede en fijne tijd mochten beleven.

Nu het bekend geworden is, spreken veel mensen mij en ons aan. Het is vaak mooi om samen terug te kijken en te zien wat wij met elkaar hebben mogen opbouwen. Ik ben dankbaar dat ik daar een rol in heb mogen spelen en ben er tegelijkertijd van overtuigd dat u als gemeente op een goede manier verder zult gaan.

Ook ben ik dankbaar dat u mij als predikant altijd de vrijheid en het vertrouwen heeft gegeven om met nieuwe initiatieven te komen, ook als het bijvoorbeeld gaat om de eredienst.

Overigens zou ik met net zo veel liefde ook nog jaren uw predikant gebleven kunnen zijn, maar tegenwoordig zijn kerkelijke procedures lang en moet je soms ook kansen pakken als ze voorbij komen. Daarnaast ben ik er ook van overtuigd dat een voorganger ook altijd een voorbijganger is. Dat betekent voor mij nu een nieuwe uitdaging in de Veste en voor u als gemeente de uitdaging om na mijn predikantschap te bekijken hoe u als gemeente verder gaat, ook in het samenstellen van een profielschets voor een nieuwe predikant.

Nu het de Veste is geworden, is het extra cadeau natuurlijk dat dit heel dichtbij is. Dat betekent naast een verhuizing dat er voor mijn gezin niet heel veel zal veranderen. Na de zomer zal Isaac in Gouda op de middelbare school gaan. Samuel blijft hier op de Regenboog en beiden zullen ook hier blijven hockeyen. Waar wij zullen kunnen gaan wonen, weet ik op dit moment nog niet.

Wat wel verandert, is dat ik niet meer uw predikant zal zijn, maar die van de Veste. Ook al is het dichtbij: dat verandert wel.

Zeker als u een nieuwe predikant heeft gekregen, moeten we dat samen goed markeren. Natuurlijk kan ik als gastpredikant nog wel eens voorgaan en is er mogelijk met de Veste eens samen te werken bijvoorbeeld als het gaat om Taizé-vieringen, maar de nieuwe predikant zal straks uw eerste aanspreekpunt en pastor zijn. Ik wil hem of haar niet voor de voeten lopen en ik hoop en bid hem of haar toe dat er net zo'n mooie band met u mag ontstaan zoals ik dat zelf heb ervaren.

Toch gaan we eerst nog een andere mooie periode met elkaar tegemoet. De periode van Advent en Kerst. Hierin zijn er vele bijzondere vieringen. Allereerst zal Merel de Vries belijdenis doen. Merel komt al jaren naar de Sundaysgroep waar wij samen spreken over het geloof. Ik ben er heel blij mee dat ze deze stap gaat zetten en dat ik dit nog kan meemaken. Waarschijnlijk volgen er nog meer jongeren, maar daarvoor moeten we nog even gaan bekijken wat een geschikte datum is. Dan met Kerst bijzondere muziek. Met Kerstavond komt het jonge talent Joost Willemze. Hij is internationaal bekend om zijn harpspel. Daarom zijn we er extra trots op dat hij met Kerstavond naar de Ark komt. De volgende dag zingen de zusjes Laura en Lise. Tevens, en ook dat is bijzonder, zal op Kerstmorgen Evy gedoopt worden. Evy is de dochter van Jan en Veronique Groenendijk. Tenslotte wijs ik u vast op zondag 17 december, Derde Advent waarin we ons Zevende Gebod openen: Gij zult niet echtbreken. Een Gebod dat vaak een moeilijke geschiedenis heeft in de kerk. Hoe kunnen we daar in onze dagen tegen aan kijken? Op 19 december zal Antoine Bodar daar ook nog een lezing over houden.

Naast alle groepen en activiteiten die er zijn, gaan we samen met deze vieringen nog een bijzondere tijd met elkaar tegemoet. Ik kijk er naar uit.

Als laatste deel ik nog met u dat het bezoek van broeder Sebastiaan heel bijzonder was. Met zo'n 45 jonge mensen hebben we eerst met hem gegeten. Dank aan iedereen die hier heel hard bij heeft geholpen. Daarna hadden we een mooie inspirerende Taizé-viering in een volle kerk.



Mooi was ook dat er jongeren uit de hele regio aanwezig waren. Broeder Sebastiaan heeft in de pastorie geslapen en mocht natuurlijk ook 's avonds nog zijn schoen zetten. Al met al een mooie ontmoeting en we hopen hem in Taizé weer te zien.

Vanuit de pastorie wensen wij u goede kerstdagen toe en een gezegend nieuwjaar.

Ds. David van Veen



Bij de vieringen

Zondag 10 december - 2^e zondag van Advent Openbare geloofsbelijdenis van Merel de Vries m.m.v. van het koor Passie

Jesaja 2: 2-5

Stel je voor...

Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: de berg met de tempel zal stevig staan, ver boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naartoe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede. Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap. Het koor Passie zingt en Merel de Vries zal haar geloof belijden.

Ds. David van Veen gaat voor.

Zondag 17 december - 3^e zondag van Advent - Opening van het Zevende Gebod

Jesaja 35: 1-10

Bloemen in de woestijn

Jesaja gelooft in wonderen. In een woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die verandert in vruchtbare grond. Jesaja gelooft in een land dat versierd wordt door de Heer. Als hij erover vertelt, krijgen mensen bosjes op hun wangen. Dat is een begin! Ook openen we in het kader van ons jaarthema over de Tien Geboden in deze dienst het Zevende Gebod: 'Gij zult niet echtbreken'. Een Gebod dat vaak misverstaan is. Hoog tijd om daar eens bij stil te staan.

Ds. David van Veen gaat voor.

Zondag 24 december - Ochtendgebed

Op zondagmorgen 24 december is het nog Vierde Advent.

Kees van der Does zal ons voorgaan in een ochtendgebed.

Zondag 24 december - Viering van de Kerstnacht om 21.00 uur m.m.v. Joost Willemze op de harp

Kerstavond belooft een bijzondere en warme dienst te worden waarin we veel kerstliederen zullen zingen. En natuurlijk horen we ook dan weer van dat eeuwenoude kerstverhaal zodat het ook vanavond weer Kerst kan worden. Heel bijzonder is dat de 21-jarige Joost Willemze op de harp enkele stukken ten gehoor zal brengen.

Ds. David van Veen gaat voor.

Joost Willemze (1996) speelt harp sinds zijn zevende en is nu leerling van Erika Waardenburg aan de Academie Muzikaal Talent. Joost won prijzen op de concoursen van de Stichting Jong Muzikalent Nederland en op het Internationaal Harpconcours in Wales. In april 2012 won hij een 1e prijs in de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours in Den Haag.



In januari 2009 maakte Joost zijn televisiedebuut bij Ivo Niehe en in de zomer van 2010 was hij live op televisie te zien tijdens het Kinderprinsengrachtconcert in Amsterdam. In mei 2013 was hij één van de vier finalisten in het NTR-programma De Avond van de Jonge Musicus. Joost geeft concerten in zowel binnen - als buitenland. In april 2015 won Joost de tweede prijs tijdens de George Gershwin Competition in New York. Recentelijk trad hij op in de Italiaanse ministeries van Cultuur en van Onderwijs te Rome. In mei 2016 gaf hij enkele concerten op het Rio Harp Festival in Brazilië, waar hij in 2017 opnieuw zal optreden. Als Ark zijn we er dan ook trots op dat Joost als aanstormend en internationaal talent op Kerstavond in de Ark zal spelen

Kerstmorgen 24 december - Viering van Kerst waarin Evy de heilige doop zal ontvangen - m.m.v. Lailly Voices

Lucas 2: 1-40

In deze viering horen wij van het klassieke Kerstverhaal maar lezen dit keer iets verder door dan gebruikelijk. We horen dan ook dat Maria en Jozef het pasgeboren kind in de tempel van Jeruzalem brengen en daar Simeon en Hanna ontmoeten. Het verhaal is extra bijzonder omdat Jan en Veronique Groenendijk op deze Kerstmorgen met Evy in de kerk komen waar Evy de heilige doop zal ontvangen. De zussen Lize den Ouden en Laura Struik, samen bekend als de Lailly Voices zullen in de dienst zingen.



Ds. David van Veen gaat voor.

Zondag 31 december

Lucas 2: 22-40

Lezing: Spreuken 29: 22-26 en Matteüs 25: 14-30.

De tekst is uit Spreuken 29: 25 " Maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar'. Een dienst die past bij de sfeer van Oudejaarsdag. Dr. Mooi gaat voor.

Zondag 7 januari - Zondag van Epifanie

Matteüs 2: 1-12

Verrassing!

De wijzen brengen koninklijke geschenken naar het kindje Jezus, waarmee ze aangeven wat voor kind dit is. Het thema 'verrassing' van deze week verwijst niet alleen naar het moment dat je iemand een cadeau geeft, maar ook naar het verrassende aspect van Jezus' geboorte. Ds .M.J. Wattel gaat voor.

Zondag 14 januari - 2^e zondag na Epifanie**Viering van het heilig avondmaal m.m.v. van de cantorij**

Johannes 2: 1-11

Waar komt dit vandaan?

De ceremoniemeester proeft het water en het is wijn geworden. Dit is het eerste wonderteken van Jezus. Het leven mag gevierd worden. In deze dienst vieren we samen het avondmaal.

De cantorij zingt en ds. David van Veen gaat voor.

Zondag 21 januari - 3^e zondag na Epifanie**Oecumenische dienst 09.00 uur Reeuwijk-Dorp****Thema: Recht door zee****m.m.v. het Ecclesiakoor o.l.v. Bettie Schouten**

Recht door zee is het thema van deze dienst waarmee de week van gebed om eenheid begint. We lezen uit Exodus van het Lied van Mozes en Mirjam nadat zij de overkant van de rode zee hebben bereikt.

Ds. David van Veen gaat voor samen met diaken Leon Everts.

Maandag 22 januari - vrijdag 26 januari**Week van de gebed om eenheid**

Vanaf zondag 21 januari wordt in kerken in Nederland de jaarlijkse Interkerkelijke Week van Gebed gehouden. Samen bidden voor land, volk, kerk en wereld. De kerken van Reeuwijk doen hier sinds een aantal jaren ook aan mee.

Op elk van de vijf doordeweekse avonden is er vanaf 19.30 uur in één van de kerken een gebedsmoment van maximaal een uur. Let op: vrijdag 26 januari is dit om 19.00 uur in zorgcentrum de Reehorst, grote zaal. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Maandag 22 januari, bij Christengemeente Elim, Gebouw De Poort, Einsteinstraat 12 D.

Dinsdag 23 januari, bij de Hervormde gemeente, Dorpskerk, Kerkweg 2 in Reeuwijk-Dorp

Woensdag 24 januari, bij de Protestantse gemeente De Ark, 't Kerkestuk 1, m.m.v. het Ecclesiakoor.

Donderdag 25 januari, bij de Hervormde gemeente Sluipwijk, 's Gravenbroekseweg 85.

Vrijdag 26 januari, om 19.00 uur, zorgcentrum Reehorst, grote zaal, ingang met opschrift "Dienstencentrum De Reehorst", aan de kant van de Poelruit!

Zondag 28 januari - 4^e zondag na Epifanie

Marcus 1 : 21-28

Waar gaat dit naar toe?

Bij het meer van Galilea zijn de vissers bezig met hun netten. Dat doen ze elke dag. Maar vandaag verandert alles: Jezus komt langs en vraagt hen om met hem mee te gaan. Meteen laten de vissers alles achter om Jezus te volgen.

Ds. A. Admiraal gaat voor.

Zondag 4 februari 14.30 uur - Dienst van afscheid van ds. David

Op zondag 4 februari zal ik om 14.30 uur in een viering van u afscheid nemen als uw predikant. Over deze viering wordt nog verder gecommuniceerd. In de ochtend zal Elim in de Ark de schoolkerkdienst houden.



In memoriam

Op 24 november overleed ons gemeentelid Leendert Roskam (Leo) in de leeftijd van 95 jaar. Hij woonde de laatste jaren in de Irishof in Gouda. Op de rouwkaart stond geschreven: *“Intens dankbaar voor alle liefde, warme vriendschap en genegenheid die hij tijdens zijn leven heeft gegeven en mocht ontvangen is hij in alle vrede heengaan.”* Een zin die mooi omschrijft hoe hij aan het einde van zijn leven terugkeek en zo ook de balans opmaakte.

Leo is automonteur geweest en werd hiervoor later ook examiner. Ook was hij actief in het vrijwilligerswerk. In al dit werk heeft hij veel kennis mogen doorgeven. Tijdens de tweede wereldoorlog werd hij tewerkgesteld in Duitsland en zag daar de verschrikkingen van de bombardementen. Het bezielde hem om zich in te zetten voor mensen die in nood verkeerden. Dat bleek via zijn inzet voor veiligheid en de brandweer. In de laatste jaren van zijn leven mocht hij nog een mooie vriendschap ontwikkelen met Adele die zijn vriendin werd. Samen met de scootmobiel, die hij zijn stoep-ferrari noemde, reden ze door de hele omgeving. Een bezoekje aan Lopik, een ijsje in Haastrecht.

Toch viel hem de ouderdom ook zwaar. Hij zei: “Vroeger had ik een schuur die vol hing met mijn gereedschap, daarna werd het een kistje waarin ik wat gereedschap bewaarde en uiteindelijk kan ik nu met heel veel moeite een schroevendraaier met twee handen omdraaien.” De toenemende afhankelijkheid en kwetsbaarheid deden hem steeds meer verlangen naar een toekomst bij God.

Maar er was ook heel veel om dankbaar voor zijn. Hij begon te glunderen als hij vertelde over het bezoek aan de Beekse Bergen of de nieuwe brandweerauto in Rotterdam. Het varen in Amsterdam waarbij hij zelfs weer even zelf mocht sturen. Het keek er naar uit. Hij keek er op terug. Ook de contacten met zijn familie en de mensen om hem heen waren belangrijk en gaven hem kracht.

Zo maakte Leo net als de oude aartsvader Jacob aan het einde van zijn leven de balans op. “Herinneringen worden steeds belangrijker”, zei hij, “maar ook mijn geloof wordt intenser. Vaak eindigt iets zomaar in een gebed.”

Leo keek echter niet alleen terug, maar hij keek eigenlijk ook vooruit, vooruit over de grenzen van zijn eigen eindigheid heen. En wat hij daar zag, dat waren zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en hoe hij in hen mocht voortleven. Hij ontdekte dat wat hem bezielde, ook hen mocht bezielen.

Het was dat beeld van de oude aartsvader Jacob, dat beeld van Leo, dat ons droeg tijdens de dankdienst voor zijn leven op donderdag 30 november. Het beeld van aartsvader Leo die zijn nageslacht zegenend de handen op het hoofd legt. En zo zegenrijk doorgaf van wat hij zelf in dit leven mocht ontvangen.

Ga met God, Leo. Hij zal met je zijn.
In Zijn liefde je bewaren.

Ds. David van Veen



Uit de kerkenraad

Het bezinningsmoment aan het begin van de vergadering van 13 november gaat over de manier waarop mensen tegen de kerk aankijken. Vroeger werd de kerk gezien als een ziekenhuis, dat je op belangrijke momenten in het leven - doop, huwelijk, uitvaart - nodig hebt. Nu wordt de kerk meer gezien als een restaurant: je zoekt wat je aanspreekt en je hebt keus uit verschillende restaurants. Je kunt ook zonder de kerk, dus moet je meer innerlijk gemotiveerd zijn om christen te zijn en bij een kerk te willen horen. .

Aan het begin van de vergadering staan we kort stil bij de recente ontwikkelingen rond het beroep vanuit De Veste in Gouda op onze predikant. Op dat moment weten we nog niet hoe dit gaat aflopen. Het is dus nog te vroeg om allerlei maatregelen te gaan treffen. Eén aspect kan niet tot de volgende vergadering wachten. De wijkgemeente De Veste heeft geen pastorie: de predikant moet in zijn/haar eigen woonruimte voorzien. De kerkenraad vraagt het college van kerkrentmeesters om, als het beroep wordt aangenomen, met David afspraken te maken over tijdelijke huur van onze pastorie.

We bespreken de begroting voor 2018 aan de hand van de toelichting die is opgesteld door Jan Walrave. Hij is zelf aanwezig om dit degelijke werkstuk voor ons toe te lichten. Verreweg de meeste posten laten een stijging zien. Na de vorming van de Protestantse Kerk Nederland was er een overgangsregeling die voorzag in verminderde afdrachten aan de centrale kas. Nu die overgangsregeling afloopt stijgen enkele van deze afdrachten. Een andere duidelijk oplopende post is die van het onderhoud aan kerk en pastorie. We hebben de afgelopen jaren onderkend dat onze kosten stijgen doordat onderhoud en exploitatie van ons kerkgebouw nu volledig voor onze rekening komen. Dat besef heeft nog niet geleid tot een flinke structurele verhoging van de vaste vrijwillige bijdragen. We hebben dus een tekort op de begroting van ongeveer €20.000,-. Dat onderwerp zal de komende tijd opnieuw op de agenda staan.

We bespreken de aanpak van de kerkzaal. Onlangs is er opnieuw een gedachtewisseling geweest met ds. Uytendogaardt, die ons helpt door met een wat meer liturgische bril naar de kerkzaal te kijken. Normaliter hebben we maar al te zeer de neiging naar de huidige inrichting te kijken om van daaruit te denken over verandering, vernieuwing en aanpassing.

Maar begin nu eens na te denken hoe we ons gemeente-zijn in de vieringen gestalte willen geven en ga dan verder over de inrichting van de kerkzaal. Zo'n aanpak heeft ook risico's: wat halen we allemaal overhoop en wat zal dat niet gaan kosten? Uiteindelijk besluiten we dat de voordelen zwaarder wegen en dat we daarmee niet automatisch aan hoge kosten vast zitten. We gaan dus met ds. Uytendogaardt als adviseur in zee.

We kijken vooruit naar enkele heugelijke gebeurtenissen, waaronder de doop van Evy, het dochtertje van Veronique en Jan Groenendijk, in de dienst op Kerstochtend en het huwelijk van Ank Verkade en Jan Poot, op 29 december. Sinds kort zijn onze kerkdiensten ook direct en achteraf te volgen op Kerkdienstgemist.nl. Omdat Eerste Kerstdag dit jaar op maandag valt en we dus op zondagavond een Kerstnachtdienst hebben, besluiten we de zondagochtenddienst het karakter te geven van een ochtendgebed, waarin Kees van der Does voorgaat en Anton Bakker de pianobegeleiding verzorgt. Als op 4 februari in de middag de afscheidsdienst van David wordt gehouden, kunnen we 's ochtends onze kerk beschikbaar stellen voor de scholendienst, die komend jaar met Elim wordt verzorgd. We besluiten dat onze ochtenddienst daarvoor die zondag komt te vervallen.

Bert Kwast

Verkiezing van ambtsdrager

We staan er niet altijd bij stil, maar ook in de kerkenraad is er behoefte aan nieuwe mensen vanuit onze gemeente. In dit geval bij de diakenen. Door de komende verhuizing van Ruben Donselaar naar Waarder, na een tijdelijk verblijf in Bodegraven, moesten we op zoek naar een nieuwe diaken/penningmeester. Jammer dat Ruben weggaat maar we hebben er alle begrip voor en bedanken hem alvast voor 5 jaar trouwe dienst. Na een oproep in de Arkade heeft Sander Kwakernaak gereageerd. We zijn erg blij dat hij zich kandidaat gesteld heeft, leuk dat het nu ook weer een jonger lid van onze gemeente is die een taak wil vervullen. De kerkenraad stelt hem dan ook voor ter verkiezing op voorstel van het college van diakenen. Deze verkiezing zal plaats vinden op zondag 14 januari 2018.

Uiteraard is het mogelijk vanuit de gemeente ook namen van leden voor te dragen. De kerkenraad nodigt daarom de leden van onze gemeente uit om namen van leden aan te dragen die geschikt worden geacht voor de functie die vacant is. Het betreft de functie van diaken/penningmeester. Gemeenteleden voordragen kan gebeuren bij de scriba, Joke Timmers, tel. 393342, e-mail joke.timmers@kpnmail.nl. Dit is mogelijk tot 31 december 2017.

De kerkenraad zal die namen op een verkiezingslijst opnemen met de door minimaal tien gemeenteleden voorgedragen naam of namen en eventueel door de kerkenraad zelf voorgedragen gemeenteleden. Onder deze laatste wordt opgenomen voor het beoogde ambt:
Sander Kwakernaak diaken/penningmeester

Als de verkiezingslijst meer namen telt dan het aantal vacatures, vindt verkiezing plaats door de stemgerechtigde leden. Als het aantal kandidaten niet groter is dan het aantal vacatures, dan worden de kandidaten verkozen verklaard door de kerkenraad.

Op zondag 14 januari 2018 zal de verkiezing dan wel de verkozen verklaring plaats vinden. Er is dan nog een bezwaarperiode van een week waarin bezwaren tegen de gevolgde procedure of de bevestiging van een verkozen gemeentelid. De bevestiging van de verkozen ambtsdrager zal op een nader te bepalen datum plaats vinden.

De precieze tekst van de kerkordelijke bepalingen over de verkiezing kunt u altijd inzien bij voorzitter en scriba van de kerkenraad.

Met hartelijke groet vanuit de kerkenraad,

Jan Boonstra en Truus Bakker-Amelink



Een viering nog eens beluisteren? Dat kan via Kerkdienstgemist.nl

Sedert 12 november 2017 is De Ark aangesloten op kerkdienstgemist.nl. Deze organisatie stelt een ieder in de gelegenheid een viering die men niet kon meemaken of die men opnieuw wil beluisteren, nog eens te horen. Niet alleen van onze gemeente, maar momenteel van 1298 gemeenten in Nederland en Zuid-Afrika. Met ingang van 19 november 2017 worden vieringen gedurende een jaar bewaard op deze website.

Hoe kunt u een viering beluisteren?

1. Ga op internet naar www.kerkdienstgemist.nl
2. Kies vervolgens Zuid-Holland
3. Kies vervolgens Reeuwijk-Brug
4. U ziet Protestantse Gemeente De Ark
5. Klik op Protestantse Gemeente De Ark
6. U komt op de pagina waar onderaan de data met opnamen van de vieringen staan vermeld
7. Klik op de datum met de gewenste viering
8. Klik dan op de pijl in de foto van De Ark en de weergave begint

Ook van andere aangesloten gemeenten zijn de vieringen, mits openbaar, te beluisteren en soms ook te zien via opgenomen televisiebeelden. Voorlopig is De Ark alleen te beluisteren. We hopen hiermee onze leden en belangstellenden van dienst te zijn. Met dank aan degenen die dit mogelijk maakten,

Namens de kerkenraad,

Jan Boonstra



kerkdienstgemist.nl

Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes:

15-10	Onderwijs Peru	€ 277,05
15-10	Diaconie	€ 310,32
22-10	Dorcas	€ 151,22
22-10	Pastoraat	€ 96,87
29-10	Nederlands Bijbel Genootschap	€ 231,50
29-10	Kerk	€ 214,44
05-11	Gerald Stichting	€ 425,30
05-11	Diaconie	€ 545,35
12-11	Klinkerfonds (oecumenische dienst)	€ 525,30
19-11	Swanenburghs Hofje	€ 239,27
19-11	Noodhulp	€ 218,98
26-11	Hand in Hand	€ 272,43
26-11	Diaconie	€ 107,28

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50	25 bonnen van € 0,50
Voor € 20,00	20 bonnen van € 1,00
Voor € 25,00	25 bonnen van € 1,00
Voor € 50,00	20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en meestal binnen een week of twee bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of "bijdrage diaconie".

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,

Ruben Donselaar

Nieuw telefoonnummer (0172)201174

Opbrengst box Eindfeest op 18 november

Beste gemeenteleden,

Op zaterdag 18 november hebben we ons eindfeest van de acties gehouden, in aanwezigheid van een tafel-goochelaar. Hij liet iedereen versteld staan van zijn kunsten! Je staat er pal naast, je denkt dat je alles ziet wat hij doet, en nog gebeuren er dingen die niet kunnen.....

Na een actie-periode van 2 jaar hebben we de prachtige opbrengst opgehaald van € 250.000,-! In de vorige Arkade stond per abuis € 284.000,- maar dat was verkeerd, dat moest toen zijn € 248.000,-. Er waren een paar cijfertjes omgedraaid. Inmiddels zitten we dus op € 250.000,-.

Op de feestavond stond ook de box voor de laatste keer in de kerk. En tot onze grote blijdschap is er die avond € 1.159,- opgehaald. De gulle gevers hartelijk dank hiervoor!

Namens de commissie financiën,

Truus Bakker-Amelink

Vrijwilligers gevraagd voor de koffiedienst

Het gezamenlijk koffie drinken na de vieringen op zondag vormt een gewaardeerd ontmoetingsmoment in onze gemeente. We zijn blij dat een aantal gemeenteleden helpt de koffie en thee gereed te zetten en na afloop weer op te ruimen.

Van deze gemeenteleden hebben we van een tweetal afscheid genomen na hun jarenlange inzet.

Daarom zoeken we enkele nieuwe vrijwilligers die deze taak op zich willen nemen.

We vragen belangstellenden contact op te nemen met Jennie Bruining, tel. 0182-393618 of per e-mail: bruinha@xs4all.nl.

Alvast dank voor uw belangstelling om de ontmoeting in onze gemeente gaande te houden.

Jennie Bruining, Jan Boonstra

Van het kerkelijk bureau

Ingeschreven:

mw. I. Slangen-van der Ham, Korssendijk 10-1,
2811 HJ (wijk B) uit Prot.Gem. Moordrecht-Gouderak
mw. G. Massop, Kaarde 2a 258, 2811 PZ (wijk F)
uit Prot.Gem. Gouda



Verhuisd:

fam. Donselaar-de Frel (tijdelijk), van Waterdekmos 7 naar
Oud Bodegraafseweg 27, 2411 HT Bodegraven (wijk E)

Verhuisd en overgeschreven

hr. S. Revet, Melde 23, 2811 WC (wijk B) naar Prot.Gem. Gouda

Uitgeschreven:

hr. K. van der Laan, Rendiermos 2, 2811 GV (wijk E)
hr. H.F. Galenkamp, Dr. Marga Klompéhof 1, 2811 LN (wijk C)

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek indienen. Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met opgave van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per e-mail ledenadministratie@pgdeark.nl). Uw ledenadministrateur ontvangt ook graag bericht bij geboorte, overlijden of verhuizing binnen Reeuwijk.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

Het rekeningnummer van de kerk voor het overmaken van giften en/of de VVB is:

NL29INGB 0000 59 42 05 ING-bank
t.n.v. *Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk*

(dit is NIET het nummer van de Diaconie en Zending, deze hebben hun eigen nummers).

Wilt u bij het overmaken van uw vrijwillige bijdrage **altijd** uw *registratienummer* vermelden? Dit nummer staat ook op het formulier van Kerkbalans.

ZinSpelen

Lezingen in de Ark

Volgende ZinSpelen avond is op 19 december



**De priester Antoine Bodar houdt 19 december de ZinSpelen lezing
over het Zevende Gebod:**

Gij zult niet echtbreken – ik ben trouw

Het huwelijk als de ultieme trouw-belofte. Maar wat is trouw zijn? Kunnen we dat in alle relaties die we kunnen hebben? Jezus zegt in het Evangelie (Matteüs 19: 6-9) dat het huwelijk onontbindbaar is. Daarop vragen de Farizeeën waarom Mozes dan heeft geschreven dat scheiding wel mogelijk is. Daarop antwoordt Jezus: 'Om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden; aanvankelijk was dat echter niet zo. Ik zeg u dus: wie zijn vrouw wegzendt - en dit niet wegens ontucht - begaat echtbreuk; (en wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk).' Het huwelijk is dus onverbrekbaar. Maar wat is de praktijk in onze dagen? Echtbreuk op echtbreuk.

Hoe dan om te gaan met het hooggestemde ideaal van Jezus? Hoe om te gaan met het in de burgermaatschappij opgerekte 'huwelijk' die de duidelijkheid van het begrip onduidelijk heeft gemaakt.

Na eerst te hebben toegelicht, hoe wij als christenen geroepen zijn elkaar trouw te blijven in het eenmaal gesloten huwelijk en dat dan ook nog eens binnen de katholieke Kerk, is het de bedoeling over en weer met elkaar in gesprek te gaan over het huwelijk in onze dagen. Trouw zijn is niet alleen een kwestie binnen het huwelijk; trouw zijn is een kwestie van alle dagen in ons leven.

Prof. Dr. Antoine Bodar woont in Rome. Hij was aanvankelijk bekend als presentator van radio-en televisieprogramma's. Hierna werd hij docent aan de Leidse universiteit en vervolgens hoogleraar in Tilburg. Bodar werd op latere leeftijd tot priester gewijd en bleef daarna als maker van eigen programma's en als gast optreden op radio en televisie. Hij heeft een indrukwekkend aantal boeken op zijn naam staan, waarvan de laatste "Eeuwig gaat voor Oogenblik" dit jaar verscheen.

Op vrijdag 8 december geeft/gaf Antoine Bodar de 46ste Huizingalezing, getiteld 'Leven alsof God bestaat'. Zijn deze week verschenen boek heeft dan ook dezelfde titel: 'Leven alsof God bestaat' (verkrijgbaar vanaf 9 december). Hierin vraagt Bodar zich af: Waarom verzet het atheïstische humanisme zich zo tegen het christendom? De hedendaagse humanist zou ook samen met de christen voor de menselijke waardigheid kunnen opkomen. En waarom is de tendens tegenwoordig zo sterk om godsdienst uit de openbare ruimte te verdrijven en tot privézaak te verklaren, ofschoon godsdienst nooit een louter persoonlijke zaak is. We leven alsof God niet bestaat. Maar waarom zouden we niet leven alsof God wel bestaat?

Wij zien hem graag komen om zijn visie te geven op het Zevende Gebod.

Er zijn folders gedrukt om de avonden van *ZinSpelen* onder de aandacht te brengen. Ze liggen bij de uitgang van De Ark.

Wij zien u graag op deze inspirerende avond. We beginnen om 20.00 u. Entree €5,-.

Commissie: "ZinSpelen-Lezingen in de Ark".

Anne van Urk, Ton Schreuders, Albert-Jan Wagenveld.

Kindernevendienst

Op 26 november hoorden we dit verhaal, door Jezus verteld: Als het Koninkrijk van God op aarde komt, zal het net zo gaan als met de 10 meisjes met hun lampen. Zij mogen naar een bruiloftsfeest en hebben olielampjes meegenomen. 5 meisjes hebben alleen hun olielampje meegenomen, de andere 5 meisjes hebben naast hun lampje ook een extra flesje olie meegenomen. Zij trekken de stad uit om de bruidegom tegemoet te gaan. Midden in de nacht duurt het wachten lang en de lampjes zijn bijna uit. 5 meisjes vullen hun lampjes met olie bij. De andere 5 meisjes vragen: “Geven jullie ons een beetje van jullie olie?” Zij schudden hun hoofd. “Nee, dat gaat niet, als wij onze olie met jullie delen, hebben we straks allemaal te weinig. Ga naar de stad en koop nieuwe olie.” De 5 wijze meisjes zien de bruidegom en gaan met andere gasten naar het feest. Iedereen zingt en danst. De deur is gesloten. De andere 5 meisjes komen, na het kopen van olie, ook bij het feest aan en bonzen op de deur. “Heer, laat ons binnen, wij horen er ook bij!” De bruidegom gaat naar de deur en zegt: “Jullie zijn te laat, ik ken jullie helemaal niet.” Dit verhaal vertelt Jezus aan zijn vrienden om ze iets te leren. Een gelijkenis wordt dat genoemd. Ze moeten altijd waakzaam zijn en vertrouwen dat zijn rijk zal komen. “Blijf vol verwachting, zegt hij, want mijn feest willen jullie toch niet missen?”



Advent

We volgen de verhalen uit de Kind op Zondag en maken daaruit de verwerkingen. De kinderen krijgen een eigen ‘boek vol verwachting’.

Dit is een schriftje waar wij 1^e, 2^e, 3^e en 4^e Advent in hebben geplakt en waar de kinderen elke week hun werkje en creativiteit mogen verwerken. De kinderen krijgen na de Adventsperiode hun eigen 'boek vol verwachting' mee naar huis.

Zondag 24 december

Deze zondag is er 's morgens om 9.30 uur **wel** een viering maar er is **geen** kindernevendienst. Op 1^e Kerstdag, maandag 25 december, gaan we met de kinderen de 4^e Advent afronden en wordt er invulling gegeven aan Kerst...het wordt Licht!

Wij hopen zoveel mogelijk kinderen te ontmoeten om er samen iets moois van te maken.

Groet vanuit de kindernevendienst,

Monique Hop

Jeugdclub

Vrijdag 3 november hebben we een film gekeken van Asterix en Obelix. Deze viel goed in de smaak. met de nodige versnaperingen hebben we een gezellige avond gehad, waarbij veel gelachen werd. Al met al erg gezellig en wederom geslaagd!



Op 17 november was het spellenavond. Levensgrote versies van Jenga, de Toren van Pizza en Mikado werden met veel enthousiasme gespeeld. In de pauze was het schietspel, waarbij chipszakjes werden gevangen. Dat was nog best lastig! Dit gold ook voor skilatten lopen, maar wat een lol hadden de kinderen hierbij, geweldig.



Lieve kinderen, wij willen jullie weer hartelijk danken voor jullie komst. Zonder jullie geen Jeugdclub! We genieten enorm van jullie en hopen nog lang met de Club door te kunnen gaan.

Overigens willen we iedereen graag ook via deze weg laten weten dat we trots zijn op onze nieuwe Jeugdclubleider: Wouter Kwakernaak. Wouter, nogmaals van harte welkom in ons team. Fijn dat je je in wilt zetten voor de kinderen in de kerk. Je bent een welkome aanvulling!

Hartelijke groet namens de Jeugdclubleiding,

Sandra Verweij

Sundays

Zoals jullie inmiddels wel weten komt Sundays één keer per maand bij elkaar. Eerst eten we een gezamenlijke maaltijd waarna we een inhoudelijk stuk hebben onder leiding van David.

Maar wat nu, nu David ons gaat verlaten? Hoe gaan we de groep nu verder voortzetten?

Dat was voor ons wel even schrikken. Zeker omdat we eigenlijk per januari als twee groepen verder wilde. Een 17+ groep onder leiding van David en een zelfsturende 25+ groep.

Op 12 november hebben we gekeken wat we als groep willen. We hebben besloten om nog tot en met de zomer bij elkaar te blijven. Als vervanging van David, willen we een nieuw concept gaan proberen, namelijk:

"Aan tafel met". Eén keer in de maand, wanneer we bij elkaar komen, willen we iemand uitnodigen en vragen of diegene wat wil vertellen.

Vragen als:

-) Wie is hij/zij?
-) Wat voor werk doe je?
-) Wat betekent het geloof in jou leven?
-) En waarom ben je bij De Ark aangesloten?

Wij hopen als groep inspirerende en vooral vernieuwende gesprekken te hebben. Vanaf januari gaat dit concept in en zullen we tegen die tijd mensen gaan benaderen om met ons 'aan tafel te gaan'.

Mocht u iets vertellen te hebben en lijkt het u leuk om een keer bij ons aan te schuiven, dan kunt u zich opgeven bij de3jeugdouders@hotmai.com.

Groetjes namens de Sundays groep,

Esther Eijkelboom



Werkzaamheden aan de Ark in de maand november 2017 en wat gaat er in 2018 gebeuren.

We zijn deze maand weer begonnen met de werkzaamheden. Op dit moment zijn we de oude kerkenraadskamer aan het vernieuwen. De kamer wordt een kopie van de al aangepaste zaal ernaast. De deur is verplaatst en vervangen door een dubbele deur.

De installatie is aangepast aan de huidige tijd en is voorzien van internet en een tv/radio aansluiting.

Als alles meezit hopen we voor de Kerstdagen klaar te zijn met deze zaal.

Verder zijn we op het liturgisch centrum de glaspui tussen de kerkzaal en de garderobe aan het aanpassen. Het glas is vervangen door een dichte wand en in de hal zijn de tafeltjes vervangen door een plank boven de radiator. Het idee hierachter is meer ruimte te maken zodat de garderobe beter bereikbaar is.

In verband met de feestdagen en de drukke agenda gaan we tot januari alleen kleine aanpassingen doen, zodanig, dat er zo weinig mogelijk overlast is.

Binnenkort gaan we met de groep " liturgisch centrum/kerkzaal" weer verder brainstormen over de invulling van de kerkzaal. De totale invulling hiervan is gepland voor juli/augustus van 2018.

Om in het voorjaar de kozijnen te kunnen vervangen zijn we al geruime tijd bezig de juiste keuze te maken om het karakter van het gebouw - aan de buitenzijde- niet te veel te veranderen.

We nemen in de wijzigingen extra ventilatie en isolatieglas mee in de nieuwe kozijnen, zodat we de gasrekening wat beter in de hand krijgen en het geluid wat meer buiten kunnen houden.

Als de Kerst en nieuwjaar weer achter de rug zijn gaan we de tussenzaal een nieuw plafond geven en de wanden aanpassen zodat we het geluidsniveau omlaag krijgen.

Ook hier krijgt de verlichting een upgrade.

Nadat we het grote werk klaar hebben wordt ook de aankleding opnieuw vormgegeven met name de gordijnen en de vloerbedekking.

Het vernieuwen van de keuken en het aanpassen van de toiletgroepen worden hierna opgeknapt en vernieuwd.
Wilt u het allemaal volgen, kom gerust langs als we aan het werk zijn, of kom even helpen.

N.B. als er ergens een wit laagje over ligt is dit niet de schuld van de schoonmakers, maar dan is er gewerkt.

De schoonmakers doen hun uiterste best dit te voorkomen maar af en toe zijn wij ze te slim af.

Namens het onderhoudsteam,

Hans Rootert
Tel. 0182-395272
Mail: rootert@hetnet.nl

De Ouderenmiddagen in december en januari

Na de afgelopen zomer- en vakantieperiode en de eerste ouderenmiddag op 18 september gaan ook onze ouderenmiddagen weer verder.

Op **maandag 20 november** luisterden we met veel genoegen naar de heer Van de Brink en twee van zijn collega's van de Brandweer. Zij vertelden ons over brandveiligheid en de vermindering van het risico op brand.

Mede door de foto's en filmpjes en de uitgereikte folders werd dit een nuttige en uiterst praktische middag. Ook de discussie was levendig: er waren meerdere mensen in de zaal die daadwerkelijk met brand in hun woning te maken hebben gehad.

Op **maandag 18 december** aanvang 14.30 uur zijn we samen met onze predikant Ds. David van Veen. Vanwege de tijd van Advent staat deze ouderenmiddag in het teken van Advent en Kerst. We houden deze middag op het liturgisch centrum van de kerkzaal. Tevens vieren we met deze ouderenmiddag het tienjarig jubileum van de ouderenmiddagen in De Ark.

Op **maandag 15 januari 2018** aanvang 14.30 uur is Tjitske Boonstra (oudste dochter van ondergetekende) uit Gouda onze gast. Zij is werkzaam geweest in de wetenschap en werkt nu bij een farmaceutisch bedrijf. Zij gaat ons iets vertellen over de toepassing van wetenschap: Van idee tot product - een reis door de wondere wereld van wetenschappelijke ontdekkingen.

Graag nodigen wij u weer uit voor deze bijeenkomsten. Deze middagen vormen een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur mee. Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, er is een interessant verhaal van een gemeentelid of het is in het algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat.

De ouderenmiddagen houden wij éénmaal per maand en we beginnen om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang. Bij de ouderenmiddagen is ook altijd een volledig programma van de ouderenmiddagen 2017-2018 beschikbaar.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het seizoen 2017-2018 van harte welkom op onze ouderenmiddagen in de De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en gasten zijn van harte welkom!

Voor **vervoer** kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink, tel. 0182-394009.

Wij hopen u te ontmoeten in De Ark.
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra

Circulaire Economie of KringloopGemeenschap?

Vreemde vraag eigenlijk. Het antwoord is eenvoudig wanneer je weet wat je wilt: hebben of zijn. Probeer maar...Je kunt ook proberen het één af te leiden uit het ander. Zou een circulaire economie leiden tot een kringloopgemeenschap? Het zou kunnen, maar het is niet zeker. Leidt een kringloopgemeenschap tot een circulaire economie? Waarschijnlijk wel!

Op 25 oktober zette onze gemeenteraad een belangrijke stap op weg naar duurzame energie voor de burgers van Bodegraven-Reeuwijk. De uitgangspuntennotitie windturbines en zonneweide werd met grote meerderheid aangenomen. (Voor geïnteresseerden de link naar de beelden van de raadsvergadering:

http://c.connectedviews.com/01/SitePlayer/gemeente_bodegraven_reeuwijk?session=11919).

We kunnen nu ook -gesteund door de gemeente- verder gaan met ons plan om de bewoners van groene stroom te voorzien. Ik schreef daar een jaar geleden over in Arkade oktober-november 2016. Het enige verschil is dat in het oorspronkelijke plan sprake was van 'slechts' 2.500 huishoudens. Op verzoek van wethouder Kees Oskam en met toestemming van de RVO werd dit aantal opgehoogd tot 10.000! Dus werd het aantal windmolens opgehoogd naar 4 en het aantal zonnepanelen naar 50.000.

We kunnen elkaar feliciteren met het besluit van onze gemeenteraad. Het geldt dat we de komende 10 jaar voor onze elektriciteit uitgeven blijft zoveel mogelijk binnen de kring van de gemeenschap van ons dorp. De windmolens en zonnepanelen komen van buiten maar zijn wel van ons. Net als de stroom die ze produceren. Door als gemeenschap samen te werken wordt de geldstroom die tot nu toe het dorp uitgaat een kringloop die binnen het dorp blijft en die bijdraagt aan onze privé en gemeenschappelijke duurzaamheid, tegen de laagste marktprijs. Iedereen kan meedoen tot het maximum van 10.000 huishoudens is bereikt.

Zo begint vanuit de kringloopgemeenschap de circulaire economie in Bodegraven-Reeuwijk. Een mooi cadeau dat we elkaar kunnen geven in deze donkere dagen voor kerst!

Dick van Elk (tel.394289 - Dick.van.Elk@Advidata.nl)

Als u zich wilt aansluiten bij de tientallen leden van De Ark vult u dan onderstaande antwoordstrook in of mail hem naar mij.

Naam:

Adres:

Email:

Doet mee met De KringloopGemeenschap Bodegraven-Reeuwijk

ZEKER/MISSCHIEN (doorhalen wat niet van toepassing is)

Wil graag meer weten alvorens te besluiten mee te doen en wel:

Kerstkaarten

Beste mensen,

Binnenkort staat de kaartenmolen weer op de bar bij het koffiedrinken na de dienst.

Dit keer met kerstkaarten. Misschien kunt u bij het sturen van een goede wens met Kerst denken aan de renovatie van de Ark. De opbrengst van deze kaarten gaat voor een groot deel naar dit goede doel. Van harte bij u aanbevolen.

Met vriendelijke groeten,

Lonneke Warmenhoven



Visie

*Geloof het
Of niet
Visie begint
Niet met
Zoveel woorden
Visie begint
Met kijken
Voorbij de
Werkelijkheid als
Beeldbepalende bril
Of misschien
Zelfs nog
Daaraan vooraf*



Dick van Elk

Mo(nu)mentje – Zeven heiligen

Deze keer een (lang) verhaal over legendevorming. Bij vrienden in Bretagne hoorden we over een plek, niet ver bij hen vandaan, waar een waterbron geflankeerd wordt door een bedevaartskapel. Op de terugreis zijn we er gaan kijken. We troffen verscholen op het beboste platteland de kleine kapel met enkele huizen eromheen. Op enige afstand kwam, gevoed vanuit zeven natuurlijke bronnen, een stroompje water uit een aangelegde waterplaats. Dit water wordt geleid naar een bak, waarin je je kunt onderdompelen, want het water zou geneeskrachtig zijn.

Bij zo'n plek hoort een kapel. Die staat er dan ook, gebouwd in de 18^e eeuw en gewijd aan zeven heiligen, Constantin, Sérafein, Jean, Denis, Martineau, Marc en Maximilien. De beelden staan tegen de achterwand, aan weerszijde van een beeld van Maria met kind.



Merkwaardig is dat de namen van de heiligen overeenkomen met die van een wonderverhaal uit Klein-Azië: de zeven slapers van Efese. Sinds 500 wordt daar hun verhaal verteld. Zeven paleiswachten uit Efese worden aangeklaagd omdat ze christen zijn: Maximien, Malchus, Marcien, Denys, Jean, Sérapion et Constantin. Ze geven snel hun bezittingen aan de armen en vluchten naar een grot in de bergen. Als de keizer dat merkt worden ze gezocht. De zeven vallen, op een dag terwijl ze eten, in een mysterieuze slaap. Zo worden ze gevonden. De keizer laat een muur bouwen om de grot af te sluiten. Honderdvijftig jaar later opent een metselaar bij toeval deze muur. De



zeven slapers ontwaken, en herinneren zich niets van hun lange slaap. De keizer die dan heerst komt kijken en ziet in dit mirakel een bewijs tegen degenen die de wederopstanding ontkennen.

In de koran staat een gelijkwaardig verhaal in souraat 18 *De grot*.

Een aantal mannen besluit in een grot de wereld te ontvluchten. Zij vallen daar in slaap en worden drie eeuwen later wakker in een wereld waar het geloof in de ene God gemeengoed geworden is. Ook deze heiligen van Efese worden op verschillende plaatsen vereerd.

Louis Massignon, een Franse islamoloog, bouwde op deze gegevens een hypothese dat de verering van de zeven heiligen in Bretagne afkomstig zou zijn uit het Midden-Oosten via handelsroutes, en dat het een vermenging was van christendom en islam. Sinds 50 jaar is er daarom op de 4^e zondag van juli een processie naar de kapel, en worden er in de omgeving interreligieuze lezingen gehouden.

In ons waterrijke West-Nederland beseffen we niet bewust het belang van bronnen in andere streken, en de verering die kan ontstaan als een bron altijd maar water geeft. Het bijzondere van de bron in Bretagne is dat het water uit zeven gaten op één plek samenkomt.

Het gebeurt niet vaak, en als ergens zeven bronnen één waterpunt geven dan wordt daar natuurlijk bijzondere kracht aan geweten. Dat elk van de zeven bronnen de naam krijgt van een heilige valt te begrijpen. Maar de verwantschap tussen de namen van de heiligen in Bretagne en die uit de legende uit de Midden-Oosten is frappant: van de zeven namen zijn er zes (bijna) identiek. Uit historisch onderzoek is gebleken dat er geen geregeld handelsverkeer was tussen Bretagne en het Midden-Oosten. Je zou hooguit kunnen denken dat een kruisridder uit Bretagne in het Heilige Land over de zeven slapers uit Efese heeft horen vertellen, en dit verhaal bij thuiskomst aan de barden heeft doorverteld, waarna het een eigen leven is gaan leiden.



Hier komen we op het snijpunt van legendevorming via mondelinge overlevering en hedendaagse wetenschap. Beiden geven geen oplossing voor de opvallende overeenkomst tussen namen van heiligen in het Midden-Oosten en in het Franse Bretagne.

De vraag is natuurlijk: moeten we dit willen verklaren, of kunnen we accepteren dat het ontstaan van legendes verborgen blijft in de geschiedenis. Zijn niet ook vele verhalen in de bijbel volgens de huidige wetenschap niet juist? Is vaak de strekking van het verhaal niet belangrijker dan de wetenschappelijke correctheid?

Wat zou Michiel de Ruyter zeggen en ervaren als hij nu zou ontwaken na een slaap van 300 jaar?

Ik geniet van het feit dat men in Bretagne bronnen belangrijk vindt en kan me verbazen over het ontstaan van verhalen rond geloofsgetuigen.

Kees van der Does



Schrijfmarathon Amnesty International in Reeuwijk-Brug

In Reeuwijk-Brug kunt u op donderdag 14 december tussen 19.00 en 21.00 uur brieven schrijven voor politiek activisten en gewetensgevangenen. Dit kan in Het Huis van Alles Reeuwijk-Brug, Van Staverenstraat 39.

Op deze wijze geeft de Amnesty werkgroep Reeuwijk weer invulling aan de wereldwijde **Schrijfmarathon van Amnesty International**. Deze schrijfmarathon wordt ieder jaar rond 10 december - de Internationale Dag van de Mensenrechten - gehouden. Dan schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven voor mensen die onrecht is aangedaan, gevangenzitten, die gemarteld zijn of worden bedreigd.

Ook in 2017 schrijven we voor meerdere mensen.

Bijvoorbeeld voor:

Issa Amro en Farid al-Atrash uit Palestina die protesteerden tegen de Israëliëse bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Beide mannen maakten op vreedzame wijze van hun recht op vrije meningsuiting en samenkomst, maar werden toch aangeklaagd.

En ook voor:

Hanan Badr el-Din uit Egypte. Zij komt op voor de rechten van de nabestaanden van mensen die zijn verdwenen. Ze is een gewetensgevangene, ze werd gevangengezet omdat ze zich inzette voor de mensenrechten

U bent van harte welkom in het Huis van Alles vanaf 19.00 uur.
Wij zorgen voor voorbeeldbrieven.

9 december Kerstmarkt

Op zaterdag 9 december organiseren de winkeliers van winkelcentrum Brugghoofd de jaarlijkse kerstmarkt. De Amnesty werkgroep Reeuwijk is daar present met een kraam voor petities, kerstversiering- en kaarten.

Voor meer informatie kunt u mailen naar **amnestyreeuwijk@outlook.com** of kijken op www.facebook.com/amnestyinternationalreeuwijk

De Baby Box – Een Mission Possible project

Een geweldige manier om exact die hulp te geven die de ontvangers nodig hebben.

De Baby Box dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over opvoeden van kinderen, zorg, hygiëne en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen zij, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.



De Baby Box dozen worden uitgedeeld in Bulgarije en Rusland. In Rusland zijn de ontvangers vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin. Zij hebben nauwelijks voorlichting gehad. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden.

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag o.v.v. "Baby Box project".

Kijk voor meer informatie op www.missionpossible.nl

Met vriendelijke groet,

Bert Dokter
Mission Possible Nederland
0595 438672
info@missionpossible.nl
www.missionpossible.nl
NL07 RABO 0158 0454 24



Genieten van klassieke kerstmuziek

Het GouweHart Orkest speelt voor het vijfde jaar een sfeervol en gevarieerd kerstprogramma in Reeuwijk, Gouda en Woerden. Het orkest zet zich in om klassieke kwaliteitsmuziek bereikbaar te maken voor iedereen. Bezoekers merken dit aan de toegankelijke programmering, de lage toegangsprijzen en het hoge muzikale niveau van professionele musici die vergevorderde amateurs aanvoeren.

Dit jaar staat onder ander het beroemde kerstconcert van Corelli op de lessenaars, de bekende sinfonia uit het Weinachtsatorium van J.S. Bach en een aantal werken van Vivaldi. U kunt diverse solisten beluisteren op viool en cello, en ook drie schitterende aria's, uitgevoerd door de opkomende Bulgaarse countertenor Aleksan Chobanov.

Dit jaar zal het concert extra sfeervol zijn met onder andere glühwein of warme chocolademelk.

17 december, De Ark, Reeuwijk 15.00 uur

21 december, Opstandingskerk, Woerden, 20.00 uur

22 december, Oud Katholieke Kerk, Gouda, 20.00 uur

Toegang: € 12,- inclusief consumptie en programmaboekje, kinderen tot 14 jaar gratis

Reserveren is gewenst: gouwehartorkest@gmail.com

www.gouwehartorkest.nl; www.facebook.com/gouwehartorkest



Leesrooster december 2017 – februari 2018

(Nederlands Bijbelgenootschap)

3-9 december

zondag: Jesaja 5:1-7
 maandag: Jesaja 5:8-17
 dinsdag: Jesaja 5:18-24
 woensdag: Jesaja 5:25-30
 donderdag: Jeremia 25:27-38
 vrijdag: Jeremia 26:1-9
 zaterdag: Jeremia 26:10-24

10-16 december

zondag: Jeremia 27:1-11
 maandag: Jeremia 27:12-22
 dinsdag: Jeremia 28:1-17
 woensdag: Jeremia 29:1-9
 donderdag: Jeremia 29:10-23
 vrijdag: Jeremia 29:24-32
 zaterdag: Jesaja 34:1-17

17-23 december

zondag: Jesaja 35:1-10
 maandag: Jeremia 30:1-11
 dinsdag: Jeremia 30:12-31:1
 woensdag: Jeremia 31:2-14
 donderdag: Jeremia 31:15-22
 vrijdag: Jeremia 31:23-30
 zaterdag: Jeremia 31:31-40

24-30 december

zondag: Titus 1:1-16
 maandag: Titus 2:1-15
 dinsdag: Titus 3:1-14
 woensdag: Jeremia 32:1-15
 donderdag: Jeremia 32:16-25
 vrijdag: Jeremia 32:26-44
 zaterdag: Jeremia 33:1-11

31 december- 6 januari

zondag: Jeremia 33:12-26
 maandag: Psalm 1
 dinsdag: Habakuk 1:1-11

woensdag: Habakuk 1:12-2:4
 donderdag: Habakuk 2:5-20
 vrijdag: Habakuk 3:1-19
 zaterdag: Romeinen 1:1-15

7-13 januari

zondag: Romeinen 1:16-32
 maandag: Romeinen 2:1-16
 dinsdag: Romeinen 2:17-29
 woensdag: Romeinen 3:1-8
 donderdag: Romeinen 3:9-20
 vrijdag: Romeinen 3:21-31
 zaterdag: Romeinen 4:1-12

14-20 januari

zondag: Romeinen 4:13-25
 maandag: Psalm 66
 dinsdag: Spreuken 16:1-15
 woensdag: Spreuken 16:16-33
 donderdag: Psalm 3
 vrijdag: 1 Korintiërs 5:1-13
 zaterdag: 1 Korintiërs 6:1-11

21-27 januari

zondag: 1 Korintiërs 6:12-20
 maandag: Spreuken 17:1-15
 dinsdag: Spreuken 17:16-28
 woensdag: Spreuken 18:1-11
 donderdag: Spreuken 18:12-24
 vrijdag: Psalm 5
 zaterdag: Marcus 1:1-15

28 januari-3 februari

zondag: Marcus 1:16-31
 maandag: Marcus 1:32-45
 dinsdag: Spreuken 19:1-12
 woensdag: Spreuken 19:13-29
 donderdag: Spreuken 20:1-9
 vrijdag: Spreuken 20:10-21
 zaterdag: Spreuken 20:22-30

Predikant :	ds. D. van Veen	't Kerkestuk 107	300425
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	395335
	mw. M.A. Burger	Graaf Florisweg 71-4 Gouda	785908
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	751139
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175
College van diakenen :			
	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	hr. R. Donselaar	Waterdekmos 7	580315
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	hr. T.C.W. van Eekelen	Semmelweislaan 14	06-53899757
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238
College van kerkrentmeesters :			
Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	hr. R. Maitland	Dr. A. Scheygrondlaan 18	396963
	mw. H. Schrier	Haarmos 42	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639
Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :			
wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Moerweide 111	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	
Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven			
aan :	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088