

september - oktober 2017

Tienduizenden redenen

*De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.*



Refrein:

*Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.*

*Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizenden redenen tot dankbaarheid.*

(Refrein)

*En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stekt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.*

(Refrein 2 x)

*Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.*

(Refrein 2 x)

*Verheerlijk zijn heilige naam
Verheerlijk zijn heilige naam.*

Miranda Burger
(Opwekking 733)

WELKOM BIJ ONZE VIERINGEN

Onze vieringen vinden plaats in De Ark, 't Kerkestuk 1, Reeuwijk-Brug, tenzij anders aangegeven.

10 september 09.30 Twaalfde zondag van de zomer (groen)

Voorganger: drs. A. Z. de Velde Harsenhorst
 Ouderling: hr. B. Kwast
 Diaken: hr. T. van Eekelen
 Collectant: Jitse van Eekelen
 Collecten: 1. Inloophuis Domino
 2. Pastoraat
 Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
 Koster: hr. F. van den Heuvel
 Muziek: hr. D. Broere
 Beamer: hr. J. Burger
 Nevendienst: mw. M. Hop en mw. S. van de Graaf
 Koffiedienst: mw. L. Schepers en hr. T. Rozendaal
 Bloemendienst: mw. L. Warmenhoven en mw. H. de Hoog
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst: Er is opvang voor uw kind in de crèche

17 september 09.00 Dertiende zondag van de zomer (groen)**Oecumenische viering in Reeuwijk-Dorp**

Voorganger: ds. D. van Veen en RK pastor en/of oec. werkgroep
 Ouderling: hr. D.-J. Knol
 Collecten: nader in te vullen door oec. werkgroep
 Nevendienst: mw. A. Knol en mw. D. Griffioen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117

24 september 09.30 Eerste zondag van de herfst (groen)**Startzondag**

Voorganger: ds. D. van Veen
 Ouderling: mw. G. Bakker
 Diaken: mw. T. Kwakernaak
 Collectant: Femke Hop
 Collecten: 1. School van onze dromen Oekraïne
 2. Diaconie
 Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
 Koster: hr. J. Burger
 Muziek: hr. J. Kooiman

Beamer: hr. J. Schippers
 Nevendienst: hr. J. Groenendijk en mw. J. Klomp
 Koffiedienst: mw. D. Meekhof en mw. T. Kwakernaak
 Bloemendienst: mw. J. Eijkelboom en mw. A. Bakker
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

1 oktober 09.30 Tweede zondag van de herfst (groen)

Voorganger: ds. J.P. Koning
 Ouderling: hr. B. Kwast
 Diaken: mw. T. Lavies
 Collectant: Maartje Homan
 Collecten: 1. Dorcas
 2. Kerk
 Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
 Koster: hr. Th. Eijkelboom
 Muziek: hr. J. Kooiman
 Beamer: hr. T. Verheij
 Nevendienst: mw. E. Visser en mw. M. Homan
 Koffiedienst: mw. L. Kamer en mw. I. Schippers
 Bloemendienst: mw. T. Faber en mw. D. Meekhof
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

8 oktober 09.30 Derde zondag van de herfst (groen)

Voorganger: ds. D. van Veen
 Ouderling: mw. C. Bos
 Diaken: hr. R. Donselaar
 Collectant: Robin van Loo
 Collecten: 1. Pauluskerk Rotterdam
 2. Alg. diaconale doelen, noodhulp
 Uitgangscollecte: Onderhoudsfonds De Ark
 Koster: hr. G. De Graaff
 Muziek: hr. A. Bakker
 Beamer: hr. G. de Graaff
 Nevendienst: mw. S. van de Graaf en mw. C. Schrier
 Koffiedienst: mw. T. van Urk en mw. G. Bakker
 Bloemendienst: mw. R. Blaak en mw. H. Franzen
 Autodienst: via mw. J. Bruining tel. 393618 of hr. J. Boonstra tel. 396117
 Crèchedienst : Er is opvang voor uw kind in de crèche

Activiteitenagenda

Deze rubriek biedt een overzicht van activiteiten van de Protestantse Gemeente in de komende maanden. Hebt u activiteiten die voor opname in deze agenda in aanmerking komen, dan kunt u die aan de redactie doorgeven. Over een aantal van de hieronder kort aangekondigde activiteiten vindt u elders in dit nummer meer informatie.

donderdag	07 sept.	10.00u.	Leerhuis
zondag	17 sept.		Jong Beleggen BBQ *
maandag	18 sept.	14.30u.	Ouderenmiddag, met Adri de Keijzer over "Tijd" *
zaterdag	23 sept.	19.30u.	Najaarsconcert Vocalgroup "Chantdante" *
zondag	24 sept.	09.30u.	Startzondag
maandag	25 sept.	20.00u.	Meditatie *
vrijdag	29 sept.	19-21u.	Kijkavond veiling *
zaterdag	30 sept.	15-17u.	Veiling *
donderdag	05 okt.	10.00u.	Leerhuis
zaterdag	07 okt.	20.00u.	Jubileumconcert Toonkunst Plus *
zondag	08 okt.	18.00u.	SUNDAYS *
dinsdag	10 okt.	20.00u.	Zin <i>Spelen</i> , Piet van Midden, jaarthema *

* zie uitgebreid bericht elders in dit nummer

Kopij-inleverdata Arkade (voor 10.00 uur) Verschijningsdata Arkade

25 september	5 oktober
30 oktober	9 november
27 november	7 december

Inleveren voor Arkade:

Kopij bij mw. J. Eykelboom, Brunel 6, (jeannette.eykelboom@hotmail.com). Roosters dienen altijd de vrijdag vóór de genoemde inleverdata te worden ingeleverd bij Jan Boonstra, Bloeme 11 (jan3.boonstra@planet.nl).

Vanuit de pastorie

Lieve mensen,



De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat velen weer thuis zijn gekeerd van hun vakantie. Dat geldt ook voor ons als gezin. Ik moet u zeggen dat wij een bijzondere vakantie hebben gehad. Helemaal naar het hoge Noorden, boven de Noordpoolcirkel in



Noorwegen. Het wordt daar in dit seizoen niet meer donker in de nacht. We hebben gekampeerd op de Lofoten en Vesteralen, een eilandengroep voor de kust. Een soort Zwitserland aan zee met kraakhelder groen water en zulke witte stranden dat het wel lijkt alsof je op Curaçao bent. We hebben veel in de bergen gewandeld en veel bijzondere dieren gezien.

Momenteel zijn we weer volop aan het werk en zijn de kinderen weer naar school. Ook zullen Paola en ik onze studies weer oppakken. Beiden hopen we volgend jaar zomer klaar te zijn.

Vóór de zomer, hebben wij in de kerk ook nog afscheid moeten nemen van twee van onze gemeenteleden. Hun in memoria vindt u in deze Arkade. In de zomervakantie stond de kerk in een andere opstelling die we ook met de Stille Week gebruiken. Als kerkenraad zullen we daar ook nog even op terugkijken.

Nog even en het nieuwe seizoen gaat echt van start. Dat betekent dat de vernieuwbouw aan de Ark weer verder gaat. Ook het jaarthema van de Tien Geboden houden wij aan. Dit seizoen richten we ons op de laatste Vijf Geboden waarin de verhouding tussen de mensen meer centraal staat. Op de startzondag zullen we daar op een interactieve manier ook met elkaar over in gesprek gaan.

Naar ik hoop vindt u in deze Arkade weer genoeg activiteiten waar u aan kunt deelnemen. Kerk zijn we immers niet alleen op zondag.

Vanuit de pastorie wensen wij u vrede en alle goeds,
Ds. David van Veen

Bij de vieringen

Zondag 10 september - 12^e zondag van de zomer

Lucas 10:23-37

Je ziet het toch?

Een priester en een leviet komen langs de man die gewond op de grond ligt, maar zij kijken weg. Juist de Samaritaan, degene van wie de toehoorders het het minst verwachten, ziet wat er mis is en helpt. 'Gelukkig ben je als je iets gezien hebt', zegt Jezus tegen zijn leerlingen. 'Iets van wat hier gebeurt. Van het geheim van Gods liefde voor de mensen.'

Drs. A.Z. de Velde Harsenhorst gaat voor.

Zondag 17 september - 13^e zondag van de zomer

Oecumenische dienst 09.00 uur Petrus-en Pauluskerk Reeuwijk-Dorp m.m.v het Alzandokoor

Thema: Een huis voor iedereen?

Lucas 17:11-19

Mag iedereen meedoen in het koninkrijk van God? We horen van vreemdelingen en eunuchen. Toch worden ook wij in de kerk anno 2017 misschien wel steeds meer als vreemdelingen? Hoe moeten wij ons de kerk van de toekomst geloven?

Ds. David van Veen gaat voor samen met diaken Leon Everts.

Zondag 24 september - 1^e zondag van de herfst

Matteüs 6:24-34

Startzondag

Ook dit jaar gaan we met de Tien Geboden als jaarthema verder onderweg. Dit seizoen komt de zogenaamde 2^e tafel aan bod dat de Geboden Zes tot en met Tien omvat. Tijdens de startzondag gaan we hier samen mee aan de slag. Het precieze programma is nog niet bekend dus houdt de website en mededelingen hierover in de gaten.

Ds. David van Veen gaat voor.

Zondag 1 oktober - 2^e zondag van de herfst

Lucas 7:11-16

Huil niet meer

Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal.

En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

Ds. Jaap Koning gaat voor.

Zondag 8 oktober - 3^e zondag van de herfst

Lucas 14:1-11

De beste plaats

Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet je niet meteen op de beste plaats gaan zitten. Je loopt kans alsnog weggestuurd te worden, wanneer er iemand binnenkomt die meer recht heeft op een goede plaats. Beter is het om jezelf klein te maken; wie weet ben jij de laatste die de eerste wordt.

Ds. David van Veen gaat voor.

Zondag 15 oktober - 4^e zondag van de herfst

Matteüs 22:34-46

Geloven is een dagtaak

Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor God ervaren. Daar word je vrolijk van!

Ds. H. Th. Vollebregt gaat voor.



In Memoriam (1)

Op 6 juli overleed Martinus Johannes Maria Feenstra (Martin) op de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde samen met zijn vrouw Ineke aan de Sluismeesterslag 44, 2805 DZ te Gouda.

De dienst van Woord en Gebed werd gehouden op donderdag 13 juli in de kerk van H.H. Petrus en Paulus te Reeuwijk-Dorp.

Martin was samen met Ineke betrokken op zowel de katholieke kerk als De Ark. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de oecumene hem nauw aan het hart ging. Jarenlang is hij ook zelf lekenvoorganger geweest voor de kerk en werd hij door sommigen wel eens 'meneer pastoor' genoemd. Ook naast de kerk was Martin heel actief; onder andere in de politiek, de gemeenteraad, voor het dorp en ook de kruisvereniging. Samen met Ineke was hij betrokken op de mensen om hem heen en stonden zij voor mensen klaar. Martin onderstreepte het belang van liefde, respect en barmhartigheid. Martin was een man met karakter, met humor en hij hield van praten. Hij zat altijd vol met verhalen. Toch had hij ook een stille kant en was hij samen met Ineke trouw deelnemer aan de maaltijden en de vieringen in de Stille Week.

We zullen Martin missen en bidden Ineke en hun zoons Alfred en Conrad veel kracht toe.

Op zijn kaart stond:

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op alle wegen.
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Dat hij zo moge rusten in vrede.

Ds. David van Veen



In memoriam (2)

In de vroege ochtend van zaterdag 8 juli overleed ons gemeentelid Annie van Wensveen-Slegt. Annie is 83 jaar geworden en woonde samen met haar man aan de Van Heuven Goedhartstraat 41 B1 in Reeuwijk.

Annie was een betrokken gemeentelid en volgde de laatste jaren met grote aandacht de diensten via de kerkradio. In vroegere tijden is Annie ook lang contactpersoon voor de Ark geweest. Annie was een vrolijke aanwezigheid die graag een praatje maakte. Ze was betrokken en altijd belangstellend. Ook hield ze erg van zingen.

Een paar weken voor haar overlijden werd Annie getroffen door een hersenbloeding waar ze nauwelijks van herstelde en niet meer kon bewegen en spreken. Hoewel de familie verdrietig was, had zij vrede met haar overlijden en keken zij met dankbaarheid op haar leven terug. Dat gebeurde ook in de uitvaartdienst die plaatsvond op donderdag 13 juli in De Ark.

In die viering stonden wij stil bij Genesis 1, het lied van de beginne. Het licht dat doorbreekt in de duisternis, ook in de woestheid en leegte die Annie die laatste weken trof. Zo geloven we dat ook voor haar een nieuwe dag mocht aanbreken en de zon opnieuw opging aan de overkant van dit leven. Annie, die zo thuis mocht komen bij haar Schepper. We denken in onze gebeden aan haar man, kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Moge zij rusten in vrede.
Ds. David van Veen



Van de diaconie

Beste gemeenteleden,

Onderstaand de opbrengsten van de collectes:

14-05	Stichting Remer	€ 233,77
14-05	Pastoraat	€ 132,16
21-05	De Reling	€ 257,38
21-05	Diaconie	€ 171,96
28-05	Health & Education Ghana	€ 273,30
28-05	Noodhulp	€ 191,41
04-06	Eotas	€ 213,18
04-06	Pastoraat	€ 148,73
11-06	Onderwijs Peru	€ 244,68
11-06	Kerk	€ 167,25
18-06	Hospice Midden Holland	€ 249,20
18-06	Jeugd	€ 175,80
25-06	Water voor Leven	€ 842,06
25-06	Diaconie	€ 126,50
02-07	Non-Food bank	€ 693,83
02-07	Noodhulp	€ 125,08
09-07	Woord en Daad	€ 161,11
09-07	Jeugd	€ 146,50
16-07	Stichting Epafra	€ 91,95
16-07	Kerk	€ 83,30
23-07	Wilde Ganzen	€ 189,50
23-07	Pastoraat	€ 143,40
30-07	Unicef	€ 135,50
30-07	Diaconie	€ 86,48
06-08	Stichting Vluchteling	€ 111,35
06-08	Noodhulp	€ 91,70
13-08	Rode Kruis	€ 365,28
13-08	Kerk	€ 163,37
20-08	Leger des Heils	€ 740,67
20-08	Diaconie	€ 150,55

De kindernevendienst heeft de afgelopen periode € 117,05 gespaard voor stichting Eotas.

Collectebonnen

U kunt collectebonnen bestellen door een bedrag te storten op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark onder vermelding van "collectebonnen". We hebben de volgende mogelijkheden:

Voor € 12,50 25 bonnen van € 0,50

Voor € 20,00 20 bonnen van € 1,00

Voor € 25,00 25 bonnen van € 1,00

Voor € 50,00 20 bonnen van € 2,50

Na ontvangst van de betaling, worden de bonnen gemaakt en bij u thuis bezorgd.

Giften

Specifieke giften of algemene bijdragen aan de diaconie kunt u overmaken op rekening NL 61 RABO 0354903624 van Diaconie Protestantse Gem. De Ark. Graag duidelijk vermelden wat het doel is! Bijvoorbeeld de omschrijving van uw specifieke gift of "bijdrage diaconie".

Met vriendelijke groet van de penningmeester van de diaconie,
Ruben Donselaar



Van de diakenen

Beste Mensen,

Op 24 september is onze startzondag en dan starten we ook weer onze **Kleding inzamelactie voor Dorcas.**

De actie loopt tot 21 oktober en sluiten we af met een gezellige middag waarop we de kleding gaan sorteren.

Helpt U ook een handje mee, om er een groot succes van te maken? U kunt zich nu al opgeven bij tinekekw@outlook.com voor de sorteermiddag op zaterdag 21 oktober vanaf 13.00 uur.

Verdere informatie volgt t.z.t.

Hartelijke groet van Uw doe-diakenen
Tineke Kwakernaak en Tineke Lavies



Van het kerkelijk bureau

Geboren:

8 juli 2017: Elize (Pip) Geelkerken, Raadhuisweg 97 (wijk D)



Overleden:

6 juli 2017: hr. M.J.M. Feenstra, Sluismeesterslag 44, 2805DZ Gouda (wijk E)
8 juli 2017: mw. A. van Wensveen-Slegt, van Heuven Goedhartstraat 41 b1, 2811BT (wijk C)

Ingeschreven:

mw. S.K. van den Hengel, Kamille 4, 2811 RC (wijk A) uit Prot. Gem. Schiedam
mw. W.A. de Graaff, Bloeme 15, 2811 AM (wijk A) uit Prot. Gem. 's Gravenhage
mw. A. Paul-de Rooter, Bunchestraat 12, 2811 SC (wijk C) uit Prot. Gem. Gouda
mw. E.P.M. Stolwijk-van der Louw, 't Kerkestuk 36 (wijk A) gastlid

Verhuisd:

fam. Geelkerken-Bakkeren, van Raadhuisweg 97 (wijk D) naar Thorbeckelaan 22, 2811 CE (wijk B)
mw. J. Vervoort, van Snippedrift 11 naar de Lange Krag 45, 2811RZ (blijft wijk A)
mw. L. Hendriks van Adelaarstraat 68 A Utrecht naar Minister Talmastraat 63, 3555 GC Utrecht (blijft wijk E)

Verhuisd en overgeschreven:

mw. J.J. van Urk, Zijdeweg 5 (wijk D), naar Borgloonstraat 12, 1066HH Amsterdam (Prot. Gem. Amsterdam)

Alle mutaties van gemeenteleden worden vermeld in Arkade. Personen die lid willen blijven van hun oude gemeente moeten aldaar een verzoek indienen. Personen die willen worden uitgeschreven kunnen dit schriftelijk melden, met opgaaf van reden, bij de ledenadministratie (adres zie omslag Arkade of per e-mail (ledenadministratie@pgdeark.nl). Uw ledenadministrateur ontvangt ook graag bericht bij geboorte, overlijden of verhuizing binnen Reeuwijk.

Erna Eigeman, ledenadministrateur

Het rekeningnummer van de kerk voor het overmaken van giften en/of de VVB is:

NL29INGB 0000 59 42 05 ING-bank
t.n.v. *Protestantse Gemeente De Ark te Reeuwijk*

Wilt u bij het overmaken van uw vrijwillige bijdrage **ALTIJD** uw *registratienummer* vermelden? Dit nummer staat ook op het formulier van Kerkbalans.

Solidariteitskas 2017 Herinnering ***Voor gemeenten die kansen zien***

Dit plaatje stond in Arkade nr 4 (juni-juli). Aan u werd een bijdrage gevraagd van € 10,-, waarmee kerkelijke gemeentes in Nederland ondersteuning krijgen als zij zelf niet (meer) in staat zijn bepaalde kosten te dragen. Gemeentes die kansen zien, maar financieel niet in staat zijn hun plannen uit te voeren. Ook het pastoraat aan doven en slechthorenden en de koopvaardij wordt uit dit fonds gefinancierd.



Er zijn in totaal 280 acceptgiro's verstuurd. Tot begin augustus 2017 is ruim € 2300,- op de rekening binnengekomen. Met andere woorden: ongeveer 50 personen hadden op dat moment de bijdrage (nog) niet betaald. Onze gemeente wordt verplicht de helft van het gevraagde totaalbedrag, t.w. € 1400,-, over te maken voor de solidariteitskas, het restant is voor onze eigen gemeente. Hoe meer mensen de bijdrage 'vergeten' te betalen, hoe minder geld onze gemeente voor plaatselijke activiteiten kan gebruiken.

Mag de penningmeester er op rekenen dat ook de laatste € 500,- binnenkort op de rekening is bijgeschreven?

Uw kerkrentmeesters geloven in uw solidariteit, op gemeenteleden die kansen zien, ook in 2017.

Erna Eigeman

ZinSpelen

DE 10 GEBODEN

Oude woorden die
opnieuw richting geven?

ZinSpelen-lezingen in De Ark van Reeuwijk

De agenda voor volgend jaar is klaar.

Deze agenda ziet er als volgt uit:

Dit jaar komt de tweede helft van de Tien Geboden aan de orde. Terugkijkend levert het veel op. Behalve in de ZinSpelen-lezingen zijn de Tien Geboden ook het thema in de prediking van David van Veen en een onderwerp van nadere studie in het Leerhuis in de Ark aan de hand van het boek "Erfenis zonder Testament".

Dinsdag 10 oktober 2017: Algemene inleiding over de tweede tafel van de Tien Geboden

Dr. Piet van Midden-predikant, theoloog en docent Hebreeuws aan de universiteit van Tilburg. Hij is een kenner van het oude en huidige Israël. En gaat in op de plaats van de 1Tien Geboden.



Dinsdag 14 november 2017: Het Zesde Gebod: Gij zult niet moorden – ik wil leven

Advocaat Peter Meijers en zoon Stephen, strafrechtadvocaten bij Advocatenkantoor Meijers te Gouda. Moord als de ultieme aanslag op het leven. Wat betekent moord in onze rechtspraak? Welke straf is voldoende?

Dinsdag 19 december 2017: Het Zevende Gebod:

Gij zult niet echtbreken – ik ben trouw

Antoine Bodar – priester met standplaats Rome. Huwelijk als de ultieme trouwbelofte. Maar wat is trouw zijn? Kunnen we dat in alle relaties die we kunnen hebben?



Dinsdag 16 januari 2018: Het Achtste Gebod: Gij zult niet stelen – ik heb genoeg

Prof. dr. Johan Graafland - hoogleraar Economie Tilburg; De maatschappij wordt beheerst door geld en begeerte, hier en wereldwijd. Hoe kijkt de econoom hier tegen aan? Is er een economische ethiek te formuleren?

Dinsdag 13 februari 2018: Het Negende Gebod: Gij zult geen valse getuigenis geven tegen uw naaste – ik ben eerlijk

Dr. Diederik Stapel – psycholoog; schuldig aan plagiaat? Hoe integer kan een onderzoeker zijn gezien de druk van de academische omgeving? Welke psychologische processen spelen een rol. Waar leidt de druk op de wetenschap toe?



Dinsdag 13 maart 2018: Het Tiende Gebod: Gij zult niets begeren dat van uw naaste is – ik ben dankbaar

Nico Koning is andragoloog en docent Filosofie en Ethiek in Amsterdam; Begeren leidt tot conflicten. En onze maatschappij zit er vol mee. Ook is er woede door allerlei ontwikkelingen om ons heen. Wordt begeerte te veel onderdrukt? Welke uitweg?

Wij zien u graag in het volgende **ZinSpelen**-seizoen weer terug. Bent u nog niet in de gelegenheid geweest om kennis te maken met deze inspirerende lezingen dan nodigen wij u van harte uit eens te komen luisteren.

Namens de Commissie “ZinSpelen – Lezingen in de Ark”.
Anne van Urk, Albert-Jan Wagenveld, Ton Schreuders

Gezocht: contactpersoon bloemendienst

Beste gemeenteleden,
Na jarenlang meegedraaid te hebben in de bloemendienst (wel meer dan 25 jaar!) heeft Dimaranca Meekhof te kennen gegeven in januari te willen stoppen. We vinden dat heel jammer maar wel begrijpelijk.

We zijn dus op zoek naar iemand die haar taak wil over nemen. De bloemendienst is ingedeeld in 6 twee tweetallen. Eén keer per 6 weken ben je als tweetal dus aan de beurt om zaterdag te bloemen te regelen. Sommige tweetallen doen het liever alleen en dan ben je dus eens in de 12 weken aan de beurt. We kopen ze bij de bloemenzaak op de Mierenakker, soms kant-en-klaar, soms wordt er zelf een boeket gemaakt. Zondagochtend overleg je met de dominee, ouderling of diaken of er een zieke is bij wie de bloemengroet, als groet van de gemeente, welkom is. Er is ook een ouderenlijst waaruit gekozen kan worden. Het is een kleine moeite met dankbare reacties van onze gemeenteleden!

Voor meer informatie en/of aanmelden kan je bij mij terecht. Namens de dames van de bloemendienst,
Truus Bakker-Amelink.

Tel:0182-395245 email: bakkeramelink@gmail.com



Van de kindernevendienst

De zomer is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een mooie zomervakantie.



Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud (groep 1 t/m 8 basisschool) dan ben je van harte welkom (tijdens de kerkdienst) bij de kindernevendienst. Daar houden we ons bezig met de bijbel d.m.v een verhaal en een gesprekje. Daarna gaan we iets knutselen of een spel doen dat samenhangt met het verhaal dat we die ochtend behandelen. Ook collecteren we elke zondag voor ons eigen project. Dit jaar sparen we nog voor het project van Annette Knol, de stichting EOTAS, dovenschool Dodomus in Dodomus te Tanzania.

(Zie Website: <http://www.eotasfoundation.org/dodoma-dovenschool.html> voor meer informatie over het doel) Dus mocht uw kind de nevendienst bezoeken, zou het fijn zijn dat uw zoon/dochter een gift voor het sponsordoel mee neemt. (In augustus hebben we weer een bedrag van € 98.90 kunnen storten naar stichting EOTAS. Alle kinderen weer bedankt namens de kinderen van de dovenschool in Dodomus)



Voor de zomer vakantie namen we afscheid van Wendy en Kristian. Zij gaan na de zomervakantie naar de middelbare school de Goudse Waarden. Wij wensen jullie veel succes en plezier op jullie nieuwe school.

Op zaterdag 19 augustus hebben onze kindernevendienst-leider Jan Groenendijk en zijn vrouw Veronique een dochter gekregen. Haar naam is Evy. We wensen Jan en Veronique heel veel geluk toe met hun gezin.



Vandaag (zondag 27/8) ging het verhaal over het verschil tussen de farizeeën en de tollenaars. Wat is het verschil en wie is er dan beter? Daarna keken we zelf in de spiegel en moesten we aangeven wat we een goede eigenschap vonden van onszelf en wat we een mindere eigenschap van onszelf vonden. De kinderen vonden het best moeilijk om iets goeds/minder goeds over zichzelf te vertellen. Daarna tekenden de kinderen in de spiegel hun spiegelbeeld en schreven ze naast de spiegel drie goede eigenschappen. Het was weer een hele goede en gezellige ochtend.

Komen jullie volgende week ook langs om samen te luisteren, praten, spelen of te knutselen met elkaar?

Tot ziens,

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Carolien Schrier.



Geef om De Ark

Hoe anders staat het ervoor met onze actie dan een jaar geleden. Toen we in 2016 van vakantie terugkwamen, stonden we voor de wat angstige vraag: hoe gaat het ons lukken om vaart in onze actie te krijgen? Hoe dat is gelukt, bewaren we nog even voor de evaluatie, maar dát het gelukt is, staat buiten kijf. Inmiddels bedraagt de tussenstand €240.000,-, meer dan we eerst voor mogelijk hadden gehouden. Alle gevers bedanken we heel hartelijk!

Daarbij ging het niet alleen om giften die op de rekening waren overgeboekt. Ook de verschillende activiteiten, door gemeenteleden georganiseerd, brachten geld op. Dat leverde ook aardige ervaringen op: mensen die samen aan tafel zaten, die samen op pad gingen, die samen iets ondernamen: dat waren vaak waardevolle ervaringen, die gemeenteleden onderling dichterbij elkaar brachten. Ook als deze actie voorbij is, moeten we dat soort dingen samen blijven doen.

Het zojuist genoemde bedrag is nog steeds een tussenstand: we hebben in ieder geval nog de veiling van 30 september (zie het artikel van Truus) en het slotfeest op 18 november te gaan. En dat is maar goed ook, want ook onze onderhouds- en renovatieplannen liegen er niet om. De ploeg onder leiding van Hans Rootert begint binnenkort aan de kerkenraadskamer en de tussenzaal- en voor al onze plannen is veel geld nodig.

Ik heb het de afgelopen tijd vaker gezegd en geschreven: terwijl we ieders hulp nodig hebben om onze gezamenlijke opgave tot een goed einde te brengen, constateren we dat er ook nog steeds gemeenteleden zijn van wie we niets gezien of gehoord hebben. Daar kunnen soms goede redenen voor zijn, met name als je de eindjes maar moeilijk aan elkaar kunt knopen. Dan kun je wel degelijk om De Ark geven, maar er geen geld voor hebben. Toch denken we dat dat niet met iedereen het geval is. En daarom hebben we een bellijst gemaakt om vanaf september eens bij een aantal gemeenteleden te informeren of ze nog mee willen doen. U bent uiteraard niet verplicht ons telefoontje af te wachten. U mag ook uit uzelf geld overmaken naar onze rekening:

NL88 RABO 0354919628 t.n.v. Protestantse Gemeente De Ark, onder vermelding van “onderhoudsfonds”.

Bert Kwast

Veiling in de ark op 30 september!

Zoals al eerder vermeld, is er op **30 september** een veiling in de ARK van **15.00 uur tot 1700 uur**. De inloop is vanaf 14.30 uur. De kijkavond is op **vrijdag 29 september van 19.00 uur tot 21.00 uur**.

Dit is onze laatste grote actie voor de Ark. Ik heb inmiddels al aardig wat spullen om te veilen, deels nog van de Koningsdagen en Kerstmarkt en bij een paar gemeenteleden heb ik al een klok, fietsen, spiegels en schilderijen opgehaald. Als u nog wat mooie spullen heeft kunt u dat bij mij melden! Voor de duidelijkheid zeg ik nog maar een keer: het moeten echt veilingwaardige voorwerpen zijn, geen rommelmarkt/kringloop spullen. (Grote) meubels zijn ook niet welkom. Na afloop van de veiling gaat wat over is naar een opkoper tenzij u heeft aangegeven dat u het ingeleverde weer terug wil.

Foto's van alle "kavels" komen deze weken op de website van de kerk te staan, waar iedereen ze kan zien.

Helpers zijn van harte welkom, zonder hen gaat het echt niet lukken.

Welke hulp is nodig? Op de **vrijdag** van de kijkavond helpers bij:

- * het klaarzetten van alle kavels. Dit moet overdag gebeuren.
- * koffie zetten en schenken tijdens de kijkavond
- * het achter de tafels staan waar de spullen voor de veiling op liggen.

Op **zaterdag** hulp bij:

- * de ontvangst
- * de veilingstukken op aanwijzing van de veilingmeester laten zien.
- * de koffie en drankje na afloop.
- * het verkochte meegeven aan de kopers.
- * opruimers.

Voor de PR hebben we Mirelle van Dijk ingehuurd die vooral de PR naar buiten zal verzorgen.

Er komt een professionele veilingmeester, we gaan er een echt feest van maken met hopelijk ook een mooie opbrengst voor de Ark. Nodig vrienden, familie en kennissen uit die wat willen kopen!

Uw spullen kunnen tot en met **22 september** bij mij ingeleverd worden of in de Ark na afspraak. Indien nodig kom ik ze bij u ophalen.

Voor het inleveren, overige informatie en voor het aanbieden van uw hulp kunt u bij mij terecht.

Namens de financiële commissie,
Truus Bakker-Amelink, Kamille 19 tel: 0182-395245 email:
bakkeramelink@gmail.com



Mediteren in de Ark



Ook in het najaar is er weer mediteren in de Ark. Dit gebeurt één keer in de maand onder leiding van ds. David van Veen. We beginnen om 20.00 uur en in totaal duurt het ongeveer een uur. De data zijn: 25 september, 30 oktober en 27 november. Iedereen is weer van harte welkom. Hieronder volgt nogmaals wat algemene informatie zodat u zich een idee kunt vormen.

Mediteren

Veel mensen zijn tegenwoordig op verschillende manieren bezig met mediteren. Om te onthaasten, om innerlijke rust te vinden, om tot stilte te komen. Vaak wordt mediteren geassocieerd met allerlei Oosterse methoden, de laatste jaren vaak aangeduid met de term Mindfulness. Echter ook in de christelijke en vaak monastieke tradities is mediteren een oude weg en zijn er verschillende vormen.

Christelijke meditatie

Bij christelijke meditatie spreekt men niet zo zeer over Mindfulness, maar eerder over 'vacare' (Deo) een oude term uit het kloosterleven. Kick Bras legt dit uit als vrij zijn voor God, vrij zijn voor jezelf en vrij zijn voor een ander. Het gaat om een innerlijk vrijheid. Deze innerlijke vrijheid, deze Vacare, leidt tot mildheid, openheid, aandacht en vrede.

Natuurlijk wordt er ook gezocht naar (innerlijke) rust, maar ten diepste vinden we die bij God. Zoals kerkvader Augustinus het al zei: "Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij God."

Mediteren is ook 'ontvankelijk worden'. Tot rust komen en open staan. Niet straks, maar nu. Een houding van luisteren, van ontvangen, een innerlijk stil worden voor God.

Lectio Divina

Een specifieke meditatie-vorm uit de Benedictijnse traditie, is de zogenaamde "Lectio Divina". Letterlijk betekent dit het goddelijk of het geestelijk lezen van de Bijbel. De lectio is een oude weg om tot dieper meditatief verstaan van een tekst te komen. Een spirituele manier van Bijbellesen. En dan gaat het niet alleen om de betekenis van een tekst in het algemeen, maar vooral ook wat die tekst jou zegt, dat wat jij mag ontvangen.



Tijdens deze avonden zitten we op het podium in de kerkzaal rondom een icoon. Het is mogelijk om op de grond te zitten. Er zijn een paar bankjes, maar u kunt ook een eigen bankje of meditatiekussen meenemen. Zitten op een stoel is ook mogelijk. Sommigen vinden een dekentje prettig als het wat kouder buiten is. Na een korte inleiding is er een stilte-meditatie. Na deze meditatie volgt de Lectio Divina, als een methode van spiritueel Bijbellesen. De avond wordt besloten met een kort avondgebed.

In stilte komen wij de kerkzaal binnen en gaan we naar buiten.

Iedereen is van harte welkom. De data in het najaar van 2017 zijn dus: 25 september, 30 oktober en 27 november. Heeft u belangstelling? Stuur dan vast een mail naar ds. David via predikant@pgdeark.nl Ook voor meer informatie.

Sundays

Ook Sundays gaat weer van start dit nieuwe seizoen. Allereerst nodigen we je uit voor de startzondag op **24 september** in de Ark.

De eerste keer Sundays is op **zondag 8 oktober om 18.00 uur**.

Zoals de naam als zegt komen wij gemiddeld één keer in de maand op zondag bij elkaar. We eten dan gezellig een hapje en behandelen dan een onderwerp.

Op zondag 10 december is er de mogelijkheid om belijdenis te doen en dat onderwerp bepaalt ook even de onderwerpen dit najaar. Begin 2018 zullen de “ouderen jongeren” dan waarschijnlijk verder gaan als een nieuwe 25+groep en voor de “jongere jongeren” blijft Sundays uiteraard doorgaan.

De data in 2016 van Sundays zijn:

8 oktober

12 november

10 december (viering 09.30 uur)

17 december

We hopen jullie allemaal te zien op zondag 8 oktober en geef je daarvoor even op bij Miranda, ook in verband met het eten.

Ds. David van Veen

Miranda Burger (mirandaburger@kabelfoon.net)



Jong? Belegen

Ook al zijn we niet meer zo jong als 10 jaar geleden, we blijven wel met onze tijd meegaan. De ouderwetse email is eruit en de hippe groepsapp is in gebruik. Mocht je nog geen groepslid zijn en dat wel willen zijn: stuur een appje naar Tim: 06-53899757

Communiceren is het moeilijkste en tegelijkertijd het belangrijkste wat er is om elkaar te bereiken. Dus met recht hebben we goed over nagedacht over ons communicatiemiddel. Echter communiceren doe je met een doel en bij Jong Belegen is dat ondermeer communiceren over de activiteiten die georganiseerd worden. Over die activiteiten hebben we ook nagedacht:

Start BBQ

Op 17 september in huize Hop aansluitend aan de kerkdienst. Voor het vlees wordt gezorgd. Meld je aan bij Monique: 06-14288935 in verband met de hoeveelheid in te slaan vlees. Voor het hapje en drankje volgen we het American Party principe. Tijdens de BBQ gaan we een nieuwe naam kiezen voor onze groep, want of Jong nog zo goed past bij al deze wijze mensen die een jaartje ouder zijn geworden..... Hoe meer suggesties, hoe meer keus! Uiteraard wordt de bedenker beloond.

Jong Belegen momenten

Dit jaar willen we onze momenten houden op een zondag en combineren met de Gebodszondagen. En we gaan door met combineren, want we willen ook inhoud combineren met een ontspannen lunch.

Chique diner => dagje uit

Op het hoogtepunt moet je stoppen. Het chique diner willen we vernieuwen tot een dagje uit. We zijn volop aan het brainstormen hoe het eruit kan komen te zien. We staan voor een uitdaging, want het is niet eenvoudig om zo iets moois als het chique diner te evenaren.

We hebben veel zin in het komende jaar en hopen dat we er voor iedereen een geslaagd jaar van kunnen maken. Mocht je suggesties hebben, laat het ons weten.

Groeten,
Marc, Monique, Tim, Jonneke



De Ouderenmiddagen gaan weer van start!

Na de afgelopen zomer- en vakantieperiode gaan ook onze ouderenmiddagen weer beginnen. Graag nodigen wij u weer uit voor deze middagen. Deze middagen vormen een laagdrempelig ontmoetingsmoment voor ouderen in onze gemeente. Moet u oudere zijn voor deelname? Nee, zeker niet, ieder gemeentelid is welkom en neemt u vooral uw vriend, vriendin, kennis of goede buur



mee. Onze ouderenmiddagen bestaan uit een presentatie over een onderwerp met een relatie met onze gemeente, de kerk, de geschiedenis of de regio, is een interessant verhaal van een gemeentelid of is in het algemeen belangwekkend. Bij elke ouderenmiddag is er naast het inhoudelijke deel van het programma, volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een heerlijk drankje en een hapje. Zoals altijd verzorgen onze onmisbare gastvrouwen en -heren dat. De ouderenmiddagen houden wij één maal per maand en beginnen om 14.30 uur, ze duren tot ca. 16.15 uur en worden doorgaans gehouden in de tussenzaal van De Ark, toegang via de achteringang. Het bijzondere is dat we in de serie van dit seizoen in december 2017 het tienjarig jubileum van de ouderenmiddagen hopen te vieren. In december 2007 was de eerste ouderenmiddag.

Op **maandagmiddag 18 september 2017** **aanvang 14.30 uur** is er de eerste ouderenmiddag van het seizoen 2017-2018. Het onderwerp is een presentatie van Hr. Adri de Keijzer over de tijd. Hij gaat met ons in op vragen als: Hoe laat is het? Tegenwoordig leven we nogal met de klok, om niet te zeggen dat de klok ons regeert. Hoe meten we de tijd? Tegenwoordig leven we nogal met de klok, om niet te zeggen dat de klok ons regeert.

Als je om een paar minuten over het hele uur de radio aanzet, is het nieuws al voorbij en hoor je misschien nog net het weerbericht.

We moeten op tijd bij de tandarts zijn, de trein halen van 3 over half, enz.

De lezing begint bij het natuurlijke ritme van dag en nacht en volgt de ontwikkelingen in het steeds nauwkeuriger meten van tijd. Dan de werkwijze van internationale organisaties die verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de exacte tijd. Een schrikkeelseconde? Of toch maar niet? Tenslotte een tip waar we als gewone mensen de meest exacte tijd kunnen vinden. Wat denkt U?
Ongetwijfeld wordt dit een interessante ouderenmiddag.

De volgende ouderenmiddag wordt gehouden op **maandag 16 oktober 2017**. Dan zijn onze gemeenteleden Pieter en Tineke Lavies onze gasten. Zij weten boeiend te vertellen over hun recente ervaring van drie maanden wonen en werken in Zuid-Afrika: het beheren van een lodge (vakantiepark) in de provincie Limpopo. Daarbij over alles wat daar bij hoort: de afgelegen ligging, de gasten, de medewerkers, de dieren in het natuurreservaat enz.

Bij de eerste ouderenmiddag hopen wij u ook het volledige programma van de ouderenmiddagen 2017-2018 te kunnen uitreiken. Dat hebben we samengesteld op basis van de ons aangereikte suggesties.

Alle oudere gemeenteleden en belangstellenden heten wij dus ook het seizoen 2017-2018 van harte welkom op onze ouderenmiddagen in de tussenzaal van De Ark, ook degenen die er nog niet eerder bij waren en ook gasten zijn van harte welkom!
Voor **vervoer** kan worden gezorgd, belt u in dat geval tijdig met Henk Vink, tel. 0182-394009.



Wij hopen u te ontmoeten in de tussenzaal van De Ark.
Namens de voorbereidingsgroep ouderenmiddagen,

Jan Boonstra

De kerken op Bruisend Reeuwijk: Kijkje in de kerk

Zoals in de voorgaande Arkade nummer 5 al vermeld, zouden de vijf kerken in Reeuwijk zich presenteren bij Bruisend Reeuwijk. De vijf kerken, dat zijn de RK Geloofsgemeenschap De Goede Herder, de Hervormde Gemeenten van Reeuwijk en Sluipwijk, onze eigen Protestantse Gemeente De Ark en Christengemeente Elim.



Na overleg heeft deze

gezamenlijke presentatie plaats gevonden in De Ark omdat deze grenst aan de Mierakker waar ook Bruisend Reeuwijk zich deels afspeelt. Op vrijdagavond was het liturgisch centrum ingericht met de tafels voor de kerken en zaterdagochtend om 11 uur ging De Ark open. De kerken



presenteerden zich met diverse informatie op papier, met een grote foto en ook digitaal via laptopschermen en een monitor. Ook was er gelegenheid een kaarsje te ontsteken of een kopje koffie of thee te nuttigen. Heel wat mensen hebben zich deze

zaterdagmiddag laten zien, mensen van de deelnemende kerken en ook mensen die De Ark

nog nooit van binnen hadden gezien. Ook was het goed elkaar onderling te ontmoeten.

Het was de eerste keer dat we ons als kerken op deze manier presenteerden. Een laagdrempelige viering/ontmoeting bij De Brug op zondagmorgen, waarover eerder gesproken werd, zat er om vergunningstechnische redenen dit jaar nog niet in.

We gaan deze eerste keer zeker evalueren, in de kerkenraad en in het overleg van de kerken. In ieder geval willen we iedereen die vanuit De Ark heeft meegewerkt aan deze eerste keer dat de kerken zich op deze manier lieten ontmoeten, van harte danken voor hun inzet op deze zaterdag.

Truus Bakker-Amelink, Jan Boonstra



KERKELIJK CENTRUM 'DE ARK'

11.00 - 16.00 **'Kijkje in de kerk'** – Reeuwijkse kerken presenteren zich aan de bezoekers van Bruisend Reeuwijk met hun activiteiten en geven gelegenheid tot contact en een gesprek.

Postzegels en kaarten

Het is bekend, elk jaar sturen minder mensen kaarten vanaf hun vakantieadres naar familie en vrienden. Want op ieder moment van de dag kunnen we foto's en selfies sturen naar wie we maar willen, vanuit de meest exotische of afgelegen plaatsen in de wereld.

Toch vragen wij u om de kaarten die u dit jaar hebt ontvangen niet weg te gooien. Ze zijn geld waard. Ook de postzegels van brieven brengen geld op.

U mag kaarten en postzegels deponeren in de kist die in de hal van de Ark staat, of afgeven of in de bus doen bij Corrie de Raaf, Kon. Wilhelminastraat 47. Zij zorgt er voor dat ze terecht komen bij de vrijwilligers die ze sorteren en verkopen. De opbrengst is voor het zendingswerk van Kerk in Actie (80 %) en de Gereformeerde Zendingsbond (20 %). In 2016 was de totaalopbrengst maar liefst ruim € 41.000,-.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Erna Eigeman



Mo(nu)mentje – een boom

Over de leegte van de woestijn heb ik al verteld. Een keer was ik alleen op reis door de woestijn en enkele uren na het vertrek uit het hotel in een oase was het tijd voor een lunchpauze. Het was een saaie, lege woestijn: geen grote duinen, geen rotsen, heuvels of bergen. Alleen een kale, licht golvende zandvlakte, met kilometers uitzicht. Zo rond het middaguur was het behoorlijk warm, en het leek me een goed idee om te lunchen in de schaduw. Dus toen ik in de verte een boom zag staan, niet ver van de weg, ben ik daar naar toe gereden. Er was een spoor van een vorige bezoeker door het zand, en zonder moeite bereikte ik mijn ideale bestemming.



Toen ik uitstapte bleken er meer levende wezens in die woestijn een plekje bij die boom te zoeken. Een grote zwerm dikke vliegen vloog op me af. Lekker in de schaduw eten was er niet bij: ik moest de auto in vluchten en, met de raampjes dicht, binnen mijn boterham opeten. Gelukkig stond de auto wel in de schaduw, dus mijn plan was niet helemaal mislukt. Hoewel schaduw: de boom had geen grote bladeren, en de grootste schaduw kwam dus van de stam. Je kunt in een woestijn niet al te kritisch zijn.

Na mijn boterhammetjes en een paar slokken water uit een veldfles was het tijd om verder te gaan. Ik startte de motor en probeerde weg te rijden. Dat lukte niet, want het zand was te mul om grip te krijgen. Ik moest op zoek naar materiaal om vóór de wielen te leggen. Mijn voorganger bleek dit probleem ook gehad te hebben, want er lagen langs het pad nog enkele stenen. Het was echter niet voldoende die vóór de wielen te leggen, nee, er moesten ook stenen ónder het wiel gelegd worden. Dus het voorwiel links met de krik omhoog, stenen eronder en ervoor, het voorwiel rechts omhoog, stenen eronder en ervoor en dan proberen. Het weggrijden lukte, maar na twee meter blokkeerden de achterwielen tegen de neergelegde stenen. Het betekende opnieuw beginnen, en het verhaal van het stenen leggen twintig keer herhalen, voordat ik op de asfaltweg was aangeland.

Ik hoef u niet te vertellen hoeveel energie en zweetdruppeltjes mijn lunchpauze kostte. Het heeft me wel geleerd dat zaken die hier (in ons gematigde klimaat) heel gewoon zijn, elders totaal anders uit kunnen pakken. En dit geldt niet alleen voor het zoeken van schaduw, maar voor heel veel meer situaties.

De manier van redeneren en trekken van conclusies zoals we die hier in de loop van de eeuwen hebben ontwikkeld, blijkt je niet zomaar te kunnen gebruiken onder andere fysieke condities en in andere culturen. Daar kun je hele bomen over opzetten, maar die geven helaas geen schaduw...



Kees van der Does

PS Die boom, opvallend langs de weg, doet me denken aan de beroemde boom in de Tenere-woestijn. Dit was jarenlang de meest eenzame boom ter wereld, want volgens berekeningen stond de dichtstbijzijnde volgende boom op honderden kilometers. Alle woestijnnomaden kenden de boom, en gebruikte hem als oriëntatiepunt. En er kwamen zelfs toeristen naar kijken.

Tot een noodlottige dag in de jaren '80, toen een dronken vrachtwagenchauffeur de boom omverreed. Zoveel ruimte om er omheen te rijden bleek niet voldoende.



In de tijd van God

*Wij zijn pelgrims naar de Morgenstond,
die oplicht aan de einder van de tijd.
Wij lopen niet alleen, omdat de Heer ons vond
en ons van zelf gesmede knelling heeft bevrijd.*

*Op een weg van Hoop gaan wij te voet,
niet haastig - van God is ook de tijd
en ruimte waar hij ons in leven doet.
Het is geen zand, dat door de vingers glijdt.*

*Wij wandelen in de tijd van God,
die ons een werk geeft tot de Morgenstond,
Gods licht schijnt in de tunnel van het lot,
wij lopen niet alleen omdat de Heer ons vond.*

Jaap Kok



“Rouw is de achterkant van liefde”

Alleen komen te staan door het overlijden van uw partner is een ingrijpende gebeurtenis. Dat geldt voor het overlijden zelf, en zeker ook voor de tijd erna.

Stichting Christelijke Hulpverlening 't Swanenburghshofje organiseert een gespreksgroep waarin u -onder leiding van twee deskundige begeleiders- met elkaar in gesprek gaat over uw ervaringen en verdriet. Vragen die aan de orde komen zijn: *Wat is rouwen? Hoe ga ik om met mijn gemis? Waar vind ik mensen om over mijn situatie te praten? Hoe geef ik opnieuw vorm en inhoud aan mijn leven?*

-) De gespreksgroep vindt plaats op woensdagmiddag in de Westerkerk in Gouda
-) Deelname is gratis
-) De groep gaat -bij voldoende deelname- starten in september 2017

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de coördinatoren van:

SCH 't Swanenburghshofje
Groeneweg 42, hofje 7

www.swanenburghshofje.nl

0182-525925

info@swanenburghshofje.nl



Najaarsconcert in de Ontmoetingskerk in Bodegraven.

Op zaterdag 23 september om 19.30 u. geven Vocalgroep “Chantdante” en het Ned. Concert Mannenkoor een gezamenlijk concert in de Ontmoetingskerk in de Spoorstraat.

Chantdante geniet een grote bekendheid in de wijde omgeving van Bodegraven en heeft organist/pianist en dirigent Dirk Jan Warnaar als muzikaal leider.

Hun repertoire is zeer veelzijdig en bestaat uit zowel kerkelijke als populaire muziek met o.a. componisten als Henry Purcell, John Rutte, enz. Ook pop en musicalsongs ontbreken niet.

Het Ned. Concert Mannenkoor is een landelijk koor van 100 mannen. Leden komen uit heel Nederland naar Harderwijk om te zingen onder leiding van dirigent/componist en arrangeur Jimco Zijlstra.

Het koor geeft concerten door heel Nederland en wil op initiatief van een aantal plaatselijke leden nu ook in het Groene Hart een concert verzorgen. Het repertoire is heel breed, van religieus tot klassiek en van musicalsongs tot eigen werk van de dirigent.

Het koor wordt begeleid op piano en orgel door 2 muzikale vrienden, Jan Lenselink en André van Vliet, die altijd voor een muzikaal spektakel zorgen.

Kaarten á € 12,50 voor dit unieke concert kunt u kopen bij 't Lichtpunt in de Kerkstraat, bij de kerk en bij de leden van het koor via [dbroere@hetnet.nl](mailto:dibroere@hetnet.nl) en fred.dissel@ziggo.nl

Info via www.chantdante.nl en www.ncmonline.nl



Toonkunst Plus

Zaterdag 7 oktober in de Sint Janskerk kunt u genieten van het jubileumconcert dat Toonkunst Plus Gouda geeft ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan.

Bij het samenstellen van het programma is vooral gezocht naar muziek die het feestelijke karakter van dit concert benadrukt: Missa Brevis KV 194 van W.A. Mozart, het Te Deum van J.A. Hasse en het Gloria RV 599 van A. Vivaldi. Dat de keus daarbij is gevallen op een drietal stukken uit het repertoire van de kerkmuziek is niet verwonderlijk: in de loop der eeuwen is heel veel koormuziek met een religieuze achtergrond gecomponeerd. Ook dat het hier gaat om drie stukken die in één en dezelfde toonsoort staan -namelijk in D-majeur- lijkt geen toeval, want wat blijkt: voor feestelijke stukken kiezen componisten vaak voor die toonsoort! De feestelijkheid van dit concert wordt nog onderstreept door de medewerking van een keur aan solisten en de begeleiding door het Holland Symfonie Orkest; het geheel natuurlijk onder de inspirerende leiding van dirigent Leo Rijkaart.

Het concert begint om 20.00 uur en kaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor, de penningmeester: tel 0182-531808, aan de kerk of via de website: www.toonkunstplusgouda.nl. Voor jongeren onder de 18 geldt een speciale toegangsprijs.

Marja van Wickevoort
pr commissie Toonkunst Plus Gouda



Leesrooster september-oktober 2017

(Nederlands Bijbelgenootschap)

3-9 september

zondag: Matteüs 17:14-23
 maandag: Matteüs 17:24-18:9
 dinsdag: Galaten 1:1-12
 woensdag: Galaten 1:13-24
 donderdag: Galaten 2:1-14
 vrijdag: Galaten 2:15-21
 zaterdag: Galaten 3:1-14

10-16 september

zondag: Galaten 3:15-29
 maandag: Galaten 4:1-11
 dinsdag: Galaten 4:12-31
 woensdag: Galaten 5: 1-12
 donderdag: Psalm 133
 vrijdag: Exodus 30:22-38
 zaterdag: Exodus 31:1-18

17-23 september

zondag: Exodus 32:1-14
 maandag: Exodus 32:15-35
 dinsdag: Exodus 33:1-11
 woensdag: Exodus 33:12-23
 donderdag: Exodus 34:1-18
 vrijdag: Exodus 34:19-35
 zaterdag: Galaten 5:13-26

24-30 september

zondag: Galaten 6:1-18
 maandag: Matteüs 18:10-20
 dinsdag: Matteüs 18:21-35
 woensdag: Matteüs 19:1-15
 donderdag: Matteüs 19:16-30
 vrijdag: Matteüs 20:1-16
 zaterdag: Matteüs 20:17-28

1-7 oktober

zondag: Matteüs 20:29-21:9
 maandag: Matteüs 21:10-22
 dinsdag: Matteüs 21:23-32
 woensdag: Ezechiël 18:1-13
 donderdag: Ezechiël 18:14-20
 vrijdag: Ezechiël 18:21-32
 zaterdag: Ezechiël 19:1-14



Predikant :	ds. D. van Veen	't Kerkestuk 107	300425
Voorzitter			
kerkenraad :	hr. E. Kwast	de Lange Krag 25	399797
Scriba :	mw. J.G. Timmers	Oudeweg 78	393342
Ouderling :	hr. J. Boonstra	Bloeme 11	396117
Jeugdouderling :	mw. J.P. van Galen	Gravekoopsedijk 1a	395335
	mw. M.A. Burger	Graaf Florisweg 71-4 Gouda	785908
	mw. E.M. Eykelboom	Kon. Wilhelminastraat 31	751139
Pastorale ouderling :			
	mw. C.E. Bos	Semmelweislaan 29	06-38969837
	mw. M. Bakker	Kievitsbloem 32	06-10478175

College van diakenen :

	mw. G.E. Bakker (voorz)	Kamille 19	395245
	hr. R. Donselaar	Waterdekmos 7	580315
	mw. C.S. Kwakernaak	Berkenbroek 25	393981
	hr. T.C.W. van Eekelen	Semmelweislaan 14	06-53899757
	mw. T. Lavies	't Kerkestuk 34	394238

College van kerkrentmeesters :

Ouderlingen-	hr. D.J. Knol (voorz.)	H. de Grootstraat 35	301008
Kerkrentmeester :	hr. A. Bakker (secr.)	Kamille 19	395245
	mw. E. Eigeman	Bleulandweg 456 Gouda	393416
	hr. R. Maitland	Dr. A. Scheygrondlaan 18	396963
	mw. H. Schrier	Haarmos 42	393569
	hr. J.M. Walrave	A. Schweitzerstraat 21	391213
	hr. J. Rootert	Kamille 13	395272
	mw. A. Hoonhout	Armstronglaan 16	392639

Overzicht van wijken en contactpersonen die als aanspreekpunt dienen :

wijk A :	mw. K. de Graaff	Bloeme 15	396059
		klara.degraaff@hetnet.nl	
wijk B :	mw. Y. de Wit	Zoetendijk 20	394735
		witr@xs4all.nl	
wijk C :	mw. L. Kamer	Melkdistel 26	395303
		loes.kamer@planet.nl	
wijk D :	mw. A. Vink	Bodegraafsestraatweg 155	394009
		h.vink1@hetnet.nl	
wijk E :	mw. J. Verkaik	Haarmos 40	395368
		verkaik.member5@freeler.nl	
wijk F :	mw. L. Warmenhoven	Poelruit 17	394487
		lonnekewarmenhoven@gmail.com	

Ledenadministratie : berichten over geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizen graag doorgeven
aan : mw. E. Eigeman Bleulandweg 456 Gouda 393416

Redactie Arkade :	mw. J. Eykelboom	Brunel 6	395645
Bezorging Arkade :	mw. en hr. Vermeulen	Kon. Wilhelminahof 4	394088